



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 65

DECEMBER 2008

57. årgang

Et Tilbageblik

Den 31. maj 1994 overtog vi Hinge Storgaard efter Ingas forældre Ingeborg og Johannes Nielsen, og flyttede ind på gården i januar måned 1995. Det har vi aldrig fortrudt og glæder os hver dag til at vågne op til den dejlige udsigt til haven, marken og Hinge sø samt til den dejlige og skovene som rejser sig på den anden side af søen.



Et parti af haven på Hinge Storgaard (2005)

Hinge er stadigvæk en landsby, idet der ikke er sket udflytning af de 7 gårde (inkl Præstegården). Dog er den ene "halvgård" til Hinge Storgaard flyttet op på den anden side af mølledammen, og Tingskrivergården er flyttet fra marken bag "den gamle skole" og op som genbo til Hinge Kirke. I flere af gårdene incl. Hinge Storgaard er det stadigvæk den samme slægt, som residerer, og som kan føre anerne helt tilbage til år 1716, hvor man stadigvæk var fæstere og ikke ejere af gårdene. Som det står omtalt i "Storgaardslægtens" historie er det ikke udelukket, at slægten tidligere kan have haft Hinge Storgaard.

Der er kødkvæg på én af gårdene samt planteavl, medens de resterende landbrug ikke har dyr, men udelukkende driver planteavl. Med hjælp fra maskinstation driver vi selv markbruget og fik en god høst i år på trods af, at regnen drillede meget, så hveden blev først høstet den 18. august men med næsten rekordudbytte.

Danmark har været på forsiden af verdens aviser på grund af "Muhammed" tegningerne. Religion er ikke til at spøge med, - tænk på alle de religionskrige, som har hærgnet overalt i verden og som stadigvæk gør det. Vi vil håbe, at tilflyttere, i større grad end nu vil forsøge at indpasse sig efter det livsmønster, vi kender - og ikke omvendt.

Hvem skulle have troet det, alt gik så godt, huspriser, jord og aktiekurser tog en himmelflugt, og så er det hele nu endt i en finanskriser. Lad os håbe, at der hurtigst mulig bliver styr på tingene igen, og således at det rammer de enkelte af os mindst mulig.

Vi er begyndt at glæde os til slægtsfesten om 2 år, så må vi jo se, om der skal ske en ændring i dagsprogrammet.

Hvis jeres vej går gennem Hinge, er I meget velkomne til at kigge indenfor.

Kærlig hilsen Inga & Svend

Familien Rasks første år i Hammerum

Af Jens Jørgen Storgaard Rask (2.II G 1a)

Efter min fars død i 1993, havde jeg en samtale med min mor om starten på mors og fars samliv. Denne samtale er hoved-kilden til nedenstående beskrivelse.



Mine forældre er Lydia (pigenavn Jørgensen) og Niels Henrik Storgaard Rask. Far er født og opvokset på Hinge Vestergård, som ligger ca. 200 meter vest for Hinge Storgård. Hans forældre var Maren Storgaard og Jens Peter Rask. Alt-så er det på min farmors side, vi er i Storgaardslægten. Hendes barndomshjem var i øvrigt Tanghusgård, hvor nu det kendte Hinge Ostemejeri ligger.

Min mor er født og opvokset på Skræ Vestergård vest for Thorning. Hun kom, som skik var dengang, efter sin konfirmation ud at tjene som pige i huset på en af nabogårdene. Afstanden mellem Hinge og Skræ er ca. 18 km. I 1938 fik mor plads som ung pige hos Sigurd Christensen i Skræ.

Mors første møde med far: Det var normalt, at unge i KFUM&K dengang jævnligt samledes til ungdomsgilder på de forskellige gårde. Det var netop til sådan et ungdomsgilde, mor mødte far første gang. Stedet var hos Niels Rask ved Thorning, mor var da 17 år gammel.

Far var dengang karl hjemme på sin fars gård, Vestergård, men det var almindeligt, at de unge kom fra nær og fjern. Der var ca. 12 km fra Hinge til Thorning.

Han var sammen med en ung pige og gjorde sig rigtig bemærket. Han kunne underholde, - og så kunne han synge. Mor husker, at han og en anden gårdmandssøn gjorde sig rigtig bemærket, og at de kunne klare alt. Mor blev interesseret i far, men han var jo tilsyneladende optaget. Det viste sig dog, at den pige han havde med, var "ung pige" hos hans forældre. Hun hed Agnete Rask og var datter af værtsfolken i Thorning. Dermed var der ikke nogen hindring, og de to unge fattede interesse for hinanden fra første færd. - Interessen blev meget hurtigt til forelskelse. Og det viste sig, at han kunne være jaloux. Mor fortalte mig, at de ved et senere ungdomsgilde mødte mors bror Alfred, som var bager i Thorning. Straks han fik øje på mor, gik han hen til dem, tog om hende og sagde "Jeg har nogle skjorter, jeg gerne vil ha' dig til at vaske". Da blev far meget jaloux. Han kendte på det tidspunkt ikke Alfred og vidste ikke, det var mors ældre bror. Måske har det krævet en hurtig forklaring?

Pladsen hos Sigurd Christensen: Mor fortalte, at et af stederne hun var ansat var hos Sigurd Christensen. Han havde overtaget gården efter sin mor, som stadig boede på gården.

To af Sigurds brødre boede stadig hjemme, Vagn og Helge. Stuehuset lå lige op ad vejen i Skræ by, og de to brødre havde værelser på loftet i den ene ende af huset med egen indgang. Nedenunder havde mor sit værelse. Men dørene kunne ikke låses, så hun var altid bange for at få ubudne gæster, - ikke mindst af sønnerne. Derfor skubbede hun altid kommoden hen foran døren, når hun var på værelset. De unge i området samledes ofte udenfor på vejen og kunne larme ret voldsomt. En sen aften var der således megen larm udenfor. Helge gik ned ad trapperne fra sit værelse og ud for at høre, hvad der var på færde. De fortalte ham så, at de havde set en mand gå ind til Lydia.

Derefter løb Helge ind og bankede på mors dør og råbte: "Lydia, har du en gæst?" Det havde hun ikke, men var blevet meget forskrækket af al den larm. (Da jeg spurgte, om det måske var far, der var på besøg, blev jeg på det bestemteste afvist med ordene: "Far har aldrig været inde på mit værelse.")

Fars hverdag: Far var som tidligere beskrevet først karl hjemme på gården hos sin far. Fars bror Knud havde fæste på en gård i Sahl, men blev der alvorlig syg med bughindebetændelse og måtte afbryde sit fæste. Det kunne man jo ikke bare gøre dengang, hvor et fæste normalt gik fra november til november. Derfor måtte far afløse Knud i Sahl og afslutte fæstet.

Tommerup Højskole: I 1939 kom far på Tommerup højskole på Fyn. I den periode var der naturligvis en del korrespondance mellem mor og far. Nu blev der ikke lejlighed til at se så meget til hinanden. Ud fra de billeder, jeg har set i mors og fars billedalbum, ser det ud til, at han har haft et godt og morsomt ophold i Tommerup, hvor han fik mange gode kammerater, som jeg husker efterfølgende har besøgt os. I Hinge var mor blevet veninde med fars søstre, Ellen og Mie. Om far skulle have givet dem opgaven at passe godt på mor, kan jeg kun gætte mig til.



Veninderne Lydia Jørgensen og Ellen Rask

tog endnu et år som den eneste pige i huset, hvilket blev aftalt.

Tilbage til Skræ: Men inden fæstet var udløbet, blev morbror Niels' kone Kirstine alvorligt syg kort tid efter, hun havde født Jørgen, deres første barn.

Min mormor var i 1937 blevet enke, hvorfor Niels blev bestyrer på gården derhjemme. I 1939 blev min mormor gift med Laurits Nielsen i Midstrup, og gården i Skræ overtog Niels samtidig med, han giftede sig med Kirstine.

Niels bad derfor mor, om hun ikke nok ville komme hjem til Skræ og hjælpe til på gården, hvilket dog ville betyde brud på fæsteproblemet. Hun talte med Marius Petersen om det. De ønskede naturligvis, at mor skulle blive i fæstet og foreslog,

at mors søster Ette, som var i huset hos Jens Peter Rask, kunne tage hjem og hjælpe. Men som mor sagde, var Ette og Niels ikke så tæt på hinanden. Til sidst lykkedes det at få det ordnet sådan, at mor kunne rejse til Skræ. Kirstine døde kort tid efter, og mor måtte nu passe sin storebror og det lille barn.

Tilbage til Jylland: Efter opholdet på Tommerup højskole fik far arbejde som gårdbestyrer på Kjeldgård i Levring hos mors faster, Mette Jørgensen. Herfra besøgte han flittigt mor i Skræ. De begyndte nu for alvor at lægge fælles planer for deres fremtid.

Fars morbror Peter i Hedehuse (Peter Nielsen) var dengang i bestyrelsen for privatbanen Silkeborg - Rødkjærbro. Han lagde et godt ord ind for, at mor kunne få en uddannelse som stationsleder. Hun kom således på kursus i Silkeborg i 1942. Far havde i mellemtiden undersøgt forskellige muligheder for at komme fra landbruget, idet han ikke regnede med, at det var fremtiden for ham. Dog havde han endnu ikke fundet det, der passede ham.

Mens han boede hjemme i Hinge, havde han af sin bedstefar fået et lille lod af haven, hvor han dyrkede grøntsager. Når han skulle på besøg hos mor i Skræ, fyldte han en kurv med disse og solgte dem undervejs. Det medførte naturligvis, at ankomsten til Skræ nogle gange kunne være forsinket.

Dette udviklede sig lidt efter lidt til også at omfatte børster, som jeg dog ikke ved, hvordan han skaffede sig. Dog fortæller mor, at han på et tidspunkt gik til kurvebinding på ungdomsskolen i Nørskovlund. Han har i øvrigt bundet mors sykurv, som stadig står i hendes stue i Hammerum.

Som en del i deres fremtidsplaner, tog han stationshjælperuddannelse i Silkeborg.

Bryllup: I 1942 blev mor og far gift, - i øvrigt et dobbeltbryllup, idet moster Ette og Arne Madsen fra Kjellerup også havde bryllup samme dag og sted. Vielsen blev foretaget i Levring kirke, idet min mormor jo nu hørte til Levring sogn, hvor hendes mand, Laurits Nielsen var sognefoged. Selve bryllupsfesten blev holdt i Levring forsamlingshus.

Stationsleder: Med fars morbror Peders hjælp fik mor ansættelse ved privatbanen som stationsleder på Hinge station. Her var hendes arbejde at skulle dirigere togene videre fra stationen og sørge for billet salg, postforsendelse og -modtagelse.

Far var nu uddannet til at kunne afløse hende, men der var ikke et fuldtidsarbejde i dette, så han beskæftigede sig også med andre gøremål. Om foråret arbejdede han som møddingstømmer, når gødningen skulle spredes ud på markerne. Desuden var han ansat som banemedhjælper og tørvearbejder.

I Kjellerup boede en forsikringsmand, Rau, som tegnede forsikringer for livsforsikringsselskabet Fremtiden. Far havde på en eller anden måde fået kontakt med ham og hjalp ham i sin fritid med at tegne forsikringer.

Far viste så gode resultater, at Rau foreslog ham at blive ansat som forsikringsmand, hvilket tiltalte far. Rau formidlede efterfølgende kontakt til forsikringsselskabet, som tilbød ham ansættelse som forsikringsmand i Skive eller i Hammerum Herred.

Når far skulle have råd og vejledning, tyede han altid til sin bedstefar i aftægthuset på Hinge Vestergård. Da han forelagde de muligheder, der var stillet ham i udsigt, foreslog hans bedstefar ham at søge stillingen i Hammerum Herred med den begrundelse, at der på den egn var så mange gode kristne mennesker.

Første fødsel: I mellemtiden var mor blevet gravid, hvilket jo nok gav far lidt ekstra arbejde på stationen. Da tiden kom for min fødsel, valgte de – efter lægens anvisning, at det skulle foregå på Kjellerup sygehus, da der var meget lyd på Hinge station, som på den tid var godt besøgt af bl.a. tyske soldater.

Derfor blev jeg den 27. december 1944 født på Kjellerup sygehus. Far havde på det tidspunkt fået tilsagn om at kunne starte sit nye arbejde i Hammerum, og den oprindelige plan var, at vi skulle flytte til Hammerum 1. januar 1945. Der var stor boligmangel den gang, men det lykkedes til sidst at finde en lille taglejlighed i Søndergade i Hammerum, men til indflytning 1. februar, så jeg nåede at blive døbt i Hinge kirke, inden vi flyttede. – Barnedåben var i øvrigt på en rigtig hård vinterdag, hvor familien ikke kunne komme frem på grund af sne. Det betød, at da mine faddere til dåben ikke kunne nå frem, måtte andre træde til. Det blev blandt andet Marius Petersen, hvor mor tidligere havde tjent. – Jeg husker, at jeg mange år efter altid modtog fødselsdagsgave fra ham, - helt op til min konfirmation. Pudsigt nok husker jeg ikke at have hilst på ham, men det var sikkert, der var en gave hvert år.

Ny tilværelse i Hammerum: Det var i slutningen af krigen meget vanskeligt at få en lejlighed. Men som omtalt var det lykkedes at finde en til indflytning 1. februar 1945. Et ungt urmagerpar, Grethe og Johannes Andersen var så venlige at stille overetagen i deres lille hus til rådighed for den lille familie. Der var ikke megen plads at gøre med, - men som man siger: Hvor der er hjerterum, er der husrum. Dette lejemål skabte da også et varigt venskab med Grethe og Johannes, som nogle år senere etablerede forretning i Støvring.

Mens de boede i den lille taglejlighed i Søndergade var far konstant på udkig efter noget andet at bo i, og det lykkedes allerede i august 1945 at købe huset, Østergade 12, - ligeledes i Hammerum. Det var et stort spring lige pludselig at



skulle investere i eget hus. Jeg har fået fortalt, at min farfar havde frarådet mor og far at binde sig så hårdt, men (måske efter fars bedstefars råd) købte de alligevel huset, og min bedstefar skulle ha' rystet på hovedet og sagt: Det klarer de aldrig. Men det gik ikke så slemt som Jens Peter Rask frygtede. I tageetagen var der indrettet en lille lejlighed, som de lejede ud. Dermed var

der et lille tilskud til dækning af huslejen. Vi boede i huset i 3 år. Jeg husker naturligvis ikke ret meget fra Østergade, jeg var knap 4 år, da vi flyttede derfra. Men jeg husker Østergade, som var den østligste del af hovedgaden i Hammerum. Vejen førte til Ikast mod øst og Herning mod vest. Vejen var belagt med brosten og grus i vejkanterne, - altså intet fortov. Desuden var der vejtræer i begge sider af gaden.

Mod nord var der kun en række huse langs vejen, herefter var der en mark og nord for denne gik jernbanen Herning-Silkeborg. Jeg husker også, at vi var nogle børn, der snød os over marken og legede langs jernbaneskråningen. Det fik naturligvis en brat afslutning, da vore forældre opdagede dette. I gaden lå der ikke mindre end tre tekstilfabrikker,

hvoraf den ældste, Stampe og Jensens Trikotagefabrik blev bygget som en af de første af sin art i Danmark i 1870'erne. I øvrigt var der en del store fabrikker og rigtig mange små i Hammerum, - jo, mine forældre havde bosat sig midt i tekstilindustriens vugge. - Over for os lå en cykelhandler med værksted, samt en smedje. Jeg husker, at cykelhandler Clausen, som han hed, havde en benzinstander af den gamle slags foran forretningen, - en stander med håndpumpe, hvormed man pumpede benzinen op i en målebeholder, hvorefter der blev åbnet for en hane, så brændstoffet kunne løbe over i køretøjet. Min mor har senere fortalt mig, at jeg var slem til at smide sko og strømper og løbe med bare fødder. Det gjorde jeg også i smedjen og fik da også nogle brandsår under fødderne.

I februar 1948 fik jeg en lillebror, Torben. En dag, mens mor var gået hen til barnevognen med Torben, ville jeg over gaden til far. Han stod sammen med Svend mælkemand, som var på den daglige rundtur med mælk, på den modsatte side af gaden ud for vores hus. Jeg erindrer, at jeg så efter, om der kom biler. Jeg ventede på, at en bil fra Ikastsiden skulle passere, og løb så over vejen mod far. Men jeg havde ikke set den efterfølgende bil, og den kunne ikke nå at bremse. Fra denne episode husker jeg, at brostenene snurrede rundt, men ellers ikke så meget mere. Jeg slap heldigvis billigt fra uheldet med nogle skrammer i hoved og på krop og en stor flænge i låret, som jeg stadig har men efter i form af et stor "minus" (ar efter flænge og klemme).

Fars hverdag bestod i at besøge familier rundt i Hammerum Herred og forsøge at tegne forsikring til dem. I starten foregik det på cykel med fast gummi, her gik hans ture til Munkelinde i nordøst og Kibæk i Sydvest. Jeg husker, han har fortalt, at han ikke var glad for at skulle cykle gennem de store skove ved Munkelinde, når det var mørkt. For at dulme sin nervøsitet, sang han salmer meget højt på sin vej gennem skoven. Men han faldt godt i med folk, - ikke mindst landbefolkningen. Han fandt snart ud af, at skulle han udvide forretningen, var det nødvendigt med en bil. Men det var ikke så let at anskaffe sig lige efter krigen. Det lykkedes ham dog at komme frem i køen, dels ved at holde sig på god fod med Herning Autohandel, dels på grund af påstået afhængighed af bilen for at kunne få til det daglige brød. I 1946 fik han så den første bil, en Morris 8. Nu kunne distriktet udvides, han kunne nå at besøge flere kunder i løbet af en dag, men arbejdsdagene blev ikke kortere af den grund. Det var normalt over min sengetid, når han vendte hjem fra arbejdet, da mange kunder jo først kunne træffes efter fyraften eller skulle være færdig med arbejdet i stalden, inden han kunne gøre sine besøg.



Mor blev hjemmegående kontorhjælp, idet hun klarede telefonbetjeningen, samtidig med at hun holdt hus, have og børn.

Selvom der snart blev et netværk af venner i Hammerum, blev hjemstavnen dog aldrig glemt. Mange weekender blev tilbragt med den del af familien, som havde bosat sig i eller i nærheden af Skræ og Hinge.

Således gik de første år, efter at mine forældre var flyttet fra de naturskønne omgivelser i Kjellerupområdet til det flade, vindomsuste og barske Vestjylland.

Rettelser til tidligere slægtsoplysninger

- 1.V I 2b1 Ingeborg Storgaard Rosholm og
1.V I 2b2 Hans Christian Storgaard Rosholm er begge født d. 22/11 2000 – var angivet til 1999 i Slægts-Nyt nr. 57.
2.II G 3a3a Sebastian hedder Storgaard Pedersen (f. 14/1 2005) – og ikke Storgaard Rask, som anført i Slægts-Nyt nr. 64.
6.V F 1a1 Frederikke Østergaard er født d. 22/1 2001 (i Slægts-Nyt nr. 58 var oplyst 2000).

Fødsler i slægten

- 1.V I 2b3 Mads Ulrik Storgaard Rosholm f. 16/12 2003 og
1.V I 2b4 Johanne Storgaard Rosholm f. 22/9 2005, børn af Hans Peter Storgaard Rosholm og Eva Rosholm.
1.VII E 2b2 Soffie Lehn f. 14/8 2006, datter af Louise Schmidt og Henrik Lehn Jønsson, Silkeborg.
1.VIII C 3a2 Smilla Storgaard Hansen f. 30/9 2008, datter af Lotte Storgaard Hansen og Jacob Hougaard, Silkeborg.
2.II C 2b1a Hanna Nygaard Lauritsen f. 19/3 2008, datter af Jens Michael og Christina Lauritsen, Barde.
2.II C 4b2a Arthur Minik Lykkehøj Storgaard f. 24/2 2008, søn af Helene og Rasmus Lykkehøj Storgaard, Uterslev, København NV.
2.II G 1a2c Hanna Birk Rask f. 22/10 2008, datter af Maria og Anders Rask, Hvidbjerg, Spøttrup.
2.II G 3a3b Alexander Storgaard Pedersen f. 14/5 2008, søn af Jannie Storgaard Klausen og Brian Werner Pedersen, Laven.
2.II G 3b2a William Hjortmose Rask f. 30/10 2007, søn af Line Hjortmose Rask og Søren Holst, Århus.
2.V C 1c2 Karoline Storgaard Thomsen f. 14/8 2003, datter af Tine Storgaard og Lars Kær Thomsen, Randers.
2.V C 1e2 Mads Storgaard Sørensen f. 10-5 2002, søn af Rie Storgaard og Michael Sørensen, Birkerød.
2.V G 2a1 Storm Præst Have Andersen f. 16/4 2008, søn af Anna Have og Troels Præst Andersen, Århus.
4.V D 4a1 Helene Lilja Hermansen f. 30/12 2007, datter af Birgitte Henriette Hermansen og Patrick Kirner (f. 19/2 1971), Berlin.
4.V E 5b3 Eigil Skytte Johansen f. 2/4 2008, søn af Mette Irene og Henrik Skytte Johansen, Malling.
4.V I 1a2 Emilie Behrens Folkersen f. 19/4 2007, datter af Marianne og Flemming Folkersen, Karlslunde.
4.V I 2a2c Linea Issen Ainoa Westgaard Valdebenito f. 17/1 2004, datter af Inger Helene Westgaard og Lionel Marko Antonio Gonzales Valdebenito, Sodertälja, Sverige.
5.I F 4c1b Josefine Storgaard Winther Nielsen f. 11/6 2007, datter af Kirstine Winther Nielsen og Jakob Storgaard Larsen, Hillerød.
5.I H 1a2a Trine Værum Pedersen f. 15/7 2005, datter af Hanne Pedersen og Peter Værum, Granslev.
5.I L 1b4 Andreas Hougaard f. 27/9 2007, søn af Solveig og Jacob Hougaard, Assentoft.
5.IV A 3a1 Christine Olivia Hjerminde Reinau f. 9/10 2008, datter af Niels og Anne Sophie Hjerminde Reinau, København.
6.V F 1b1 Frederik Mast f. 31-7 2004 og
6.V F 1b2 Nicolai Mast f. 24/1 2007, sønner af Lone Østergaard og Michael Mast, Vallensbæk.
6.V F 1a2 Emma Østergaard f. 23/9 2003, datter af Inger og Jacob Østergaard, Frederiksberg.
7.I A 1a1 Laura Grønborg Jakobsen f. 7/8 2005 og
7.I A 1a2 Karoline Grønborg Jakobsen f. 7/5 2007, døtre af Anne Mette og Mogens Jakobsen, København.
7.I A 1b1 Thøger Kåsgaard Jakobsen f. 22/10 2003 og
7.I A 1b2 Hanne Kåsgaard Jakobsen f. 19/10 2005, børn af Lotte og Stig Jakobsen, Thorshavn.
8.I E 1a1a Alberthe Oxvang f. 26/1 2008, Datter af Fie

- 8.IV A 3a3 Oxvang og Steen Lynnerup, Frederiksværk.
Sebastian Risvig Clemmensen f. 29/11 2005, søn af Carsten Holt Clemmensen og Helle Risvig Nielsen, Århus.
8.IV A 4a2 Magnus Holt Fjorback f. 1/7 2003, og
8.IV A 4a3 Mads Holt Fjorback f. 6/4 2004, sønner af Kristina og Henrik Fjorback, Ikast
8.V F 3a3 Kirsten Thorslev Sørensen f. 18/2 2008, datter af Christina Thorslev Petersen og Torben Sørensen, Ikast.
8.V F 3b2 Thora Aagaard Lindenstrøm f. 6/11 2008, datter af Birgit og Chresten Aagaard Lindenstrøm, Ikast.

Bryllupper i slægten

- 1.V I 2b Hans Peter Storgaard Rosholm gift med Eva Clemmensen. Parret har taget familienavnet Rosholm.
1.XI B 1b Lotte Birk gift d. 8/12 2006 på Helsingør Rådhus med Lars Hartvigsen, f. 21/6 1962. Parret bor i Hornbæk.
2.II C 1b1 Michael Storgaard Siersbæk gift d. 30/10 2008 med Marianne Kruse, f. 25/4 1979 i Harboøre. Marianne hedder nu Kruse Siersbæk. Parret bor i Silkeborg.
2.IV C 4b Jonna Sølbæk Kristensen har indgået reg. partnerskab med Tina Skousgaard Pedersen d. 14/4 2008.
2.VII C 2a Jette Storgaard Kej gift 19/3 2008 med Jens Christian Bøgh. Jette hedder nu Storgaard Bøgh. Parret bor i Svendborg.
2.VII C 3a Lise Storgaard Jensen gift den 15/12 2007 med Thomas Hauerberg Hansen. Parret beholder deres respektive navne og bor i Vestbjerg.
4.V B 3b Thomas Siersbæk gift d. 26/6 2008 med cand.jur. Hanne Løkke Jørgensen. Parret bor i København.
5.I F 4c2 Louise Storgaard Larsen gift d. 4/8 2007 med Jesper Høyer Nielsen. Parret har taget efternavnet Nielsen og bor i København Ø.
5.I H 1a1 Peter Pedersen gift d. 14/8 2004 i Rønge med Dorthe Drachmann, f. 20/7 1964. Dorthe hedder nu Drachmann Pedersen. Parret bor i Bjerringbro.
5.I L 2c Benny Storgaard gift d. 15/5 2008 med Eri Ishikawa i Toko. Eri hedder nu Ishikawa Storgaard. Parret bor i Tokio.
5.IV A 3a Niels Reinau gift d. 14/6 2008 med Anne Sophie Hjerminde, f. 2/7 1974. Parret har taget navnet Hjerminde Reinau og bor i København.
7.I A 1a Mogens Storgaard Jakobsen gift d. 25/2 2002 med Anne Mette Grønborg Rasmussen, f. 13/5 1974, Parret har taget efternavnet Jakobsen og bor i København.
7.I A 1b Stig Storgaard Jakobsen gift d. 28/8 2004 med Lotte Kåsgaard Jakobsen. Parret bor i Thorshavn.
7.I A 3a Kirsten Højbjerg gift d. 28/6 2003 med Martin Gorritzen, f. 12/11 1970. Parret bor i Guldager.
7.IV A 1a Gitte Storgaard Jakobsen gift d. 19/8 2008 i Thorning Kirke med Troels Smidt Beenfeldt, f. 27/5 1972. Parret har efternavnet Beenfeldt og bor i Ans.
8.VI A 1b Jesper Søndergaard Mogensen gift d. 28/6 2008 i Nørrelandskirken, Holstebro med Lene Bjerre Gråkjær, f. 8/9 1976 i Lomborg. Parret beholder deres respektive efternavne og bor i Holstebro.

Sølvbryllupper i 2009

- | | | |
|-----------|---|-------|
| 1.V H 3 | Lone og Carsten Lund, Hinnerup | 11.08 |
| 1.V I 2 | Vibeke og Anders Viberg, Århus | 13.05 |
| 2.IV B 1b | Lene og Werner Jahns, Svendborg | 13.10 |
| 4.VI I 4b | Pia og Hans Bank, Horsens | 24.11 |
| 5.I L 1a | Rigmor Birgitte og Ove Sandborg, Hvilsum | 02.06 |
| 5.II G 4 | Inger og Ole Storgaard, Øster Snede | 06.10 |
| 8.IV B 1a | Kirsten og Christian Thormann Nielsen, Hammerum | 22.09 |

Guldbryllupper i 2009

| | | |
|---------|------------------------------------|-------|
| 5.I G 1 | Olga og Per Storgaard, Løgstrup | 29.08 |
| 8.V A 1 | Rigmor og Jens Skovmand, Ullerslev | 04.04 |

Runde fødselsdage i 2009

90 år

| | | |
|----------|------------------------------------|-------|
| 4.IV B 1 | Vera Fredberg Henriksen, Stouby | 07.05 |
| 8.VI A | Ellen Holbech Mogensen, Nr. Nissum | 16.09 |

85 år

| | | |
|----------|---|-------|
| 2.IV A 3 | Ruth Christensen, Kjellerup | 13.02 |
| 5.ID 1 | Anna Pedersen, Ans | 02.07 |
| 5.IF 3 | Peder Henrik Storgaard, Herlev | 16.05 |
| 6.VIII A | Hans Spangenberg Hansen Derbyshire, England | 28.10 |
| 8.I B 3 | Svend Erik Michael Bitsch, Vejle | 03.07 |

80 år

| | | |
|---------|--|-------|
| 1.V B 2 | Else Storgaard Staal Nielsen, Georgetown, Canada | 23.04 |
| 6.V D 1 | Jens Eric Kaae, Vanløse | 25.04 |

75 år

| | | |
|-----------|---|-------|
| 1.VII B 2 | Lilly Storgaard Nørskov, Skals | 05.11 |
| 1.VII D 1 | Erny Kristine Kirkegaard, Egå | 10.01 |
| 2.IV C 1 | Arne Bech Storgaard, Nibe | 03.01 |
| 3.II C 1 | Edith Andrea Vestergaard Knudsen, Bjerringbro | 21.02 |
| 4.V C 4 | Halfdan Torben Hermansen, Nibe | 11.07 |
| 4.V D 1 | Karen Lauridsen, Hørret, Mårslet | 26.02 |
| 8.I D 5 | Jørgen Preben Bitsch, Løgten | 11.11 |
| 8.V A 1 | Rigmor Aagaard Skovmand, Ullerslev | 18.02 |

70 år

| | | |
|-----------|--|-------|
| 1.III C 3 | Ulla Andriette Storgaard Jørgensen, Kølvrå | 21.08 |
| 1.V B 3 | Preben Iversen, Viborg | 29.06 |
| 1.V D 3 | Tage Storgaard Madsen, Bjerringbro | 21.04 |
| 1.V F 2 | Mogens Hviid, Horsens | 03.12 |
| 2.II C 1a | Anna Kathrine Overby Hestbæk, Silkeborg | 20.09 |
| 2.V C 2 | Edda Lange Kröll, Risskov | 07.12 |
| 2.VII C 3 | Klaus Ulrich Jensen, Vestbjerg | 21.06 |
| 3.II C 3 | Leif Storgaard Nielsen, Bjerringbro | 17.04 |
| 4.V C 2 | Jytte Rønning Hansen, Herning | 16.05 |
| 4.V C 5 | Bente Gamskjær Hermansen, Viborg | 27.08 |
| 4.V D 4 | Lene Hermansen, Hvidovre | 20.02 |
| 4.V E 5 | Mogens Johansen, Virksund | 11.08 |
| 5.I G 1 | Olga Storgaard, Løgstrup | 16.02 |
| 5.II H 1 | Peter Storgaard, Højbjerg | 04.09 |
| 5.IV A 1 | Ole Peter Olesen, Århus | 10.11 |
| 6.V E 1 | Jørgen Rahbe Petersen, Rudkøbing | 25.04 |
| 6.VIII A | Elsebeth Knudsen, Derbyshire, England | 31.01 |
| 8.I E 2 | Bodil Bitsch Boysen, Bredballe, Vejle | 09.04 |
| 8.V A 2 | Harry Aagaard Nielsen, Nordborg | 19.10 |
| 8.V C 2 | Karen Aagaard Didriksen, Silkeborg | 15.12 |

60 år

| | | |
|------------|--|-------|
| 1.III B 1a | Jette Laugaard Jensen, Galten | 05.02 |
| 1.III B 1a | Torben Jensen, Galten | 31.03 |
| 1.V C 1a | Preben Wadt, Ikast | 04.05 |
| 1.V C 1a | Gerda Skov Wadt, Ikast | 28.08 |
| 1.VII D 4 | Jens Olav Knudsen, Silkeborg | 22.07 |
| 1.XI C 3 | Niels Erik Storgaard, Kjellerup | 01.10 |
| 2.II C 2c | Birthe Lauritsen, Bjerringbro | 29.03 |
| 2.II C 2c | Peder Karl Lauritsen, Bjerringbro | 14.10 |
| 2.II F 3a | Ted Dale Edwards, USA | 02.11 |
| 2.IV D 1a | Kirsten Elin Pedersen, Middelfart | 14.05 |
| 2.V G 1 | Lars Storgaard, Odder | 04.07 |
| 4.IV B 1c | Jette Henriksen, Stouby | 20.08 |
| 4.VI 3b | Lars Knage, København | 25.07 |
| 5.IA 1c | Birger Martin Hansen, Grindsted | 25.08 |
| 5.I D 1b | Karin Storgaard Winther, Bjerringbro | 20.12 |
| 5.I F 2a | Jan Max Frandsen | 24.06 |
| 5.I F 4a | Kirsten Vibeke Jacobsen, Smørumnedre | 18.08 |
| 5.I F 4b | Lisbeth Storgaard Winkler, Frederiksberg | 05.01 |

| | | |
|----------|---|-------|
| 5.I H 1b | Birgit Højgård Nielsen, Bjerringbro | 05.05 |
| 5.II G 4 | Inger Kristensen, Øster Snede, Løsning | 12.07 |
| 5.IV A 3 | Tove Reinau, Åbyhøj | 23.09 |
| 7.IV A 1 | Jørgen Storgaard Jakobsen, Thorning | 08.09 |
| 8.I B 3a | Lillian Bitsch Klapp | 02.05 |
| 8.IV E 1 | Dorte Elisabeth Nørskov Jørgensen, Agersted | 24.08 |

| | | |
|----------|--|-------|
| 8.IV E 1 | Egon Peter Jørgensen, Agersted | 12.06 |
| 8.IV E 2 | Kirsten Marrit Nørskov Jørgensen, Nr. Sundby | 24.08 |
| 8.V D 2 | Anette Kock Nielsen, Farum | 08.12 |
| 8.V G 1 | Ib Pedersen, Gjellerup, Herning | 08.08 |
| 8.VI A 2 | Else Holbech Nielsen, Silkeborg | 17.05 |

50 år

| | | |
|------------|--|-------|
| 1.III A 2a | Anne-Mette Storgaard Davidsen | 27.03 |
| 1.III C 2a | Steen Storgaard Davidsen | 29.03 |
| 1.V B 2b | Jørgen Staal Nielsen, Montreal Canada | 03.05 |
| 1.V B 2b | Ileana Anastasia Albu, Montreal, Canada | 19.11 |
| 1.V C 1c | Ellen Skov Pedersen, Ikast | 17.03 |
| 1.V C 1c | Bent Pedersen, Ikast | 19.07 |
| 1.V D 2a | Peter Møller Wormslev, Nørager | 19.02 |
| 1.V I 3 | Henrik Storgaard Madsen, Ikast | 16.04 |
| 1.VII B 2b | Jane Højgaard | 01.09 |
| 1.VII B 2b | Jens Højgaard | 12.11 |
| 1.XI A 3a | Tommy Bredal Storgaard, Rudkøbing | 16.09 |
| 1.XI F 2 | Lisbeth Storgaard Münter, Silkeborg | 28.01 |
| 2.II C 1c | Bente Nielsen, Ans By | 14.08 |
| 2.II C 4c | Helle Nielsen, Astrup, Kjellerup | 19.06 |
| 2.II F 5b | Aase Bjerre | 29.01 |
| 2.II G 2f | Kirsten Rask Storgaard Iversen, Kjellerup | 10.02 |
| 2.II G 3d | Lars Storgaard Rask, Hinge | 18.11 |
| 2.IV A 3d | Mogens Kent Christensen, Silkeborg | 06.09 |
| 2.IV C 2b | Jette Bech Bertelsen, Ålborg | 22.12 |
| 2.IV C 2c | Svend Olesen, Klarup, Ålborg | 25.05 |
| 2.V C 1a | Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard, Risskov | 08.12 |

| | | |
|------------|--|-------|
| 2.V G 4 | Tommy Storgaard, Højbjerg | 06.09 |
| 2.VII D 1b | Jan Ilbjerg, Nr. Lyndelse | 27.10 |
| 2.VII D 1b | Helle Ilbjerg, Nr. Lyndelse | 04.11 |
| 3.II C 1c | Søren Søgaard Jensen, Toflund | 31.05 |
| 4.V B 2a | Kjeld Degn-Pedersen, Viby J | 28.02 |
| 4.V B 2b | Hanne Degn-Pedersen, Snoghøj, Fredericia | 18.03 |
| 4.V B 2b | Uffe Degn-Pedersen, Snoghøj, Fredericia | 28.02 |
| 4.V C 2a | Fernando Cortijo Berenjano, Spanien | 22.11 |
| 4.V G 1a | Marianne Kjær, Slagslunde | 26.06 |
| 5.I F 1b | Karen Dalgas Storgaard, Ikast | 24.01 |
| 5.I F 5c | Bjarne Storgaard, Jyllinge | 03.07 |
| 5.II 1c | Erik Birger Storgaard Rasmussen, Århus | 14.07 |
| 5.I O 1b | John Grauballe, Bjerringbro | 31.07 |
| 5.II G 2a | Per Laursen, Gøvdav, Silkeborg | 03.08 |
| 5.II G 3 | Karnjana Charassomboonkul, København | 23.11 |
| 6.VII A 1c | Niels Hald | 27.08 |
| 8.I E 1c | Christian Axel Carl Bitsch, København | 18.08 |
| 8.IV A 1b | Inge Merete Pallesen, Grejs | 25.04 |
| 8.IV B 1a | Christian Thormann Nielsen, Hammerum | 25.05 |
| 8.IV B 1b | Boe Larsen, Rønne | 03.12 |
| 8.V C 1b | Per Widahl, Rønne | 21.08 |
| 8.VI B 5 | Steen Stampe Jensen, Hauge, Kjellerup | 12.09 |

Dødsfald

| | |
|----------|--|
| 1.III C | Ida Davidsen, Alderslyst død 29/7 2008. |
| 1.V H 1 | Jørgen Lund, Hinnerup død 21/2 2006. |
| 2.V D 3 | Bodil Spangsberg Storgaard, Århus død 5/1 2007. |
| 4.V B 1 | Annelise Siersbæk, Virklund død 12/12 2007. |
| 4.V B 2 | Rigmor Degn-Pedersen, Åbyhøj død 3/5 2008. |
| 4.VI 3 | Sven Rønsholdt Nielsen, Hillerød, død 20/7 2008. |
| 5.I F 2 | Mads Harry Storgaard, Næstved død 18/1 2006. |
| 5.I H 1a | Kirsten Pedersen, Bjerringbro død 10/5 2008. |
| 5.II H 2 | Jørgen Storgaard, Tranbjerg død 2/5 2008. |
| 6.IV B | Edith Hjørne Petersen, Charlottenlund død dec. 2006. |

- 6.V E Børge Rahbe Petersen, Rudkøbing død 20/11 2003.
 7.V A 2 Arne Aabavn, Slagelse død 31/12 1995.
 7.V A 2a John Joseph Keating, Slagelse død 12/11 2008.
 8.IV A 2 Henning Holt Clemmensen, Fredericia død 2/3 2008.
 8.V E Edith Aagaard Nielsen, Silkeborg død 16/12 2007.

Mindeord ved Rigmor Degn-Pedersen, født Siersbæk's død.

Den 3. maj 2008 tabte Rigmor kampen mod kræften, som efter operation den 1. december 2006 og efterfølgende kemobehandling tilsyneladende var nedkæmpet, men et år senere vendte sygdommen tilbage og langsomt tappedes kræfterne, men heldigvis ikke livsmodet før Rigmor efter få dage i sengen herhjemme fik fred og stille sov ind i vores skønne lejlighed på 9. sal i hjemlige omgivelser siden 2004, da vi flyttede fra huset i Åbyhøj efter 43 gode år der.

Vi fejrede i 2007 guldbryllup med vore 2 sønner og deres familier og kan glæde os over, at slægten således føres videre. Rigmor var den bedste kone og mor, kærlig og trofast og glad for livet sammen med familie og venner. Vi har så mange gode minder, og jeg savner Rigmor meget, hver dag hjemme, til ture i naturen, til koncerter, til bridge, til rejser, til samværet og hygge med familie og venner, ting vi i rigt mål har haft så megen glæde af sammen, minderne gør sorgen godt.

Rigmor var et varmt menneske og meget engageret hele sit liv med gode karakterer, i skole og samfund, kunst og kultur, jobbet som lægesekretær, og som ovenfor nævnt meget for egen og andres familie, venner og slægt, var i slægtsudvalget i 15 år og glad for det.

Rigmor blev bisat fra Åbyhøj Kirke med stor deltagelse og fik sin hvileplads der.

Æret være Rigmors minde.
Sven.

Mindeord

Selv om Rigmor Degn-Pedersen i 2003 gik ud af slægtsudvalget, har jeg af og til snakket med hende i telefon, ja, også besøgt hende i deres nye hjem på Marselis Boulevard i Århus, hvor der var en flot udsigt. Derfor vidste jeg, at Rigmor var alvorligt syg, og jeg havde nogle dage tænkt på, at jeg ville ringe og høre, hvordan det gik, men d. 3. maj ringede Sven og fortalte, at Rigmor var død derhjemme.

Det var godt at have Rigmor og Sven med i udvalget, Rigmor gjorde en stor indsats for at fylde "hullerne" i gren 4. Det var altid rart og hyggeligt at være sammen med Rigmor og Sven, enten det var i deres eget hjem eller hos andre i udvalget.

Æret være Rigmor Degn-Pedersens minde.

Ellen.

Mindeord ved Edith Aagaard Niensens død (8. V C)

Vores mor, Edith Aagaard Nielsen, døde d. 16/12 2007, 89 år gammel. Mor efterlader et stort savn hos os, men der var ikke flere livskræfter at gøre godt med.

Mor var fra Hinge, hvor hun tilbragte de første år af sin barndom. I 1939 blev hun vores tante, idet hun blev gift med vores farbror, Henning Aagaard Nielsen, som dog døde allerede 4 år efter. Herefter uddannede hun sig til sygeplejerske på Silkeborg Centralsygehus. I 1952 blev hun gift med vores far, William Nielsen, efter at vores mor, Dagmar Nielsen, var død i 1950. Hun skiftede således fra at være tante for os børn til at blive "mor" for os. Det blev en rolle som hun med både kærlighed og moderlig omsorg til fulde udfyldte.

Mor og far hjalp hinanden med at give os en god og tryk opvækst og de nåede at være gift i 31 år inden vores far døde i 1983. Mor arbejdede i alle årene på Silkeborg Centralsygehus. Efter sin pensionering arbejdede hun i "Blå Kors"s genbrugsbutik i Silkeborg og havde sammen med de andre ansatte et godt og varmt fællesskab. Mor havde i det hele taget en fantastisk evne til at skabe og opretholde nære og varme bånd til de mennesker, hun kom til at omgås. Hun elskede også at samle os børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn omkring sig og deltog med stor interesse og ildhu i familiens ve og vel. Også i forhold til slægten "Storgaard" vedblev hun at holde kontakterne ved lige med næsten uformindsket styrke gennem alle årene. De sidste 3 uger inden sin død, opholdt hun sig på plejehjemmet "Remstruplund" i Silkeborg. Indtil da havde hun så nogenlunde klaret sig selv i ældrebolig.

Mor oplevede at få et langt, godt og begivenhedsrigt liv, fyldt med såvel sorger som glæder, og der var heldigvis flest af de sidste. Mor døde stille og rolig på Silkeborg Centralsygehus søndag eftermiddag efter at være blevet indlagt om morgenen den samme dag, så man kan godt sige, at ringen blev sluttet.

Hun var en flittig kirkegænger og beholdt hele livet en oprigtig tro på sin frelser. Man kommer uvilkårlig til at tænke på sidste vers i Grundtvigs salme "Kirkeklokke, mellem ædel malme":

*"Kirkeklokke! Når til sidst du lyder
for mit støv, skønt det dig hører ej,
meld da mine kære, så det fryder:
Hun sov hen, som sol i høst går ned."*

Æret være mors minde.

På familiens vegne
Karen Aagaard Didriksen
Flemming Aagaard Nielsen

Mine erindringer – lidt slægtskavalkade og selvbiografi

Et udpluk af Antonny (Tonny) Storgaards skrevne erindringer – fortsat fra sidste nummer:

Bryllup. Mor havde en søster Karen. Hun kom til os og gjorde sit brudeudstyr færdig her. Hendes bryllup blev holdt hos os. Det var et stort bryllup. Der var en ordentlig kortege af vogne. Seletøjet var blankpudset, hestenes haler var flot opbundet, manker og fortop fint flettet mv. Forrest kørte en fjedervogn med to musikanter, som spillede hele vejen til og fra kirken. Det var festlige dage. Dagligt kom der en postvogn fra Ans til Rødkjærsgade. Den kørte med og efter

post i Rødkjærsgade. Den kom gerne hjemad ved 4-tiden om eftermiddagen. Dengang var vejen endnu gruset med en grøn græsstribe i midten mellem hjulsporene. Der var en smal cykelsti ude i rabatten. Traf det sig en sjælden gang, der kom en bil, hvad dengang kaldtes en motorvogn, for de var jo ikke lydløse, så kan det nok være at vi børn fik benene på nakken for at nå op til vejen og se monstret.

Når mælken dengang kom hjem fra mejeriet, var det

næsten kogende og kaldtes "futmælk". Så elskede vi børn at hælde en slat i låget til mejerispanden og drikke heraf.

Far fik også anskaffet en hestegang og en tærskemaskine. Det var en stor lettelse i arbejdet. Senere fik vi også en halmryster. Førhen foregik tærskning med plejl. Noget senere kom et nyt tærskværk og en tromle med pigge på. Herpå kunne der laves det fineste taghalm.

Der blev på egnen startet bibelske møder, som på skift foregik i hjemmene. Det blev ledet af lærer Hougaard. Her blev sunget mange salmer, og der sluttedes altid med kaffe.

Skelbæk var sogneskel mellem Højbjerg og Grønbæk sogne. Hernede nær åen lå et lille hus hvor til hørte 7-8 td. land. Der kunne holdes et par køer her. I huset boede murermester Bertel Sørensen og hans kone Emma, samt deres børn. Bertels mor, Lone boede hos dem til hun døde. Bertel havde en lærling, Karl Pedersen (Moust). Karl kom meget sammen med mine brødre. Han havde for resten et værelse oppe i en gammel smedje, der lå ca. 100 meter fra huset. Denne Karl skulle senere blive min kompagnon som murer.

Efterhånden døde de to fattiglemmer, Anne Bak og Hans Palli. Min bedstemor (mormor) døde også.

Bedstemor var taget på familiebesøg i Houbjerg - hendes gamle hjemegn. Vi får pludselig bud om, at hun den 30/8 1911 er død der, af et hjerteslag. Det var meget sjældent dengang. Hun måtte så hentes hjem med hest og vogn, og det var en lang køretur. Bedstemor blev begravet på Højbjerg kirkegård. Nu var bedstefar så alene og han blev boende i sin lejlighed. Fra den tid spiste han selvfølgelig sammen med alle vi andre.

Selvfølgelig var der altid smalhans i hjemmet, vel nok på grund af den store børneflokk. De første år kærnedede vi selv smør, lavede ost, bryggede øl og bagte selv rug- og sigtebrød. Det var store 4 kg. Rugbrød, - jeg tror der bagtes 15-20 stykker hver gang. De kunne jo gemmes længe uden at blive tørre. Der skulle jo også noget til i en så stor husholdning. Når vi havde været særlig flittige til havearbejdet, ja så kunne belønningen være en sukkermad til eftermiddagskaffen.

Der var engang at bedstefar flottede sig og gav Johanne en brugt cykel. Den kostede ham skam 10 kroner. På den fik jeg også lært at cykle.

Der blev malket tre gange daglig dengang. Sidste gang var kl. 9 om aftenen, og der skulle pigerne også være med - sikke tider. Stor sensation en sommerdag i 1912. Der kom en stor fransk luftballon sydfra i ret lav højde. Den havde et langt slæbetov efter sig. Det filtrede sig i træerne oppe i Præstegårdens skov, og ballonen dalede ned mellem træerne. Det var vores første syn af et luftfartøj.

Det var en årlig foreteelse, at der hver sommer afholdtes et stort missionsmøde oppe i skoven. Her var der lavet en talerstol der blev pyntet med bøgegrene. Her var der altid stor tilslutning. Efter mødet bød mor på kaffe og kage til alle, der havde lyst. Oppe i "Hulen", det er der, hvor landevejen fra Ans til Højbjerg går gennem vores skov, lå der to små huse. I det ene boede vejmanden og i det andet et par gamle aftægtsfolk. Hver gang, der blev bagt i storovnen, eller der blev slagtet, så sendte mor altid en god kurvfuld op til de gamle.

Oppe i bakkerne i Handal lå der et husmandssted. Her boede Andreas Tind og hans kone Severine. De havde to voksne sønner og en datter på alder med mig. Det gik sådan,

at vi to ofte traf sammen nede ved åen, hvor vi begge lige ivrigt fiskede. Det var mest brasen, tynd-sider, skaller, aborre og millinger vi fangede. Men vi var glade for lidt.

En særlig måde at fange ål på. Mange steder i åkanten lå store dynger grøde sammendrevet. Med en medbragt kratte blev det så forsigtigt trukket ind til bredden og så med et raskt tag op på engen. Nu var det så med at være rap på fingrene, for nu kom ålene hurtigt og ville med vandet ud i åen igen. Det var dog mest glasål og undermålere, men ind imellem kunne der godt være en god ål.

Vi "glivede" også i Gudenåen sammen med Niels i "Hvilsted" (på den anden side af åen). Han havde en båd. Niels holdt gliven og havde båden efter sig i et tov. Mine brødre pulsedede så i vandet, og det, der kom i gliven, blev hældt op i båden. Det kunne give mange fisk. Det var ikke mindst spændende for mig, jeg fik lov at sidde i båden og kontrollere udbyttet. En dag under glivning mærker Niels et mægtigt stød i gliven og hiver den hurtigt op af vandet. I samme nu springer en Odde over kanten af gliven og ud i åen. Det får mig til at erindre en dag, jeg var i engen for at flytte kvierne. Idet jeg når frem til brinken ned til engen, ser jeg en odde springe ned i en dyb grøft. Disse grøfter var for øvrigt farlige. Jeg husker to gange, at et ungmåler var faldet i en sådan grøft. Der kan de ikke vende sig, hvis de kommer ned på ryggen, og så drukner de dernede.

Den 20/9 1912 fik vi en lillebror, det var Aage.

Mor må have været rar at tjene ved. Vi havde gerne vores piger i 2-3 år. De sidste to piger var "store" Marie og Kristine. Marie havde vi kontakt med i 15 år og Kristine bevarede kontakten med både mor og vi store børn til sin død. Hun boede da i Nørskovlund og var gift med Karl Pedersen - ikke mureren.

Mor havde en bror Laurs. Han var falleret skomager og ungkarl. Han kom også til os og flyttede ind til bedstefar. Han tog del i gårdens arbejde på lige fod med mine brødre. Jeg husker ikke hvor længe. Han blev syg, døde og blev begravet i Højbjerg - ved siden af bedstemor.

Jeg husker også, at mor lavede vin af ribs. Det skulle stå til gæring i en tønne et helt år. Så kom den store dag, da det skulle tappes på flasker. Der blev mange, og de skulle opbevares nede i kælderens. Der var også en 2 liters flaske. Den skulle gemmes til far og mors sølvbryllup, hvis de oplevede det? Da vinen var tappet, blev der noget bundfald tilbage i tønden. Det drak vi børn og de unge så. Men vi børn og pigerne blev så fulde. Vi børn syntes nærmest det var sjovt, men pigerne måtte gå i seng. Bedstefar ville absolut have bud efter lægen, men det ville mor ikke, for hun vidste jo godt, hvad der var årsagen.

Jeg husker også at far to gange var dødssyg af lungebetændelse. Det var en streng tid, men heldigvis fik vi da lov at beholde far. Vi havde selv en tørvemose hvorfra vi hjembragte vore tørv. Træ havde vi jo nok af i skoven.

Der var en vinter da far og mine brødre, som sædvanlig var i skoven for at fælde træer. Far var da så uheldig at komme for sent af vejen for et faldende træ. Træet faldt ned over far, og han fik en skulder slået af led. Det blev også en langvarig historie at få det kureret.

Far fik også vand lagt ind fra et væld oppe i skoven. Det var vel nok dejligt. Midt i gården blev der lavet et herligt rundt vandbassin med springvand. Her blev dyrene vandet, og vi børn kunne tage et bad her.

Bertels mor Lone kom tit og fik en kaffetår, den var hun

slem glad for. Bertel havde bier, så det hændte jo, at vi købte honning hos ham. Han lavede også mjød, og det fik jeg lov at smage på. Det er også den eneste gang i mit liv, jeg har smagt mjød.

Jeg husker vi havde familiegilder om sommeren. Her var onkel Peder med, og han ville gerne have mig med ned til åen og fiske. Han sagde, at vi skulle ned og fange spegesild. Det troede jeg på, selv om vi aldrig fangede nogen spegesild i åen.

Der var engang min broder Marius var gået en tur i skoven med min fars gamle jagtgevær. Da ser han en fasanhane ligge og baske sig i udgravningen fra en rævegrav. Her skød han den og kom stolt hjem med byttet. Aldrig havde vi børn set så pragtfuld en fugl, og den blev da også udstopet.

En anden seværdighed var en husskade. De var ikke så almindelige dengang som nu. Pludselig kommer der en halvtam husskade til os, - den må være opfostret af mennesker et eller andet sted. Den var dog ikke så tam, at vi kunne tage den. Når der stod et vindue åben, fløj den ind i huset og tog alt hvad der skinnede. Den tog alt fra sikkerhedsnåle til gaffler og skeer. Den var ved at blive en plage, men vi nænnede dog ikke at skyde den. Det må der være andre der gjorde, for en dag var den borte.

De sidste år vi var på Skovgården, kom der rådyr i skoven. De kunne komme ud af skoven og gå og græsse. Der var en buk og to råer. Vi kunne gå hjemme i haven og se dem, samtidig med at vi glædede os over det stolte syn. Jeg mindes ikke, at der nogensinde var tale om at skyde dem.

Min ældste bror Jens var forlovet med sytungen Kirstine fra Ans. Hun var datter af tømmermester Jakob Jensen i Ans. De ville giftes og skulle have sig et hjem. De blev gift den 30/10 1912, og Jens ville have en gård. De købte så gården "Søholt" omme ved Silkeborg Langsø. Flot skulle det jo være - penge skulle der jo til, og de måtte lånes. Her måtte far og Laurits Storgaard, Hinge Nygård kaudionere for Jens. Om det skyldes dårlig administration ved jeg ikke, men der gik ikke et år før Jens var færdig, og far måtte klare skærene. Far klarede det alene, han ville ikke, at andre skulle indblandes i den affære. For at klare det må far overtage "Søholt", men samtidig måtte han sælge "Tange Skovgård". Den 1/10 1913 sælger far Skovgården til Niels Møller, Højbjerg vandmølle for 34.400 kr. og vi flytter til "Søholt".

Vi havde haft 7½ lykkelige år på Skovgården, og den dag i dag står den tid og gården for mig som "det tabte paradys".

Fortsættes i næste nummer.

Nyt vedrørende rettelsesblade til slægtsmappen.

Med sidste nummer af Slægts-Nyt udsendte vi bestillingsblanketter til opdatering af slægtsmappen for samtidig at undersøge, hvor stor interesse der er for at få en opdatering af mappen.

Vi har modtaget 53 bestillinger. Det er noget under, det vi havde forventet, og som lå til grund for den udmeldte forventede pris.

Slægtsudvalget har på seneste møde besluttet, at optrykke rettelsessider til mappen. Vi vil lade trykke en del ekstra sæt i forventning om, at flere kan være interesseret i en opdatering af slægtens medlemmer til og med 2008.

Er du en af dem, der ikke har bestilt en opdatering, kan det altså nås endnu. Send din bestilling til Jens Jørgen Rask (mail@jyrask.dk eller se adresse nedenfor).

De af jer, der allerede har bestilt, vil i løbet af foråret modtage rettelsesbladene med oplysning om afregning. Vi forventer stadig, prisen kan holdes på 150 kr. pr. sæt.

Gren 4

I 2004 skrev jeg, at Thomas Lenler-Eriksen fremover skulle repræsentere Gren 4, men p.g.a. videreuddannelse samtidig med undervisning måtte Thomas tage en pause og sende sin mor, Ellen-Margrethe Lenler-Eriksen, Gjellerup. Tak fordi du ville, Ellen-Margrethe.

Ellen

Slægtsudvalget.

Gren

1. Julie Madsen, Søndergade 33E¹ 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 35 75
1. Lis Birk, Nørskovlundvej 36, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 64 86
2. Jens Jørgen Storgaard Rask, Gjellerupbakken 27, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 97 11 91 13, mail@jyrask.dk.
3. Sten Storgaard Nielsen, Hoffmannsvej 28 2.tv, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 24 45, taul@ofir.dk
4. Ellen-Margrethe Lenler-Eriksen, Gjellerupbakken 21, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 97 11 66 75, h.lenler@dadlnet.dk.
5. Doris Fahlberg, Ans Søpark 38 5.th, 8643 Ans, tlf. 86 87 08 18
- 5 Søren Olesen (kasserer), Holbækvej 24 Holbæk, 8950 Ørsted, tlf. 86 48 56 57
6. Inga Siersbæk, Hinge Storgård, Tingskrivervej 8, Hinge, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 62 44, svend@danops.dk.
- 7 Jørgen Storgaard Jakobsen, Kong Valdemarsvej 43 Thorning, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 06 81,
- 8 Ellen Lauritsen (formand), Ingemannsvej 23 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 42 95, ellenlauritsen@mail.dk.

Abonnement på Slægts-Nyt er minimum 50 kr. for 2 årgange, som betales på lige år. - Benyt Venligst vedlagte indbetalingskort, - senest 14 dage efter modtagelsen.

Glædelig jul

og et godt nytår,

Ønskes alle i Storgaard-slægten.



53

Oplysninger og indlæg til Slægts-Nyt kan indsendes til Jens Jørgen Rask, mail@jyrask.dk eller til et andet medlem af slægtsudvalget. Send gerne i løbet af året. Materiale modtaget inden 1. november vil blive medtaget i bladet i 2009.