



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 64

DECEMBER 2007

56. årgang

FLUGTEN TIL AMERIKA eller DET CANADISKE EVENTYR.

Modtaget af Else Storgaard Staal Nielsen, Toronto (1.V B 2).

Min mand Charlo Staal Nielsen var ansat som præst i Himmerland nærmere betegnet Farstrup-Lundby sogn. Her havde vi fået vores 2 ældste børn og udskiftet en herlig gammel fugtig præstebolig med stråtag med en dejlig, fuldt moderne bolig, som vi naturligvis var glade for. Men året efter indflytningen spurgte Dansk Kirke i Udlandet om vi ikke kunne tænke os at rykke teltpælene op fra Danmarks jord for nogle år og blive pioner præstepar i Calgary i Alberta. En ny dansk menighed skulle opbygges her, da der i Calgary boede ca. 12.000 danskere, som gerne ville have en dansk kirke.

Vi accepterede tilbudet og i marts 1964 tog vi Amerikabåden til Halifax i Nova Scotia, Øst Canada.



Familien Staal Nielsen
ved ankomsten til Canada

Her mødte vi de 3 danske menigheder i Ontario inden vi fløj til Calgary den 1. april. Da vi ankom, fandt vi ud af at, menighedsrådet i Calgary havde fået kolde fødder, - de var bange for, de ikke kunne klare opgaven og ville egentlig helst sende os tilbage igen. De havde lejet et meget lille hus til os, da pengene var små, og en lille tysk Adventistkirke til gudstjenesterne. Efter et års arbejde stod det klart, at hvis vi skulle få

menigheden til at vokse, måtte vi finde en større og smukkere kirke og helst vores egen kirke for at få danskerne til at komme. Dengang betalte DKU præstelønnen, indtil menigheden selv kunne begynde at hjælpe til, men den lokale danske befolkning måtte selv sørge for bolig til kirke og præst. Altså blev en intens indsamling iværksat, og efter et par måneders indsamling, kunne vi købe en lille kirke og gå i gang med restaure-

ringen, der blev udført på fuld frivillig basis af danske håndværkere.

Det er stadig den samme lille kirke, Danskerne i Calgary bruger nu - mere end 40 år senere.

Vi var meget glade for at bo i Calgary. Det var spændende, meget anderledes end Danmark, naturligvis også på grund af den fremmedartede natur med Rocky Mountains kun en times kørsel fra Calgary. Men Calgary var på det tidspunkt også blot en mindre by på 275.000 indbyggere, hvor den i dag er en millionby. Calgary ligger på grænsen mellem et vildt bjerglandskab og prærien med udstrakte hvedemarker og milevide rancher, hvor der var og er cowboys og indianere. Så naturligvis var der stor forskel på livet i Danmark og dagliglivet i Canada, måske nok mere i 1964 end i 2007, hvor verden er rykket så meget tættere ind på livet af os alle. I 1964 var det meget dyrt at flyve, og meget dyrt at telefonere til familie i Danmark, så det var ikke en daglig begivenhed. Vi havde ikke tilbud om hjemrejse de første 5 år, og da vi endelig rejste til Danmark på ferie, var det i 3 måneder, men med forpligtelse til at holde DKU-mødeaftener over hele Danmark for at skabe interesse for vores arbejde blandt de danske emigranter i udlandet.

Efter 12 meget interessante år i Calgary flyttede vi til Toronto. Men vores søn er nu tilbage og er professor ved universitetet i Calgary, desuden er to børnebørn også flyttet derud. Den ene blev gift derude og er dog ikke helt færdig på universitet med sin uddannelse, den anden er uddannet på University of Toronto, men har nu arbejde i Calgary. Dette viser vel, at vi slog dybe rødder i Calgary.

Hvorfor? - Ja hvorfor blev vi boende i stedet for at tage tilbage til Danmark? I de første år var det nok eventyrlysten, trangen til at lære et andet sprog, - en lidt anden kultur at kende, men senere nok mere det at finde ud af, at nok er det godt at bo i Danmark, men der er også dejligt andre steder i verden. Canada er kendt for sin frisindede politik, for sine åbne døre, for

mennesker af alle racer og kulører. Fra Calgary blev vi forflyttet til Toronto, en meget stor millionby hvortil de fleste emigranter ankommer og bosætter sig. Her bor ca. 20.000 danskere, men det er et absolut mindretal i forhold til alle de forskellige folkeslag fra hele verden, vi daglig møder overalt i byen. Jeg vil ikke sige, at vi ikke har problemer, kriminaliteten vokser jævnlige. Toronto er en storby som de andre storbyer i Nordamerika, men en meget fredelig by sammenlignet med de amerikanske storbyer. Vi kan stadig tage med tog og busser uden frygt for overfald. De forskellige folkeslag bosætter sig helst sammen, så byen er delt op i kinesiske, japanske, græske, italienske, polske, portugisiske, indiske, koreanske, afrikanske o.s.v. områder. Der er flere hundrede kirker og templer i Toronto. Der er problemer med at finde ud af, hvor meget hensyn man skal tage til de forskellige religioner, deres skikke og forskelligartede påklædninger. Der er problemer med, at man fra de muslimske, indiske, kinesiske og japanske religioner ønsker at indføre de samme skikke og love, som disse folk levede efter i deres hjemland, men love som vi ikke kan tolerere i Canada, fordi de strider imod menneskerettighedsloven, der forsvaret det lille individ af et menneske, som vi alle er. Men man prøver at finde frem til en løsning. Det er vidunderligt at opleve, at børnene overhovedet ikke kan se, der er nogen forskel på hvid, brun, sort eller gul menneskefarve. De leger bare sammen, som børn nu gør. Dog må jeg tilføje, at vi sommetider kan blive frustrerede som hvide, når racekriminalitet ofte bliver brugt som et middel til at opnå lettere og bedre arbejdsvilkår på bekostning af andre, hvor dygtighed og kvalitet skulle tælle mere. Det er en vanskelig balancekunst.

Nå, jeg kan fortsætte, men må hellere til sidst fortælle lidt om den danske kirkes arbejde nu i Toronto. Desværre døde min mand efter 8 års arbejde i den danske kirke i Toronto.

Jeg flyttede væk fra kirken i nogle år, men blev boende i Toronto, fordi vores tre børn og børnebørn nu var Canadiere. Jeg fuldendte en uddannelse på Kunst-

akademiet i Toronto som tekstil designer, og det blev så min fremtid. Jeg har senere vævet et altertæppe til kirken i Calgary. Jeg blev bedt om at komme tilbage til kirken i Toronto som organist, blev senere optaget i menighedsrådet og sad som formand i en del år. Jeg er stadig organist ved kirken, og den er mit andet hjem nu. Vi har skiftevis engelske og danske gudstjenester, men det er kun sproget, der er forskelligt, - vi er stadig danskere. Der er en stor seniorgruppe på ca. 100 medlemmer, der mødes hver anden torsdag til frokost og underholdning. Der er stadig gennemsnitlig 65 kirkegængere pr. gudstjeneste. Efter en gudstjeneste er der altid socialt samvær, hvor man hygger sig over en kop kaffe og en sandwich. Dette betyder meget for menigheden, da danskerne bor meget spredt. Flere har 85-100 km til kirke og kommer alligevel regelmæssigt. Man kommer hinanden ved og finder venner, der næsten bliver familie.

Kirken har flere sociale begivenheder: 2 store barsarer, der giver penge til arbejdet, 2 årlige middage med ca.100 deltagere hver og en ugentlig kirkecafe, hvor man blot kommer og hygger sig og får et spil kort med sine gode venner. Vi er nu begyndt at få 2. og 3. generation ind i kirken. Det er straks lidt vanskeligere, da vore børn jo har kontakter blandt Canadiere, bliver gift med Canadiere og ikke har det samme behov for det danske islæt, som vi havde. Men det er stadig også deres kirke, og jeg tror, den vil bestå en del år endnu.

Der kommer ikke mange ny-immigranter fra Danmark, eller de kommer for nogle år, men må rejse tilbage, da det er vanskeligt at få indrejsetilladelse.

Kirken har stadig en stor opgave at udfylde blandt danskerne, og vi kan i november i år fejre kirkens 50 års jubilæum. Jeg må sige, at det har været en meget indholdsrig og interessant tid at være part af den danske kirkes historie i Canada.

En stor tak til Else Staal Nielsen for den interessante og levende fortælling om familiens liv i Canada.

Slægtsudvalget

Fødsler i slægten

- 1.VII D 1a2a Harald Oliver Bechmann Møller f. 26/3 2005 i Bochum, Tyskland og
- 1.VII D 1a2b Julia Filipa Bechmann Møller f. 19/6 2007 i Dortmund, Tyskland, børn af Tommy Bechmann Møller og Anna-Louise Bolther Pedersen, Dortmund.
- 1.VII D 2b1 Cecilie Dohn Kirkegaard f. 25/4 2004 og
- 1.VII D 2b2 Kristoffer Dohn Kirkegaard f. 31/7 2006, børn af Susanne og Jens Dohn Kirkegaard, Viborg.
- 1.VII D 3a1 Monica Korsbakke Kirkegaard f. 15/1 1999,
- 1.VII D 3a2 Mille Korsbakke Kirkegaard f. 2/9 2002 og
- 1.VII D 3a3 Silas Korsbakke Kirkegaard f. 23/9 2005, børn af Majbritt og Steen Korsbakke Kirkegaard, Silkeborg.
- 1.VII D 3b2 Rasmus Lindgaard f. 13/1 2001, søn af Lone og Niels Christian Lindgaard, Demstrup.
- 1.VII D 3c1 Sofie Juul Kirkegaard f. 3/2 2002 og
- 1.VII D 3c2 Simon Juul Kirkegaard f. 24/2 2006, børn af Ann og Brian Juul Kirkegaard, Kjellerup.
- 1.VII D 4a1 Christoffer Kirkegaard Knudsen f. 22/12 2005, søn af Tina og Jesper Kirkegaard Knudsen, Godthåb, Svendstrup.
- 1 XI B 1b3 Anders Birk Hartvigsen f. 15/9 2006, søn af Lotte Birk og Lars Hartvigsen Hornbæk.
- 1.XI D 1a1 Amalie Liv Stothard f. 20/3 2007, datter af Nadin og Paul Stothard, London.
- 2.II C 1a2b Matilde Hestbæk Villsen f. 26/7 2007, datter af Mette Vedel Hestbæk og Peter Villsen, København. (6.VIII A 1b2, 8.III A 1b2).
- 2.II C 1a3b Asger Lundsfryd Hestbæk f. 29/7 2007, søn af Trine og Andreas Lundsfryd Hestbæk, Middelfart.
- 2.II C 2b2b Mathilde Krogh Kanne Jensen f. 24/11 2006, datter af Merethe Krogh Jensen og Mogens Kanne Jensen, Gerning.
- 2.II G 1a2b Helena Birk Rask f. 31/1 2007, datter af Anders og Maria Rask, Hvidbjerg, Spøttrup.
- 2.II G 1c1c Amanda Rasmussen f. 30/9 2007, datter af Lisbeth og Christian Rasmussen, Århus.

- 2.II G 3a3a Sebastian Storgaard Rask f. 14/1 2005, søn af Jannie Storgaard Klausen og Brian Werner Pedersen, Laven.
- 2.II G 3b1a Victor Engebjerg Rask f. 23/2 2006, søn af Jakob og Betina Rask, Serup, Lemming.
- 4.V C 4a2 Sebastian Brix Hermansen f. 25/7 2007, søn af Jesper Hermansen og Mette Brix Andersen, Vestbjerg.
- 4.V C 4b2 Emilie Storgård Hermansen f. 2/3 2007, datter af Pernille Hermansen og Hans Henrik Henriksen.
- 4.V E 5b2 Stine Skytte Johansen f. 7/10 2006, datter af Irene og Henrik Skytte Johansen.
- 4.V G 3c1 Magnus Buchreitz Herlow og
- 4.V G 3c2 Merle Buchreitz Herlow f. 15/5 2005, børn af Louise Buchreitz og Lars Herlow.
- 4.VI 4a1a Manilla Lehmann Bank Thomsen f. 6/11 2006, datter af Dennis Bank og Jannie Thomsen.
- 4.VI 5a3 Sigrid Eff f. 15/4 2007, datter af Christoffer Eff og Inge-Lene Therkelsen.
- 8.IV C 1a2 Sebastian Scotti Pedersen f. 16/5 2006, søn af Aberta Scotti og Stig Uffe Pedersen, København.
- 8.IV C 3a1 Tobias Højgaard Holm f. 22/3 2006, søn af Lotte og Jesper Holm.
- 8.IV C 3b1 William Højgaard Knudsen f. 13/1 2003 og
- 8.IV C 3b2 Liva Højgaard Knudsen f. 7/4 2005, børn af Trine og Steffen Knudsen.
- 8.V F 3a2 Laurits Thorslev Sørensen f. 16/6 2004, søn af Christina og Torben Sørensen, Ikast.
- 8.V F 3b1 Gustav Aagaard Lindenstrøm f. 21/11 2006, søn af Chresten og Birgit Aagaard Lindenstrøm, Ikast
- 2.IV C 1 Arne Bech Storgaard viet 18/3 2006 i Sebber Kirke med Hanne Lisbeth Thompson, f. 7/1 1942.
- 4.V E 3a2 Lars Ørnfeldt Jensen gift 15/4 2007 på rådhuset i Randers med Tina Nielsen, f. 4/9 1969.
- 5.I K 1b Bjarne Danielsen gift 26/12 2006 med Malene Skorstensgaard f. 26/12 1976. Bosat i Kjellerup.
- 5.I K 1c Per Danielsen gift 3/3 2007 med Susan Jensen, nu Danielsen (f. 20/1 1974). Bosat i Vinderslev, Kjellerup.
- 8.IV C 3a Lotte Højgaard Jepsen gift 9/4 2005 med Jesper Broch Holm, f. 15/11 1973 i Bording. Parret bor i Hårup ved Hjortshøj.
- 8.IV C 3b Trine Højgaard Jepsen gift 4/9 2004 med Steffen Ulsø Knudsen, f. 4/3 1976 i Glyngøre. Parret bor i Ry.
- 8.V F 3a Christina Thorslev Petersen gift 12/2 2004 på Gladsaxe Rådhus med Torben Sørensen f. 21/2 1973. Parret er bosat i Ikast.
- 8.V F 3b Chresten Aagaard Petersen gift 29/9 2006 på Ikast Rådhus med Birgit Lindenstrøm Tvermose f. 2/12 1982. Parret har ændret navn til Aagaard Lindenstrøm og bor i Ikast.
- 8.VI A 2b Stine Overvad Nielsen gift 22/9 2007 i Balle Kirke, Silkeborg med Søren Pors Fredslund, f. 6/4 1979, søn af Mette Pors Fredslund og Aage Friis Fredslund, Hunderup. Stine har taget efternavnet Fredslund, parret bor i Århus.

Bryllupper i slægten

- 1.VII D 2b Jens Dohn Kirkegaard gift på Viborg Rådhus med Susanne Petersen, f. 19/3 1973, datter af Betty og Svend Petersen. Bosat i Viborg.
- 1.VII D 3b Lone Kirkegaard gift d. 22/5 1999 i Hørup Kirke med Niels Christian Lindgaard, f. 28/2 1970 i Skanderborg, søn af Kirsten og Kristian Lindgaard, Hjarbæk. Parret har taget efternavnet Lindgaard og er bosat i Demstrup.
- 1.VII D 3c Ann Kirkegaard gift 16/8 2003 i Sjørsløv Kirke med Brian Juul Nielsen, f. 9/7 1972, søn af Else og Per Juul Nielsen, Demstrup. Parret har taget navnet Juul Kirkegaard og er bosat i Kjellerup.
- 1.VII D 4a Jesper Kirkegaard Knudsen gift 18/9 2004 i Vadum Kirke med Tina Larsen, f. 19/7 1973, datter af Birthe og Søren Peder Larsen, Vadum. Parret er bosat i Godthåb ved Svendstrup.
- 2.II C 4b4 Simon Storgaard Andersen gift 17/8 2007 i Fønsebæk Kirke, Ikast med Lisbeth Sørensen, f. 11/5 1986, datter af Marie og Egon Sørensen, Ikast. Parret bruger efternavnet Storgaard Andersen og bor i Århus.
- 2.II C 4c1 Karina Storgaard Nielsen gift 7/7 2007 i Ikast Kirke med Asbjørn Baagø Madsen f. 4/11 1982, søn af Ruth og Verner Madsen, Ikast. Parret har taget navnet Baagø og bor i Århus.
- 2.II G 1c3 Annette Storgaard Rask gift 28/4 2007 i Måbjerg Kirke med Martin Lindberg Jensen, f. 13/5 1985, søn af Hanne og Leif Jensen, Klejtrup. Parret har taget familienavnet Rask Lindberg og er bosat i Århus.
- 2.II G 3b1 Jakob Hjortmose Rask gift 12/8 2006 med Betina Engebjerg, nu Engebjerg Rask, f. 11/5 1983, datter af Kirsten og Jørgen Engebjerg, Silkeborg. Bosiddende i Serup, Lemming.

Sølvbryllupper i 2008

- | | | |
|------------|---|--------|
| 1.V F 1b | Anna-Lise og Jørgen Halskov, Hvidovre | 22.10. |
| 1.XI D 2 | Lene Storgaard og Leif Mikkelsen, Bjerringbro | 02.07. |
| 2.IV A 3a | Birgitte og Olaf Storgaard, Helsingør | 27.08. |
| 2.VII D 1b | Helle og Jan Ilbjerg, Nr. Lyndelse | 16.07. |

Guldbryllupper i 2008

- | | | |
|-----------|---|--------|
| 1.III C 2 | Laura og Karl Kresten Storgaard Davidsen, Århus | 04.09. |
| 1.VII B 2 | Lilly og Per Nørskov, Skals | 09.02. |
| 1.XI G | Esther og Kaj Ejnar Storgaard, Ulstrup | 27.12. |
| 4.V G 1 | Margrethe og Jens-Erik Abildskou, Århus | 20.09. |
| 8.IV B 1 | Aase Marie Thormann og Henning Nielsen, Resdal, Silkeborg | 29.05. |

Runde fødselsdage i 2008

- | | | |
|--------------|---|--------|
| 95 år | | |
| 1.VIII C | Magda Nielsen, Kjellerup | 17.01. |
| 2.II C 3 | Marie Kirstine Storgaard Nielsen, Silkeborg | 08.04. |
| 3.IIF | <i>Kristine Nielsen, Børkop</i> | 14.11. |
| 90 år | | |
| 1.XIE | Ingrid Madsen, Silkeborg | 03.08. |
| 1.XI F | <i>Jens Christian Madsen, Kjellerup</i> | 11.09. |
| 8VE | <i>Edith Aagaard Nielsen, Silkeborg</i> | 09.09. |
| 85 år | | |
| 8.IB 2 | Inga Elionora Bitsch, Vejle | 25.01. |
| 8.VIB | Johanne Holbech Andersen, Nørskovlund | 19.01. |
| 80 år | | |
| 1.VB 1 | <i>Egon Horn Rasmussen, Nr. Sundby</i> | 15.04. |

2VIB2	Villy Storgaard Rasmussen, Odense	10.07.
3IA1	Laurits Storgaard Hermansen,	06.11.

75 år

2VD1	<i>Bente Storgaard, Holsted</i>	11.11.
2VID1	Ruth Ilbjerg, Nr. Lyndelse, Årslev	28.10.
4VE4	Peter Herman Johansen, Virksund	19.03.
4VG2	<i>Henry Pattinson, Bromley Kent, Engl.</i>	10.07.
4VI1	Holger Egholm Jensen, Ishøj	31.12.
5II1	<i>Bodil Kirstine Rasmussen, Silkeborg</i>	04.09.
5IL1	<i>Bent Fahlberg, Ans</i>	23.05.
8IA1a	<i>Elmont Kaj Jørgensen, Ballerup</i>	27.08.
8VB1	<i>Albert Antal, Slagelse</i>	28.12.

70 år

1.VB3	Kirsten Elisabeth Iversen, Viborg	08.12.
1.VE1	Birgit Storgaard Madsen, København	24.05.
1.VE3	<i>Ib Berg, Nykøbing Mors</i>	07.05.
1.XIA4	Inge Jytte Storgaard Jensen, Buddinge	04.04.
4.VG2	Inger Pattinson, Bromley Kent, England	27.10.
4.VI4	Karen Bank, Flemming	25.08.
5.II2	Emil Peder Storgaard, Sahl, Bjerringbro	22.10.
5.IIG2	<i>Erik Torp, Silkeborg</i>	20.02.
6.VF1	<i>Kristian Østergaard, Albertslund</i>	05.03.
8.IE2	<i>Hans Boysen, Bredballe, Vejle</i>	09.05.
8.IVA3	Johannes Holt Clemmensen, Gårdslev	13.05.
8.IVA4	<i>Siggi Kunzendorf, Vejle</i>	19.02.
8.VC2	<i>Paul Erik Didriksen, Silkeborg</i>	21.05.

60 år

1.IIIA1a	<i>Birthe Pagh, Silkeborg</i>	20.05.
1.IIIA1a	Andreas Neergaard Madsen, Silkeborg	20.07.
1.IIIC4	Ole Harry Davidsen, Sejs, Silkeborg	09.11.
1.IVD3	<i>Grethe Madsen, Bjerringbro</i>	19.03.
1.VI2	Vibeke Storgaard Viberg, Århus	06.11.
1.VIIA1	Anni Leth Mikkelsen, Horsens	28.03.
1.VIIIC1	<i>Jan Knudsen, Kokkedal</i>	30.10.
2.IIG1b	Torben Storgaard Rask, Hammerum	18.02.
2.IIG3a	Linda Storgaard Klausen, Silkeborg	24.02.
2.IIG3a	<i>Poul Henning Klausen, Silkeborg</i>	19.05.
2.IIG4a	<i>Vibeke Vogelius, Resenbro</i>	17.07.
2.IIG4a	Knud Vogelius, Resenbro	21.07.
2.IIG4b	Stig Vogelius, Søllerød	21.07.
2.IVC4	<i>Flemming Villekjær Nielsen, Ålborg</i>	17.01.
2.VD5	Finn Spangsberg Storgaard, Knebel	25.04.
2.VIIC3	Ellen Margrethe Jensen, Vestbjerg	09.10.
4.IVB1a	<i>Helmer Scharff, København</i>	28.06.
4.VE5	<i>Mona Johansen, Virksund</i>	23.02.
4.VG4	Poul Buchreitz, Silkeborg	04.02.
4.VG4	<i>Kirsten Buchreitz, Silkeborg</i>	08.04.
5.IF1a	Jytte Storgaard Nielsen, Serritslev	27.06.
5.IIA1a	<i>Inge Elise Storgaard</i>	03.10.
5.IIG3	Svenn Storgaard, København	17.11.
5.IIH3	Ivan Arne Storgaard, Højbjerg	18.09.
5.VIIA1	<i>Lilli Anna Pehrson, København</i>	21.04.
7.IA3	Inger Storgaard Højbjerg, Ålestrup	20.08.
8.IB1a	Kirsten Elinor Klyver, Middelfart	25.10.
8.IVC3	<i>Hans Erik Jepsen, Hjerm</i>	01.02.
8.VC2	Karen Aagaard Nielsen, Farstrup, Nibe	28.02.
8.VD1	<i>Troels Andersen, Nordborg</i>	09.09.
8.VD2	Aage Aagaard Nielsen, Farum	26.02.

50 år

1.III B1c	<i>Søren Pedersen, Sædding, Skjern</i>	13.12.
1.VB1c	Ole Horn Rasmussen, Ålborg	27.11.
1.VF2a	<i>Peter B. Jensen, Horsens</i>	30.11.
1.VIIB2a	Vibeke Nørskov, Århus	05.07.
1.VIID1b	Kim K. Kirkegaard, Skødstrup	30.06.
1.XIA3a	<i>Una Borup</i>	31.12.
2.IIF4a	Birger Storgaard, Hillerød	12.07.
2.IIF4b	<i>Mogens Green Hansen</i>	06.03.
2.IIG5b	Joan Storgaard Jacobsen, Rødovre	09.01.
2.IVA3c	Preben Frank Christensen, Silkeborg	09.08.
2.VIIC2a	<i>Jens Christian Bøgh, Svendborg</i>	05.05.
4.VE1a	Elsebeth Guldborg, Hjortshøj	16.03.
4.VE4a	Gitte Vesterskov Johansen, Viby J	07.07.
4.VI4b	Hans Bank, Horsens	04.11.
5.IA3d	Erik Lind Sørensen, Nr. Sundby	19.12.
5.IH1d	<i>Bjørn Lisbjerg, Tebbestrup</i>	06.06.
5.IO1a	Martin Storgaard Frandsen, Bjerringbro	15.12.
6.IVD2	Lars Finn Ørum Petersen	10.11.
8.ID2a	<i>Claus Juhl, Jels, Rødding</i>	28.08.
8.IE1c	<i>Charlotte Ulrich, København</i>	26.03.
8.VA1a	Lone Aagaard Skovmand, Århus	04.05.

Dødsfald

1.III A 1	Henny Madsen (f. Davidsen), Silkeborg død d. 14/5 2007.
1.III A 1d	Knud Neergaard Madsen, Silkeborg død 17/11 2006.
1.V G 1	Kirsten Stenholt, Viby J død d. 7/3 2007.
2.II C 2	Andrea Lauritsen, Vinderslev død d. 21/2 2007.
2.IV D 1	Svend Lykke Storgaard, Middelfart død d. 16/3 2006.
2.VII C 1	Jens Peter Storgaard, Thorning død 12/4 2007.
2.VII C 2	Gerda Kej, Ringe død d. 7/8 2007.
3.II C 2	<i>Gunnar Nielsen, Bjerringbro død d. 22/11 2006.</i>
5.I A 1c	Anne-Lise Kristine Storgaard Hansen, Grindsted død d. 8/9 2007.
5.I K 1	<i>Bent Danielsen, Vinderslev død d. 14/7 2007.</i>
6.IV C 2	Eric Wittrock Jespersen død d. 13/3 2007.
8.V D	<i>Carla Nielsen, Farum død d. 14/6 2007.</i>

Mindeord ved Kirsten Stenholt's død (1.V G 1):

Kirsten Stenholt døde den 7. marts 2007. Kirsten var uddannet lærer i 1961 fra Th. Langs seminarium i Silkeborg og blev først lærer i Snedsted. Kirsten flyttede efter et par år i Snedsted til Århus, hvor hun blev ansat på Rosenvangsskolen i Viby. Kirsten fik som niårig gigtfæber og måtte tilbringe flere måneder på sygehuset i Herning, den gang måtte man kun få besøg onsdag og søndag, og kun forældre og eventuelt bedsteforældre måtte komme, det var en svær tid for mor og far. Kirsten slap ikke fra sygdommen uden mén, og måtte gennem barndommen og ungdomsårene skånes for fysiske aktiviteter på grund af dårligt hjerte. Kirsten var gennem de senere år besøgsven gennem Røde Kors, et arbejde der interesserede hende meget, ligeledes var hun med i et kollegialt samarbejde med at samle penge ind til et par skoler i Indien, hvor børn og unge piger fik en skolemæssig og håndværksmæssig uddannelse.

Kirsten havde stor omsorg for sin familie og hendes fire søskendebørn havde en stor plads i hendes hjerte.

Kirsten sluttede sine arbejdsår af med at holde 40 års jubilæum som lærer i folkeskolen.

Vi har altid regnet med, at det var det dårlige hjerte, som ville sætte punktum for hendes liv, men selv om Kirsten aldrig har røget, blev det lungecancer, der afsluttede livet.

Vi er mange som holdt af hende. Der er tomt efter hende, og vi savner hende meget.

Bente Stenholt

Mindeord ved Andrea Lauritsens død (2.II C 2):

Mor var født på "Hedehusgård" og havde der en tryk barndom. Som ung havde hun "plads i huset" forskellige steder. Mor har fortalt, at morfar havde sagt, at det var godt at komme ud og se noget andet, så hun fik også plads hos en familie i København, hvor hun befandt sig godt. En sommer var hun elev på Tommerup Højskole.

I 1941 blev mor og far gift og havde landbrug i Vinderslev. Mor var med i stald og mark og var interesseret i arbejdet. Landbruget kom i første række, men efterhånden som landbrugsarbejdet blev nemmere, blev mor interesseret i blomsterhaven, frugthaven havde jo altid været nødvendig.

I 1972 fik far en hjerneblødning og kom på plejehjem, hvor han døde i 1995. Mor blev boende på gården til Kjellerup kommune købte vores barndomshjem til børnehaven m.m. Mor flyttede i en ældrebolig, hvor der heldigvis var lidt have. I 2004 flyttede mor efter eget ønske på plejehjem, hvor hun fik et par gode år blandt gamle bekendte.

Så længe kræfterne slog til, var mor aktiv i kirke og missionshus og især i DMS-kredsen.

Æret være mors minde!

På familiens vegne
Ellen Lauritsen

Mindeord om Jens Peter Storgaard (2.VII C 1).

Det er torsdag jeg besøger far på sygehuset. Han er indlagt, det har han været mange gange før, og det første, han spørger om, er: Hva' kommer do atter?

Jeg måtte svare ham med samme chagon, men med lidt alvor, at når du bliver indlagt med andet end lige det dårlige ben, så er jeg nødt til at se, hvor galt det står til med dig.

Det skulle vise sig at være langt mere alvorligt, og 3 uger senere, d. 12. april 2007 sov far ind på Viborg sygehus. Mor, vi børn og svigerbørn og hans yngste søster var tæt omkring ham.

Jens Peder Storgaard blev født 20. oktober 1934 i Nørskovlund, søn af Ingeborg og Hans i Mosen, den ældste af en søskendeflok på tre, Jens Peter, Gerda og Ellen Margrethe.

Allerede da han var 11 år, kom han ud at tjene, og livet ved landbruget blev kun afbrudt da han aftjente sin værnepligt.

Senere tog han ophold på Hammerum - og Asmild kloster Landbrugsskole for videreuddannelse.

I 1960 blev han gift med Esther, som stammer fra Krage-lund. De bosatte sig i Thorning, og far passede de første år sit job hos Evald Duch, hvor han kørte korn og foderstof. De deltog i byens idrætsliv, lidt fodbold og gymnastik, og i en periode også som frivillig brandmand.

I 1967 købte de ejendom i Knudstrup. Her gik årene med at passe det der hjem, men der blev også tid til at hjælpe andre, måske var det en nødvendighed, men jeg husker bl.a., hvordan der blev hakket roer hos andre, ligeledes var han husbondafløser, og senere passede han korntørreri på Rinds-holm Mølle.

Far havde godt tag på de sortbrogede køer, nogle af dem havde han med sig fra sit fødehjem, en masse ærespræmier fra lokale dyrskuer og Landsskuet i Herning findes i hjemmet. Det var i mange år en fælles familietradition, hvor alle var med. Sådan husker vi også vores barndom, leg og pligter, som pasning af små kalve, roerensning og høstarbejde, arbejde vi i dag er glade for at have taget del i.

Mor hjalp med at passe det der hjemme, hun tog sig af os

4 børn, forskellige jobs og senest som uddannet social og sundhedshjælper.

I 1980 faldt far og brækkede benet. Det blev årsagen til masse af indlæggelse i kortere perioder. Alle havde lært at leve med det, det blev en del af dagligdagen, som han sjældent, i hvert fald for os børn, beklagede sig over.

Senere blev det interessen for kartoffelavl, og efter at have afhændet gården hjalp han med at sortere kartofler der, hvor der i omgangskredsen var brug for ham.

Fra hjemmet i Knudstrup og senest i Thorning, var det sommerhuset i Hjarbæk, frimærker og fiskeri fra Put and Take og samvær med familie, børn, børnebørn og venner der fyldte dagene.

Vi mindes far, som god og kærlig. Med masser af humør og stor interesse for vores dagligdag. En tom plads vi må leve med, men en masse gode minder vi kan have resten af livet.

Esther
Lene, Arne, Jørgen og Karin.

Mindeord om Gerda Marie Kej f. Storgaard (2.VII C 2).

Gerda Marie Kej sov den 7.august 2007 stille ind i hjemmet på Rudmevej, efter et jævnt og muntert og frem for alt virksomt liv på jord.

Ikke nødvendigvis et langt liv - dog heller ikke kort. - Gerda blev 70 år her i april og havde et fuldtønt og indholdsrigt liv, lige til det sidste.

Når det handler om Gerda, er det svært at komme uden om ord som hjælpsomhed, omsorg og arbejdsomhed.

Hun har været vant til at tage fat, lige fra sin opvækst i det midtjyske, i Nørskovlund ved Hinge, og fra hun kom til Fyn, som stor pige for at tjene bønder.

Det var også på Fyn hun mødte sin mand Karl, og fra de omkring 1960 overtog husmandsstedet på Rudmevej 13, har der været nok af det arbejde at tage sig til, det der ligger lige for hånden af én, når man skal have et hjem til at fungere. Og Gerda fik det til at fungere med mand og to børn. Hun kogte, syltede og brasede, alt hvad der hørte årstiden til, alt hvad der kunne plukkes eller graves op i køkkenhaven.

Gennem årene har der været dyr af mange slags at tage sig af, høns, ænder og selvfølgelig køer. - Gerda var med til morgenmalkningen, for driften - viljen til at få hverdagen til at fungere var en fælles sag for hende og Karl.

I 1995 døde vores far, huset blev for stort og stille, men til hendes glæde overtog Bent og Vivi huset så hun kunne blive ved med at komme "hjem".

Hun var flittig til at besøge os og til at hjælpe med alt, hvad hun overhovedet orkede, passe hunde, se efter vores hjem, hjælpe med jordbær og kartofler, arbejde hun mestrede til fingerspidserne.

Mor holdt af naturen, blomster især, og dyrene på mark og i skov nød hun dagligt.

Hun var altid parat til at hjælpe, måske var det en lagkage, der skulle bages, måske billeder fra avisen af bekendte, der skulle klippes ud og gemmes.

Mor lavede scrapbøger over stort og småt, og vi piger hyggede med at samle servietter.

Børnebørnene især var der altid tid til, et glas saftevand og måske et spil kort, når de stak hovedet indenfor.

Der er blevet tomt uden vores mor, svigermor og børne-nes mormor og farmor.

Masser af gode minder hjælper os videre.

Jette og Jens
Bent og Vivi
Louise og Anders, Kristian og Morten

Mindeord (3.II C 2)

Vi har haft den store sorg at miste vores far, Gunnar Nielsen, Bjerringbro, den 22. november 2006, i en alder af 76 år.

Vores far var født og opvokset i Odense som den ældste af tre søskende. I en alder af kun 13 år mistede han sin far, og i den vanskelige situation under krigen blev han straks efter sin konfirmation sendt på landet, for at tjene som karl ved landbruget.

I 1951 og 1952 aftjente han sin militære værnepligt hos artilleriet, og det førte ham fra Fyn til Sjælland og Bornholm, men også en tur i det midtjyske. Han syntes så godt om det midtjyske, at han efter hjemsendelsen fra militæret i 1952, flyttede til omegnen af Bjerringbro. Her mødte han vores mor, Ebba, som han skulle få et livslang følgeskab med.

Han fik aldrig nogen uddannelse, men han tjente til sig selv, sin familie og samfundet hele sit liv. Var der ikke arbejde hvor han var, ja så måtte han flytte sig efter det. Således kom han og Ebba en kort periode til Skagen, hvor de begge fik arbejde i fiskeindustrien. Senere flyttede de til Strandby hvor far fik arbejde på byens skibsværft. De kom dog hurtigt tilbage til omegnen af Bjerringbro, og nu var de blevet en lille familie, der senere blev større. Vores mor gik hjemme og passede børnene og far skaffede pengene til familien. Tilbage i Bjerringbro fik han arbejde på svineslagteriet og nogle år senere på de lokale kreaturslagteri. De sidste år af hans arbejdsliv arbejde han dog på Grundfos pumpefabrik, hvor arbejdet var væsentligt mindre fysisk krævende end på slagterierne. Men en slider var han, så da efterlønsalderen nærmede sig og blev en realitet, meldte den første og eneste personlige krise sig i hans liv. For hvad skulle han nu få tiden til at gå med, når han ikke mere skulle på arbejde?

Jo! Det viste sig, at den lokale købmand manglede en altnuligmand, og her tilbød vores far sin assistance. Et arbejde han gik lige så meget op i, og var lige så glad for, som alt andet arbejde han havde beskæftiget sig med. Far havde den evne, at når han gik ind i noget, så gjorde han det fuld ud.

Interesserne var i hele hans liv meget alsidige. I mange år var han aktiv gymnast og senere cykelrytter og lystfisker, men efter at familien blev stiftet, og den begyndte at vokse, blev interesserne mere knyttet til områder omkring hjemmet. Han gik i gang med biavl og salg af honning, og om vinteren puslede han på sit værksted med finere snedkerarbejde. Senere kastede han sig over avl af akvariefisk, men interessen for haven forblev i alle årene den størst af dem alle. Alle former for bøger og blade om havearbejde læste han hele livet med stor interesse. Alle de mange interesser skyldtes hans evige nysgerrighed for at opleve og prøve noget, der for ham var nyt.

Han fulgte ivrigt med i hvad børnene, og senere børnebørnene, havde gang i. Særlig ivrigt gik far op i at vi børn fik en uddannelse her i livet, og han engagerede sig stærkt deri. Ligeledes da vores unge familier skulle have lavet om i

hjemmene, var han medvirkende. Skulle der males, tapetseres, fræses have, passes heste eller hus og have når vi var på ferie, gik vi aldrig forgæves til ham for at bede om hjælp.

Det er et stort tab for os børn, nu hvor vi ikke mere kan søge råd og vejledning hos vores far.

Ære være hans minde.

Sten, Gitte, Finn, Dorthe og Tommy

Mindeord ved Eric Wittrock Jespersens død (6.IV C 2):

Kjære Ellen Lauritsen.

Vil med dette brev gøre opmærksom på min bror: Eric Wittrock Jespersen døde 13.03.07 (av en cancer). Han Ble 65 år gammel. Jeg savner ham meget.

Ære være hans minne!

Med venlig hilsen
Jesper Wittrock

Mindeord (8.V D).

Carla Nielsen, Hestetangsvej 36 B, Farum er død 91 år gammel.

Et hjertevarmt, uselvisk og utrolig socialt menneske er ikke længere blandt os.

Med vores mor Carla's bortgang er denne verden blevet fattigere på tolerance, socialt engagement, kristne værdier og grænseløs gæstfrihed.

Hun har hele hendes lange liv igennem haft overskud til at hjælpe andre – både på det personlige plan og i mere organiseret foreningssammenhæng. Hun oprettede blandt andet Søndagsskolen i Bregnerød nord for Farum, som hun med stor succes drev i omkring tyve år. Når børnene fra Søndagsskolen blev større, arrangerede hun blandt andet en Pigeklub i landsbyen, hvor man mødtes i hendes gæstfrie hjem til hygge og opbyggelige historier. Hun var desuden i en årrække med til at drive Ældreklubben i Farum samt en række andre sociale aktiviteter. Et år fik hun Farum Kommunes Socialpris for sin indsats.

De sidste år var hun en meget værdsat beboer på Gedevasvang i Farum, hvor hun fortsatte med at glæde andre med besøg eller blomster fra hendes elskede have.

Gennem størstedelen af hendes liv var hun og vores far Ernst's hus "Birkely" i Bregnerød et sikkert sted for personlig omsorg, der rakte langt ud over familie og venner, og hun lærte os børn glæden ved at glæde andre.

Hun havde et personligt vers, som hun elskede – og også levede efter. Det er faktisk fra hendes poesibog. Det lyder sådan her:

*Jeg ville lykkes eje,
den flygtede bort fra mine veje
Jeg ville lykkes bringe,
den dalede ned til mig på englevinge.*

Vores mor forlod denne jord den 14. juni efter kort tids sygdom.

Anna, Åge og Svend Aagaard Nielsen

Mine erindringer – lidt slægtskavalkade og selvbiografi

Et udpluk af Antonny (Tonny) Storgaards skrevne erindringer – fortsat fra sidste nummer.

Tange Skovgaard – mit Paradis på Jorden.

Den 1. april 1906 flyttede vi så ind på Skovgården.

Far havde givet 18.000 kr. for Fattiggården - som den hed dengang. Gården blev straks døbt om til Tange

Skovgård.

Gården var købt med den forpligtigelse, at de to sidste fattiglemmer skulle blive på gården, så længe de levede. Manden hed Hans Palli og konen hed Anne

Bak - og de var altid uvenner. Far fik et vederlag årligt fra sognerådet for deres ophold, og han beholdt dem begge på gården, til de døde.

Gården var på 84 td. land. Heraf var 25 td. land herlig bøge- og granskov, 10 td. land var eng langs den herlige Gudenå og resten var god markjord. Gården var købt med besætning, avl og redskaber. Som regel havde vi 12-13 køer plus opdræt, en del grise, 4-5 heste og en flok får. Det var verdens dejligste gård.

Der havde vi altid 2 tjenestepiger og 2 ældre brødre som karle. Der skal tilføjes at vi søskende altid er blevet benævnt som "de store" eller "de små", afhængig af om vi var af 1. eller 2. ægteskab.

Jeg husker vores første tjenestepige Adolfine (kaldet Fine). Hun var datter af Nora, der for år tilbage havde boet i et fattigt hus længst oppe i skoven. Huset var væk, og tilbage var en gammel tilgroet have med mange frugttræer og blomster. Den kaldtes nu "Noras have". På grund af den afsides beliggenhed døjede vi altid med at have frugten i fred for Knuds børn i Handal. Dem overrumplede vi flere gange deroppe, - de kunne jo hverken se eller høre os, når vi kom inde fra skoven.

Trods det at gården var et lille Paradis på Jorden, tror jeg dog, at altid kneb far lidt med det økonomiske. Vi boede her i 7½ år, og det er herfra alle mine lykkelige barndoms minder skriver sig.

Anker gik jo kun til skole en kort tid her, før han blev konfirmeret. Dengang var der en gammel lærer Hansen i Tange skole. Pigen "Fine" havde vi i 2-3 år, og så rejste hun til København. Derovre blev hun året efter gift med en rig kunsthändler, der dengang havde den fantastiske formue af 15.000 kr. Der blev sagt dengang, at hvis man havde 20.000 kr., så kunne man leve af renterne.

Hen på sommeren (den 12/8 1906) kom min søster Marie til verden, godt der var så meget husplads her.

Da vi havde boet her et par år flyttede mors forældre til os. Bedstefar, Jens Rasmussen Kammer født 29/3 1841 (morfar) og bedstemor Maren, født 6/8 1838 (mormor). Det var stille, rolige og rare mennesker. I den vestlige fløj af stuehuset fik de stue, soveværelse og køkken. Jeg tror, de altid passede sig selv med mad. Bedstefar var gammel brøndgraver. Af ham havde vi megen nytte af forskellig art. Han var meget fingernem til alt træarbejde, ligesom han både kunne strikke strømper, stoppe samme og sy kludesko. Han overtog værkstedet og holdt os vedlige med hamler, svingler, tøjrpæle, klaptræer, river, kratte, køledrag o.m.a. Desuden lavede han også træbrøndspande og drejede mange ting.

Jeg mindes aldrig, der var nogen mislyde mellem dem, vi børn eller far og mor.

Jeg kan kun erindre bedstemor for, at hun var god ved vi børn. I vort hjem fandtes ikke spillekort, men alligevel blev det tilladt Johanne og mig at gå op til bedstefar og spille "66" - han ville jo så gerne.

Far og mor kom hurtigt i kontakt med naboerne. Det var dengang en god skik, at en nabo kom på aftenbesøg, når de havde lyst. Far og mor gjorde ligeså. De fik til kaffen, hvad der fandtes - ingen ventede de store anretninger.

Dog var ikke alle dage solskin. Jeg husker engang mor lå dødssyg. Det var antagelig efter en fødsel, og Anne og Laurits Storgaard fra Hinge Nygård var her på besøg. Det var et barnløst ægteskab. De tilbød nu at tage mig med hjem under mors sygdom for at lette pigerne lidt for pasning af alle de unger. Det gik både mine forældre og jeg med til. Det var selvfølgelig både nyt og spændende for mig. En dag, efter at jeg havde været hos dem et stykke tid, spurgte Anne mig, om jeg ville blive hos dem, hvis min mor døde. Hvad jeg svarede, husker jeg ikke. Kun husker jeg den gru og rædsel, der greb mig. Åh, hvor var jeg bange for, at vi skulle miste vores mor, og hvor inderligt bad jeg ikke til Vor Herre om, at vi måtte beholde mor. Min bøn blev hørt, vi beholdt vores mor. Hvor var jeg dog lykkelig den dag, jeg kom hjem til min egen elskede mor.

Jeg mindes også, da jeg skulle lære bogstaverne. Det skete, når mor sad ved spinderokken. Johanne og jeg sad på skamler ved siden af mor. Mor skulle jo udnytte tiden. Jeg husker, at det ærgrede mig utroligt, at Johanne havde lettere ved at stave og læse end jeg. Mine første skoleklæder fik jeg syet ved en husmandskone oppe i Højbjerg Huse. Min skoletaske var af fint sækkelærred med korsstingsbroderi på. Det var spændende det hele, og så kom den første skoledag. Jeg havde 2-3 km. til skole i Tange. Lærer Hansen var en gammel mand og måtte flere gange have vikar. Endelig gik han da af, og vi fik en ung ugift lærer Hougaard. Han blev dog kort efter gift med en køn lærerinde. Jeg kan tydeligt huske deres bryllup. Dagen efter kom alle vi børn med blomster og blev budt ind til kaffe - det var festligt. Vi var som regel 6-7 drenge og lige så mange piger i skolen. Lærer Hougaard var indremissionsk ligesom mine forældre. Han gjorde derfor særlig meget ud af religion og salmesang. I skolen var et orgel, hvorpå Hougaard spillede, men han kunne ikke synge. Fruen kom derfor altid og sang morgensang, - hun sang som en engel. Vi børn var meget glade for Hougaard. Om sommeren spillede han fodbold med os, legede med os på legepladsen og tog med os ned til Gudenåen, hvor vi badede. Om sommeren havde vi altid en time botanik om morgenen. Det var min store hobby. Vi skulle medbringe blomster og kviste, og timen gik så med at lokalisere planten i floraen med navn o.s.v. Hvert barn blev indskrevet for det medbragte. Når vi så nåede efteråret, blev det gjort op, og den der havde haft flest forskellige med blev så årets blomsterkonge, og nummer to blev kronprins. Ligeså blev pigerne dronning og prinsesse. Det var en stor dag, og de fire blev budt med ind i privaten, hvor der blev budt chokolade og kager som belønning for fliden. Her var

jeg med flere gange.

Den 9/10 1908 fik vi en broder, der kom til at hedde Jens Kasper.

Klapjagt. Alle skolens drenge fik fri fra skolen for at kunne møde som klappere. Natten før jagten gik Bertel og en af mine ældre brødre skoven igennem. De dækkede alle kendte rævegrave med aviser for så tør ræven ikke gå i graven. Tre naboskove blev inddraget i jagten. Der var fest, når jægerne samledes. Dagen startede med kaffe og en dram. Bertel var jagtleder og klapperfører. Bedstefar havde lavet to klaptræer til hver dreng. Bertel inddelte nu skoven i såter og gav jægerne deres poster. Så kom han og drengene fra modsatte side. Da 2 skove var afjagt, var der middagspause, hvor alle blev beværtet. Om eftermiddagen blev så resten gennemjaget, og jagten var slut.

Drengene fik hver en sodavand og en 25-øre, som jægerne måtte punge op med. Derefter fik det glade jagtselskab deres aftensmad. Så var den jagtdag slut, og alle tog hjem. Udbyttet husker jeg ikke noget om, men jeg tror ikke det var stort. Det var en årlig begivenhed.

Mine ældre brødre deltog også som klappere. Jeg husker også, at der kom et hel læs jægere fra Nørskovlund - slægtninge og gamle venner. Bertel havde for øvrigt jagten på Skovgården dengang.

Dagligdagens arbejde. Vi børn blev oplært til at deltage i alt forefaldende arbejde. Jeg lærte tidligt at malke køerne, at muge, at trække køerne ud og ind, flytte kreaturer i mark og eng og passe fårene. Det var spændende, og tit havde jeg følgeskab af en af mine søstre.

Engang Anker gik gennem skoven om til Handal for at flytte kvier, mødte han Knud fra Handal. Han kom løbende og råbende, for han forfulgte ræven, der havde snuppet en af hans høns. Ræven kom lige imod Anker. Han skræmte ræven, så den tabte hønen. Han samlede hønen op og gav den til Knud. Knud var glad for sin høne, også selv om den var død. Anker flyttede derefter kvierne og begav sig gennem skoven hjemad. Han havde taget tøjerkøllen over nakken, for den skulle bruges et andet sted. Bedst som han gik langs nogle tætte grantræer kom ræven knurrende imod ham. Anker råbte og svingede truende køllen mod ræven. Ræven tog flugten, og en sådan situation opstod aldrig siden.

Fortsættes i næste nummer.

Opdateringsblade til slægtsmappen.

Slægtsudvalget har modtaget nogle forespørgsler på nye opdateringer til slægtsmappen. Det er dog vigtigt, at der er et udbredt ønske om at få mappen opdateret med de nyeste

oplysninger. De nuværende er fra 2002, altså vil en eventuel opdatering omfatte 5 års tilgåede oplysninger.

Opdateringen vil bestå af nye sider til erstatning af de sider i hver gren, der omfatter efterkommere af stamforældrene i de respektive grene.

Nogle har primært vist interesse for den gren, de selv indgår i, men udvalgets intentioner er, at skal der foretages en opdatering, skal det være en fuld opdatering af alle grene.

Der er ikke hentet pris hjem på trykning, men vi mener en opdatering ligger i lejet omkring 150 kr. plus porto.

Derfor beder vi om din tilkendegivelse af, om du vil modtage nye opdaterede sider til din slægtsmappe. Dette kan gøres på indlagte svarkort eller via e-mail til jjrask@tdcadsl.dk.

Edith og Jørgen Knudsen (3.II C 1)

har efter 18 års deltagelse i slægtsudvalget valgt at trække sig tilbage. Forinden har de dog sikret sig en efterfølger fra gren 3, nemlig Sten Storgaard Nielsen, Brabrand (3.II C a2). Han har i et par år suppleret Edith og Jørgen og tager herefter fuldt over som repræsentant for slægtens gren 3.

Det har lige fra starten for knap 60 år siden været en målsætning, at alle 8 grene skal være repræsenteret i slægtsudvalget. På den måde er der basis for, at udvalget stadig er tæt på udviklingen i de enkelte grene.

Tak til Edith og Jørgen for de mange års arbejde i slægtsudvalget med ønske om alt godt i tiden fremover!

Øvrige medlemmer af slægtsudvalget
Ellen Lauritsen

Slægtsudvalget.

Gren

1. Julie Madsen, Sønnergade 33E¹ 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 35 75
1. Lis Birk, Nørskovlundvej 36, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 64 86
2. Jens Jørgen Storgaard Rask, Gjellerupbakken 27, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 97 11 91 13 (jjrask@tdcadsl.dk)
3. Sten Storgaard Nielsen, Hoffmannsvej 28 2.tv, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 24 45 (taul@ofir.dk)
4. Ellen-Margrethe Lenler-Eriksen, Gjellerupbakken 21, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 97 11 66 75
5. Doris Fahlberg, Ans Søpark 38 5.th, 8643 Ans, tlf. 86 87 08 18
5. Søren Olesen (kasserer), Holbækvej 24 Holbæk, 8950 Ørsted, tlf. 86 48 56 57
6. Inga Siersbæk, Hinge Storgård, Tingskrivervej 8, Hinge, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 62 44
7. Jørgen Storgaard Jakobsen, Kong Valdemarsvej 43 Thorning, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 06 81
8. Ellen Lauritsen (formand), Ingemannsvej 23 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 42 95 (ellenlauritsen@mail.dk)

Abonnement på Slægts-Nyt er minimum 50 kr. for 2 år-gange, som betales på lige år. – Altså ingen betaling i år.

Glædelig jul

og et godt nytår,

Ønskes alle i Storgaard-slægten.

Oplysninger og indlæg til Slægts-Nyt kan indsendes til Jens Jørgen Rask, jjrask@tdcadsl.dk eller til et andet medlem af slægtsudvalget. Send gerne i løbet af året. Materiale modtaget inden 1. november vil blive medtaget i bladet i 2008.