



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 63

DECEMBER 2006

55. årgang



Barndoms minder

fortalt af Lis Storgaard Birk (1.XI B 1), født i Herning d. 17. januar 1940.
I dag boende i Nørskovlund og medlem af slægtsudvalget.

Mine forældre var Marie Storgaard Frits (Lolle), født d. 28. marts 1911 i Nørskovlund og Niels Frits, født d. 28. juni 1903 i Serup.

Jeg er den ældste ud af en søskendeflok på tre, bestående af min søster Ellen Storgaard Frits, født i 1944 og min bror Poul Storgaard Frits, født i 1946.

Mine forældre havde en musikforretning i Herning, som de købte det år, hvor de blev gift – nemlig i 1936 – og havde den i ca. 40 år. Forretningen hed Musikhuset og lå på Østergade 1, lige overfor Hotel Eyde. Det var ikke en stor forretning, men der var mange forskellige varer, bl.a. noder, musikinstrumenter, strenge, tobaksvarer, piber og lignende. Udover at passe forretningen, underviste min far også i klaver og violin. Min mor, som forestod det derhjemme, havde en travl hverdag og var samtidig en stor hjælp i forretningen.

Vi boede i en stor ejendom i Østergade 52, Herning, som havde mange lejemaal. En ejendom, som i dag er revet ned. Vores lejlighed lå lige ved siden af Købmand Israelsen, så vi børn gik ofte derind og fik sommetider lov til at hjælpe til i bagbutikken med at veje sukker, mel og andre ting.



Vi boede i en meget lille lejlighed, som blandt andet bestod af et lille køkken med gas. For at få lukket op for gasen skulle vi putte 25 øre i en beholder. Vi havde derfor en lille blikdåse til 25 ører, som altid var fyldt godt op. Køkkenet var ikke stort nok til at vi 5 kunne spise der, så man måtte igennem soveværelset, for at komme ind i stuen med maden.

Der var ét værelse, som fungerede som soveværelset, for os alle sammen. Der var en etageseng, en dobbeltseng og en barneseng. Potten var uundværlig og havde sin plads under dobbeltsengen. Der var ingen varmekilde i værelset og om vinteren var ruden frosset til på indersiden. Vi børn kunne godt lide, at lave ånde ”huller” i den hvide frost rude. Stuen var heller ikke stor, men der var heldigvis en dejlig varme

fra kakkelovnen. Oven på kakkelovnen lå en plade og vi børn elskede at få den med i seng og varme os ved. Toiletet var nede i den mørke kælder, hvor der også var kul og koks. Jeg var altid bange for at gå derned, for af og til mødte man rotter.

En gang om måneden skulle min mor vaske storvask. Hun havde en vaskekone, som hed Thea, som hjalp til. Grukedlen skulle som regel først gøres ren, fordi købmanden havde brugt den til forskellige ting. F.eks. til at gøre honningglas rene! Det kunne tage en hel uge at få ordnet vasketøjet. Først skulle det sættes i blød natten over, hvorefter det skulle koges. Derefter skulle det skrubbes på vaskebrættet og skylles igennem. Så blev det vredet på vridemaskinen, for bagefter at blive båret op på 4. sal, hvor der var et kæmpe loft med tørresnore. Da det efter 2-3 dage var tørt, skulle der rykkes lagner og duge, samt rulles og stryges. For min mor opbevarede alt det tøj kan jeg ikke huske, for indbyggede skabe havde vi ikke i den lille lejlighed. Vores mor sørgede altid for at vi var rene og fine i tøjet og fik vores tøj syet af en syerske, som også havde en evne til at skabe tøj af utraditionelle stoffer. En gang fik min søster og jeg fine kjoler, som var lavet af gråblå faldskærmsstof fra krigens tid.

Under krigen havde tyskerne base i Vandtårnet i Danmarksgade, hvilket var ca. 200 meter fra, hvor vi boede. Soldaterne var søde ved børnene i området og det var socialt acceptabelt at omgås dem. De kom tit og bankede på vores dør og spurgte om de måtte gå en tur med mig. Så fik jeg min kaninkyse og min muffedisse på og fik lov til at gå en tur med dem. Det var spændende.

Søndre Anlæg lå i nærheden af vores hjem og fungerede som en have for os. Vores mor tog os næsten dagligt med derhen, hvor vi havde mulighed for at lege med andre børn og måske spise lidt medbragt mad. Alternativet derhjemme var baggården, hvor koksene blev læsset af og hvor der stod en hest der hed Tonny, som blev brugt til at trække vogne.

Vores mor lavede altid 2 retter mad. Typisk f.eks. hvidkålssuppe eller kartofler, kød, og sovs og til dessert lavede hun ofte tykmælk, hvor hun kom sødmælk i skåle og blandede kærnemælk i. Vi fik det så dagen efter med rugbrødsdrys på. Hun bagte ofte og der var altid friskbagt brød til os.

Mine forældre kørte mange ture med os. Først havde vi en Morris 8, som senere blev til en Fiat 500. Det var små biler

til os 5, men det gik alligevel. Vi kørte tit til mine bedste-forældre Ellen og Peder Frits, som boede på Lindegården i Serup og til min mormor og morfar Amalie og Jens Peder Storgaard, som boede i Nørskovlund. Jeg har holdt mange dejlige ferier begge steder gennem barndommen. Vores telt blev også tit hentet frem og brugt, når vi besøgte skønne steder i Danmark. Vi fik hø og halm hos bondemændene og brugte det som liggeunderlag. Det kunne godt være en blandedt fornøjelse, når der var besøg af mus i teltet.

Vi kom i bad en gang om ugen. Den store zink balje blev fyldt op og stod på aviser på gulvtæppet i stuen. Så begyndte slåskampen om, hvem der skulle først i, for vandet blev ikke skiftet undervejs. Dog blev der hældt mere varmt vand i efterhånden.

Vi skulle gå i uldent undertøj, som vores mor selv strikkede. Jeg kan tydeligt huske hvor hysterisk jeg kunne blive, når undertøjet kløede og irriterede. Hver dag når min mor og jeg passerede en bestemt port i Østergade ved bageriet Palæ, begyndte jeg at skribe, fordi jeg ville have undertøjet af. Resultatet var, at jeg næsten dagligt fik smæk i den port.

Der blev hver aften læst eventyr for os. Som regel var det far som læste for os og det foregik i stuens eneste lænestol. For mig har den altid været der – den store stol, en stol så stor og tung, at den kunne holde til alt.

Jeg var spejder og gik i søndagsskole. Jeg skulle også lære at spille klaver og min far forestod min undervisning inde i musikforretningen. Hvis jeg spillede det mindste forkert fik jeg et rap af violinbuen. Resultatet blev, at jeg aldrig fik lært at spille. Min far ledte et sangkor og det blev jeg i stedet medlem af og det blev en god oplevelse for mig.

Som 10-årig kom jeg på julemærkehjem, fordi vores læge Gerlach synes at jeg trængte til at komme lidt hjemmefra. Jeg var ofte syg, havde ikke meget sul på kroppen og havde været indlagt i isolation på grund af meningitis. Min veninde Solveig, som boede overfor, skulle også derned. Stedet var Juelsminde. Det blev for mit vedkommende til 5 måneder, hvor jeg på intet tidspunkt var hjemme på besøg. Som jeg husker det gik tiden blandt andet med at passe yngre børn og med at spise mad, så jeg kunne tage på i vægt. Jeg længtes hjem og mindes det ikke som en god tid. Dog kom mine forældre og søskende ofte på besøg og mor sendte mig gode pakker.

Jeg havde efter skoletid et lille job med at passe børn og gå til hånde i huset. Foruden mig havde de en ung pige i huset. Familien boede på Silkeborgvej og havde en fabrik samme sted, som hed Elgko. De var rigtig gode ved mig og

jeg fik både løn og tøj fra fabrikken.

D. 17. oktober 1954 blev jeg konfirmeret af Pastor Nepper Christensen i Herning Kirke, hvor jeg også er døbt. Der blev holdt fest i vores lille lejlighed og i dagens anledning var soveværelset blevet ryddet, så der var plads til gæsterne. Min mor havde lavet maden sammen med en kokekone, der hed fru Sivebæk. Som gave fik jeg smykker, bøger og 320 kroner.

Min skolegang sluttede efter 7. klasse på Nørregades Skole. Som 15-årig kom jeg i lære som klinikassistent hos tandlæge Jeppe Jensen i Nygade. Det blev til 3 dejlige år, hvor jeg fik lært en masse gode ting, som jeg videre kunne bruge.

Mine forældre havde nu købt et stort hus i Sjællandsgade, for som min far sagde: "man kan jo ikke handle, før man har penge til det". Det var ikke længe, at jeg havde glæde af mit eget værelse, men det havde mine søskende så.

Interessen for sygeplejen blev vakt tidligt i min barndom. Hver gang jeg med min familie kørte forbi Kjellerup Sygehus, sagde jeg, at når jeg blev stor, ville jeg arbejde på det fine "slot". Da jeg blev 16 år var vi inde for at tale med oversygeplejerske frøken Agnes Nielsen og hun mente godt at hun kunne bruge mig, når jeg fyldte 18 år. Dog skulle alle til optagelsesprøve på Viborg Sygehus. Kravet var også et højskoleophold, det blev for mit vedkommende i Børkop, hvor jeg var i 5 måneder i 1957-58. Alt gik godt og jeg startede min sygeplejeuddannelse på Kjellerup-Viborg og Skive Sygehuse d. 1. april 1958 og var færdig d. 1. september 1961. Herefter var jeg 5 måneder på Silkeborg husholdningsskole, for også at få lært om madlavning og barnepleje.



Familien Frits ved sølvbrylluppet i 1961

Fødsler i slægten

- 1.V E 3a2 Martin Kwabena Kappel Øvre f. 30/4 2002, søn af Elaine Thompson og Anders Kappel Øvre, St Augustine, Trinidad.
1. V E 3b1 Ingeborg Fjendbo Jørgensen f. 20/2 2004 og
1. V E 3b2 Peter Fjendbo Jørgensen f. 25/3 2006, børn af Signe Kappel og Erik Fjendbo Jørgensen, Bedsted Thy.
- 1.VIII C 2a1 Martine Vittrup Hingkjær Kalsgaard f 12/12 2005, datter af Martin Vittrup Kalsgaard og Trine Gønkjær Hingkjær Jensen, Vinderslev.
- 1.VIII C 3a1 Liva Vittrup Hougaard f. 1/11 2005, datter af Lotte Storgaard Hansen, og Jacob Hougaard, Silkeborg.
- 2.II C 2b2a Kathrine Krogh Kanne Jensen f. 20/9 2005, datter af Merete Krogh og Mogens Kanne Jensen, Gerneing.
- 2.II C 4b1a Johanna Winther Andersen f. 23/9 2005, datter af Sanne og Morten Storgaard Andersen, Århus.

- 2.II F 1a1a Tobias Kjær Storgaard f. 8/3-06, søn af Petrine Kjær Wolfsberg og Joen Horne Storgaard, København.
- 2.II G 1a1d Karl Emil Ahle Rask f. 26/1 2006, søn af Lena Ahle Rask og Jens Henrik Storgaard Rask, Herning.
- 2.II G 1b1b Christian Trøllund Rask f. 3/11 2005, søn af Mette Trøllund Rask og Morten Storgaard Rask, Ölen, Norge.
- 2.IV A 3d2 Alicia Santos Christensen f. 20/6 2005, datter af Patricia og Mogens Christensen, Silkeborg.
- 4.V C 4a1 Nikolai Brix Hermansen f. 21/5-04, søn af Jesper Hermansen og Mette Brix Andersen, Vestbjerg.
- 4.V C 4b1 Signe Storgård Hermansen f. 27/4 2004, datter af Pernille Hermansen og Hans Henrik Henriksen, Niibe.
- 4.V C 5a3 Jørgen Hans Lars Hermansen f. 26/1 2003 - og
- 4.V C 5a4 Malik Suulunnguaq Hermansen f. 2/5 2004, børn af Stig og Martha Hermansen, Nuuk
- 4.V H 2a3 Gustav Lenler-Eriksen f. 23/1 2006, søn af

- Thomas og Rikke Lenler-Eriksen, Gjellerup.
 8.I E 2a2 Mads Boysen-Ebler f. 20/6 2006, søn af Thomas og Christina Boysen-Ebler, Kibæk.
 8.V A 1b2 Anna Sophia Aagaard Schou f. 16/2 2006, datter af Marianne Aagaard Skovmand og Jens Schou, Havdrup.
 8.V C 2c Sheline Camilla Juarés Didriksen f. 3/5 2005, datter af Peter Aagaard Didriksen og Yadelis Didriksen Juarez Caserés, Silkeborg.
 8.V D 1b1 Anna Aagaard Bothmann f. 25/9 2003 - og
 8.V D 1b2 Steen Aagaard Bothmann f. 25/8 2005, børn af Lise Aagaard og Martin Steen Bothmann, Værløse.
 8.VI A 1b2 Asger Gråkjær Mogensen f. 7/1 2006, søn af Jeppe Søndergaard Mogensen og Lene Bjerre Gråkjær, Holstebro.
 8.VI A 3a1 Arthur Vermedal Høgh Mogensen f. 13/7 2006, søn af Rasmus Kristian Mogensen og Eline Vermedal Høgh, København.

Bryllupper i slægten

- 2.II C 2b1 Jens Michael Lauritsen gift 30/9 2006 i Vorgod Kirke med Christina Nygaard Mikkelsen f. 21/11 1981 datter af Tove og Ejnar Mikkelsen, Nr. Vium. Parret har taget efternavnet Lauritsen.
 2.II C 2b3 Benny Nørskov Lauritsen gift 8/7 2006 i Dronninglund Kirke med Lise Mogensen, f. 23/8 1983, datter af Karen Lene og Peter Mogensen, Dronninglund. Parret har taget efternavnet Nørskov.
 2.II C 4b2 Rasmus Storgaard Andersen gift 8/4 2006 i Martinskirken, Frederiksberg med Helene Paninguaq Lykkehøj Nielsen, f. 1/7 1979, datter af Inge og Bent Nielsen, Hellerup. Parret har taget efternavnet Lykkehøj Storgaard.
 2.II G 1a2 Anders Storgaard Rask gift 10/9 2005 med Maria Birk Andersen, f. 28/8 1978, datter af Birthe og Preben Birk Andersen, Bramming. Nu Maria Birk Rask. Parret bor i Hvidbjerg, Skive.
 2.VII C 1c Jørgen Storgaard gift 4/6 2005 med Maj-Britt Rothmann Steiniche f. 6/5 1976.
 3.II C 2e Tommy John Storgaard Nielsen, Ålborg gift 25/7 2003 med Laila Mølgaard.
 4.V H 2a Thomas Lenler-Eriksen gift 24/6 2006 med Rikke Juul Nielsen f. 6/3 1975. Parret bor i Gjellerup.
 8.VI A 3a Rasmus Kristian Mogensen gift 13/12 2005 med Eline Vermedal Høgh. Parret er bosat i København.

Sølvbryllupper i 2007

- 1.III A 2a Anne-Mette Storgaard Davidsen og Allan Meldgaard Larsen 26.06
 1.VII E 1b Hanne Rasmussen og Peter Lodahl, Silkeborg 12.07
 2.II F 3a Lorraine Aase Dahm og Ted Dale Edwards, USA 10.07

Guldbrillupper i 2007

- 2.II F 4 Ellen Karen Margrethe og Ib Boll Storgaard, København 24.04
 4.V B 2 Signe Rigmor og Sven Degn-Pedersen, Århus 09.03
 4.VI 4 Karen og Harry Bank, Flemming 08.06

Runde fødselsdage i 2007

- 95 år**
 6.VIII A Ingeborg Overby Nielsen, Kjellerup 16.05
90 år
 1.I C 1 Edith Storgaard Michaelsen, Vejle 09.11

- 2.II F 1 Gry Storgaard, København 28.04

85 år

- 1.III A 1 Henny Davidsen, Silkeborg 09.06
 1.XI D Jette Helene Storgaard, Bjerringbro 26.04
 1.XI F Julie Madsen, Kjellerup 24.02
 2.IV B 1 Ellen Helene Storgaard, Thurø 16.11
 2.IV D 1 Svend Lykke Storgaard, Middelfart 03.07

80 år

- 2.II F 4 Ib Boll Storgaard, København 11.11
 2.II F 5 Gravers Bjerre, København 14.07
 2.II G 5 Ellen Storgaard Jacobsen, Roskilde 06.06
 2.V G Else Storgaard, Højbjerg 30.12
 8.I D 3 Carl Christian Bitsch, Aarhus 27.09

75 år

- 1.III A 4 Grethe Davidsen, Bryrup 21.06
 1.VII D1 Vagn Kirkegaard, Egå 30.06
 1.XI G Kaj Ejnar Storgaard, Ulstrup 08.05
 2.II F 4 Ellen Karen Margrethe Storgaard, København 09.10
 2.IV D 2 Bente Søderquist Storgaard, Middelfart 16.08
 2.V D 1 Kaj Aage Spangsberg Storgaard, Holsted 04.09
 3.II C 1 Jørgen Henrik Knudsen, Bjerringbro 12.10
 4.V B 2 Sven Degn-Pedersen, Århus 16.07
 4.V E 3 Gunhild Jensen, Randers 09.02
 5.I F 5 Agnes Storgaard, Ølstykke 13.12
 7.V A 1 Alice Lilian Aabavn 25.10
 8.I B 4 Else Marie Kjølby, Vejle 06.04
 8.I D 4 Gerda Magna Beck, Risskov 24.10

70 år

- 1.V D 2 Ellen Storgaard Jørgensen, Viborg 11.09
 1.VII D 2 Benny Kirkegaard, Kjellerup 19.03
 2.IV C 2 Inge Bech Bertelsen, Ålborg 13.03
 2.V C 2 Jørgen Kobberholm Storgaard, Århus 11.10
 2.V D 4 Ruth Spangsberg Moss Hansen, Højbjerg 16.10
 2.V D 4 Flemming Moss Hansen, Højbjerg 03.04
 2.VII C 1 Esther Storgaard, Knudstrup, Kjellerup 06.08
 2.VII C 2 Gerda Kej, Ringe 09.04
 3.II F 2 Egon John Nielsen, Fredericia 23.11
 4.V B 3 Erik Herman Siersbæk, Frøstrup 20.02
 4.VI 3 Sven Rønsholdt Nielsen, Hillerød 28.06
 5.I K 1 Gerda Birgit Andersen, Vinderslev 16.02
 5.I K 2 Poul Storgaard Andersen, Ans 16.12
 5.I L 2 Gudrun Storgaard, Sahl, Bjerringbro 28.08
 5.I O 1 Elin Frandsen, Bjerringbro 15.05
 6.IVA 1 Peter Plaskett, Charlottenlund 10.04
 6.V F 1 Anne Marie Østergaard, Albertslund 02.09
 8.V C 1 John Widahl, Rønde 21.02
 8.IV B 1 Aase Marie Thormann Nielsen, Resdal, Silkeborg 05.01

60 år

- 1.XI C 1 Lilian Storgaard, Viborg 07.06
 1.XI C 2 Birgit Sørensen, Ikast 10.01
 2.II G 1a Jytte Agerskov Rask, Herning 18.08
 2.IV B 3b Frode Storgaard Hjorth, Kjellerup 08.11
 2.IV D 1a Kenneth Brønlund Pedersen, Middelfart 24.11
 4.IV B 1c Lars Andreas Døssing Henriksen, Stouby 11.09
 4.V H 3 Doris Post, København 04.01
 5.IA 1a Jytte Kirsten Storgaard, Grindsted 23.04
 5.I F 1a Jens Demuth Jensen, Serritslev 07.12
 5.I F 2a Birgit Jonna Storgaard 24.02
 5.I H 1a Poul Verner Pedersen, Bjerringbro 11.03

6.IV B 2	Flemming Hjørne Petersen	08.10
6.V F 4	Birgitte Due, København	03.04
7.I A 2	Else Marie Storgaard Jakobsen	14.07
8.I D 8	Gerhardt Viggo Bitsch, Egaa	15.03
8.V F 2	Henning Aagaard Petersen, Gedved	28.08

50 år

1.III A 1 c	Liss Nielsen, Silkeborg	08.05
1.V F 1b	Anna-Lise Aaen, Hvidovre	04.09
1.XI G 1:	Inger Merethe Juhl, Vellev, Ulstrup	11.02
2.II F 5a	Lone Bjerre, København	04.11
2.II G 4c	Ulla Vogelius, Ry	21.02
2.II G 5a	Trine Jacobsen, Svogerslev	12.12
2.II G 6a	Poul Storgaard Mikkelsen, Fredericia	01.07
2.IV C 2a	Kirsten Bech Bertelsen, Ålborg	06.05
2.IV D 2a	Bo Storgaard, Vejle	18.04
3.II C 1b	Preben Vestergaard Knudsen, Mammen	26.05
4.V I 2a	Vivi Westgaard, Alfta, Sverige	23.01
4.V I 2b	Wenche Westgaard, Kløfta, Oslo	29.12
4.V I 4a	Jens Bank, Korning	25.10
5.I A 3c	Tove Kirstine Lind Sørensen, Esbjerg	15.04
5.I F 5b	Gitte Ravn, Ølstykke	03.07
5.II E 1a	Kim Bekker, Serre Chevalier, Frankrig	03.10
6.V D 2b	Esben Vedel Nielsen	28.08
6.VII A 1b	Johannes Cornelis Traas	07.11
7.V A 3a	Susanne Storgaard Andreasen	26.08
8.I D 2c	Per Micael Bitsch, Vojens	03.06
8.I D 2c	Aase Valentin Hansen, Vojens	30.10
8.IV B 1a:	Kirsten Kiel Nielsen, Hammerum	07.07
8.V A 3	Véronique Raison, Bruxelles	08.06
8.V B 2:	Anne Lindsborg, Vanløse	14.01
8.V C 1a	Lise Widahl, Alberta, Canada	22.09

Dødsfald

1.III A 5	Torben Storgaard Davidsen, Kjellerup død d. 1/12 2005.
1.V I	Ella Marie Madsen, Ikast død d. 25/2 2006.
1.VII E 1	Tove Storgaard Rasmussen, Silkeborg død d. 22/6 2006, - begravet på Hinge kirkegård.
1.XI E 2	Mogens Storgaard Madsen, Silkeborg død d. 11/1 2006.
2.IV B 2	Knud Overby Storgaard død d. 10/1 2006, begravet på kirkegården ved Brønshøj Kirke.
4.V D 3	Johannes Sørensen, Holstebro død den 23/12 2005.
4.V F 1	Børge Bøgebjerg, Fredericia død den 21/2 2006.
5.I A 3	Marie Lind Sørensen, Grindsted død d. 2/5 2006.

Ella Marie Madsen, gift med Jacob Madsen, døde den 25. februar 2006.

Mor var en stor støtte for far, for os børn og børnebørn. Og så var hun en stolt oldemor.

Hun favnede os alle med sit glade smil, sine gnistrende mørke øjne og sit varme hjerte.

Mor brugte meget tid indenfor Evnesvages Vel for at gøre det godt for de svage som ikke selv kunne tale deres sag.

Mor var en dygtig kunstner både med porcelænsmaling, olie, akryl og akvarel. Hun nød at sætte farver sammen. Hun var selv en farverig person som glædede andre med sin energi, sin indlevning og sit engagement.

Efter Mor og Far gik på pension var der mere tid til at rejse. Også at rejse på småture med os børn.

Der er blevet tomt efter Mor og Far men vi har heldigvis så mange dejlige minder.

Henrik, Vibeke og Niels Jacob.

MINDEORD - Tove Rasmussen.

Da Tove Rasmussen døde natten til den 22. juni 2006 var det på samme tid enden på mange års sygdom og slutningen på et næsten 74 år langt liv med fokus på familien, eleverne fra Tønning-Træden Skole, hvor hun var lærer i 36 år - og i det hele taget hendes medmennesker, som hun havde en enestående evne til at komme i snak og kontakt med.

Nu er hun stedt til hvile på kirkegården i Hinge - ikke langt fra fødehjemmet i Frausing, hvor hun voksede op hos bedsteførelde Kristian og Kristine Storgaard Nielsen. Selv under de beskedne forhold nød hun godt af den store trykthed, de skabte omkring hende, og hun udviklede allerede som lille pige en stor interesse for naturen, dyrene og især fuglene, der holdt til i området nær ejendommen.

Tove bevarede gennem hele sit liv både det nære forhold til Hinge-egnen og ornitologien, og hun var altid i stand til at fortælle medlevende om begge emner til de mange, der lagde øre til, når hun øste af sin viden.

Da hendes mor, Berthe Storgaard, giftede sig med tømrermester Oktavius Nielsen, Lemming, flyttede medlemmerne af den nye familie sammen, og i 1946 kom jeg så til. Tove havde et meget tæt forhold til sin familie og satte den meget højt, hvilket blandt andet gav sig udtryk, når der med korte mellemrum blev kaldt til familiekomssammen, hvor "Morbror Niels" og "Moster Ellen" var faste deltagere.

Men snart stod der Th. Langs Seminarium i Silkeborg på programmet, Det kom i de år også til at omfatte Charles Rasmussen, der var i skrædderlære i Lemming. Snart udviklede det sig fra et bekendtskab til en vished om, at det var de to, der sammen skulle bygge fremtid og familie.

Som nyuddannet lærer blev Tove ansat i Gjesing Skole på Djursland, men to år senere søgte hun og fik lærerjobbet i Træden Skole. Her fulgte en bolig ved siden af skolen med, og Træden var i motorcykel-afstand fra Ry, hvor Charles arbejdede med sit fag på Webmore.

Sønner Carsten og datteren Hanne kom til i henholdsvis 1955 og 1956, og da den ny Tønning-Træden Skole blev opført i 1958, blev der plads til hele familien i den gamle skolebygning på Hovvejen 5 i Træden. Herfra udgik Toves kraftige energi i over 35 år. Ved siden af jobbet og familien holdt hun gennem alle årene sine interesser for Hinge-egnen, Storgaard-slægten og ornitologien ved lige, og hun står uden tvivl stærkt i erindringen hos de mange Trædenboere, der husker hende fra skolen og fra sammenkomsterne i det aktive landsbymiljø.

En omlægning af skolestrukturen i Brædstrup Kommune betød, at hun de sidste to år inden pensionistårene blev forflyttet til Grædstrup Skole. Også i den modne alder viste Tove, at hun formåede at tage imod den store udfordring uden fordomme, men fuld af energi.

Kun kort tid efter, at Tove havde sagt farvel og tak til lærergerningen, begyndte helbredet at skrante, og fra midten af halvfemserne måtte hun acceptere, at mobiliteten var stærkt nedsat. Derfor blev det nødvendigt for Tove og Charles at afhænde den gamle skole i Træden. De valgte at flytte til Silkeborg, hvor de købte en mere praktisk indrettet bolig på Sølystvej.

Toves svage helbred satte sit markante præg på hendes sidste tid, men livsglæden og den kvikke replik holdt ved. Det satte også de fem børnebørn Thea, Nanna, Cecilia, Ditte og Matias pris på, og de vil - lige som vi andre i familien - savne Tove og hendes måde at skabe liv og glæde omkring sig.

*Toves søster,
Kirsten Schmidt
Teglmarken 233, 8800 Viborg*

Mindeord om Mogens Storgaard Madsen

En stor sorg ramte hele vores familie, da Mogens døde den 11. januar 2006, netop fyldt 60 år.

Det er vanskeligt at gengive Mogens liv i en kronologisk orden, for han er stadigvæk så tæt på; han er fortsat en del af mit liv.

Som søn af Ingrid og Edvin fulgte han en tradition, da han blev tømrer og derefter arkitekt. Han var så privilegeret, at hans arbejde samtidig var hans store interesse. Specielt træ, og alt hvad man kan med træ, optog ham. Som arkitekt kunne han bruge sin kreativitet, og få afløb for mange fremsynde ideer. Han kunne glæde sig over, at mange blev ført ud i livet.

Arbejdet gav ham også kontakt til mange forskellige mennesker, hvilket han værdsatte meget højt. Det var i det tætte samarbejde, ideerne skulle vise deres værd.

Mogens var uhøjtidelig og ligefrem, og det var også disse egenskaber, han søgte hos andre. Han kunne glæde sig over mange trofaste venner, og mange har nydt godt af hans viden og hjælpsomhed.

Blandt mange glæder i vores liv sammen, var den største, at vi fik to sønner.

Sammen kunne vi glæde os over, at det går dem godt; hans kærlighed og stolthed var ubegrænset og omfattede også de tre børnebørn, som satte kronen på værket.

Vi vil alle i familien altid savne ham og ære hans minde.

*Fred med hvert hjerte, fjern og nær,
som uden ro mon slå!*

*Fred med de få, som mig har kær,
og dem, jeg aldrig så.*

(Ingemann) Grethe Munk Madsen

Silkeborg den 7. oktober 2006

Mine erindringer – lidt slægtskavalkade og selvbiografi

Slægtsudvalget gengiver her – med familiens tilladelse – et udpluk af Antonny Storgaards skrevne erindringer. Antonny, også kaldet Tonny, var i en årrække drivkraften i udgivelsen af Slægts-Nyt og var en af initiativtagerne til oprettelse af Storgaardslægtens slægtsudvalg.

I denne og de kommende udgivelser vil du, kære læser, få lejlighed til at få et indblik i en af slægtens vilkår tilbage i tiden. For ganske få af os ligger tiden sandsynligvis forud for vor tid. Nogle få kan sandsynligvis genkende tiden, hvor biler og flyvemaskiner var et særsyn, for ikke at nævne, at vores tid med al den moderne teknologi og automatisering var så fjern.

Vi takker familien for deres velvilje til, at vi må gengive Tonny's nedskrevne erindringer!



Gusta og Tonny

Min bedstefar (farfar) Jens Kristian Pedersen Storgaard blev født den 6. februar 1835 og døbt den 5. april s.å. Den 22. november 1858 blev han gift med Christiane Marie Lauritsen, der var datter af gdr. Laust Johnsen, Nørslund, Kjellerup. Hun var født den 11. september 1838. Bedstemor (farmor) døde den 16. november 1903 og bedstefar (farfar) døde den 29. januar 1914. De havde 9 børn:

Peder (min far), Laurits, Else, Mette, Marius, Jens Peder, Esther, Ellen og Anna.

Min Far, Peder Storgaard, blev den 27/10 1885 gift med Johanne Christensen, født den 26/10 1860 i Hinge. De fik 6 drenge: Jens, Kristian, Marius, Anker, Johannes og Viggo.

Far startede på en lille landejendom ved Hinge skole. I 1898 overtog far en firelænget gård i Nørskovlund. Hertil hørte også et teglværk. Jeg husker ikke, om far drev det selv, men jeg kan udmærket huske driften.

Den 16/2 1899 døde Johanne pludselig, kun 38 år gammel. Der stod min far nu alene med 6 små drenge. En svigerinde, gift med Kristen Jebjerg i Hørup, tilbød min far

at tage den mindste i pleje. Det var Viggo. Han voksede så op derude, men jeg tror ikke de var gode ved ham. Det blev aldrig et hjem for ham, men han blev der, til han blev konfirmeret og kom ud at tjene. Det blev vort hjem, han hele sit liv knyttede sig til. Hvor var han glad, når han engang imellem var hjemme på besøg eller ferie.

Det må have været en vanskelig tid for far. Det må ikke have været let for en mand at stå alene med sådan en flok drenge. Men - når nøden er størst, er hjælpen nærmest..

På dette tidspunkt tjente hos pastor Lange i Hinge en pige på 27-28 år, Mette Marie Jensen Kammer, født den 5/11 1871 i Grølsted. Mette var en dygtig, pålidelig og meget religiøs pige, som pastor Lange på det varmeste anbefalede til far som husholder. Mette var villig til at overtage pladsen og blev nu fars husholder. Tænk hvilken opgave hun her påtog sig. Da far så med hvilken kærlighed og omhu hun tog sig af hans drenge og i øvrigt ordnede hjemmet på mønsterværdig måde, ja jeg vil næsten tro, at drengene hurtigt har fattet kærlighed til Mette, ja, så betænkte far sig ikke længere men friede til Mette og fik ja.

Den 18/5 1900 blev far og min mor så gift. Tænk - den dag kom der en snebyge, - skulle det være et varsel? Der regnede i hvert fald ikke guld ned i brudens skød ved det bryllup.

Mor var datter af brøndgraver Jens Rasmussen Kammer fra Grølsted. Hun var nummer 3 ud af en børneflokk på 8.

Min mor fødte 9 levende børn og 1 dødfødt pige, som vidst nok blev født i Tange i 1911. De 9 levende børn i fars 2. ægteskab er: Tony (mig selv), Johanne, Maren, Johannes, Marie, Jens Kasper, Kirstine, Aage og Else.

I et nabo hus til gården i Nørskovlund boede bedstefar og bedstemor (farfar og farmor), og lige på modsatte side af vejen boede farbror Laurits og Kathrine. Her blev også en stor børneflokk - 9 børn. Laurits var skræddermester og kaldtes derfor "skrædderen".

Skråt overfor os boede faster Ellen og Kristian. Han var

murermester, og de fik 4 børn. Senere kom mors søster Marie og onkel Julius til byen. Han var malermester, og hun havde en lingeriforretning. Det gik sådan, at de ingen børn fik, men adopterede senere en dreng og en pige. Som man vil se, var det jo snart en hel familieby. I byen var der dengang mejeri, købmand, slagter, skomager, smed, tømrer, franskvask, bager mv. - så byen var godt etableret. Her fra dette sogn har Storgaardslægten sin rod.

Allerede den 5/2 1901 ankom jeg - og nu gik det slag i slag. Selvfølgelig har jeg ikke været særlig velkommen til de i forvejen mange drenge. Bedre har det været, da Johanne den 15/1 1902 ankom, og da Maren den 8/12 1903 ankom, må glæden jo have været fuldkommen. Imidlertid skete der det forfærdelige, at min storbroder Johannes døde den 9/4 1903 efter et ulykkestilfælde. Han faldt baglæns over et dørræ og brækkede ryggen. Måske derfor blev en dreng, som mor fødte den 26/8 1905 døbt Johannes.

Efterhånden var de ældste brødre jo begyndt at komme ud og tjene, så det aflastede jo lidt i hjemmet. De hjemmenværende gjorde så karlearbejdet.

Det var dengang skik, at vi spiste af fælles fad eller pande, hvor alle (i hvert fald de voksne) måtte række til. Når vi fik kartofler blev de sat dampende varme og uskrællede på bordet. Enhver måtte så selv pille de kartofler han/hun ville have. Der blev også sat en pande dyppelse (sovs) midt på bordet og her måtte enhver så række til. Kødmat blev delt rundt. Til børn kun en frikadelle eller et stykke flæsk. Da mine forældre var indremissionske, blev der altid bedt både til og fra bordet. En god skik som altid blev overholdt, enten vi var alene eller havde gæster. Om morgenen blev der efter maden læst et stykke af "Huspostillen". Selvfølgelig blev vi alle belært om at bede vor aftenbøn, før vi gik i seng. Vi var en lykkelig familie.

Jeg husker, at jeg i 4-5 års alderen ønskede mig et par gymnastiksko, men det kunne der jo ikke blive råd til. Jeg vidste, at jeg havde 20 kroner stående i Sparekassen. Den bestyredes af en gdr. Anders Just, som boede ca. 1 km. fra byen. Uden at nogen vidste det, fik jeg en dag Johanne til at følge med mig hen i Sparekassen, og her var vi så heldige at træffe Anders hjemme. Men det blev en stor skuffelse, for han ville ingen penge give mig. Bedre gik det på hjemvejen. Vi gik ind til moster Maria og købte et par gummisko på kredit, men det gik også skidt. Selvfølgelig fik jeg skænd, da jeg kom hjem med skoene og blev omgående sendt ned med dem igen.

Jeg husker også, at jeg var meget gode venner med min kusine Maria (Mik), og vi var da også blevet enige om, at vi ville være mand og kone. Jeg må jo have været fremmelig af min alder. Jeg fulgte så en dag med hende hjem for at få farbror Laurits' tilladelse. Desværre husker jeg ikke, hvad han sagde desangående.

Vi børn kom tit hos bedstefar, også efter bedstemors død den 16/11 1903. Jeg mindes bl.a., at jeg engang var med bedstefar nede og fiske i Hinge sø. Bedstefar var også lidt jæger. Jeg husker engang han kom hjem fra jagt og havde skamskudt en gråand i en tørvemose neden for Nørskovlund. Den dykkede og blev væk. Bedstefar fik nu en lang trærive, som han tog med derned. Jeg fik lov at komme med. Efter at have revet et stykke tid i vandet, var han heldig at få anden med op.

For far, mor og vi børn henrandt nu nogle lykkelige år på gården. I 1906 solgte far gården og teglværket til faster Mette og hendes mand Søren Olsen, en hjemvendt dansk-amerikaner. Samtidig købte far Tange fattiggård af Højbjerg sogneråd. Grunden hertil var vist nok, at så mange af familien boede sammentrængt i Nørskovlund. Så vidt jeg ved, var der dog ikke noget misforhold med nogen af familien, da vi både dengang og siden altid har stået i det bedste forhold til alle.

Den 1. april 1906 flyttede vi så til Tange.

Herom husker jeg at far, mor og vi børn kørte i en charabancvogn, mens slægt og venner kørte med indboet. Mor græd, hvad vi børn selvfølgelig ikke kunne forstå, vi så jo kun alt det nye og spændende i det.

Fortsættes i næste nummer.

Fakta fra Storgaards slægtsregister:

Slægtsregistret omfatter nu:

- 2655 personer, hvoraf 2078 er nulevende
- 915 familier

Vi har i slægtsudvalget drøftet tidspunkt for udgivelse af en opdateret oversigt over de 8 grene til slægtsmappen fra 2002 – og har besluttet, at emnet tages op på et af de kommende møder. Opdateringen er tænkt som nye indstiksblade til den eksisterende mappe – altså ikke en total genoptrykning. Der vil komme nyt om planerne, når disse foreligger.

Slægtsudvalget.

Gren

1. Julie Madsen, Søndergade 33E¹ 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 35 75
1. Lis Birk, Nørskovlundvej 36, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 64 86
2. Jens Jørgen Storgaard Rask, Gjellerupbakken 27, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 97 11 91 13
3. Edith Knudsen, Stenhøj 9, 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 22 18
3. Sten Storgaard Nielsen, Hoffmannsvej 28 2.tv, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 24 45 (taul@ofir.dk)
4. Ellen-Margrethe Lenler-Eriksen, Gjellerupbakken 21, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 97 11 66 75
5. Doris Fahlberg, Ans Søpark 38 5.th, 8643 Ans, tlf. 86 87 08 18
5. Søren Olesen (kasserer), Holbækvej 24 Holbæk, 8950 Ørsted, tlf. 86 48 56 57
6. Inga Siersbæk, Hinge Storgård, Tingskrivervej 8, Hinge, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 62 44
7. Jørgen Storgaard Jakobsen, Kong Valdemarsvej 43 Thorning, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 06 81
8. Ellen Lauritsen (formand), Ingemannsvej 23 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 42 95

Abonnement på Slægts-Nyt er minimum 50 kr. for 2 årgange, som betales på lige år. – Benyt venligst vedlagte indbetalingskort.

PS: I bedes venligst indbetale beløbet **senest 14 dage efter modtagelse af bladet**. Dermed lettes arbejdet meget for slægtsudvalgets kasserer.

Glædelig jul
og et godt nytår,
Ønskes alle i Storgaard-slægten.

Oplysninger og indlæg til Slægts-Nyt kan indsendes til Jens Jørgen Rask, jjrask@tdcadsl.dk eller til et andet medlem af slægtsudvalget. Send gerne i løbet af året. Materiale modtaget inden 1. november vil blive medtaget i bladet i 2007