



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 62

DECEMBER 2005

54. årgang



Slægtsfest 2005

Tak for samværet ved slægtsfesten.

Igen i år havde vi fint vejr til festen, selv om vi havde valgt en anden årstid.

Kl. 13 begyndte folk at komme. Heldigvis kom deltagerne lidt efter lidt, så der blev tid til at få betalt og finde ud af, "hvem hinanden var". Vi var ca. 125 til kaffe, da flere i sidste øjeblik måtte melde fra dels på grund af sygdom og dels på grund af dødsfald i familien.

Efter jeg havde budt velkommen, og vi havde sunget en sang skrevet af A.C. Storgaard til en tidligere slægtsfest, var der tid til kaffe og snak.

Senere fortalte Jens Jørgen Rask med billeder og ord om vore stamforældre, deres aner og efterkommere. Alle de otte børn (ud af elleve), der fik efterkommere, bosatte sig i Hinge sogn, og nu er der også otte efterkommere, der bor i sognet.



Haveparti på Storgaard år 2005

Derfor synes jeg, det er flot, at deltagerne kom fra mange dele af landet, bl.a. fra Vendsyssel, København og Rudkøbing, men de lokale mødte også godt op. Gennemgangen satte en del på plads for deltagerne, som nu bedre forstår sammenhængen i slæg-

ten. Vi fik også at vide, hvor mange mennesker, der i år 2000 var registreret i de enkelte grene, og kunne derudfra forstå, at der også vil være forskel på deltagerantal i de enkelte grene.

Svend Siersbæk fortalte om Hinge Storgård og indbød til samvær der.

Kl. 16 mødtes vi i Hinge kirke, hvor vi sang "Det dufter lysegrønt", og Paul Erik Didriksen, Silkeborg genfortalte H. C. Andersens "Noget" og knyttede kommentarer dertil, og de valgte salmer supplerede.

Derefter gik eller kørte vi til slægtsgården, og i det fine vejr og med den smukke udsigt over søen nød vi haven, samværet og madpakkerne.

Tak for en god dag sammen, tak til dem, der kom og medvirkede og tak til alle, som var med.

Ellen

Nyt fra slægtsudvalget

Thomas (gren 4) har "fået orlov" i slægtsudvalget pga. studier sideløbende med arbejde og familie. Han har dog sørget for en substitut, nemlig sin mor, Elen-Margrethe Lenler-Eriksen, som ligesom Thomas er bosiddende i Gjellerup ved Herning.

Ellen-Margrethe (4.V H 2) er ansat ved Herning politi som offentlig anklager i byretten og er gift med Hasse Lenler-Eriksen, praktiserende læge i Herning.

Desuden er Edith og Jørgen Knudsen i gren 3 blevet suppleret med Sten Storgaard Nielsen, Brabrand (3.II C 2a).

Sten er ejendomsmægler i Århusområdet.

Slægtsudvalget byder de nye medlemmer velkommen i udvalget. Vi glæder os over, at det stadig er muligt at rekruttere slægtsmedlemmer, som sikrer udvalgets beståen og dermed et fortsat arbejde med at samle oplysninger om slægtens medlemmer og planlægge slægtsfester.

Adresser på de nye medlemmer kan læses bagerst i bladet.

Tilføjelser til slægtsmappen:

- 5.I F 4c Hanne storgaard Winkler er gift med Hans –Erik Riisgaard Larsen f. 19/9-51 og bor i Skævinge.
5.F 4a Kaj Storgaard Winkler gift d. 12/5-84 med Kirstine Vibeke Jacobsen f. 18/8-49, - bor i Smørum.
5.F 4a2 Mia Storgaard Winkler f. 8/9-72, gift d. 4/8-01 med Johnny Werther Henriksen f. 19/12-70, bosat i Lyndby på Sjælland.
5.I 4a2a Melina Winkler Henriksen f. 25/12-96 og
5.I 4a2b Mikkel Winkler Henriksen f. 26/9-99, børn af Mia og Johnny Henriksen, Lyndby.

Fødsler i slægten

- 1.V B 1d4 Sebastian Horn Vonsild f. 21/10 2004, søn af Maria Vonsild (f. 20/9-73, datter af Aase Vonsild, Valby) og Jens Horn Rasmussen, Brenderup.
1.V D 3b2 Freja Schriver Storgaard Madsen f. 12/2 2005, datter af Michaela Schriver Madsen og Peter Storgaard Madsen, Bjerringbro.
1.XI A 6a1 Laura Juul Blomsterberg f. 2/12 2004, datter af Pia Blomsterberg og Tim Juul Nielsen.
2.II C 1a2a Vilma Hestbæk f. 15/12 2004, datter af Mette Vedel Hestbæk og Peter Villsen.
2.II G 1a2a Johannes Birk Rask f. 26/1 2005, søn af Maria Birk Andersen og Anders Storgaard Rask, Sorø.
2.II G 1c1b Magnus Rasmussen f. 19/3 2005, søn af Lisbeth og Christian Rasmussen, Århus.
2.IV B 3b1a Benjamin Alexander Loft Hjorth f. 1/5 2005, søn af Trine Loft Hjort og Peter Storgaard Hjorth, Lemming.
2.IV D 1a1a Emilie Astrup Storgaard f. 9/4 2002 og -
2.IV D 1a1b Nicoline Astrup Storgaard f. 6/4 2004, døtre af Lone Bjerrisgaard Petersen og Holger Storgaard Pedersen.
2.IV D 1b1a Jakob Storgaard Andersen f. 29/6 2005, søn af Stine Lykke Storgaard og Bo Andersen, Århus.
4.V E 5b1 Anton Skytte Johansen f. 10/1 2005 i Skejby, søn af Mette Irene og Henrik Skytte Johansen.
4.V I 1a1 Oliver Egholm Folkersen f. 12/2 2004, søn af Marianne og Flemming Folkersen, Karlslunde.
4.V I 5b2 Andrea Eff f. 18/10 2005, datter af Louise Eff og Søren Lengsholm, København.
5.I A 1c1a Daniel Martin Darck f. 22/2 2003, søn af Tina Storgaard og Bryan Darck, London.
5.I F 4c1a Mikkel Storgaard Winther Nielsen f. 17/2 2005, søn af Jacob Storgaard Larsen og Kirstine Winther Nielsen, Hillerød.
5.I F 4c2a Jasmin Storgaard Høyer Nielsen f. 19/12 2004, datter af Louise Storgaard Larsen og Jesper Høyer Nielsen, København.
5.I H 1b2a Valdemar Hørdum Sjællænder-Pedersen f. 29/9 2004, søn af Lena Sjællænder-Pedersen og Jens Ole Hørdum Hansen, Ålborg.
5.I K 1b2 Anders Skorstengaard Danielsen f. 25/11 2004, søn af Malene Skorstengaard og Bjarne Danielsen, Kjellerup
5.I K 1c1 Lucas Hingkjær Danielsen f. 29/8 2005, søn af Susan Jensen og Per Danielsen, Vinderslev.
5.I K 1d2 Ida Nørskov Danielsen f. 28/1 2005, datter af Connie og Benny Danielsen, Kjellerup.
5.II G 1a1 Erik Bodhi Storgaard f. 18/1 2005, søn af Pema Dolma og Per Storgaard, Hov, Søndeland kommune, Norge.
5.VIII D 3c1 Dicte Lyng Storgaard f. 30/5 2005, datter af Svend Storgaard og Rikke Lykke Dahl, København.
8.I E 2a1 Jeppe Boysen-Ebler f. 11/1 2004, søn af Christina og Thomas Bitsch Boysen-Ebler, Århus.
8.V A 1c1 Magne Aagaard Holdum f. 13/2 2005, søn af Annemarie Holdum og Thomas Aagaard Skovmand, København.
8.VI B 4a2 Astrid Holbech Jensen f. 22/3 2004, datter af Anita Holbech Eriksen og Ove Heinrich Jensen, Thorning.

Bryllupper i slægten

- 1.V D 2c: Mette Storgaard Jørgensen gift den 16/6 2004 med Torben Bondgaard Nielsen f. 15/7-69. Parret er bosiddende i Odder.
1.XI B 1a: Helle Birk gift den 21/11 2004 med Charles Saura. Parret bor i Sant Pere de Ribes, Spanien.
1.XI B 3b: Jakob Storgaard Berg (tidl. Fritz) gift den 30/7-05 med Britta Madsen, datter af Hanne og Flemming Madsen.
1.XI D 1a: Nadin Elizabeth Storgaard gift den 4/12 2004 med Paul Stothard, f. 26-3-75. Parret bor i Seaham, England.
2.II G 1c2: Birgitte Storgaard Rask gift i Måbjerg Kirke d. 29/5 2004 med Daniel Jørgensen, søn af Kirsten Lisbeth og Erik Jørgensen, Århus. Parret har taget navnet Rask Jørgensen og er bosat i Åbyhøj.
4.V D 1c: Malene Tana Lauritsen gift d. 12/11 2005 med Martin Hornum Thøgersen i Brejning Kirke.
5.I F 1a2: Britta Demuth Jensen gift d. 3/8 2002 med Heino Jensen, f. 8/1-70.
5.I F 2a1: Heidi Storgaard Frandsen gift den 28/5 2005 med Kåre Berthelsen f. 28/4-73. Parret er bosat på Amager.
5.I F 5a: Freddy Storgaard gift den 7/2 2004 med Alice Dalsgaard Kristensen f. 4/8-55. Parret er bosat i Greve.
5.I K 1d: Benny Danielsen gift den 2/4 2004 med Connie Nørskov, - nu Danielsen. Bosat i Kjellerup.

Sølvbryllupper i 2006

- 1.V C 1c Ellen og Bent Pedersen, Ikast 11.04.
2.II C 4c Helle og Bent Storgaard Nielsen, Astrup, Kjellerup 19.09
2.VII D 1a Janne og Niels Adam, Odense 25.04.
8.IV A 1b Inge Merete og Finn Bjerrisgaard, Grejs 05.06.
8.I D 8 Lamyong og Gerhard Viggo Bitsch, Egaa 10.01.

Runde fødselsdage i 2006

- 95 år**
2.II C 2 Andrea Storgaard Lauritsen, Vinderslev 30.01.
5.II G Elly Ingeborg Storgaard, Silkeborg 19.12.
6.VI C Joseph Petersen, USA 23.12.
- 90 år**
6.IV B Edith Hjørne Petersen, Charlottenlund 10.12.
8.V D Lydia Carla Nielsen, Farum 19.02.
- 85 år**
2.II G 1 Lydia Rask, Hammerum, Herning 05.08.
2.IV A 2 Moyra Stoner, Dunoon, Scotland 12.12.
2.IV B 1 Peter Nielsen Storgaard, Thurø, 02.07.
5.I A 3 Marie Johanne Lind Sørensen, Grindsted 15.09.
5.I F 2 Mads Harry Storgaard Nielsen, Næstved 03.07.
6.IV D Helge Petersen, Brønshøj 11.07.
8.IV A 1 Svend Aage Pallesen, Vejle 10.06.
- 80 år**
1.V B 1 Inger Storgaard Rasmussen, Nørresundby 02.10.
2.II C 4 Ellen Nielsen, Kjellerup 30.01.
2.VII B 1 Peder Storgaard Rasmussen, Lumby 15.10.
6.V D 2 Ejvind Høfde, Rødovre 15.04.
8.IV B 1 Henning Nielsen, Resdal 09.11.
- 75 år**
1.III A 2 Anny Davidsen, Silkeborg 29.08.
1.VII E 1 Charles Rasmussen, Silkeborg 26.07.
3.II B 1 Esther Kelda Sangild, Slagelse 15.02.
4.V C 2 Peter Storgaard Hermansen, Herning 14.07.

4.V G 1 Jens-Erik Abildskou, Århus 16.10.
5.II E 1 Else Johanne Bekker, Jægerspris 20.02.

70 år

1.XI B 1 Johannes Overgaard Andersen, Nørskovlund 22.09.
1.XI A 2 Anne-Lise Storgaard, København 08.11.
1.III C 2 Karl Kresten Storgaard Davidsen, Århus 28.07.
1.VII B 3 Ellen Storgaard, Bjerre, Hornsyld 04.06.
1.XI A 3 Aase Bente Storgaard, Buddinge, Søborg 25.12.
2.VII B 3 Erik Storgaard Rasmussen, Glostrup 26.05.
3.II C 2 Ebba Vestergaard Nielsen, Bjerringbro 31.05.
4.V D 3 Lise Sørensen, Holstebro 28.09.
4.V I 3 Gerda Rønsholdt Nielsen, Hillerød 17.09.
5.I G 1 Per Storgaard, Løgstrup 17.07.
5.I J 1 Erik Leif Storgaard, Vissenbjerg 19.05.
5.I L 1 Doris Fahlberg, Ans 28.11.
7.V A 2 Arne Aabavn 24.09.
8.IV A 3 Astrid Kring Clemmensen, Gårslev 30.01.
8.IV B 3 Hans Arne Jensen, Stenløse 30.12.

60 år

1.V H 3 Carsten Lund, Hinnerup 05.04.
1.V I 1 Inge Birgit Madsen, Mundelstrup 27.03.
1.VII D 3 Poul Erik Kirkegaard, Kjellerup 06.09.
1.VII E 2 Kirsten Storgaard Schmidt, Kjellerup 22.09.
1.XI B 3 Poul Storgaard Fritz, Randers 05.12.
1.XI E 1 Jørgen Knud Storgaard, Silkeborg 17.10.
1.XI E 2 Mogens Storgaard Madsen, Silkeborg 05.01.
2.II G 2c Aase Storgaard, Hobro 27.03.
4.V G 3 Karen Buchreitz, Silkeborg 15.04.
4.V H 3 Esben Pedersen, København 01.09.
5.I O 2 Søren Kloster, Astrup, Kjellerup 13.05.
5.II A 1a John Engelbrecht Storgaard 06.11.
5.VIII A 1 Niels Ole Pehrson, København 02.02.
5.VIII D 3 Kresten Storgaard, Nivå 26.12.
6.IX A 1 Inge Spangenberg Gelser, Frederiksberg 16.05.
7.I A 1 Chresten Storgaard Jakobsen, Uglev 07.04.
8.IV B 3 Inger Elisabeth Thormann Jensen, Slagslunde. 19.07.
8.V C 3 Flemming Aagaard Nielsen, Farstrup. 10.07.
8.VI A 1 Finn Søndergaard Mogensen, Nr. Nissum 29.11.

50 år

1.III A 1d Knud Neergaard Madsen, Silkeborg 25.03.
1.III A 1e Anne Dorthe Neergaard Madsen, Silkeborg 25.03.
1.III B 1b Dorte Laugaard Nielsen, Brønsted 19.03.
1.V B 1b Lars Horn Rasmussen, København 12.03.
1.V B 2a Jette Staal Nielsen, Ontario, Canada 22.12.
1.V B 2a Hazerei Henri Harrie Van der Meiden, Ontario, Canada 13.01.
1.VII D 1a Jette Møller, Egå 22.01.
1.VII E 1b Hanne Rasmussen, Silkeborg 08.04.
1.VII E 1b Peter Lodahl, Silkeborg 26.08.
1.XI D 2 Lene Storgaard, Bjerringbro 22.02.
2.II C 4c Bent Storgaard Nielsen, Astrup, Kjellerup 23.09.
2.II F 4a Annette Barndorff Johnson, Hillerød 25.04.
2.II G 4c Birger Vogelius, Ry 20.04.
2.II G 5a John Bille Jacobsen, Svogerslev 18.10.
2.II G 6a Alice Knudsen, Fredericia 29.10.
2.IV B 1b Lene Storgaard, Svendborg 07.04.
2.IV B 3c Vagn Storgaard Hjorth, Pederstrup 31.03.
2.V G 3 Bodil Storgaard, Odder 17.02.
4.V E 3b Ida Margrethe Møller, Randers 22.12.

5.I F 5b Ole Storgaard, Ølstykke 11.08.
8.IV A 1b Finn Bjerrisgaard, Grejs 18.02.
8.V C 1a Henrik Tragaard Sørensen, Alberta, Can. 12.04.
8.VI B 4 Aase Søndergaard Eriksen, Thorning 06.10.
8.VI A 1 Anne Hennig-Olsen, Nr. Nissum 29.11.

Dødsfald

1.VII B 1 Oda Storgaard Olesen, Horsens, død sept. 2005.
1.VII D Agnes Rasmine Kirkegaard, f. Storgaard, Kjellerup, død den 4/4 2005.
1.XI A Anna Storgaard, Søborg død den 21/8 2005
2.IV D 1 Rita Pedersen Storgaard, Middelfart, død den 4/1 2004.
5.I A 1a2 Preben Storgaard, Grindsted, død den 22/11 2003.
5.I F 1 Johanne Kirstine Nielsen, Serritslev, død den 29/7 2004.
5.I F 5 Johannes Ejnar Storgaard, Ølstykke, død den 15/8 2005.
5.I O Else Marie Storgaard Frandsen, Ans død den 12/7 2005.
5.II G 2 Edith Torp, f. Storgaard, Virklund, død den 18/7 2005 på Silkeborg sygehus.
6.VII A 2: Kirsten Østerbye, f. Hald, København, død den 2/5 2004.

1.XI A
Anna Storgaard død den 21. august 2005.

Det var på dagen, hvor der blev holdt slægtsfest, at vores mor sov stille ind på Herlev Sygehus, omgivet af sine tre døtre.

Mor nåede at blive 96 år gammel og var vel nok en af slægtens ældste.

Mor var ældste barn i en børneflokk på 7, datter af Amalie og Jens Peter Storgaard, snedker- og tømrermester i Nørskovlund.

I hjemmet i Nørskovlund var mor vandt til at skulle hjælpe til med alle gøremål i huset og der var rigeligt at tage fat på idet der altid var svende og lærlinge ansat på kost og logi og senere kom yderligere 6 søskende til.

Den store hjælpsomhed har altid været mors lod. Der var aldrig nogen der gik forgæves til hende, hvad enten det drejede sig om hjælp til at passe børn, hjælpe til med at give en hånd med under sygdom og meget andet.

I sine unge år var mor ude at tjene som stue- og kokkepige, bl.a. på Kalbygård i Låsby og hos landsretssagfører Dahl i Silkeborg.

Mor lærte vores far, Kristen, at kende i Nørskovlund, idet han var mejerist på Nørskovlund Mejeri.

De blev gift den 20.06. 1933 i Hinge Kirke og flyttede senere til Silkeborg, hvor de havde et ismejeri.

Senere flyttede de til Skanderborg og derefter til Hammel.

Familien var efterhånden udvidet med 6 børn så mor havde nok at se til på hjemmefronten idet hun var hjemmets base, mens far var beskæftiget på mejerierne.

I 1946 flyttede familien til et mejeri i Larv i Sverige for at producere oste til eksport.

Også her stod mor for al det praktiske arbejde med husholdning til alle de ansatte på mejeriet.

I 1948 flyttede familien, til København for at starte en ny fremtid der.

Efter investering i en osteforretning, "Ostehytten", som vor mor skulle bestyre, troede familien nu at der kunne falde ro over vores nye tilværelse, men allerede i 1949 flyttede familien til Vrinners Mejeri på Mols.

Dette ophold varede i to år, hvorefter familien igen flyttede tilbage til København.

Mor havde stadig osteforretningen og havde sit daglige virke der.

I 1955 flyttede familien til Buddinge Park, i Gladsaxe. Her var der omsider faldet lidt ro over familien efter disse mange års "nomadetilværelse".

Mor havde den store sorg at skulle opleve at vores far, de to ældste sønner en svigerdatter og to svigersønner skulle følges til graven.

Mor var en meget afholdt, positiv og optimistisk person, der gerne ville at det skulle gå godt for alle i hendes omgivelser.

Mor havde altid, trods den megen omflakkende tilværelse, god kontakt til sine forældre og søskende og der gik aldrig mere end en uge uden hun havde kontakt med familien i Jylland. Dette praktiserede hun lige til sin død.

Mor elskede at få børn, børnebørn og oldebørn på besøg og

der blev altid vartet op med alle mulige lækkerier, uanset om man var indbudt eller ankom uanmeldt.

Det har også mange af deres venner og naboer følt.

Mor havde et fantastisk godt helbred, så vidt vides har hun aldrig været syg, men til sidst ville hendes organer ikke længere. De var slidt op efter et langt og godt liv.

Mors største ønske i tilværelsen var, at det skulle gå godt for alle i familien.

Hun vil blive savnet af børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn samt søskende, øvrig familie, venner og bekendte.

Æret være hendes minde.

Familien

Nørskovlund 100 år i 2004

I anledning af Nørskovlunds hundrede års jubilæum i 2004 bringer vi, med tilladelse af Kristian Madsen (*Julle gren 1*), et uddrag af hans foredrag i Nørskovlunds forsamlingshus den 19. november 2004 ved jubilæumsfesten.

Det, jeg ved om Nørskovlund, er dels noget, jeg har læst mig til, dels noget, jeg har fået fortalt, og lidt har jeg selv



oplevet.

Nu er 100 år ingen stor alder på en landsby. Der er mange landsbyer, der er mange hundrede år gammel. Vi kan bare nævne landsbyen Hinge. Der har der måske boet mennesker siden stenalderen.

Der, hvor Nørskovlund nu ligger, har der for mange år siden været skov, og den er nok blevet benyttet af fæstegårdene i Hinge. Derfor blev den kaldt Nordskoven eller Nørskoven. Efterhånden blev skoven fældet, og den blev til hede med lyng, enebær og egepur.

For at finde begyndelsen til området, hvor nu Nørskovlund ligger, så skal vi et stykke tilbage i tiden, til tiden omkring slutningen af 1700 tallet, da stavnsbåndet blev ophævet og udflytning af gårde fra landsbyerne og udskiftning af jord blev foretaget.

Dengang var der flere gårde i Hinge by, der blev udflyttet.

En af dem var den nuværende Nørskovlundvej nr. 6, kaldet "Nørskovgaard". Den havde ligget syd for kirken i Hinge og kom til at ligge på det, som blev kaldt "Haug Mose Blokken" i Nørskoven. Samtidig blev der foretaget udskiftning af jord for Hinge by. Da gårdene lå tæt op af Hinge sø, kunne udskiftningen kun foretages til een side, nemlig mod nord. Arealerne, som kom til at høre til de forskellige gårde, kom til at ligge i vifteform, således at de var smallest nede ved byen og blev bredere udad. Den jord, som byen Nørskovlund er bygget på, har således tilhørt nogle af gårdene i Hinge by, og det er særligt gårdene med matr. nr. 5, 6 og 7. De samme numre kan findes på matr. numrene på flere af husene i Nørskovlund, dog med et eller flere bogstaver efter.

I 1858 blev en af sønnerne fra Hinge Storgaard gift, og parret fik et Hedelod fra gården i Hinge. Her byggede de et lille hus, hvori der både var beboelse og stald. Det var begyndelsen til den gård, der i dag ligger midt i Nørskovlund, det nuværende Nørskovlundvej nr. 41.

Det ældste hus i byen er formentlig det lille stråttækte hus, som ligger på bakken først i byen fra Kjellerupsiden, Nørskovlundvej nr. 10. Det er nok bygget som aftægtshus for gården "Nørskovgaard". Det fortælles, at de store bøgetræer, som er omkring huset, er de sidste rester fra Nørskoven.

Omkring 1860 blev der bygget et teglværk i området. Det lå ca. der, hvor huset Nørskovlundvej nr. 46 nu ligger. Leret til murstenene blev hentet ude på marken og kørt ad en lervej, som gik lige øst for haven til møllehuset, det nuværende Nørskovlundvej nr. 45. Teglværket blev nedlagt omkring 1918.

1886 blev Andelsmejeriet bygget ved korsvejen midt i sognet. Jorden, det blev bygget på, var fra gården matr. nr.



6, Vestre Storgaard i Hinge. Det var derfor ret naturligt, at det kom til at hedde Hinge Mejeri, hvilket ikke blev ændret, mens det eksisterede.

I 1917 brændte Mejeriet, men blev genopbygget, dog i en lidt anden stil. Omkring midten af 1960'erne blev Andelsmejeriet solgt og fortsatte som et privat mejeri, der specialiserede sig i osteproduktion. Denne produktion voksede, og der blev foretaget store om- og tilbygninger. Efterhånden beskæftigede mejeriet omkring 20 medarbejdere.

I 1984 blev Mejeriet solgt til Mejeriselskabet "Danmark", men det var nok kun interesseret i mælken, for det nedlagde mejeriet. Efter at det havde ligget stille i nogle år og haft forskellige ejere, blev det i 1996 købt af Kjellerup Kommune og nedbrudt. Grunden blev reguleret og tilsået med græs. Men dengang Mejeriet blev bygget i 1886 var det nok begyndelsen til landsbyen Nørskovlund.

Forsamlingshuset blev bygget i 1891 og kom til at hedde Hinge Forsamlingshus. I tidens løb er der blevet til- og ombygget ad flere gange mest i 1966, hvor der blev lavet nyt indgangsparti og tilbygget scene. Det fik senere navnet Nørskovlund Forsamlingshus.

I 1897 byggedes Missionshuset, som også kom til at hedde Hinge Missionshus, hvad der var ganske naturligt, da der dengang ikke var noget, der hed Nørskovlund. Det hedder stadig Hinge Missionshus.

Der blev efterhånden bygget flere huse omkring Mejeriet. I årene fra 1892 til ca. 1900 blev der bygget 7-8 huse, og så syntes beboerne, at området burde have et navn, for det blev mest kaldt Hinge Mark eller bydelen omkring Mejeriet. Det



havde også mindre pæne navne såsom Toppenhye og flere andre. Så var der nogle af beboerne, der besluttede at sætte en notits i avisen, og den lød sådan:

ET BYNAVN.

Da der klæber forskellige mangler ved at kalde Bydelen ved Hinge Mejeri for "Byen ved Hinge Mejeri" eller "Hinge Mejeri", har beboerne i den pågældende bydel besluttet at kalde den for "Nørskovlund", hvilket herefter bliver dens officielle navn.

Notitsen var indrykket i Silkeborg og Kjellerup Avis (nu Midtjyllands Avis) den 19. november 1904. Nu kan man så gætte på, hvorfra navnet stammer, enten fra Nørskoven eller fra Nørskovgaard.

Der var flere, der ikke ville bruge navnet Nørskovlund, og der gik nok mange år, før det rigtigt blev brugt. Man brugte stadig nogle af smædenavnene til området omkring mejeriet. En af dem, som ikke ville bruge navnet Nørskovlund, var den daværende præst i Hinge, han brugte det ikke til sin død i 1924. Min kone, som er født i 1922, er født i det hus, som er det nuværende Tanghusvej nr. 6 i Nørskovlund, men på hendes dåbsattest står der, at hun er født på Hinge Mark.

At der gik lang tid, før det glemtes, at området havde hørt under Hinge, kan ses af følgende.

Dengang skolen i Nørskovlund blev bygget i 1963, var det naturligt, at den kom til at hedde "Hinge Kommune Skole". Men ved kommunesammenlægningen i 1970 var der ikke noget, der hed



Nørskovlundvej 44, opført i 1906 af snedker Jens Peder Storgaard I.XI (møbelbutik bag de store vinduer og værksted i kælderen) Senere købmandsforretning.

Hinge Kommune, og skolen skulle have nyt navn. De fem medlemmer af skolenævnet ved skolen blev pålagt at finde et nyt navn til skolen. To af medlemmerne foreslog, at den skulle hedde "Hinge Skole", men vi var tre, som mente, at det var bedst, den kom til at hedde "Nørskovlund Skole", og sådan blev det. Men det var tæt på, at den var kommet til at hedde "Hinge Skole", som for os virkede helt forkert.

Nu tilbage til tiden da byen fik navn. Der blev efterhånden bygget flere huse, og der kom forskellige håndværkere og handlende til byen. Beboerne gjorde også noget for at få flere til. Nogle beboere gik sammen og opførte en smedje, nu Tanghusvej nr. 3, og ansatte en smedesvend. Omkring 1918 blev smedjen solgt til en selvstændig smed. Ligeledes med bageriet, nu Nørskovlundvej nr. 26. Det blev bygget af nogle af beboerne, og de ansatte en bagersvend. Bageriet blev i 1918 købt af en bager. Også Møllen, som havde stået ved Vester Kejlstrup ved Silkeborg, blev købt af et konsortium af beboere fra Nørskovlund og opstillet på bakken øst for byen. Vingerne og møllehatten blev fjernet omkring 1940. Men alt dette kan der læses om i bogen "Nørskovlunds Historie", som blev skrevet af Jens Ejner Kjeldsen, Astrup i 1984. Jeg ved ikke, om bogen kan købes mere.

I 1926 blev der etableret telefoncentral i det nuværende Nørskovlundvej nr. 34. Der er nok endnu nogle, der husker Brdr. Kes og Døssing, som var ungarle. (Det var deres mor der i sin tid fik centralen). Det var et sted, hvor der kom mange mennesker, og hvor der blev diskuteret alt mellem himmel og jord. I 1971 blev centralen automatiseret, og der blev bygget en ny automatcentral på Spolsmosevej. Så vidt jeg ved, så fungerer den endnu som Nørskovlund central, selv om det er slettet i telefonbøgerne.

I 1942 var der omkring 20 huse i byen, og da blev byen kloakeret. Før den tid var der ingen, der havde toilet med vandkloset, men almindelige dasser med spand. Den smule kloakvand, der var, løb ud i vejgrøfter eller i en rendesten, hvor det så sank i jorden. Mejeriets kloakvand løb i et rør under korsvejen ud på marken, hvor det tidligere frysehus nu ligger. Marken kunne være helt hvid af mælkevand, når der blev skyllet ud fra Mejeriet.

I 1954-55 blev vejen igennem byen reguleret, der blev gravet af bakkerne og lavningerne blev fyldt op. Før den tid var vejen som en rutschebane igennem byen, men der blev jo ikke kørt så stærk dengang. Hvordan det har set ud før, kan ses på husene, nogle ligger i dag under vejen, og andre højt, og der er opført støttemure ved flere af dem. Da det daværende frysehus, som ligger først på Taskebjergvej, blev bygget, var indgangen i niveau med vejen.

Dette vejarbejde var et led i den nye Illervej, som blev lavet i etaper i disse år. Før den tid skulle man køre en

omvej for at komme til Kjellerup. Afstanden blev derved kortere, da vejen var færdig.

Dengang vejen blev reguleret, blev der også lavet fortove igennem byen, og der blev lavet vejbrønde til vejvandet, men det var det eksisterende kloaksystem slet ikke lavet til, så det resulterede i, at når det regnede stærkt, eller der kom en tordenbyge, så satte det vand op i flere kældere. Det var meget ubehageligt. Det blev først bedre, da kloaksystemet blev fornyet i 1979. Siden har der ikke været problemer med vand i kældere



Der er sket meget med Nørskovlund, siden den fik navn i 1904. Også efter jeg flyttede dertil i 1943, er der sket meget. Dengang var der som sagt kun en snes huse. I lø-

bet af 1950'erne og 60'erne blev der bygget meget, og nu er der omkring 60 huse foruden skolen. Dengang startede også flere håndværkere og detailhandlende små virksomheder, som nu næsten alle er forsvundet, ligesom det er gået i de fleste landsbyer.

Til slut vil jeg tegne et billede af livet i byen for godt 50 år siden.

Dengang vi havde bygget nyt værksted i den vestlige del af byen, blev det tidligere værksted, nuværende Tanghusvej nr. 6, ændret til beboelse. Der boede vi til leje i nogle år. Vi vågnede ofte om morgenen ved smedens hamren på ambolten, det var bare hyggelig. Smeden var altid tidlig oppe om morgenen, og for at få varme i kroppen startede han med at smede. Når vi så var vågnet, kunne vi høre, de skramlede med mælkejungerne oppe på mejeriet. Dengang kørte næsten alle mælkekuske med hestevogn. Det skete sommetider, at mejeribestyreren fløjtede med dampfløjtten, så vidste vi, der var en mælkekusk, der var for sent på den, og de manglede mælk. Blev der fløjtet flere gange, så vidste vi også, at vedkommende fik en ordentlig røffel, når han kom.

Der var meget liv i byen - især om formiddagen, når mælkevognene kom. Folk ringede til slagteren, bageren, købmanden og brugsen for at bestille varer, der skulle sendes med mælkekuskene, og nogle havde bestilt ved mælkekuskene i forvejen. Nogle mælkekuske skulle ned til smeden for at få nye sko på hestene, og nogle skulle også i foderstoffene for at få noget med hjem.

Byens folk kunne i et bestemt tidsrum komme på Mejeriet og få mælk og andre mejeriprodukter, og man kunne se husmødre og andre komme med små mælkespande og kander for at få mælk, fløde og smør.

Nu er der liv i byen på en anden måde. Det er mest gennemgående trafik, der suser igennem byen, men sådan er udviklingen jo.

Vi flyttede fra Nørskovlund i 2001, men vi er stadig glade for at komme hertil. Vi vil ønske byen alt godt for fremtiden.

Tak til Christian Madsen for velvillig udlåning af manuskript og billeder til denne artikel.

Fundet på Lokal Historisk arkiv i Thorning:



På nuværende Nørskovlundvej nr. 41 (som omtalt i Chr. Madsens fortælling) fik Jens Kristian Storgaard (gren 5) et stykke hedelod ved sit ægteskab med Christiane Marie Lauridsen og opførte en lille gård, hvori der både var beboelse, stald og lade. Inden han afstod det til sønnen Peder (5.1), var det en firlænget gård med gode marker.

Nogle år efter oprettelsen af gården startede han sammen med sin bror, Theodor (gren 6) opførelse og drift af et teglværk.



Slægtsudvalget.

Gren

1. Julie Madsen, Søndergade 33E¹ 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 35 75
1. Lis Birk, Nørskovlundvej 36, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 64 86
2. Jens Jørgen Storgaard Rask, Gjellerupbakken 27 7400 Herning, tlf. 97 11 91 13
3. Edith Knudsen, Stenhøjen 9, 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 22 18
3. Sten Storgaard Nielsen, Hoffmannsvej 28 2.tv, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 24 45 (taul@ofir.dk)
4. Ellen-Margrethe Lenler-Eriksen, Gjellerupbakken 21, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 97 11 66 75
5. Doris Fahlberg, Ans Søpark 35 5.th, 8643 Ans, tlf. 86 87 08 18
5. Søren Olesen (kasserer), Holbækvej 24 Holbæk, 8950 Ørsted, tlf. 86 48 56 57
6. Inga Siersbæk, Hinge Storgård, Tingskrivervej 8, Hinge, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 62 44
7. Jørgen Storgaard Jakobsen, Kong Valdemarsvej 43 Thorning, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 06 81
8. Ellen Lauritsen (formand), Ingemannsvej 23 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 42 95

Abonnement på Slægts-Nyt er minimum 50 kr. for 2 årgange, som betales på lige år. – Derfor intet indbetalingskort i år.

Glædelig jul

og et godt nytår,

Ønskes alle i Storgaard-slægten.

Oplysninger og indlæg til Slægts-Nyt kan indsendes til Jens Jørgen Rask, jjrask@tdcads1.dk eller til et andet medlem af slægtsudvalget. Send gerne i løbet af året. Materiale modtaget inden 1. november vil blive medtaget i bladet i 2006