



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 61

DECEMBER 2004

53. årgang

Slægtsfest 2005

Vi træder snart ind i et år, hvor slægtens medlemmer - traditionen tro - sætter hinanden stævne på egnen, hvor vi alle har vores ophav, - Hinge.

Slægtsudvalget er da også begyndt at tilrettelægge festen, og du kan allerede nu sætte \mathcal{X} i kalenderen:

Den foreløbige plan er, at vi samles på Landbrugscentret i Kjellerup, hvor vi får lejlighed til at få en snak med slægtninge og nyde kaffe og brød. Derefter går turen til Hinge, hvor kirken er åben for en andagt. Inga og Svend Siersbæk slår dørene op til samling på Hinge Storgård.

SØNDAG
21
AUGUST
2005

Slægtsfest

I slægtsudvalget har vi snakket om slægtsfest, da festen i lang tid har været afholdt den første søndag i juli hvert femte år, d.v.s. at næste fest er i 2005. Efterhånden er der mange, der holder ferie og rejser ud i juli, derfor har vi planlagt festen til søndag d. 21. august. Indbydelser kommer senere.

Den første slægtsfest blev afholdt i Hinge Storgård d. 11. juni 1933 med 150 deltagere. Se billedet i slægtsmappen.

Jeg har ikke i morfars (Peter Nielsen) erindringer fundet noget om de første slægtsfester, men kan ved at se i slægts-



mappen i de forskellige grene, se at deltagerne må have været fætre og kusiner og deres børn, så mange har kendt hinanden, og mange har boet i Hinge.

Nu er vi et par slægtled længere fremme og kender kun et fåtal af slægtsmedlemmerne, men det er da sjovt, når man opdager flere, man er i slægt med.

Hvilke tanker, der har været gjort om slægtsfester, ved jeg ikke, men krigen kom nok i vejen, for først d. 29.06 1947 var der igen fest med 238 deltagere.

Endvidere kan jeg læse i Slægts-Nyt, at der blev planlagt fest i 1950, fordi man ville mødes hvert femte år, og at det var nemmest at huske, når det var "runde år". Festen blev dette år holdt i Århus. De, der var med, snakkede tit om det, da der åbenbart var flere ting, der gik skævt. Så i 1955, 1960 og 1965 vendte man tilbage til Hinge Storgård, hvor laden blev ryddet og bageren sørgede for brødet (og kaffen?).

I 1970 og 1975 mødtes vi i Nørskovlund forsamlingshus, men da der nu er for lidt plads, har vi siden 1980 været på Landbrugscentret i Kjellerup. Der har dog altid været åbent på slægtsgården efter kaffen.

De højeste deltagerantal har vist været 270 i 1960 og 240 i 1990.

Da jeg læste mindeordet over Erik Lund, kom jeg til at tænke på, at jeg har læst, at Else og Erik Lund ved flere slægtsfester har spillet og sunget ved andagten i kirken.

Hvis der er nogen, der ved mere om slægtsfester eller andet, som er af interesse for slægtsmedlemmer, kan der nok blive lejlighed til at fortælle det d. 21. august. Det ville være dejligt at høre noget nyt/gammelt.

Ellen

Slægtsudvalgsnyt

Selv om slægtsudvalgsmedlemmernes navne står i bladet, er det vel på sin plads at nævne ændringer, og det har jeg ikke været god til.

I 2001 blev Ninna Storgaard afløst af Doris og Bent Fahlberg. Mange tak for dit arbejde i de 23 år, du var med, Ninna - og for samværet, og tak fordi du stadig giver oplysninger, som du får kendskab til.

Thomas Lenler-Eriksen kom med for et par år siden for at hjælpe Rigmor og Sven Degn-Pedersen. Nu synes Rigmor og Sven ikke, at kræfterne slår til længere. Fra udvalgets side vil vi sige mange tak for jeres arbejde i 15 år. I har gjort et stort arbejde med at fylde huller ud, rette fejl og få nye oplysninger i forbindelse med udgivelsen af slægtsmappen.

Ingeborg Nielsen er stadig i udvalget, selv om hun ikke kan deltage i sammenkomsterne. Ingeborg har været med i udvalget altid, d.v.s. siden 1947, så hun kender baggrunden og har sammen med Johannes gjort et stort arbejde for at holde sammen på slægten, så hun er god at have som bagland.

Og nu byder vi velkommen til Lis Birk og Johannes Andersen i Nørskovlund. De vil hjælpe Julie og Chr. Madsen med arbejdet.

Ellen

Fødsler i slægten

- 1.XI B 3a1: Matilde Storgaard Toft f. 14/8-04, datter af Anne Storgaard Fritz og Søren Toft, Herning.
- 2.II G 2a1b: Daniel Just Jørgensen f. 15/3-03, søn af Bodil og Jacob Jørgensen, Bryrup.
- 2.II G 2a3b: Lilian Just Madsen f. 13/9-02 og
- 2.II G 2a3c: Vibeke Just Damgaard Madsen f. 20/4-04, døtre af Hanne og Kim Damgaard Madsen, Tvis.
- 2.IV B 3a2a: Johanne Storgaard f. 9/1-03, datter af Lone og Tom Storgaard, Oslo.
- 3.II C 2e1: Victor Andreas Mølgaard, søn af Laila Mølgaard og Tommy John Storgaard Nielsen, Ålborg.
- 4.V I 5a2: Jonas Eff f. 12/6-03, søn af Inge-lene Therkelsen og Christoffer Eff.
- 4.V I 5b1: Mathias Eff f. 21/3-03, søn af Louise Eff og Søren Lengsholm, København.
- 5.I K 1b1: Lasse Skorstengaard Danielsen f. 12/2-03, søn af Malene Skorstengaard og Bjarne Danielsen, Kjellerup.
- 6.V A 1b3: Mie Rahbe Petersen f. 13/3-04, datter af Stine Larsen Petersen og Carsten Rahbe Petersen, Glumsø.
- 6.VIII A 1c1: Gudrun Lundsfryd Hestbæk f. 11/4-04, datter af Trine Vedel Hestbæk og Andreas Lundsfryd Jensen, Middelfart.
- 8.V C 2c1: Emmely Juliane Juarés Didriksen f. 18/6-02, datter af Yadelys og Peter Aagaard Didriksen, Silkeborg.
- 8.VI A 1b1: Benedikte Graakjær Mogensen f. 20/5-04, datter af Lene Bjerre Graakjær og Jeppe Mogensen, Holstebro

Bryllupper i slægten

- 1.V B 1a1: Kristian Brygger Andersen (rettelse til slægtsmappen: f. 29/4-79) gift den 29/6-02 med Julie Majfred f. 25/2-82, datter af Jan Majfred, København. Parret har taget efternavnet Brygger Andersen.
- 1.V B 1b: Lars Horn Rasmussen gift den 21/5-04 med Wendelmoet van der Meiden, f. den 19/6-70 i Utrecht, Holland, datter af Anne van der Meiden.
- 1.XI A 3: Aase Storgaard Jensen gift den 3/3-04 med Bjarne Jepsen.
- 1.XI B 1: Lis Storgaard Birk gift den 29/9 2004 med Johannes Overgaard Andersen på rådhuset i Hvorslev. Parret beholder deres navne og bor i Nørskovlund.
- 2.IV C 1c: Hanne Storgaard gift den 4/11-03 med Lars Andersen født 25/4-61. Parret har taget efternavnet Storgaard Andersen og bor i Nørresundby.
- 2.V G 1b: Jakob Storgaard gift den 31/7-04 med Christine Elkjær Petersen, - nu Storgaard født 3/5-78.
- 4.V C 1b: Asbjørn Meldgaard Andersen gift den 28/8-04 med Dorthe Gadeberg. Parret har taget navnet Meldgaard Gadeberg og er bosiddende Thorslunde.
- 4.V E 3a1: Thomas Ørnfeldt Jensen gift den 1/11-03 med Mia Dichmann Kjerrumgaard, nu Dichmann Jensen. Parret er bosiddende i Suzhou, Kina.
- 4.V F 1: Bodil Sand gift med Børge Bøgebjerg den 6/12-03 i Fredericia. Parret har beholdt deres efternavne.
- 5.I D 1b1: Michael Winther gift den 7/8-04 med Lene Pedersen f. 10/11-74, datter af Eddy og Niels Arne Pedersen, Ulstrup. Parrets efternavn er Winther, og de bor i Løvskal, Bjerringbro.
- 6.V F 2b: Nicolaj Due gift den 14/2-04 med Barbara Fiorini.
- 6.VIII A 1c: Trine Vedel Hestbæk gift den 21/2-04 med Andreas Lundsfryd Jensen. Bosat i Middelfart.

Sølvbryllupper i 2005

- 1.VIII C 1: Hanne og Jan Knudsen, Kokkedal 20.03.
- 1.VIII C 2 Else og Hans Kristian Kalsgaard, Kjellerup 01.05
- 2.II C 2c Birthe og Peder Karl Lauritsen, Bjerringbro 01.11.

- 4.V E 3a Annie og John Ørnfeldt Jensen, Spentrup 31.05.
- 8.IV A 1a Birgitte og Søren Jensen, Christiansfeld 26.09.

Guldbryllup i 2005

- 1.VII D 1: Erny Kristine og Vagn Kirkegaard, Egå 24.07.

Diamantbryllup i 2005

- 1.XI F: Julle og Christian Madsen, Kjellerup 10.06.

Runde fødselsdage i 2005

- 90 år**
- 8.IV E Ester Dagny Jørgensen, Ulsted, Hals 01.04.
- 85 år**
- 5.VIII D Asta Storgaard, Jægerspris 03.09.
- 80 år**
- 2.II G 3 Elly Hariet Rask, Kjellerup 15.03.
- 2.II G 4 Maria Storgaard Vogelius, Silkeborg 14.12.
- 4.V B 1 Annelise Irene Siersbæk, Silkeborg 31.12.
- 4.V B 2 Signe Rigmor Degn-Pedersen, Åbyhøj 24.04.
- 5.I A 4 Emma Kirstine Storgaard, Århus 14.11.
- 75 år**
- 1.III A 3 Lis Ringdal, Silkeborg 11.04.
- 1.VII B 2 Per Nørskov, Skals 15.11.
- 2.II G 6 Olga Storgaard, Erritsø, Fredericia 15.11.
- 3.I A 2 Arne Hermansen, Grenå 13.03.
- 3.II C 2 Gunnar Nielsen, Bjerringbro 20.05.
- 4.V C 1 Jytte Meldgaard, Jægerspris 06.01.
- 5.I F 5 Johannes Ejnar Storgaard; Ølstykke 03.05.
- 6.VII A 1 Kirsten Elly Hald, Fredensborg 18.11.
- 6.VII A 2 Kirsten Østerbye, Gentofte 01.10.
- 70 år**
- 1.III C 2 Laura Davidsen, Århus 26.07.
- 1.XI G Esther Munk Storgaard, Ulstrup 21.11.
- 2.V D 3 Bodil Spangsberg Storgaard, Århus 04.03.
- 4.V D 1 Jens Birk Lauridsen, Mårslet 03.10.
- 4.V D 2 Mette Lykke Holm, Kerteminde 15.05.
- 4.V G 1 Margrethe Abildskou, Århus 03.09.
- 4.V I 2 Ingrid Petrea Westgaard, Kløfta, Norge 07.05.
- 4.VI 4 Harry Bank, Flemming 26.04.
- 5.II G 1 Jørn Storgaard, Søvind, Horsens 24.09.
- 5.VIII C 1 Jens Peter Storgaard, Humlebæk 11.02.
- 8.IV A 2 Henning Holt Clemmensen, Fredericia 25.10.
- 8.V A 1 Jens Mouritsen Skovmand, Ullerslev 18.03.
- 60 år**
- 1.III A 5 Edna Davidsen, Kjellerup 28.09.
- 1.V I 1 Niels Jacob Madsen, Mundelstrup 21.06.
- 1.VII B 4 Anne Marie Rasmussen, Thorsted 23.04.
- 1.VII D 3 Karen Margrethe Kirkegaard, Kjellerup 13.01.
- 1.VIII C 2 Else Storgaard Kalsgaard, Kjellerup 19.08.
- 1.XI A 5 Rita Adsbøl Storgaard, Højbjerg 16.06.
- 1.XI C 1 Jens Ole Storgaard, Viborg 15.06.
- 1.XI D 1 Jens Peter Storgaard, Oslo 14.07.
- 2.II C 2b Johannes Nørskov Lauritsen, Hauge 26.05.
- 2.II G 2b Knud Flemming Ø. Nielsen, Lemming 06.02.
- 2.II G 2b Erna Nielsen, Lemming 14.07.
- 2.IV B 3a Karen Margrethe Storgaard, Bjerringbro 21.11.
- 2.V C 4 Karen Annette Storgaard 16.11.
- 4.IV B 1b Carsten V. Døssing Henriksen, Stouby 18.08.
- 4.V C 7 Signe Gamskjær Hermansen, København 21.12.
- 4.V H 1 Peder Esser, Sulsted 12.05.
- 5.I A 1a1 Jørn Steen Klausen, Grindsted 07.07.
- 5.I F 4a Lone Marianne Wilnes, Smørumnedre 01.03.
- 5.I O 2 Inger Merethe Storgaard Kloster, Astrup 01.09.
- 6.IV A 2 Karin Lovén Petersen 21.10.
- 6.V A 1 Birthe Petersen 10.12.

6.V A 1	Ole Rahbe Petersen	24.12.
6.V F 3	Kirsten Due	21.01.
6.VI B 3	Florenci Petersen	08.09.
8.I D 8	Lamyong Wongsorn, Egå	30.10.
8.V B 2	Niels Johan Aagaard Nielsen, Vanløse	18.11.
50 år		
1.III A 2a	Allan Meldgaard Larsen	22.07.
1.V F 1a	Kaj Aaen, Århus	06.02.
1.VII D 1a	Henrik Bechmann Møller, Egå	29.08.
1.VII E 1a	Carsten Rasmussen, Vejle	14.01.
1.XI A 3b	Annette Brandt, Søborg	01.12.
1.XI E 3	Grethe Storgaard Madsen, Silkeborg	05.07.
1.XI F 1	Jørgen Storgaard Madsen, Bjerringbro	24.07.
2.II G 1c	Annelise Rask, Holstebro	20.10.
2.II G 1d	Birger Storgaard Rask, Egtved	30.08.
2.II G 3c	Hanne Rask, Oksbøl	10.01.
2.IV A 3a	Birgitte Bloch Storgaard, Helsingør	01.03.
2.IV B 2b	Kirsten Margrethe Bolbroe, Hvidovre	23.02.
2.IV C 2a	Glenn Larsen, Ålborg (rettelse)	18.02.
2.V C 2a	John Irwin Landerholm, Århus	11.12.
4.V C 1a	Jørgen Meldgaard Andersen, Roskilde	24.07.
4.V E 3a	John Ørnfeldt Jensen, Spentrup	08.01.
5.I A 3b	Birthe Lind Sørensen, Vejle	01.01.
5.I A 4a	Torben Storgaard, Viby J	18.06.
5.I H 1a	Kirsten Pedersen, Bjerringbro	18.06.
5.I H 1c	Lisbeth Pedersen, Løgstrup	16.09.
6.IV D 1	Inge Birgitte Ørum Petersen	11.03.
8.IV A 1a	Birgitte Holt Jensen, Christiansfeld	19.08.
8.V G 2	Jytte Aagaard Nielsen, Silkeborg	04.10.
8.VI A 4	Bodil Døssing Mogensen, Nr. Nissum	10.06.

Dødsfald

1.III B 1	Karsten Laugaard Nielsen, Astrup død den 13/11 2003.
1.V C 1	Arne Skov Larsen, Ikast død den 26/5 2004.
1.V F	Ida Margrethe Storgaard Aaen (f. Madsen), Horsens død den 20/9 2003 i Vejle.
1.V H	Erik Lund, Viby død den 20/8-2004.
1.V I	Jacob Madsen, Ikast død den 15/5 2004.
1.VIII E	Gunhild Pedersen (f. Storgaard), Bording død den 28/10 2003.
1.XI A 3	Bjarne Jepsen, Søborg død den 19/3 2004.
1.XI B	Marie Fritz (f. Storgaard), Kjellerup død den 3/11 2003.
1.XI C	Dagmar Storgaard (f. Jensen), Kjellerup død den 10/11 2003.
2.II G 3	Knud Storgaard Rask, Kjellerup død den 11/9 2004
2.IV A 2	Søren Ejvind Knudsen, Dunoon, Scotland død den 21/6 2004
4.V I 5	Erling B Andersen, Rungsted død den 18/9 2004.
6.V D 3	Niels Frederik Kaae død den 21/2 2004.
6.V F	Inger Rahbe Due (f. Petersen), Juelsminde død den 21/2 2004
6.VIII A	Gudrun Spangenberg (f. Jacobsen), Kjellerup død den 16/3 2004.
8.V C 1	Henny Aagaard Widahl (f. Nielsen), Rønne død den 8/2 2004.

Mindeord over Jacob Madsen.

Den 15. maj 2004 havde jeg den store sorg at miste min kære mand, Jacob Madsen.

Jacob var yngste søn af en familie med 9 børn. Som ung blev han kontoruddannet. Vi giftede os i 1940, hvorefter vi flyttede til Århus til kjolefirmaet Kaj Aaen. Her var han meget aktiv i menigheds- og missionsarbejdet.

Vi fik tre børn, den yngste var et lille mongolbarn, som vi elskede over alt i verden. Gennem ham har vi fået mange venner, og jeg har givet al min fritid til arbejdet i evnesva-

ges vel med Jacobs støtte.

Jacob efterlader sig 3 børn, svigerbørn, 4 børnebørn og 6 oldebørn.

Jacob var lige blevet 90 år, da han træt lukkede sine øjne, - et travlt liv var afsluttet, - og han er meget savnet.

Æret være hans minde.

På børnenes og mine vegne

Ella Madsen

Mindeord i anledning af vores søster og svogers død.

Ruth Larsen døde den 15. januar 2002 og

Arne Skov Larsen den 26. maj 2004.

Ruth og Skovs hjem blev et hjem nr. to for os. De boede på vores skolevej, og hver dag var vi et smut inde for at snakke om dagens begivenheder.

Ruth og Skov var altid parat til at hjælpe, hvor der var hjælp behov. Det særlige var, at de kom af sig selv, og de begge havde øje for, hvem der havde brug for hjælp. Skov var god til at finde løsninger, også når vi andre var gået i stå. De var begge to meget kreative, men på hver deres område. Derfor blev deres hjælp så alsidig.



Deres tre døtre var centrum for dem, men da børnebørnene kom, var der også kærlighed og omsorg til dem.

Der kom mange i deres hjem, de havde åbne døre, også i de unge år, hvor de ikke

havde så meget at gøre med.

Vi kan ikke sige Skov uden at sige Ruth, men vi kan heller ikke sige Ruth uden at sige Skov.

De var elsket af mange.

Vi elskede dem.

Ære være deres minde.

Bente og Kirsten Stenholt.

Mindeord over Marie Fritz

Marie Fritz, Krabbesgade 28, Kjellerup døde på Fuglemosen i Kjellerup d. 3/11 2003 i en alder af 92 år.

Marie eller "Lolle" som hun blev kaldt i familien blev født i Nørskovlund som datter af snedkermester Jens Peter Storgaard og hustru Amalie.

Efter endt skolegang kom hun ud at tjene i pensionater og herskabshjem i Silkeborg. Her fik hun en grundig uddannelse i husholdning og madlavning.

I 1936 blev hun gift med musikhandler Niels Fritz, og efter giftermålet flyttede de til Herning, hvor de drev en musikforretning i ca. 40 år.

Sammen fik de tre børn, som alle er født i Herning. Mens børnene var små havde Marie en travl hverdag med at passe hjem og børn og samtidig give en hånd med i forretningen.

Efterhånden som børnene voksede op, blev der tid til at beskæftige sig med andet: Hun fik et deltidsjob i køkkenet på Herning Centralsygehus. Samtidig fik hun mere tid til at beskæftige sig med nogle af sine mange fritidsinteresser bl.a. porcelænsmaling, håndarbejde, vævning og organisationsarbejde i Herning Husmoderforening.

I 1980 flyttede Marie og Niels tilbage til deres hjemegn. De bosatte sig i Kjellerup. Her fortsatte Marie sine mange fritidsinteresser bl.a. i Alhuset i Kjellerup. Hun nød også at være kommet tilbage til en egn, hvor hun kunne pleje omgang med familie og venner og bekendte fra ungdomstiden.

I 1990 mistede hun sin mand, men hendes aktive tilværelse fortsatte med uformindsket styrke op i en høj alder.

Inden for de seneste år begyndte alderen dog at melde sig: Dårlig hørelse og nedsat syn, hvilket til en vis grad nedsatte hendes aktivitetsniveau. Under nogle sygdomsperioder måtte hun i gæstepleje på Fuglemosen i Kjellerup. Det var netop under en sådan gæstepleje, hun døde d. 3/11.

Hun efterlader sig tre børn: Lis, der er tidligere sygeplejerske i Kjellerup, Ellen, der er tidligere børnehavelærer i Silkeborg og Poul, der er lærer i Randers.

Herudover efterlader hun sig fem børnebørn og fem oldebørn.

Poul Fritz

Mindeord over Gunhild Pedersen.

Min kære mor, Gunhild Pedersen, døde den 28. oktober 2003, efter at hun fik en blodprop i august, hun blev 87 år gammel.

Gunhild blev født på Hinge Storgård. Hun blev uddannet som sygeplejerske på Kjellerup Sygehus.

I 1951 blev hun gift med min far, Karl Pedersen og kom da til Frederiksværk ved Bording, hvor hun hjalp til på gården. Gunhild var et fast samlingspunkt for familie og venner.

Æret være mors minde.

Morten

Vores far, lærer Erik Lund, Plejehjemmet "Rosenvang" i Viby er død 94 år.

Far læste til lærer på det daværende Gedved Seminarium og underviste efterfølgende på Århus Private Realskole, inden han fik stillingen på Rosenvangsskolen i Viby. Hans hovedfag var musik og engelsk, men han underviste også i andre fag.

Far medvirkede også i flere operaforestillinger på Århus Teater, hvor han bl.a. sang solo i flere små partier. Han medvirkede endvidere – som solist – i flere oratorier.

Han stiftede i sin tid FDF's 9. kreds og virkede som kredsfører i en årrække, ligesom han var lejrkonk på flere Bogensholmlejre.

I 1938 giftede han sig med Else, der havde pigenavnet Storgaard Madsen, og fik tre børn. Med tiden fulgte svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Far viste stor hjælpsomhed i forhold til sine medmennesker og var meget engageret i menighedsråd og menigheden. Vores mor døde for ti år siden, og far døde stille, mæt af dage.

Jørgen Lund

Da jeg læste ovenstående, kom jeg til at tænke på, at jeg har læst, at Else og Erik Lund ved flere slægtsfester har spillet og sunget ved andagten i kirken.

Ellen

En elsket mand og far, Knud Storgård Rask, sov stille ind, lørdag den 11. september 2004, 81 år gammel.

Efter en periode, hvor mor havde passet far derhjemme, måtte far lade sig indlægge på Viborg Sygehus. Far havde i mange år haft problemer med lungerne og andet stødt til.

Efter en uges tid på sygehuset, måtte far give op og sov stille ind, med alle sine kære omkring sig.

Landbruget har altid været fars både hobby og arbejde. Far var stolt over at kunne overtage slægtsgården Hinge Vestergård, i 1948, efter sin far og som 5. generation.

Sammen med mor, de var blevet gift i 1947, passede de gården med flid og dygtighed.

I 1992 valgte mor og far at flytte til Kjellerup og den yngste af os børn, Lars, overtog gården i Hinge. I de efterføl-

gende år fortsatte far med at tage ned på gården, for at hjælpe til i det daglige arbejde. Ofte tog både far og mor en tur til Hinge, for at gå en tur til søen, eller køre en tur omkring søen. Jeg tror at området omkring Hinge sø, var det smukkeste sted på jorden for far.

Fars store fritidsinteresse var jagt. Vi tre drenge har mange gode minder fra vore utallige jagtture sammen.

For os børn har far altid været et forbillede og han har lært os, at med flid og ærlighed, kommer man langt her i livet og han var der altid, når vi havde brug for ham.

Far elskede hele sin familie og vi ham. Familien er efterhånden blevet stor, med 10 børnebørn og 2 oldebørn.

Der bliver en stor tom plads i hjemmet på Sdr. Alle i Kjellerup.

Æret være fars minde.

På vegne af Mor, Linda, Leif, Lars med familie.

Ruth og Flemming Rask

Mindeord for vor mor, Henny Aagaard Widahl

Det er med stor sorg at vi må meddele, at vi d. 8/2 2004 mistede vores mor, Henny Aagaard Widahl.

Mor blev født d. 16/1 1938 i Silkeborg som datter af William og Dagmar Nielsen. Hun var den ældste i en børneflokk på 3.

Mor tilbragte hele sin barndom og først del af ungdommen i Silkeborg. Efter flere tjenestepladser kom hun til Rønne, hvor hun mødte vores far, John Widahl. De blev gift i 1957 og bosatte sig kort tid efter i Rønne, hvor hun kom til at bo resten af sit liv.

Det blev travle år med familie, børn og murerfirma.

Mor var altid nærværende, varm og kærlig. Det nød både vi og vores far selvfølgelig godt af.

Men mor havde også ægte omsorg for familie og venners ve og vel. Vores kammerater nød også godt af hendes gæstfrihed, og mange gange har vi og vores kammerater siddet og snakket med hende til langt ud på natten over en kande kaffe eller to.

Efter at murerfirmaet var afhændet startede mor et vaskeri i Rønne, og hun fik hurtigt en stor og stabil kundekreds.

For nogle år siden blev vores mor alvorligt syg, men hun havde så stærk en livsvilje, at hun ville vende tilbage til livet.

Hun havde meget at opleve endnu, og selv om vi børn er spredt over næsten hele kloden, rejste hun sammen med far til både Canada og Australien for at se og opleve vi børn og vores familier i vores hverdag.

Vi børn og vores far kunne have ønsket mor et længere liv.

Det fik hun ikke lov til, men vi tænker med glæde og taknemlighed på alle de gode og lykkelige minder vi har om vores mor, Henny Aagaard Widahl.

Æret være hendes minde.

Lise, Søren og Per Widahl.

På besøg en oktoberdag hos Julle og Christian Madsen i deres hyggelige hjem i Kjellerup.



Jeg havde forud for besøget aftalt at komme denne fredag formiddag sidst i oktober. En dag hvor Julle og Chr. havde hjemmedag, - disse er der ikke mange af, idet de er meget aktive i Kjellerups seniorforeninger og vennekrede,

ligesom der bliver brugt megen tid på at samle og nedfælde lokalhistorie, slægtshistorie, samt historiske skildringer fra Sjorslev-, Nørskovlund- og Hingeegnen.

Formålet med mit besøg denne gang var at lade Julle og Chr. fortælle noget af deres livshistorie, selvom de synes, der ikke kunne være meget at fortælle om.

Julle er født Julie Storgaard en kold februardag, den 24. februar i 1922, som datter af (I.XI) Jens Peter Johan Nielsen Storgaard og Marie Amalie, født Andersen i Astrup.

Jens Peter var yngste søn af en søskendeflokk på 11. Hans forældre, Maren og Niels Pedersen Storgaard, var ejere af Vestre Storgaard i Hinge. Han har tilsyneladende ikke syntes, at landbruget var noget for ham, idet han slog sig på tømrer- og snedkerarbejde. I 1906 startede han sit eget værksted i Nørskovlund, som dengang var en forholdsvis ny landsby opstået omkring mejeriet. I øvrigt oplyste Christian, at Nørskovlund snart fejrer 100 års jubilæum, - tidligere hed det Hinge Mark.

Julie voksede op som yngste barn i snedkerhjemmet med

5 ældre søskende (det var dem, der gav hende navnet Julle, som har fulgt hende lige siden), indtil lillebror Kaj Ejnar 10 år senere dukkede op som yngste skud på stammen. Julle gik da i skole på tredje år i Hinge Forskole – også kaldet Poge-skolen. Her underviste frk. Hansen 3 årgange, som mødte hver anden dag, hvilket var normalt i landsbyskolerne. Efter tredje klasse flyttede man så til hovedskolen, hvor lærer Martin Enggaard underviste de resterende 4 år af skoletiden.

Da Julle sluttede sin skolegang, hjalp hun de første år til i hjemmet på tømrergården. De ansatte tømrersvende og læringe var normalt ansat på kost og logi, så der var en stor husstand, der skulle holdes med mad, vask og lignende. Men efterhånden blev det tid for Julle til forandring, og i 1941 fik hun plads i Ans hos den stedlige dyrlæge, derfra blev hun et halvt år senere ansat på rekreativshjemmet Aggerholm, som lå ved Silkeborg Bad.

I 1942 fik Julle plads på centralen i Nørskovlund, hvor en stor del af hendes tid gik med at formidle telefonkontakten til beboerne på hjemegnen.

Julle og Christian traf hinanden til en fest i Sahl i 1941, og det blev starten på deres fælles fremtid.

Christian var vokset op i Sjørsløv nord for Kjellerup. Her havde hans forældre en slagterforretning.

Da Christian blev 11 år fik han arbejde som hjorddreng på nabogården. Arbejdet bestod i at passe en flok køer, dels i stalden, dels på marken. Dengang var markerne ikke indhegnet med elektrisk hegn, hvorfor køerne skulle tøjres til et reb. De skulle så flyttes med mellemrum i løbet af dagen, så der hele tiden var græs at æde. I 1933 fik Christian en læreplads hos tømrer- og snedkermester Peder Rasmussen i Lysgård. Hermed blev banen kridtet for Christians fremtidige beskæftigelse. Der blev tid til et højskoleophold på Haslev Håndværkerhøjskole i 1937-1938, senere måtte han aftjene sin værnepligt 2 gange afbrudt af krigens udbrud.

I den periode havde Christian en del skiftende arbejde hos forskellige tømrermestre. Først i Viborg, så - efter rygter om arbejde – en cykeltur til Lemvig, hvor der var arbejde i ca. 3 uger, dernæst på flyvepladsen i Karup for et århusiansk firma. Selv om lønnen var god, brød Christian sig ikke om arbejdet på flyvepladsen, og da han så i avisen, at en tømrermester i Nørskovlund søgte en svend, besluttede han sig for at tage til Nørskovlund, selvom han ikke vidste, hvor byen lå. Det viste sig da også, da han nåede frem, at stillingen var besat, men kort tid efter kom der bud efter ham fra Nørskovlund. Det var dog et kortvarigt arbejde, han kunne tilbydes, og snart var han på farten igen. Det blev til flere jobs, indtil Christian blev genindkaldt til militæret i efteråret 1942 i Viborg. Militæret blev dog af tyskerne forlangt forflyttet fra Jylland, hvilket medførte, at Christians kompagni kom til Nyborg. Tiden i militæret blev kort, idet Christian i 1943 pådrog sig en lungebetændelse, som udartede sig til lungehindebetændelse. Han blev herefter sendt på rekreation på Silkeborg Sanatorium. Hermed sluttede hans aftjening af værnepligten, - tyskerne tog militæret den 29. august.

Da Christian var blevet rask, var der igen job at få i Nørskovlund, hos tømrer- og snedkermester Jens Peter Storgaard, - Julles far!

Om Julle og Christian havde haft kontakt med hinanden i den mellemliggende tid fra festen i 1941 til efteråret 43, melder historien ikke noget om. Men jeg forestiller mig, at det har været i den efterfølgende periode, de har lagt planer om giftermålet i juni 1945, da Danmark igen var fri.

Julle og Christian boede i Nørskovlund efter ægteskabet, Christian var stadig ansat hos svigerfar, og det var nu naturligt at overtage snedker- og tømrerværkstedet. I 1947 overtog de virksomheden, som de efterfølgende drev, indtil Christian i 1986 fik en blodprop i hjertet. Efter en lang periode kom han dog til kræfter igen og brugte efterfølgende

mere værkstedet til hobbyarbejde. I 2001 solgte de hjemmet og værkstedet i Nørskovlund og flyttede til deres nuværende dejlige lejlighed i Kjellerup. Som de siger, var det naturligvis en vanskelig overgang at skulle forlade det sted, de havde bygget op og levet i i de mange år. Men i dag er de meget glade for deres hjem i Kjellerup.

Julle og Christian har to børn, Jørgen og Lisbeth, som i dag bor i henholdsvis Bjerringbro og Silkeborg. Lisbeth er gift med Mogens Münter, de har 3 børn, som naturligvis er Julles og Christians hjertebørn.

I forbindelse med snedker- og tømrerarbejdet i Nørskovlund, har firmaet naturligvis sat sit præg i egnen omkring Hinge og Nørskovlund, samt andre steder. Her skal dog blot bemærkes, at Christian deltog i tømrer- og snedkerarbejdet i forbindelse med Hinge Kirkes omfattende restaurering i 1983-85. Et arbejde, som familien kan være stolt af, og som menigheden i Hinge stadig nyder godt af.

I Storgaardslægten har Julle og Christian gennem rigtig mange år været aktive. I journalerne kan vi læse, at Julle har været med til et møde 22/6 1963, - nok sammen med sin far, Jens Peter Storgaard..

Fra 1964 figurerer Julle og Christians navne hver gang, og den 12/7 1971 optages Christian officielt i udvalget. Indtil da, har han "kun" været "påhæng". Slægtsudvalget har gennem årene nydt godt af Julle og Christians deltagelse, - ikke mindst vi nyere medlemmer, som kan få mange interessante oplysninger om tiden tilbage i slægten og om Hingeegnen. Som nævnt i starten af indlægget er en af Christians hobbies slægtsforskning. Og der er mange oplysninger at hente i hans kilder.

Med denne skildring vil vi fra slægtsudvalget ønske Julle og Christian alt godt i tiden fremover, og et hjerteligt tillykke med diamantbrylluppet den 10. juni 2005.

Jens Jørgen Rask

Den enøjede Kristian.

Uddrag af "Mikkel Skrædders historier" af Evald Tang Christensen - 1890

Omtrent for et halvandet hundrede Aar siden boede der en Mand i Almtoft, som de kaldte Niels Andersen, og hans Kone kaldte de i daglig Tale Maren Bryggers; hun havde fire Sønner og en Datter. A kjendte dem alle sammen som gamle Folk, de tre Sønner og Datteren. Der var en Søn, som de kaldte den enøjede Kristian, ham kjendte a ikke, men han var nok ogsaa enøjet. Gamle Povl Krog i Almtoft har fortalt mig meget om ham, for han var hans Præstekammerat, og Faderen Niels Andersen gik til Kjøbstaden om Vinteren og solgte Uldtøj, saa Moderen skulde tumle med Børnene hjemme. Den Gang ernærede Folk i denne Egn sig med at strikke Strømper og mindre Uldgjenstande, men det havde Kristian ingen Lyst til. En Gang havde han faaet et stort Nøgle Garn med i Bindestuen og skulde binde op, inden han kom i Seng. Men det vidste han Raad til. Han fik Hold i en Sten, vandt det meste af Garnet om den og kastede det saa i en Vaage paa Dammen. Hans Moder kunde strags se, at det var galt, for Strømpen var for kort efter Nøglets Størrelse, og saa maatte Kristian gaa til Bekjendelse. Saa gik hans Moder ud og lavede et godt Ris til, og han skulde da have Betaling for dette her Arbejde. Men Kristian vidste Raad. Han tog det nyfødte Barn, der laa i Vuggen, gik ud og satte sig paa Tørvehuset med det. Det frøs meget haardt. Saa kommer hans Moder i Døren og siger: „Vil du komme ind med Barnet strags! A skal rigtignok give dig et godt Lag i din bare Ende, det maa du tro, din slemme Dreng, Barnet kan jo fryse ihjel.” „Nej, det gjør a slet ikke Moder,” siger Kristian, før du bander paa, at du skal aldrig røre mig med den slemme Fejdagger, du staar med.” Moderen maatte strags, gaa til Akkord med Kristian, og han blev fri for

Bank, da hun frygtede for, at Barnet skulde fryse ihjel.

En Dag de gik til Præst, og der var naturligvis flere Præstebørn i Følge med, saa var der en gammel Kone, der gik med en Pose Uld, som hun havde tiggert sammen; hun vilde over Hørup Mølleaa over det Gangtræ, som var der, før Kjørebroen blev anlagt, og Præstebørnene gik bag efter hende. Der gik et Par Drengene mellem Kristian og Tiggerkonen. I den Tid havde hver Dreng en Pigkjæp at kaste i Isen, naar de skred paa Isdammene, og det har ogsaa været saadan i min Drengetid. Den Pigkjæp, Kristian havde, kastede han i den stakkels Kones Pose, saa den faldt i Aen. Konen gav sig strags til at græde for hendes Uld, der maaske var det meste af Konens Midler. Men Kristian var hende strags behjælpelig, han fangede Posen i en Aakrog og leverede hende den, og saa tog han 4 Skilling op af hans Pung og gav hende. Derefter tog han fat paa den Dreng, som havde gaaet hende nærmest, og skjældte ham ud for en slem Dreng. Men Konen bad til Vorherre, at han skulde belønne Kristian for hans Godgjørenhed.

Præsten i Levring, som han gik til Præst til, kunde Kristian ikke bruge paa den Maade. Ham kaldte de Hr. Bisted, og han var ogsaa bister. En Dag da de gik til Præst, kom de forbi en af Præstens Piger, der var ved at bære Tørv ind af en Tørvestak. Hende kastede Kristian Haanden om Halsen paa og trak op og ned, som naar man skjærer Hakkelse med en Hakkelsekniv, det brugte Drengene meget. Dette saa Hr. Bisted, og saa maatte Kristian strags op med hans Lektie. Men den kunde han nok sjælden. „Der er du ikke saa dygtig, som du var til at skjære Hakkelse, kom nu herom og faa din Dagløn for det og dans for Bistedes Tamp.”

Da de nu var blevne konfirmerede, var det et daarligt Aer, saa der var ingen Tjeneste at faa i Nærheden. Saa gik de begge, han og Povl Krog, hen i Østeregnet og vilde opsøge Tjeneste. Den anden Dags Aften kom de til en By, som kaldes Skovby, henne efter Aarhus til, og der traf de Mændene i Bysmedien. Kristian sagde strags, hvad deres Ærende var, og saa kom der en Mand, som hed Mikkell, og sagde: Om de vilde have Tjeneste? „Jovel”, siger Kristian, „men vi vil gøre Tjeneste igjen.” Det Svar, mente Mikkell, var lidt næsvist, og saa siger han til Povl: „Vil du tjene mig, a synes ikke, du er saa næsvist som den store Dreng”. De kom strags til Akkord, og Povl Krog fik 4 Daler og Lærred og Vadmæl og et Par Træsko, som den Gang var Skik i Østeregnet. „Nu er det godt, bitte Bror, at du fik Plads”, siger Kristian. Men én Ting vil a gjerne forlange af jer, og det er, om a maa ligge her i Nat”. Det sagde Mikkell strags ja til. Dagen efter rejste Kristian videre, omkring i Østeregnet, men han gjorde alligevel den Bestemmelse med Povl, at fik han Tjeneste i Nærheden, saa besøgte han ham første Søndag, ellers varede det otte Dage længere. Han kom ogsaa efter Bestemmelsen anden Søndag. Da Kristian nu havde tjent der i 3 Fjerdingaar og faaet sig et Sæt hvide Vadmelsklæder og et Par ny Skjorter og et Par Træsko samt nogle faa Lommepege, rejste han til Kjøbenhavn. Da han kom der, gik han først i en Kjøbmands Gaard og fejede nogle faa Dage, men saa fik han Tjeneste som Møllekusk. Povl kunde saadan fortælle efter ham, hvordan han drev Kommers med Betjentene ved Portene og angav, hvad de havde den Gang. Da han havde tjent der i nogle Aar og samlet sig nogle Penge, blev han bekjendt med en sjællandsk Pige, der hed Bolette, og hende blev han ogsaa gift med. Saa satte de dem ned som Værsthusholderfolk og havde god Søgning af jysk Militær, da han var deres Landsmand. Men saa kom den uheldige Dag i 1801, da

den enøjede Admiral Nelson kom og vilde have taget Flaaden. Da forlod en stor Del af Kjøbenhavns Borgere Byen og rejste væk under Bombardementet, men det gjorde den enøjede Kristian ikke. Saa blev han en velhavende Mand, og da der nogle Aar efter blev Misvægst i Landet, var Kristian den Mand, at han købte en Skibsladning Rug, der kom til Byen og solgte det igjen i smaa Partier og sendte ogsaa en Del herover til Jylland til hans Fødeegn. Han døde uden Arvinger. A har set flere af de gamle bornholmske Stueure, som han har skjænket til Familien, og enhver Broder havde en Datter, som hed Bolette og var opkaldt efter hans Kone, og dem skjænkede han tre hundrede Daler foruden Arven. Den sidste, a kjendte, var Hans Spillemands Datter i Almtoft, som var gift med Frederik Pisk i Torning og døde der. Der var en Broder til ham, som de kaldte Anders Nielsen, og han boede i Hinge, det var Fader til Anders Kjellerup, der boede paa Sanct-Thomas i Vestindien og blev gift der og havde stor Rigdom. Senere i hans ældre Dage tog han hjem til Danmark og købte to store Gaarde i Nærheden af Kjøbenhavn. Der døde han. Denne Kjellerup havde blot en Datter, og hun var gift med Oberst Krabbe, som var i Viborg og døde i Kjøbenhavn. Der var ingen Børn. Den anden Broder af den enøjede Kristian kaldte de Kontrollør Kjellerup. Han boede i Sinding, da han blev pensioneret. Den tredje Broder kaldte de Hans Spillemand, han boede i Almtoft, og Søsteren kaldte de Else Hørup, hun boede ogsaa i Almtoft og var gift med Jens Hørup.

Broderen Anders Nielsen (Kjellerup) kan der læses om i slægtsbogens afsnit 1 side 14.

Slægtsudvalget.

Gren

1. Julie Madsen, Søndergade 33E¹ 8620 Kjellerup tlf. 86 88 35 75
1. Lis Birk, Nørskovlundvej 36, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 64 86
2. Jens Jørgen Storgaard Rask, Gjellerupbakken 27 7400 Herning tlf. 97 11 91 13
3. Edith Knudsen, Sortehøjvej 23 8850 Bjerringbro tlf. 86 68 22 18
4. Thomas Lenler-Eriksen, Tolstedparken 221, 1.th. Gjellerup, 7400 Herning tlf. 97 11 60 19
5. Doris Fahlberg, Solsortevej 24 8643 Ans tlf. 86 87 08 18
5. Søren Olesen (kasserer), Holbækvej 24 Holbæk, 8950 Ørsted tlf. 86 48 56 57
6. Inga Siersbæk, Hinge Storgård, Tingskrivervej 8, Hinge, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 62 44
7. Jørgen Storgaard Jakobsen, Kong Valdemarsvej 43 Thorning, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 06 81
8. Ellen Lauritsen (formand), Ingemannsvej 23 8850 Bjerringbro tlf. 86 68 42 95

Abonnement på Slægts-Nyt er minimum 50 kr. for 2 årgange, som betales på lige år.

I år er der vedlagt indbetalingskort, som bedes benyttet til indbetaling. For at lette slægtsudvalgets arbejde, beder vi jer indbetale beløbet inden udgangen af januar 2005.

Glædelig jul

og et godt nytår,

Ønskes alle i Storgaard-slægten.

Oplysninger og indlæg til Slægts-Nyt kan indsendes til Jens Jørgen Rask, jjrask@tdcadsl.dk eller til et andet medlem af slægtsudvalget. Send gerne i løbet af året. Materiale modtaget inden 1. november vil blive medtaget i bladet i 2005