



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 60

DECEMBER 2003

52. årgang

En hilsen fra Danmarks ambassadør i Dar es Salaam, Tanzania



Slægts-Nyts redaktør skrev til mig og spurgte, om jeg ikke ville skrive lidt til Slægts-Nyt om mit arbejde som ambassadør, da han mente, at flere ville være interesserede i at læse om det.

Lad mig prøve, om jeg kan give et billede af et meget alsidigt og spændende arbejde på nogle få linier til Slægts-Nyt.

Som ambassadør er man sit lands officielle repræsentant, udnævnt af Dronningen og repræsenterende den danske regering og alt det, som Danmark står for økonomisk, handelsmæssigt, socialt, politisk og kulturelt. Man varetager de danske interesser i det land, man tjenestegør i, ligesom man tilbyder assistance til de derboende danske statsborgere, der måtte have behov herfor. Som ambassadør er man chef for den danske ambassade og det personale, der er knyttet til den.

Hvordan forvalter man nu dette arbejde og ansvar?

Det er vigtigt, at man skaffer sig et godt og grundigt kendskab til det land, man tjenestegør i, og at man opbygger et kendskab til og kontakter med alle kredse i samfundet i tjenestelandet, således at man kan fungere hurtigt og effektivt og få de informationer, man har brug for til at varetage danske interesser. Udover at følge mediernes dækning af begivenheder i landet og gennemlæse relevant litteratur sker det ved at man rejser i landet, møder folk og inviterer folk til sit hjem.

Man bruger disse informationer og det kontaktnet, man har opbygget, til at åbne døre for repræsentanter for dansk erhvervsliv og danske institutioner, der måtte have interesser i ens tjenesteland, til at være behjælpelig med at løse problemer, og til at fremføre danske synspunkter. Og man bruger informationerne til at holde organisationer i Danmark orienterede om forhold i tjenestelandet, som måtte være af interesse for dem. Man er behjælpelig med at arrangere udstillinger, herunder handelsmesser.

Den danske ambassade og den danske ambassadørs residens er samlingspunktet for danske, der bor i landet. Derfra udgår løbende nyttige informationer til de danske - i disse dage blandt andet omkring sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger - og der samles man ved festlige lejligheder som for eksempel Dronningens fødselsdag eller grundlovsdag.

Som ambassadør i et land, der modtager dansk udviklingsbistand, er man tillige ansvarlig for forvaltningen af bistanden - et omfattende og meget inspirerende, men også meget krævende arbejde, der skal give målbare resultater hos den del af befolkningen, der er målgruppe for bistandsindsatsen, og som skal dokumentere over for de danske skatteydere, at der er værdi for de penge, der afsættes til udviklingsbistanden. Det medfører styring af det samlede årlige udviklingsbudget med de tilhørende årlige handlingsplaner, løbende programlægning, dialog med myndighederne om politikker, planlægning af aktiviteter, overvågning af gennemførelsen, gennemgang af fremdriftsrapporter og regnskaber, problemløsning, kontakt med rådgivere, besøg ved projekter og programmer ude, hvor de gennemføres, og meget mere. Netop den del af en ambassadørs arbejde giver en meget stor berøringsflade i samfundet og en stor grad af tilfredsstillelse, når man kan følge resultaterne og effekten.

Efter 4 år i Vestafrrika med bopæl i Ghana, og 3 år i Syd-Asien med bopæl i Indien tjenestegør jeg for tiden i Tanzania, som er det udviklingsland blandt de danske program samarbejdslande, der modtager den største danske udviklingsbistand. Min dag begynder klokken 7.30 om morgenen, hvor dagens aviser gennemlæses. Så går det slag i slag med møder internt på ambassaden, tilrettelæggelse af arbejdet for medarbejderne på ambassaden, møder med myndighederne, ambassadørkolleger, frivillig-organisationer, politikere, etc. Ind imellem skal der udarbejdes indberetninger til udenrigsministeriet eller andre ministerier hjemme. Tilrejsende delegationer skal modtages og ledsages igennem deres program i landet. Jeg skal repræsentere Danmark med min tilstedeværelse ved officielle arrangementer, f.eks. konferencer, grundstensnedlæggelser, nationale mærkedage, officielle begivenheder. Jeg anmodes om at være hovedgæst og hovedtaler ved begivenheder med tilknytning til Danmark, jeg bedes om at åbne udstillinger eller lade mig interviewe til medierne om emner, der berører forholdet mellem Danmark og Tanzania. Mange aftener om ugen er der enten middage eller receptioner, som jeg forventes at deltage i eller som jeg selv afholder som led i den officielle repræsentation og som middel til at vedligeholde og udbygge mit kontaktnet. Så min dag slutter langt de fleste dage i ugen ved 23-tiden om aftenen. Der er aldrig to dage, der forløber ens. Hver dag byder på nye udfordringer og oplevelser. I sandhed et alsidigt og spændende arbejde, som jeg føler mig meget privilegeret over at have haft mulighed for at udføre.

Birgit Storgaard Madsen

En stor tak til Birgit Storgaard Madsen (1 V E 1), som tog imod opfordringen og sendte os ovenstående interessante beskrivelse om sit virke som Danmarks officielle repræsentant i det fremmede.

Fødsler i slægten

- 1.V D 3a2: Mikkel Storgaard Rønne, f. 2/8-02, søn af Tone og Henrik Rønne, Silkeborg.
1.XI B 1c1: Axel Birk f. 13/3-03, søn af Luise og Kåre Birk, København.
2.II G 1a3a: Simon Sell Storgaard Rask, f. 28/9-02, søn af Anita og Michael Storgaard Rask, Oslo.
2.II G 1a3b: Emil Sell Storgaard Rask f. 20/10-03, søn af Anita og Michael Storgaard Rask, Oslo.
2.II G 1b1a: William Trøllund Rask, f. 13/8-03, søn af Mette og Morten Storgaard Rask, Århus.
2.II G 1c1a: Johan Rasmussen, f. 3/9-03, søn af Lisbeth og Christian Rasmussen, Århus.
2.II G 4a1b: Oscar Vogelius Meldgaard, f. 1/3-03, søn af Mette Vogelius og Poul Meldgaard, Viborg
2.IV B 3a5a Emil Storgaard Andersen f. 10/3-02, søn af Eline Juul Storgaard og René Andersen, Viborg.
4.V D 1b3: Rune Tais Lauridsen f. 12/4-03, søn af Marie Kirstine Lauridsen og Per Tais Nielsen, København.
4.V D 1c1: Mads Birk Thøgersen f. 23/7-03, søn af Malene Lauridsen og Martin Hornum Thøgersen, Århus.
4.V E 4c3: Annika Vesterskov Christiansen f. 8/10-02, datter af Martin Vesterskov Johansen og Lene Christiansen, Kjellerup.
4.V G 1b2: Søren Rytter Abildskou f. 11/10-02, søn af Tina og Jess Abildskou.
5.I G 1c3: Sebastian Storgaard Bonde f. 15/10-02, søn af Rikke Bonde og Tonny Storgaard, Rindsholm.
5.I L 2b2: Mathias Storgaard Kjær
5.I L 2b3: Magnus Storgaard Kjær, begge f. 6/8-03, sønner af Bente og Martin Kjær, Nørresundby.
5.IV A 1a2: Casper Lund Pallesen f. 14/5-03, søn af Michael Olesen og Charlotte Lund Pallesen, Århus.
8.V C 3b3: Alexander Aagaard Christensen f. 15/10-02, søn af Anne-Rikke Aagaard og Brian Christensen, Roslev.
8.V F 3a1: Mathilde Thorslev Sørensen f. 5/7-02, datter af Christina Thorslev Petersen og Torben Sørensen, Søborg.
8.VI B 2a1: Karoline Søndergaard Kragh f. 27/7-03 i Odense, datter af Laila og Harald Kragh, som efterfølgende har overtaget slægtsgården Nymosegaard i Nørskovlund som 4. generations ejere.

Bryllupper i slægten

- 2.II C 4b1: Morten Storgaard Andersen gift 13/9-03 i Gjellerup Kirke med Sanne Winther Madsen, nu Andersen. Bosat i Århus.
2.II F 4b: Inge Storgaard gift 27/7-02 med Mogens G. Hansen (beholder deres respektive efternavne).
2.II G 1a3: Michael Storgaard Rask gift 5/7-03 i Århus Domkirke med Anita Sell (efterf. tilføjet Rask), f. 30/6-68. Bosat i Lommedalen, Oslo.
2.IV B 3b1: Peter Storgaard Hjorth gift 20-6-03 i Hinge Kirke med Trine Loft Sørensen, nu Loft Storgaard Hjorth f. 16/10-72, datter af Jytte Pedersen og Søren Loft Sørensen, Thorsø. Bosat i Lemming.
2.VII C 1e: Lene Storgaard gift 31/5-03 i Thorning kirke med Kenneth Passer Iversen (efterf. Storgaard).
5.II G 1a: Per Storgaard gift 28/11-02 i Oakland, Californien med Pema Dolma f. 27/7-71 i Sikkim, Indien. Bosat i Århus.
4.V E 5b: Mette Irene Johansen gift den 23/5-03 med Henrik Skytte (begge efterfølgende Skytte Johansen).
6.VIII A 2b: Lene Storgaard Siersbæk gift den 30/5-03 i Hinge Kirke med Jan Dalkjær Grønning. Lenes navn er nu Storgaard Grønning. Bosat i Silkeborg.
8.I E 1a1: Gitte Oxvang Bitsch gift den 12/10-02 med Steen Lynnerup, f. 2/12-67. Bosat i Frederiksværk.
8.I E 2a: Thomas Bitsch Boysen gift den 4/10-03 med fysioterapeut Christina Ebler. Bosat i Århus.

Sølvbryllupper i 2004

- 7.I A 5: Lone og Anders Storgaard Jakobsen, Skive 17.05.
2.IV B 1a: Anne og Ejnar Sloth, Espergærde 02.06.
8.V C 1a: Lise Widahl og Henrik Tragaard Sørensen, Alberta, Canada 02.06.
5.I F 1b: Karen og Hardy Storgaard, Ikast 23.06.
4.V H 1: Kirsten og Peder Esser, Sulsted 18.07.
2.II F 3b: Amy Randall Sinclair og Clarence Henry Dahm, USA 09.09.
2.II G 5a: Trine og John Bille Jakobsen, Svogerslev 22.09.



Guldbryllup i 2004

- 3.II C 1
Edith og Jørgen Knudsen,
Bjerringbro.
Den 31.07.

Runde fødselsdage i 2004

- 95 år**
1.XI A: Anna Storgaard, Søborg 09.05.
6.V E: Børge Rahbe Petersen, Rudkøbing 02.04.
- 90 år**
1.V I: Jacob Madsen, Ikast 25.03.
6.V F: Inger Rahbe Due, Juelsminde 02.03.
- 85 år**
4.IV B 1: Vera Fredberg Henriksen, Stouby 07.05.
8.VI A: Ellen Holbech Mogensen, Nr. Nisum 16.09.
- 80 år**
2.IV A 3: Ruth Christensen, Kjellerup 13.02.
2.IV D 1: Rita Pedersen Storgaard, Middelfart 04.09.
5.I D 1: Anna Pedersen, Ans 02.07.
5.I F 3: Peder Henrik Storgaard, Herlev 16.05.
6.VIII A: Hans Spangenberg Hansen, Derbyshire, GB 28.10.
6.VIII A: Gudrun Elise Spangenberg, Kjellerup 20.05.
8.I B 3: Svend Erik Michael Bitsch, Vejle 03.07.
- 75 år**
1.V B 2: Else Staal Nielsen, Georgetown, Canada 23.04.
4.V D 3: Johannes Sørensen, Holstebro 11.01.
6.V D 1: Jens Eric Kaae, Vanløse 25.04.
- 70 år**
1.VII B 2: Lilly Storgaard Nørskov, Skals 05.11.
1.VII D 1: Erny Kristine Kirkegaard, Egå 10.01.
2.IV C 1: Arne Bech Storgaard, Sebbesund, Nibe 03.01.
2.VII C 1: Jens Peter Storgaard, Knudstrup, 20.10.
3.II C 1: Edith Andrea Knudsen, Bjerringbro 21.02.
4.V C 4: Halfdan Torben Hermansen, Nibe 11.07.
4.V D 1: Karen Lauridsen, Hørret, Mårslet 26.02.
8.I D 5: Jørgen Preben Bitsch, Løgten, Skødstrup 11.11.
8.V A 1: Rigmor Aagaard Skovmand, Ullerslev 18.02.
- 60 år**
1.V E 3: Hanne Storgaard Berg, Nykøbing Mors 01.08.
1.VIII A 1: Per Clausen, Horsens 20.06.
1.XI B 2: Ellen Storgaard Fritz, Nørskovlund 08.03.
1.XI E 1: Kirsten Storgaard, Silkeborg 25.06.
1.XI E 2: Grethe Munk Madsen, Silkeborg 11.03.
2.II G 1a: Jens Jørgen Storgaard Rask, Herning 27.12.
2.IV C 4: Lene Bech Storgaard, Aalborg 29.12.
3.II C 3: Tove Nielsen, Bjerringbro 10.02.
4.V B 3: Kirsten Gregers Siersbæk, Frøstrup 22.11.
4.V C 6: Lisbeth Gamskjær Hermansen, Viborg 11.05.
4.V H 2: Ellen-Margrethe Lenler-Eriksen, Herning 26.05.
4.VH 2: Hasse Lenler-Eriksen, Herning 23.10.
5.I C 1: Birthe Christensen Storgaard, Ballerup 10.02.
5.I D 1a: Niels-Kristian Have, Dørup, Skanderborg 18.03.

| | | |
|--------------|--|--------|
| 5.I F 4a: | Kaj Storgaard Winkler, Smørumnedre | 12.05. |
| 5.II I 1: | Steen Skov Storgaard, Kerteminde | 03.09. |
| 5.IV A 2: | Vibeke Olesen, Holbæk, Ørsted | 20.04. |
| 6.IV B 1: | Torben Hjørne Petersen, Århus | 11.02. |
| 6.IV C 3: | Aage Wittroch Jespersen, Oslo | 28.05. |
| 6.V F 2: | Inger Marie Due, Gramrode | 14.09. |
| 8.I D 7: | Inger Lise Bitsch, Brabrand | 04.06. |
| 8.IV C 2: | Bodil Margrethe Svendsen, Brønderslev | 23.04. |
| 8.V F 2: | Hanne Brøgger, Gedved | 27.05. |
| 50 år | | |
| 1.III A 1c: | Niels Neergaard Madsen, Silkeborg | 22.04. |
| 1.V B 1a: | Lene Birgitte Horn Andersen, Aalborg | 18.01. |
| 1.VIII C 3: | Bente Storgaard Hansen, Hedensted | 23.01. |
| 1.XI D 2: | Leif Mailund Mikkelsen, Bjerringbro | 01.03. |
| 2.II C 4b: | Astrid Storgaard Andersen, Bjerringbro | 20.02. |
| 2.II G 2e: | Bent Rask Østergaard Nielsen, Horsens | 09.03. |
| 2.II G 2f: | Jens Ole Iversen, Kjellerup | 15.09. |
| 2.IV B 1b: | Werner Jahns, Svendborg | 30.04. |
| 2.IV C 2a: | Glenn Larsen, Ålborg | 18.12. |
| 2.VII D 1a: | Janne Ilbjerg, Odense | 01.03. |
| 3.II C 2a: | Sten Storgaard Nielsen, Brabrand | 22.07. |
| 4.V C 1a: | Hanne Johansen, Roskilde | 15.04. |
| 4.V E 1a: | Kaj Guldborg, Hjortshøj | 26.02. |
| 5.I F 5a: | Freddy Storgaard, Huldige | 27.01. |
| 5.II 1b: | Connie Storgaard Nielsen, Silkeborg | 04.11. |
| 6.VII A 1b: | Birgitte Traas | 31.05. |
| 6.IX A 3: | Erik Spangenberg Hansen, Brædstrup | 04.11. |
| 8.I B 3b: | June Bitsch, Vejle | 24.02. |
| 8.I E 1b: | Hans Iørgen Gorm Bitsch, Slangerup | 13.01. |
| 8.V F 3: | Lene Thorslev Pedersen, Ikast | 03.02. |
| 8.VI B 1: | Karen Vildersbøll, Virklund | 29.08. |
| 8.VI B 3: | Peter Søndergaard Andersen, Ikast | 28.04. |

Dødsfald

| | |
|------------|--|
| 1.III A 2: | Svend Aage Storgaard Davidsen, Silkeborg død den 6/12-02. |
| 1.III C 3: | Kaj Jørgensen, Kølvrå død den 31/12-01. |
| 1.VII D 4: | Ingelise Knudsen (f. Kirkegaard), Virklund død den 4/2-03. |
| 4.IV B 2 | Ida Henriksen, Uldum død den 17/1-03. |
| 4.V E 1: | Karna Almind, Bjerringbro død den 10/1-03. |
| 5.I M: | Kirstine Kjeldgaard, Ans død den 21/1-03. |
| 5.IV A: | Olaf Leonhard Olesen, Århus død den 18/8-03. |
| 6.V F | Ole Due, Juelsminde død den 13/12-02. |

Mindeord om Karna Almind.

Mor blev født i 1927. Blev uddannet til sygeplejerske og arbejdede som sådan både herhjemme og i Norden. Blev i 1957 gift med Oskar Almind, og de boede på en gård ved Kjellerup.

De fik 4 børn, og mor var hjemmegående, mens vi børn voksede op. Vi flyttede senere til Skanderborg, og mor genoptog arbejdet som sygeplejerske på forskellige plejehjem. Senere flyttede de til Them og derfra til Rødkærbro.

Mor og far var hele livet glade for at skabe nogle smukke rammer, og især mor holdt af at lægge en flot have an og

indrette huset, og de nød at have vi børn og i det hele taget familie på besøg. Efter at far døde i 1992, flyttede mor i en mindre bolig i Bjerringbro, hvor hun havde nogle dejlige år i gode omgivelser.

Hun måtte på grund af sygdom tilbringe de sidste år på plejehjemmet Skovvænget i Bjerringbro, hvor hun aktivt og gerne deltog i de mange arrangementer, der var, ligesom hun altid så frem til besøg af familien. Mor var altid et glad og positivt menneske og til det sidste nytænkende og moderne.

Vi savner hende meget, men har mange gode minder at tænke på.

Børn, svigerbørn og børnebørn.

Ole Due

Min morfar, Ole Due, blev født i 1907 på Gramrodegård i det gamle stuehus af bindingsværk, som i tidligere tider var herredsfogedbolig, og som faldt i stormen for få år siden. Morfar var den ældste i en børneflokk på seks. Han var enlig dreng blandt fem piger, så det kan nok have været en hård omgang.

Da morfar blev gift med min mormor, Inger Rahbe Petersen, i 1936, overtog de Margrethesminde i Hostrup efter morfars farbror Anders. Efter krigen overtog mormor og morfar Gramrodegård, og her boende de indtil de som ældre flyttede tilbage til Margrethesminde. Her blev de boende til morfar var fyldt 90. Så flyttede de til Juelsminde på Kuren - den gamle kuranstalt, som var lavet om til ældreboliger.

Under krigen deltog morfar i modstandsarbejdet. Han var med i en gruppe som tog imod nedkastninger på en mark ud mod Vejle fjord, og efter krigen var han aktiv hjemmeværnsmand.

Det var altid spændende som barn at komme på besøg hos min morfar. Man kunne mærke, at han oprigtigt værdsatte os børnebørn. Han tog sig af os, inddrog os gøremålene på gården og hyggede med os. I handskerummet på hans lastvogn lå der altid chokoladefrøer, som han delte ud af. Når der skulle soves til middag på Gramrodegård, lå jeg sammen med morfar på sofaen, udpegede en af de mange opsatse, der hang på væggen, og morfar fortalte den jagthistorie, som hørte til. Det var nogle herlige stunder.

Morfar har været en energisk landmand med et utal af nye og mere eller mindre vilde ideer, som skulle afprøves. I sine ældre år på Magrethesminde var det vildsvin, gæs, krikænder, vindruer, ferskner, forsøg med særlige indretninger, som grisene skulle kravle under for at styrke deres ryg, så de fik en stor file, for at nævne noget af det.

Morfar forfulgte stædigt sine ideer uanset hvad andre måtte mene. Eksempelvis står morfars sidste bil levende i min hukommelse: en gammel turkis strømlinet sportsvogn med plys-leopardindtræk og stereoanlæg. Han var ikke just det gængse billede af en gammel landmand på noget over 80 år. Morfar var heller ikke ligefrem af stille gemyt. Karlen kunne godt få et ordentligt fur, hvis noget ikke var tilfredsstillende. Og når min søster sov for længe efter min morfars mening, var han ikke bleg for af lungers fulde kraft at råbe op til loftværelset, hvor min søster lå og snuede: "Looone, så er det op!".

Modtaget af Jacob Østergaard, Frederiksberg.

Mindestenen over Tinghuset kan ses ad vejen øst for Hinge mod Grønbæk. Stenen blev opstillet i 1952 på foranledning af sognerådet med Peter Nielsen som ankermand. Peter Nielsen forfattede verset i inskriptionen:

I SLUGTEN HER LÅ DET GAMLE TINGHUS FOR LYSGAARD OG
HIDS HERREDER FRA 1688 TIL 1837, NEDBRUDT 1918.
KIV OG KÆVL LIV FORBITRER
LOV OG RET LIV OG EJE VÆRNE
SKAL VI LEVE VEL I DANNEVANG



Hvad Tinghusmurene hørte - Fortsat

Det kunde næsten se ud til, at de Hinge Bønder har ræsonneret som saa: »Naar vi nu engang har Tinghuset paa saa nært Hold, saa maa vi ogsaa sørge for, at det bliver brugt, saa det ikke skal staa ubenyttet hen.« Det kunde være ganske ubetydelige Ting, man ulejligede Retten med. Men der var ogsaa større Affærer, der blev behandlet her. Der var mange Retssager, der blev oprullet i Tinghuset i Hinge under dets Bestaaen. Her skal fremdrages nogle Eksempler paa, hvad det var, der blev behandlet derude i Tingstuen under Skovbrynet ved Østergaard.

En Snes Aar efter, at Tingstedet var flyttet til Hinge, kom Fuldmægtig hos Regimentsskriveren ved det Skanderborgske Rytterregiment, Christian Lunov dertil som Herredsfoged. Han var ikke ukendt her, da han adskillige Gange havde repræsenteret Regimentet i Retssager vedrørende denne. Rundt omkring i Herrederne laa der Militærpersoner indkvarterede, saavel Befalingsmænd som Menige. Captajn Rosenørn i Tvilum havde Kommandoen over dem.

Ogsaa Hinge havde sin Part. Mange af dem var letlevende Personer, der ofte kom i Konflikt med de borgerlige Love.

Et Overfald

I Hinge havde man flere saadanne utiltalende Personer at trækkes med. En Tid havde man saaledes en Korporal, Søren Andersen, der ikke var af de bedste. Den 8. August 1707 overfaldt han selve Herredsfogdens Pige, Dorthe Nielsdatter. Det var paa Vejen til Viborg, hvor hun var i lovligt Ærinde. Hun skulde hente Stempelmærker til sin Husbond. Hun mødte her Corporalen, hvem hun mulig har haft noget udestaaende med. Han trakterede hende med Hug og Slag af sin Kaarde, og slog saa drabelig, at Kaarden knækkede. Selvfølgelig kunde saadant ikke passere ustraffet, og den voldsomme Herre blev stævnet for Herredstinget. For Corporalen mødte velfornemme »Løjtnant Curts fra Hinge paa velædle Captain Rosenørns Vegne, og begjærede Sagen afvist, da denne skulde for Krigsretten. Herredsfogden beviste med Lovens Ord, at da Overfaldet var sket udenfor Tjenestetiden, skulde Sagen først oplyses paa Tinget. - -

Her mødte da tvende Mænd, navnlig Gregers Nielsen, Hinge, og Niels Jensen i bd. som vidnede, at Onsdag d. 10. August var de efter Befaling i Herredsfogdens Hus i Hinge at syne Dorthe Nielsdatter for Slag, som Corporal Søren Andersen, efter hendes Beretning, hende havde tilføjet. - De synede hende da og fandt, at Huden under hendes venstre Øre var afslagen, og paa hendes venstre Arm 2 blaa Slag, samt paa højre Skulder 2 blaa Slag, og Huden var af. Laurs Nielsen i Hinge var mødt for Dorthe Nielsdatter, som var hans Kones Søster. Der afhørtes nu en Del Vidner fra Hinge, Hindbjerg, Pinebjerg, Vranum og Viborg, og Corporalens Sag staa meget slet. Han maa som Voldsmand bøde 4 Rigsd. og faar saa Sagen henvist til Krigsretten.

En Tyendesag

Men Løjtnant Curts har ogsaa selv en Sag for Retten samme Aar. Mandag den 4. Juli 1707 fremstod for Retten Corporal Poul Petersen af Hinge paa Løjtnant Curts Vegne, han vidnede ved Ed, at han i Ugen før Paaske, sidst afvigte, var hos Anna Christensdatter, værende hos Christen Thomsen i Lefring, og paa velfornemme Løjtnant Curts af Hinge, hans Vegne, tilspurgte hende, om hun vilde tjene forbemeldte Løjtnant Curts, et Aar at regne, fra sidst afvigte Paaske til næstkommende Paaske, og lovede hende 8 Slettedaler til Løn for samme Aar, hvortil hun svarede, at hun vilde.

Vidnet gav hende da i Fæste 1 Mark og 4 Sk., som hun til sig annammede. - Pigen mødte imidlertid ikke i Pladsen, og ej heller i Retten, og blev derfor dømt efter Loven at betale 2 Rdl. - Dernæst at betale Løjtnant Curts Fæstepengene tilbage 1 Mark og 4 Sk. og tillige bøde $\frac{1}{4}$ af Lønnen, som er 2 Rdl., samt Processens Omkostninger med 3 Rdl. inden 14 Dage.

En uhyggelig Affære

Det var den 23. Maj 1709. Samtlige Gaardfæstere i Hinge, Frausing og Holm var paa deres Husbondes Befaling kørende til Viborg med Ildebrand til Herskabets Søster, Madame Kirstine Thrane. - En af Mændene fra Hinge, Peder Clausen, en Søn fra Tofttegaarden, fandtes dræbt paa Sjørsløv Hede Dagen efter, som var den 24. Maj.

Der bliver afhørt en Masse Vidner. Først fremstod tvende Mænd, Niels Villumsen og Christen Hvam af Sjørsløv, som om Morgenen den 24. fandt Peder Clausen dræbt paa Vejen. De skildrer meget omstændelig de nærmere Forhold, under hvilke han fandtes. Han laa med Halsen under Vognhjulet, blodig og forslaaet. Hestene og Forvognen var borte. -

Derefter kommer de Hinge og Frausing Mænd for Skranken og vidner om deres Oplevelser den 23. Maj. Anders Nielsen af Hinge vidner, at da de havde aflæst Træet hos Madame Thrane, gav hun dem Drikkepenge til 4 Kander Øl og $\frac{1}{2}$ Pot Brændevin, som de nød i Fællesskab hos Byfogdens Enke. - Vidnet gik derefter for at spænde for, og da han kom i Gaarden, var Christen Frandsen i Frausing og Peder Clausen i Hinge ligeledes i Færd med at spænde for Vognene, og da de var færdige dermed fulgtes de ad ned ad Gaden. Vidnet var da inde i et Hus for at hente Søren Rasmussens Datter, Anna, som skulde køre med ham hjem. - Da han igjen kom ud, var Christen Frandsens og Peder Clausens Vogne borte. Han kørte saa ud til Porten, hvor han mødte 2 Hjorddrengene, som han spurgte, om de havde set nogen Vogne køre ud, hvortil de svarede, at der for lidt siden var kørt 2 Vogne ud. Han kørte saa videre ud ad Vejen, og da han kom til Vandet, var det ganske mørkt. Han kørte ad den østre Vej, som gaar op over Bredmose, og han saa da en halv Vogn staa for Brinken med Heste for. Han stod da af Vognen og gik derhen, og han kendte Hestene som Peder Clausens. Han raabte gentagne Gange Peder Clausens Navn, men da ingen svarede, tog han Hestene og den halve Vogn med til Hinge. Ankommen dertil spurgte han Karlen i Gaarden, om Peder Clausen var kommen hjem, hvortil han svarede Nej.

Vidnet blev spurgt, om han havde set Anders Tambour følges med de to Vogne, hvortil han svarede Nej; men han havde set ham paa Gaden. - Monsiør Jens Kærulf spurgte, om han havde hørt et Rygte om, at Chr. Frandsen og Anders Tambour skulde have ombragt Peder Clausen, hvortil han svarede, at han havde nok hørt Rygtet.

Didrik Voss af Frausing vidnede, at han nævnte Dag ogsaa var i Viborg med Træ til Madame Thrane, som gav dem 22 Skilling til Øl, hvorpaa han forrettede sine Ærinder og kørte hjem. Kommen uden for Byen paa Siøgaards Mark saa han sig tilbage og saa tvende Vogne komme ned ad Cabbelsbakke. Den fremmeste Vogn havde en fuksrød Hest for, som han kendte som Peder Clausens og tøkted da, der var to Personer paa samme Vogn, og da han kom ud paa Rindsmark, saa han sig tilbage over Skaber Sø og saa da, at den Vogn med den fuksrøde Hest var bagerst, og at der var 2 Personer paa den første Vogn, og den som sad midt i Vognen, sad saa højt, at Vidnet mente, det var hannem som kørte. Siden saa han ikke noget til dem, men en halv Time efter at han var kommen hjem, hørte han Christen Frandsen køre ind i sin Gaard, der var Nabogaarden. Han havde hørt af flere Kjerlinger og honnette Folk, at Chresten Frandsen og Anders Tambour, var i Røgte for at have ombragt Peder Clausen. Didrik Voss blev derefter spurgt, om han havde hørt Rygtet af andre gode Folk i Sognet, hvortil han svarede ja.

Poul Hansen, Frausing, vidnede, at han samme Dag var i Viborg i samme Ærinde, og da han var færdig men sine Forretninger, drog han fra Byen med Chresten Pallesens Vogn fra Holm og blev da tilbage Chr. Frandsen af Frausing, Anders Nielsen og Peder Clausen af Hinge, og hørte intet videre til dem, men kørte lige hjem. Om Morgenen dernæst kom Chr. Frandsen ind til Vidnet og spurgte hvad Vej, Vidnet kørte hjem. Han svarede, at han kørte gennem Bjørnskov, og Chr. Frandsen sagde da, at han kørte gennem Kirkeskov, og at Anders Tambour fulgte med ham hjem om Aftenen. Lidt efter gik Vidnet om til Chr. Frandsen, og da var Anders Tambour der. - Monsiur Kærulff spurgte Vidnet om det ikke var almindeligst og nærmeste Vej ad Højbjerg Mølle fra Viborg til Frausing, hvortil Vidnet svarede jo. - Didrik Voss tilstod det samme. - Poul Hansen vidner videre, at Rygtet gaar overalt, at Chr. Frandsen og Anders Tambour har ombragt Peder Clausen.

Chresten Pallesen fra Holm vidnede det samme som Poul Hansen, og da han kørte fra Poul Hansen, mødte han Chr. Frandsen, som sagde til ham, at han kørte gennem Kirkeskov, formedelst det var saa mørk at kjøre gennem Bjørnskov.

Jens Jensen af Snabe vidnede, at Torsdag den 23. Maj udi Mørkningen om Aftenen kom han kjørende fra Vandet hjem til Snabe, hvor han lidt fra hans Gaard paa Viborg Vej mødte en Vogn med tvende Karle udi, og den som sad midt paa Vognen, var en skidt vigtig Karl, og kjørt samme Vogn Synder paa og ingen anden Vogne fornam han da. -

Chresten Larsen af Mellem Vandet vidnede, at han nævnte Dag i Mørkningen har set nogle Vogne, som kørte ad Vejen fra Viborg forbi hans Gaard. Noget efter, som han var ved at lukke sin Dør, kom tvende Vogne forbi og var tvende Karle i den fremmeste Vogn, og den som sad midt i Vognen havde en hvid Kjøvl paa og var samme Person, Anders Tambour, og kendte Vidnet ham, formedelst han samme Dag paa Vej til Viborg var inde at tænde sin Tobakspibe.

Derefter blev Peder Clausens Pige afhørt, og det kom frem, at Chr. Frandsen og Salig Peder Clausens Enke, Maren Jensdatter, vare i Rygte for letfærdigt Levned med hinanden, og at Chr. Frandsen af den Grund var forbudt at komme i Peder Clausens Gaard. Herover var Chr. Frandsen fortørnet og havde undsagt Peder Clausen. Hun vidnede, at da Maren Jensdatter om Morgenen saa den halve Vogn udenfor Ladedøren, slog Hænderne sammen og sagde: »Saa har de gjort noget ved hannem, thi min Mand har sagt mig, ad Aare, hvorledes han skulde faa sin Død.« Vidnet sagde da til hende, at hun ikke kunde tro, Peder Clausen var død, men hans Heste kunde være kommen hannem fra, i det vonde Vejr, som om Natten var. -

Kirsten Lysdage vidnede, at hun om Morgenen var kommen ind til Enken, som da græd og vaandede sig og paa Spørgsmaal sagde: »O Ve, o Ve. min Mand er død. - Enken sendte derpaa sin Karl, Lars Thomsen, ridende til Frausing, og da han kom tilbage, fortalte han, at Chr. Frandsen laa i sin Seng, og at Anders Tambour sov. Chr. Frandsen sagde, at de sidst havde set Peder Clausen ved Snurom, og at de kørte ad Skaber Mølle, Skaberbro og Palstrup.

Lars Thomsen fik da Mandens Broder, Niels Clausen, med sig, og red at søge efter Peder Clausen og fandt ham liggende død paa Vejen paa Sjørslev Hede. -

Niels Clausen vidnede, at han for rum Tid siden havde advaret sin Broder, forleden Vinter, og bad ham tage sig i Vare, da han havde hørt, at Chr. Frandsen vilde købe en til at slaa ham ihjel, hvilket hans Broder ej helt vilde tro, endvidere vidnede han, at den Person, som advarede ham, Corporal Søren Andersen, om dette havde sagt, at Chr. Frandsen havde været hos Tambouren om dette. Endvidere at samme Corporal havde været hos Tambouren og havde forbudt ham slig Ulykke at gjøre. Vidnet har ogsaa hørt, at Chr. Frandsen og Maren Jensdatter havde levet letfærdigt sammen i nogen Aar, men det vidste de bedst selv. - Jacob Glarmester vidnede, at han intet vidste. -

Chr. Frandsen stikker af

Mandag den 15. Juni var der atter tilsagt Vidner i Mordsagen. Søren Rasmussen af Hinge vidnede da, at han tillige med 4 andre Mænd fra Hinge, efter Befaling fra Jocus Poulsen, paa Maren Madsdatter, hans Moders Vegne, var i Frausing for 14 Dage siden, at holde Vagt over Chresten Frandsen paa hans Bopæl, fordi han var mistænkt for at have ombragt Peder Clausen med Anders Tambour som Medgjærningsmand. Vagten begyndte i Dag for fjorten Dage siden om Middagen. Mens de om Tirsdag Morgen to Timer efter Solens Opgang sad og spiste, stod Chr. Frandsen op af sin Seng og iførte sig sine Underklæder. Lidt efter tog han noget Mad til Frokost sammen med Vagten, og mens de sad og spiste, spurgte Chr. Frandsen, om de vilde have en Drik Øl til deres Mad, hvortil de svarede ja. Saa tog Chr. Frandsen en Kande fra Bordet og gik dermed ind i den anden Stue, at hente Øllet og havde et lidet Stykke Smørrebrød i sin Haand. Da rejste Vidnet sig og vilde efter ham. Da var nemlig Chr. Frandsen gaet ud af en liden Bagdør i den vestre Stue. Han løb gennem Didrik Voss Have og søgte mod Skoven vest for Gaarden. Her tog han en Bæst, som var sort, den sprang han paa og red ad Skoven til.

Derefter skiltes Vagten ad og søgte ham med Flid i Skov og Mark og fandt ham ikke. - Derefter søgte de mange Miile, omkring, efter Husbonds Befaling, tillige med 5 Personer, baade i Skov, Mark, Hede og Byer, baade Nætter og Dage, og dog ikke fundet hannem. -

Sagen endte nu med, at det fandtes ved Vidner godtgjort, at Chr. Frandsen og Anders Tambour, har været i Færd og Følge med Peder Clausen, fra Viborg og til, hvor han blev dræbt samme Nat. - Da Chr. Frandsen som mistænkt for Drabsmand, var anholden og bevogtet af 5 Personer, haver sig fra dennem undveget og bortrømt, og saaledes kendt sig skyldig i Gerningen, og ej ringeste Ord har ladet svare efter saadanne Beviser. -

Søren Rasmussen Storgaard blev bagefter beskyldt for at have ladet Chresten Frandsen undløbe med Villie, hvilket han benægter med Ed. - Peder Clausens Enke blev en kort Tid arresteret for hendes letfærdige Omgang med Chr. Frandsen. -

Kære slægtsmedlemmer

Som Jens Jørgen skrev sidste år, er en spændende periode slut. Det er også godt, for man kan nok ikke holde gejsten i mange år, men nu kommer det daglige arbejde – OGSÅ FOR DIG. Vi skulle gerne kunne føre arbejdet videre. Derfor har vi Slægts-Nyt.

Som jeg før har skrevet, kender udvalget ikke alle mennesker i deres respektive grene, derfor ønsker vi DIN hjælp.

Send besked pr. mail eller papir – gerne til Jens Jørgen for at undgå mellemed, når der er født et nyt slægtsmedlem, når der har været bryllup, (husk at gøre opmærksom på, hvilket/hvilke efternavne, der bruges,) og ved dødsfald i slægten. Mindeord/nekrolog vil vi gerne have med.

Husk desuden at sende adresseændring ved flytning til Jens Jørgen eller Søren. I vore dage kan meget findes på Internettet, men der kan være flere af samme navn, og vi kan ikke altid gætte, hvor I flytter hen.

Billeder samt oplysninger om fejl eller mangler modtages gerne.

Venlig hilsen med ønsket om godt samarbejde.

Ellen

P.S. Vi hører gerne fra jer om, hvad I gerne vil kunne læse i Slægts-Nyt.

Den nye generation og IT.

Jeg husker fra min barndom, at mine bedsteforældre syntes, at udviklingen gik alt for hurtigt. Heste blev udskiftet med traktorer, biler blev et hverdagssyn, ja man begyndte endda at rejse ud med fly. Telefonen blev efterhånden almindelig i mange hjem. Rå arbejdskraft blev udskiftet med maskiner. Derimod tog min forældregeneration det som en naturlig udvikling, som de selv var en del af.

I min generation har situationen gentaget sig med forældregenerationen. Rejser til andre lande og kontinenter er blevet almindelig. Rummet er blevet udforsket, ja vi har endda været på månen. Produktionen er blevet mere automatiseret, stordrift i landbruget er efterhånden en nødvendighed. De første edb servicebureauer blev etableret. Senere kunne de større virksomheder købe edb-systemer for et 2 cifret millionbeløb. I 70'erne kom minicomputerne på markedet, så selv mellemstore virksomheder kunne anskaffe sig et system til under 1 million kr.

Sådan er udviklingen fortsat, - og den stopper ikke. Vi mennesker er stadig nysgerrig efter at afprøve nye ideer og grænser.

Vore børn er opvokset i IT-alderen, hvor hjemmecomputere efterhånden er en naturlig del af hjemmet, - som telefonen blev det i vor forældregeneration.

Hvad kan vi så bruge det til i Storgaard-slægtsudvalget?

Jo, vi har i dag mulighed for at komme i kontakt med den nye generation i slægten. Det er blevet almindeligt at kommunikere via Internettet, og netop dette medie kan skabe kontakten mellem de 8 slægtsgrene i Storgaardslægten.

Jeg har søgt på Storgaard og andre navne, som jeg er stødt på i slægtssammenhæng, og kan konstatere, det er utroligt, hvad man finder der.

Nogle i slægten har lavet afhandlinger, som kan læses på Internet, andre har lavet deres egne hjemmesider, nogle har lavet grupper, hvor de kan kommunikere på tværs i gruppen via Internet, udveksle oplysninger, billeder, ja, kun fantasien sætter grænser.

Under arbejdet med slægtsmappen har jeg gennem kontakt til mange i slægten fået e-mail adresser fra personer i flere slægtsgrene.

Netop for at udnytte det globale netværk har også jeg oprettet en gruppe kaldet Storgaard-slægten i Groupcare, som er en side, der giver mulighed for at oprette lukkede grupper, hvor administratoren af gruppen kan invitere nye medlemmer.

Invitation til at deltage i denne gruppe er udsendt til de personer i slægten, jeg har modtaget e-mail adresser fra. Gruppen har eksisteret i knap 14 dage i skrivende stund, og der er allerede 14, der har tilmeldt sig gruppen.

I invitationen står bl.a.: *Gruppen Storgaard-slægten i Groupcare er oprettet med det formål, at medlemmer af Storgaard-slægten med e-mail adresser på en let måde kan bidrage med løbende at indsende oplysninger om fødsler, ægteskaber/samlevere, dødsfald og andre oplysninger og historier/skildringer, som kan indgå i fremtidige oplysninger*

dels i slægtsbogen dels i Slægts-Nyt til gensidig glæde for alle med interesse i slægtens historie.

Desuden kunne gruppen være grundlaget til at skabe kontakt mellem personer i slægten, som er i nært eller fjernt familieskab med hinanden.

Til oplysning vil kun medlemmer af Storgaardslægten blive inviteret med i gruppen. Skulle der være nogle, du kender i slægten, som ikke har modtaget en tilsvarende invitation, og som ønsker at være med, er du eller vedkommende velkommen til at sende e-mail-adresse til mig. Jeg vil derefter sende en invitation til at deltage.

Langt den overvejende del, der har tilmeldt sig gruppen, er unge familier/personer, som i dag har fokus på at passe arbejde, studier og familier, men som sandsynligvis ad åre får tid og interesse i at studere slægtens historie – og videreføre den til kommende generationer.

Det er mit håb, at rigtig mange vil finde interesse i at deltage. Man er ikke forpligtet til at bidrage med mere, end man selv synes. Rent økonomisk koster det ikke noget at være medlem. Det at tilmelde sig Groupcare er gratis. Dog kan man lade sig registrere som VIP-person, hvilket koster 50 kr. pr. år. Forskellen på gratister og VIP er, at på tidspunkter hvor trafikken er intens på Groupcare, får VIP personer fortrinsret til adgang. Det er typisk i dagtimerne.

Har du en e-mail adresse, og har du ikke allerede modtaget en invitation, er du velkommen til at sende din adresse til mig. Jeg vil så sende invitationen til dig.

Venlig hilsen Jens Jørgen (jjrask@tdcadsl.dk)

Slægtsudvalget.

Gren

1. Julie Madsen, Søndergade 33E¹
8620 Kjellerup tlf. 86 88 35 75
2. Jens Jørgen Storgaard Rask, Gjellerupbakken 27
7400 Herning tlf. 97 11 91 13
3. Edith Knudsen, Sortehøjvej 23
8850 Bjerringbro tlf. 86 68 22 18
4. Thomas Lenler-Eriksen, Tolstedparken 221, 1.th
Gjellerup, 7400 Herning tlf. 97 11 60 19
5. Doris Fahlberg, Solsortevej 24
8643 Ans tlf. 86 87 08 18
- 5 Søren Olesen (kasserer), Holbækvej 24
Holbæk, 8950 Ørsted tlf. 86 48 56 57
6. Inga Siersbæk, Hinge Storgård, Tingskrivervej 8, Hinge,
8620 Kjellerup tlf. 86 88 62 44
- 6 Ingeborg Nielsen, Højvangen 18
8620 Kjellerup tlf. 86 88 13 86
- 7 Jørgen Storgaard Jakobsen, Kong Valdemarsvej 43
Thorning, 8620 Kjellerup tlf. 86 88 06 81
- 8 Ellen Lauritsen (formand), Ingemannsvej 23
8850 Bjerringbro tlf. 86 68 42 95

Abonnement på Slægts-Nyt er minimum 50 kr. for 2 årgange, som betales på lige år.

Derfor udsendes bladet i år uden indbetalingskort.

Glædelig jul

og et godt nytår,

Ønskes alle i Storgaard-slægten.

Oplysninger og indlæg til Slægts-Nyt kan indsendes til Jens Jørgen Rask, jjrask@tdcadsl.dk eller til et andet medlem af slægtsudvalget. Send gerne i løbet af året. Materiale modtaget inden 1. november vil blive medtaget i bladet i 2004