



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 39

DECEMBER 1982

31. årgang

Udsnit fra Peter Nielsen, Hedehusgårds dagbog

Vi danskere er efterhånden blevet rigtig godt forkælet på alle områder, det fyger med forslag til besparelser, både her og der, også inden for sygesikringen. Far har fortalt om hvordan det var med lægehjælp i hans ungdom, nu lader vi ham selv fortælle.

Blev folk syge- og det hændte selvfølgelig - skulle der med hestekøretøj hentes læge i Kjellerup. Han skulle både hentes og bringes tilbage, og det skulle være i fjedervogn med et forspand af to heste. Havde man ingen fjedervogn, måtte man låne en sådan. Og dette var endda ikke bekvemt nok. Lægen havde sin doktorstol, en forfærdelig skabilken, som een mand dårligt kunne håndtere. Stolen skulle anbringes bag i fjedervognen, der kun måtte have én agestol. Den skulle hænge mellem to jernstativer, der skulle sættes fast på vognfadingen, en på hver side. Mellem disse to stativer blev doktorstolen ophængt i læderremme. Denne doktorstol var min skræk, når jeg i konfirmationsalderen skulle hente dr. Schjerup i Kjellerup til min far, der på den tid var meget syg og svag, eller til andre patienter. Og denne dr. Schjerup var en meget robust herre, kunne ihvertfald til tider optræde sådan. Han var ikke bange for at tale donner til sin kusk, hvis stolen ikke var anbragt, som han ønskede det, eller der var andre ting, der vakte hans mishag. Senere, da jeg blev ældre, gav jeg lidt igen, når han blev arrig. Det kunne han også godt tage imod, ihvertfald til tider. Jeg skulle en gang hente ham til min mor. Hun var pludselig blevet syg en dag ved middagstid og jeg måtte køre efter doktoren. Jeg var forberedt på, at hr. Scherup var gnaven, når jeg kom efter ham på denne tid af dagen. Nu havde han selv fået hestekøretøj, og så ville han helst køre med egen befording. Desuden var det blevet over middag. Ville beboerne selv hente ham, skulle det helst ske om formiddagen. Alt dette vidste jeg såre vel.

Da jeg nåede hans bopæl, så jeg også nok, at kusken var i færd med at gøre forberedelser til en køretur. Men jeg måtte jo ind og have mit ærinde besørget. Jeg bankede på og gik ind og sagde, pænt og høfligt, at jeg ville gerne bede doktoren tage med ud til min mor, der pludselig var blevet syg.

Han blev rød i ansigtet. »Ved De ikke, at jeg skal hentes ud om formiddagen, hvis De har brug for mig?« busede det ud af ham. »Vi skal vel ikke hente Dem, før der er nogen syge?« svarede jeg, måske lidt uærbødigt. »De forbandede bønder tror, at jeg skal stå på pinde for dem til enhver tid.« Nu var han rigtig i harnisk. »Vil De tage med?« spurgte jeg nu, »ellers kører jeg om til den ny doktor«. Der var kort forinden en yngre læge, der havde nedsat sig i byen. Det virkede afsvalende på hr. Schjerup. »Nåh, ja ja, De kender mig jo, jeg kan så let blive hidsig. Men kør nu hjem. Om en time skal jeg være hos Deres mor. Men jeg skal omkring ad Vinderslev. Det har jeg lovet. Jeg kommer med egen befording, og det skal ikke blive for dyrt.« Så var vi på talefod igen, og da han en timestid efter ankom til vort hjem, var han såre venlig og medgørlig.

Jeg var i Kjellerup en markedsdag. Først på eftermiddagen kom jeg tilfældig forbi dr. Schjerups bopæl. En forspændt vogn holdt for døren, færdig til at køre. Doktoren kom ud på trappen for at stige til vogns. Just da kom der en ældre mand til, og jeg blev vidne til følgende korte samtale.

»Nå, æ doktor ska te å ud å kyer, a vild endda gjen ha snakket mæ Dem,« sagde manden. »Ja, det kan godt være«, svarede Schjerup mens han kravlede op på vognen. »Men« fortsatte manden, »de ka væ?, De snåe komme hjem igjen?« »Det vil jeg just ikke påstå« ytrede doktoren, idet han satte sig til rette i sædet og, henvendt til kusken: »Så må De gerne køre«. Og så kunne manden stå og kigge langt efter vognen, så længe han ville.

Så lidt imødekommende kunne dr. Schjerup være. Men gennemgående holdt patienterne af ham. Min mor f.eks. kunne ikke tænke sig at bruge nogen anden læge, og folk respekterede ham.

Et tilbageblik

Næppe var sidste års oversigt skrevet, før en ny voldsom storm - stormflod gik over landet, med så store ødelæggelser som vel næppe set før, endnu er der mange, der slikker sårene efter katastrofen. Ellers var vejret ret mild til den 6. december, da sne og frost pludselig satte voldsomt ind, vinteren holdt ved til februar mod minus 30gr. i længere tid, det var en drøj omgang.

Foråret kom ret tidlig, kornsåningen var vi her på gården færdig med lige først i april, uden problemer af nogen art. En kort regnperiode i maj, så kom sommeren, vel nok den herligste i mange år, strålende sol fra morgen til aften, med mange lune sommeraftener. Næppe nogensinde har vi sat så mange gange ude på verandaen og nydt den pragtfulde udsigt, over den spejlblanke sø. Her på egnen begyndte høsten nogle få dage ind i august, Hos os fik vi det meste høstet inden 11. august, vel nok den største kornhøst nogensinde, og af meget fin kvalitet. Mod aften den 12. trak vældige sorte skymasser op, og pludselig brød uvejret løs med regn, torden og skypumpe, halmen fra de nyhøstede marker hvirvlede op i luften og blev borte med blæsten.

Roer og græs giver store udbytter, vejret er stadig meget mildt. Her den 4. november har vi ingen frost haft, jeg sidder og ser ud i haven, hvor roserne stadig står i blomst, ja der har været et forunderligt godt år.

De store problemer med arbejdsløshed, uden- og indenlandsgæld, er stadig uløste. Alle er enige om at der skal spares, bare ikke lige der hvor mine interesser er. Trods småskavanker går vi stadig og passer gården. Børnene tage et nap med når det kniber, ligeledes maskinstation. Hvor har vi meget at takke for.

Kærlig hilsen
Ingeborg og Johs.

Kontingent

Kontingentet vil trods prisstigninger være som sidste - mindst 8 kroner. Giro 6 07 40 22.

Vi mangler altid stof til slægtsnyt, der bliver nu udsendt 200 stk. er der virkelig ingen af de mange, der kunne have lidt af fortælle.

Johs. Nielsen

Dødsfald

Side 56, 1 A

Det er med stor sorg, mor og jeg må meddele slægten, at vore kære mand og far Søren Sigvald Michaelsen er død, den 25. oktober, i en alder af 90 år.

Far var oppegående lige til den sidste dag og fuldstændig åndsfrisk, hvilket vi er meget taknemlige for at kunne mindes. Mor og far nåede lige at holde krondiamantbryllup den 22. september og kunne da glæde sig over slægtens store bevågenhed i form at en

meget smuk kurv med blomster og flasker og ikke mindst de mange underskrivere, som de jo kendte så godt allesammen, det glædede dem meget, og vi siger jer alle hjertelig tak.

Mor og far blev gift i Viborg Domkirke den 22. september 1917, og begyndte så deres ægteskab i Herning, hvor jeg blev født. Der var vi så i 10 år, indtil far købte trykkeriet i Vejle i 1928. Det var en vanskelig start i en vanskelig tid, men mor hjalp og støttede far de første mange år indtil alt kom i god gænge. Far kunne i sine gode år glæde sig over stor faglig respekt, som han også i tidens løb har fået talrige beviser på. For mor og jeg er tabet stort, far var vort trygge holdepunkt i tilværelsen.

Æret være hans minde

Marie og Edith Storgård Michaelsen

Side 62, III G

Mindeord ved kærner Chr. Stenholt's død

Natten mellem Langfredag og Påskelørdag, den 10. april 1982, døde Chr. Stenholt i sit hjem i Ikast efter lang tids sygdom, 78 år gammel. Stenholt stammede fra Mausing ved Kjellerup. Han blev som ung handelsuddannet, men det blev i det kommunale administrationsområde han fik sin livsgerning, idet han fra 1. maj 1934 blev Ikast kommunes første kærner.

Ved kommunesammenlægningen 1970 fratrådte han. Stenholt var en meget dygtig mand i kommunalarbejdet, særdeles loyal over for den hastigt voksende medarbejderskare, som derfor også satte ham meget højt som en venlig og god mand.

I sin faglige organisation fik han betroet tillidsposter, og man lyttede gerne til hans råd.

Han startede Ikast Boligselskab i 1956, og han røgtede hvervet som dets administrator i mere end 20 år. Ved hans fratræden udnævntes han til selskabets æresmedlem.

Christian Stenholt var i sin fritid en udpræget hjemmets mand. Han elskede hjemmet, sin hustru fru Ingeborg og sine børn, sviger-, børne- og oldebørn. Hjemmet i Ikast var gennem årene ofte samlingssted for nevøer og niecer. Mange skylder det dejlige feriehjem en stor tak, det gælder både familie og slægt.

I mange år var arbejdet i kommunens tjeneste så tidskrævende, at der ikke altid blev mulighed for det tilmålte feriedage. Når han endelig kom af sted på fiskeri eller jagt, nød han det ekstra og var en festlig mand i et muntert kammeratskab i naturen.

Særlig efter sin fratræden fik han mulighed for at glædes med familie og venner på rejser i ind- og udland, ture hvor hans glæde over livet smittede af på alle, der var med. Stenholt var en troende kristen, som altid overvejede, hvordan en sag også fra et kristent synspunkt skulle gribes an.

Vi, som holdt af ham og agtede ham, udtaler hermed et
Æret være Christian Stenholt's minde.

Else og Erik Lund

Side 113, I B

Valdemar Henriksen, Lundomskov, død d. 12 juli, 92 år gammel.

Side 136, II A 1 b 1

Christian Sejersbøll Storgaard blev kun 31 år. Han døde den 25.8.81 hjemme i sit eget hjem, omgivet af sin familie. Han havde været syg i ca. 4 år af en ondartet lymfekirtel kræftsygdom. Og havde kæmpet en kamp lige til det sidste. Han havde skrevet nogle digte til mig f.eks.

Liver er dejligt
men nogle starter
med handicap, når løbet
begynder, med 2 omgange
bagud, er det svært at følge med,
når løbet er over tre omgange.
Men chancen er der!

Jeg tæller minde børn
og ønsker der var flere, så
jeg var nogen, når jeg ikke
er mere.

Venlig hilsen hans kone
Marianne Storgaard

Side 137, II F

Gunnar Storgaard død den 1. december 1981.

Side 138, IV A

Vi har haft den store sorg at miste mor, Harriet Olesen. Mor døde den 2. september uden forudgående sygdom og efterlader et stort savn i vor tilværelse.

Mor interesserede sig for alt, hvad der rørte sig i tiden og havde en mening - ikke en urokelig - som hun, uden store ord og somme tider helt uden, forstod at udtrykke. Aldrig blev mor personlig i en meningsudveksling, og jeg husker ikke at have hørt hende tale nedsættende om andre mennesker eller deres meninger. Enestående var mors omsorg for os børn og vel især for børnebørnene. Der gik vist ikke én dag, hvor bedstemor ikke havde besøg. De små nød det og bedstemor nød det.

Nu hvor mor ikke er mere, er det vist først gået op for os alle, hvad vi kunne miste.

Søren Olesen

Side 156, VII A

Mindeord

Min broder, Major Knud Rahbe Hald (Slb. side 156), afgik ved døden natten mellem den 25. og 26. januar. Knud fik uddannelse i kolonialbranchen i den gamle stil omfattende alle dele, der hørte til i provinsens kendte købmandsgårde. Efter soldatertiden blev han udtaget til eftertjeneste og blev kornet fra skolen på Kronborg og derefter sekondløjtnant. Knud, der i hele sit liv var meget fædrelandskærlig og beundrer af kongehuset, var indstillet på at forblive i hæren, men vendte tilbage til sin branche, da Danmark i begyndelsen af tyverne reducerede værnene. Den tyske besættelse af landet under den anden verdenskrig gjorde, med den indstilling min broder havde, et

vældigt indtryk på ham og medførte hans deltagelse i undergrundsbevægelsen, indtil han den 14-6-44 blev arresteret af Gestapo og holdt fængslet til krigsafslutningen, sidst i Frøslevlejren.

Efter befrielsen opfyldtes hans ønske om at kunne tjene sit land som officer til pensionsalderen indtrådte, hvorefter han i nogle år var leder af civilforsvaret i Horsens.

Med Knuds død har jeg mistet en kærlig broder og hans mange venner en virkelig trofast ven.

Æret være hans minde.

Theodor

Side 175, I E

Den 27/9 1982 døde Marius Bitsch, Silkeborg, 79 år gammel.

Med ham mistede Storgaard-slægten en markant personlighed. Læsere af Slægts-nyt december 1981 vil huske hans bidrag med erindringer fra barndommens ferier i Hinge og beskrivelse af den nærmeste slægt. Han ejede en udviklet slægtsfornemmelse - den foldede sig ud ved slægtssammenkomsterne med de mange og privat med de få. Den kæreste køretur gik fra Silkeborg over Grønbæk og Hinge tilbage til Silkeborg.

Marius Bitsch var uddannet købmand i bredeste betydning, men var så absolut boglig begavet med interesse for litteratur og politik.

Han besad en sindets finhed og tolerance, der gjorde, at han gennem livet evnede at omstille sig til egne og samfundets forandringer; uden at identiteten gik tabt.

Hans fundament var et solidt kristent livssyn; i grundholdning uforandret fra tidlig ungdom, men i årenes løb mildnet og modereret. Han var velgørende til mange sider, navnlig humanitære formål, men i stilhed uden de store fagter.

Marius Bitsch var ukuelig optimist og utrolig positiv, og det gav berøringsflader til mange mennesker.

Han vil blive savnet ikke blot af den nære familie og nærmeste slægt, men også af mennesker med et mere perifert forhold til ham.

Bodil og Hans Boysen

Fødsler

Side 65, IV D 1 a 2

Tommy Møller f. 22-12-1982, søn af Jette og Henrik Bechmann Møller.

Side 66, IV 1 b 1

Ditte Lodahl f. 12-10-1982, datter af Hanne og Peter Lodahl.

Side 71, VI D 2

Helene Storgaard Mikkelsen f. 15-1-1981, datter af Lene og Leif Mikkelsen, Bjerringbro.

Side 72, VI E 3

Jakob Storgaard Kornerup Bang f. 5-11-81, søn af Grethe og Hans Jakob Kornerup Bang, Silkeborg.

Side 118, IIE 6 a

Heidi Shobana Dahl Johansen f. 12-11-1980, datter af Doris og Jesper Johansen, Ungstrup.

Side 131, IF 1 b 1

Anita Dalgas Storgaard f. 19-01-1981, datter af Hardy og Karen Storgaard, Kjellerup.

Side 181, VD 3 b

Maja Aagaard Nielsen, datter af Helle og Svend Aagaard Nielsen, Helsinge.

Bryllup

Side 58, II A 2 a

Anne-Mette Storgaard Davidsen viet 26-6-82 til Allan Meldgaard Larsen, f. 22-7-55.

Side 66, IV E 1 b

Hanne Rasmussen viet 12-7-82 til Peter Lodahl, f. 26-8-56.

Side 175, ID 8

Gerhard Bitsch viet 10-1-81 til Lamyong Wongsorn, f. 30-10-45 i Thailand.

Sølvbryllup

Side

59 Karl Kresten og Laura Storgaard Davidsen, d. 4-9.

64 Lilly og Per Nørskov, Skals, d. 9-2.

72 Kaj og Ester Storgaard, Ulstrup, d. 27-12.

119 Margrethe og Jens Erik Abildskov, Mariager, d. 20-9.

174 Jørgen Preben og Valborg Marie Bitsch, Aarhus, d. 11-7.

177 Åse og Henning Nielsen, Resdal, d. 29-5.

Guldbryllup i 1982

Side

61 Johanne Marie og Poul Ejner Madsen, Silkeborg, d. 23-8.

69 Anna og Kresten Ilsø Jensen, Søborg, d. 20-6.

108 Agda og Andreas Vestergaard Nielsen, Taul, d. 20-8.

118 Elna og Gunnar Petersen, Aarhus, d. 12-5.

120 Ragnhild og Jørgen Enevold Jensen, Brødstrup, d. 6-12.

Krondiamantbryllup i 1982

Side 86 Maren Kirstine og Jens Peter Rask, Silkeborg, d. 12-4.

Fødselsdage

Side		år
56	Marie Michaelsen, Vejle Bogtryk	25/9 90
61	Hanne Madsen, Silkeborg	16/7 70
63	Ella Madsen, Ikast	27/2 65
64	Oda Olsen	2/8 50
66	Magda Nielsen, Kjellerup	17/1 70
68	Karen Margrethe Storgaard, Silkeborg	8/6 65
69	Preben Storgaard Jensen, Tåstrup	2/8 50
70	Niels Frits, Kjellerup	28/6 80
70	Egon Storgaard, Kjellerup	11/4 70
71	Ingrid Madsen, Silkeborg	3/8 65
72	Kristian Madsen, Nørskovlund	11/9 65
74	Marie Kirstine Storgaard Nielsen, Silkeborg	8/4 70
84	Knud Boll. Storgaard, København	3/1 65
88	Svend Østergaard Nielsen, Iller	4/2 65
91	Søren Ejvind Knudsen, Canada	30/11 65
91	Knud Overby Storgaard, København	23/1 60
94	Magny Storgaard	19/1 80
94	Søren Peter Kobberholm Storgaard, Aarhus	25/9 50
96	Ingrid Johansen, Viby	1/11 70
98	Ruth Ilbjerg, Nørre Lyndelse	28/10 50
108	Andreas Vestergaard Nielsen, Taul	4/7 80
109	Kristine Nielsen, Skærup	12/11 70
114	Ida Henriksen, Lundum	16/12 60
116	Stig Gamkjær Hermansen, Kjellerup	10/3 50
118	Peter Herman Johansen, Kjellerup	19/3 50
119	Hans Buchreitz, Silkeborg	27/11 75
119	Henry Pattinson, London	10/7 50
120	Holger Egholm Jensen, Ishøj	31/12 50
128	Knud Cecil Lund Sørensen, Grindsted	19/8 65
131	Johanne Kristine Storgaard, Viborg	6/10 65
133	Maren Rasmussen, Grønbæk	8/12 80
134	Bodil Kirstine Storgaard Rasmussen, Aarhus	4/9 50
134	Bolene Storgaard, Grønbæk	15/2 75
135	Jens Kasper Pedersen Storgaard, Trummelskov	9/10 75
135	Bent Fahlberg, Bjerringbro	23/5 50
135	Else Marie Frandsen, Ans	17/11 70
137	Karen Stenum, Viby	2/5 50
137	Elisabeth Storgaard, Aarhus	21/11 70
152	Erik Petersen, København	31/3 70
157	Lise Rahbe Lund, Kjellerup	9/10 50
166	Hans Jakobsen, Kjellerup	18/2 65
167	Niels Gotfred Hansen	15/12 85
173	Inga Elionora Bitsch, København	25/1 60
178	Peter Jørgensen, Ulsted	28/10 70
181	Edith Nielsen, Silkeborg	9/9 65
181	Ernst Nielsen, Bregnerød	27/2 70
183	Johanne Holbech Andersen, Nørskovlund	19/1 60

*G*lædelig jul

og et godt nytår ønsker vi hele Storgaard-slægten.
Avisudvalget.