



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 36

DECEMBER 1979

28. årgang

Den nye slægtsbog

Ja, så har vist alle, der havde bestilt den nye udgave af slægtsbogen enten afhentet eller fået den tilsendt. Det er gået ud over alle forventninger; vi havde vel næppe tænkt os så stor interesse, som der viste sig at være. Mange gode hyggelige oplevelser har vi haft ved udsendelsen af bogen, enten i form af breve eller besøg her hos os.

Vi har været i kontakt med slægtsmedlemmer fra hele landet, der ud over fra biblioteker og boghandlere, ja selv fra folk, der slet ingen tilknytning har til slægten. Det er mit indtryk, at der i det store og hele har været tilfredshed med bogen, både hvad pris og kvalitet angår.

Vi siger tak til Preben, der såre beredvilligt har hjulpet til med slægtsregisteret, det er et meget stort arbejde, der er udført; mange timer er medgået for en travlt optaget viceskoleinspektør må det have været en belastning, især da tiden var så kort. Tak, Preben.

Også en tak til Kjellerup Bogtryk for det smukt udførte arbejde. Ligeledes en tak til jer, der hjalp os ved forsendelsen, da det en overgang så lidt umuligt ud.

NB. Der er ca. 85 slægtsbøger tilbage, hvis nogen ønsker at købe.

Kontingentet vil som sidste år være mindst otte kr., der sendes til

*Johs. Nielsen,
Hinge Storgård,
8620 Kjellerup.
Giro 6 07 40 22.*

Et tilbageblik

Det går mod slutningen af året 1979. Tankerne går tilbage. En lang og drøj vinter med frost og sne, som i gamle dage. Vinteren fik dog ende. Forårsarbejdet og såningen kom i gang nogenlunde rettidigt, også vejret artede sig helt godt i forsommeren, men det rigtige sommervejr udeblev; koldt og regnfuldt juli med de laveste temperaturer, der nogensinde er målt for denne måned. Da så høsttiden nærmede sig og det ustabile vejr fortsatte, frygtede vi, at det skulle gå som sidste år, da en del af kornet rådnede på marken, men det blev ikke tilfældet. September gav perioder med virkeligt godt vejr. En stor høst blev bjerget med betydelig lavere vandprocenter end forrige år. Også kartofler og roer giver ret gode udbytter.

På andre områder ser det lidt mørkt ud. I dag, den 6. november, skal skatteministeren fremkomme med sine bebudede kriseindgreb - det kan blive svært for nogle, især for nybegyndere i alle erhverv, der ikke har så meget at stå imod med. Måtte der kunne findes løsninger, der ikke blev alt for svære, dog tror jeg, ingen skade det var til, om vi lærte at spare lidt - vort forbrug er for stort.

Her på Hinge Storgård kan vi nok mærke, at alderen begynder at trykke, det er, som arbejdet ikke skrider som førhen, men vi prøver så godt, vi kan at sige tak for hver ny dag og fordi vi stadig kan udføre lidt arbejde.

Kærlig hilsen
Ingeborg og Johs.

Slægtsfest

Efter tradition skal der være slægtsfest i 1980. Slægtsudvalget enedes om at søge den afholdt søndag den 6. juli.

Der vil blive udsendt indbydelseskort med nærmere oplysninger i god tid inden festen. Vi håber, der må blive god tilslutning.

Johs.

Dødsfald

Mor og vi har haft den sorg at miste far, Niels Christian Sangild netop før julen sidste år. I længere tid havde han kæmpet med en uheldelig sygdom, og trods mors utrættelige pleje måtte han til sidst bukke under for det uundgåelige.

Far var født på Lundgård i Egelund i året 1900 i en rigtig hedeegn, og Lundgården var mere rig på tønderland hede end på egentlig avlsjord. Her var han den ældste af en børneflokk på 7, der vel nok bar præg af, at farmor døde allerede, da far var 16 år.

Børnene lærte at arbejde i en tidlig alder, og det var karakteristisk for far, at han var en slider, og når man dertil lægger en meget stærk fysik, kan ingen vel undres over, at jeg mindes far som en mand, der kunne klare næsten alt med sine bare næver.

Som født i århundredeskiftet, konfirmeret ved 1. verdenskrigs begyndelse, gift og etableret landmand på mors fødegård, Trimmelskovgård ved Ans i 1928 - netop som landbrugskrisen satte ind - og når man så tager i betragtning, at 2. verdenskrig kom umiddelbart efter, kan man vel næppe påstå, at omstændighederne har været særlig gunstige for far og hans generation.

Far var da også nødt til at sælge Trimmelskovgård, hvorefter familien først flyttede til Ans, og derefter til Silkeborg, hvor de har boet de sidste 20 år - og befundet sig særdeles godt.

Far var et menneske, der interesserede sig levende for samfundet omkring sig, og dertil var han en mand, der stod fast på sin religiøse overbevisning, baseret på Indre Mission. En af hans fritidsinteresser var jagt, og han lagde et stort arbejde i at opdrage unge jægere til den rette jagtmoral, ligesom han modtog stor anerkendelse for sin indsats i jagtforeningen.

Jeg har mange dejlige minder om far og mit hjem i det hele taget; den stærke mand var på det sidste ikke så stærk mere. Men mor, Esther og jeg vil altid mindes far som det stærke midtpunkt i familien.

Han efterlader et dybt savn i vor tilværelse.

John
Sangild.

DØDSFALD

Maria Kirstine Lauritsen, der var født på Højgard i Hinge, døde den 7. januar 1979.

Maria blev uddannet som sygeplejerske i Odense. I mange år arbejdede hun på sygehuset i Kjellerup, men måtte holde op af helbredshensyn. Det sidste årstid måtte hun tage ophold på Amtssplejehjemmet i Kjellerup. Maria ligger begravet på Hinge Kirkegård. Æret være hendes minde.

DØDSFALD:

Efter nogen tids sygdom døde fhv. graver og ringer ved Grønbæk kirke Johannes Storgaard på Kjellerup sygehus den 4. september 1979. Han blev begravet på Grønbæk kirkegård den 8. september.

Johannes kom som ung i gartnerlære hos anlægsgartner Ole Nielsen, Hulkjærshus. Efter udstået læretid var han en tid ved landbruget. Da pladsen som ringer og graver ved Grønbæk kirke blev opslået ledig, søgte og fik han den.

Samme år lod han opføre et nyt hus nær ved kirken og blev gift med Bolene Leisgaard Jacobsen. I ægteskabet har de en søn, Erik, som er bosat på Fyn.

Johannes var kendt som en arbejdsom, punktlig, tjenstvillig og pligtopfyldende mand. Grønbæk kirke og kirkegård har i alle de år, Johannes har været der, været holdt så det var en glæde at komme der. Udover de kirkelige pligter havde familien også en stor have, som de holdt mønsterværdig og gik meget op i og fik meget ud af.

I 1973 blev Johannes pensioneret og trak sig tilbage for at nyde sit otium.

Jeg skylder ham og Bolene en stor personlig tak for, at de både sommer og vinter altid holdt min kones grav i fineste orden.

De senere år havde Johannes flere sygdomsperioder.

Tonny.

Side 108 II B

Niels Christian Sangild, død den 16. december 1978, begravet den 21. december 1978 på Grønbæk kirkegård.

Side 134, I J

Johannes Pedersen Storgaard, Grønbæk. Død den 4. september 1979.

Side 178, IV D

Maria Kirstine Lauritsen, Kjellerup, død den 7. januar 1979.

Fødsler

Side 83, I C 2 a 2

Merete Krogh Lauritsen, f. 10-6-1979. Datter af Johannes og Tove Lauritsen, Hauge.

Side 109, II C 1 a 1

Jens-Ole Johan Lars Kåle Karlsen, f. 19-1-1979. Søn af Preben Vestergaard Knudsen og Sofie Kristine Kathrine Karlsen, Bjerringbro.

Side 118, II E 5 c

Mads Herman Johansen, f. 15-4-1979. Søn af Mogens og Mona Johansen, Vinderslev.

Side 183, VI A 2 b

Stine Overvad Nielsen, f. 26-2-1979. Datter af Else og Bjarne Nielsen, Silkeborg.

Side 183, VI A 3 a

Rasmus Christian Mogensen, f. 13-9-1979. Søn af Per og Bente Mogensen, Hvide Sande.

Side 89, I G 3 a 3

Jannie Klausen, f. 18-10-1978. Datter af Linda og Poul Henning Klausen, Stouby.

Side 89, I G 3 c 2

Dorte Storgaard Rask, f. 9-10-1978. Datter af Leif og Hanne Rask, Varde.

Side 182, V F 3 b

Chresten Aagaard Petersen, f. 27-7-1979. Søn af Lene og Villy Aagaard Petersen, Ikast.

Side 71, VI C 2 b

Mette Storgaard Sørensen, f. 5-4-1979. Datter af Birgit og Peder Brunbjerg Sørensen, Ikast.

Side 71, VI D 2 a

Jacob Storgaard Mikkelsen, f. 1-5-1979. Søn af Lene Storgaard og Leif Mikkelsen.

Side 137, II H 1 d

Kristian Storgaard, f. 4-10-1978. Søn af Peder og Inge Storgaard, Århus.

Side 68, V C 3 a

Lotte Storgaard Hansen, f. 20-9-1979. Datter af Bente og Frits Hansen, Kjellerup.

Bryllup

Side 57, II A 1 c

Bankassistent Niels Neergaard Madsen viet den 30-6-79 til bankassistent Anne Vernøe, Virklund, f. 23-1-54.

Side 62, III G 2

Bente Stenholt viet 7-4-79 til Arne Gert Horn, f. 18-4-79, overlærer ved Øster Tørslev skole.

Side 71, VI D 1

Jens Peter Storgaard viet 6-9-79 til Britt Tolsby, f. 2-9-48. Bor i Oslo.

Side 91, II B 1 a

Anne Storgaard viet 2-6-1979 til bibliotekar Ejner Slot, f. 27-6-1952.

Side 180, V C 1 a

Lise Widahl viet 2-6-1979 til Henrik Tragaard Sørensen.

Sølvbryllup i 1980

Side

58 Svend Aage og Anny Davidsen, Sinding, d. 12. marts

65 Vagn og Erny Kirkegaard, Århus, d. 24. juli.

86 Rudy og Gravers Bjerre.

90 Olga og Preben Mikkelsen, Børkop, d. 30. juli.

130 Erik og Emma Storgaard, Århus, d. 13. februar.

131 Peder og Elly Storgaard, d. 7. maj.

133 Edith og Aage Kristensen, d. 5. juni.

Guldbryllup i 1980

Side

62 Ida og Kaj Aaen, Århus, d. 16. maj.

133 Maren og Rasmus Rasmussen, Grønbæk, d. 18. maj.

Runde år 1980

Side

Side		År
58	Lis Ringdal	11/4 50
	Jens Davidsen, Astrup	6/1 80
	Mariane Davidsen, Astrup	27/10 80
59	Richardt Madsen, Silkeborg	28/7 80
61	Bjarne Madsen, Silkeborg	11/11 75
62	Kaj Aaen, Århus	22/6 75
64	Ivar Olsen, Hatting	15/6 50
	Per Nørskov, Skals	15/11 50
65	Ellen Storgaard, Silkeborg	15/4 75
66	Oktavius Nielsen, Lemming	6/10 65
	Edith Leth Mikkelsen, Viborg	26/1 75
71	Niels Storgaard, Bjerringbro	1/10 65
84	Frede Lauritzen, København	4/5 75

86	Maren Rask, Silkeborg	4/4	90
90	Olga Storgaard Mikkelsen, Børkop	15/11	50
	Gotfred Knudsen, Bukkrog	28/3	65
92	Poul Hjorth, Tanghus	13/12	65
	Helga Storgaard, Ålborg	28/8	70
95	Harald Storgaard, Århus	31/5	70
97	Ingeborg Storgaard, Nørskovlund	19/6	70
107	Arne Hermansen	13/3	50
	Børge Nielsen	15/6	80
109	Gunnar Nielsen, Bjerringbro	20/5	50
113	Anders Valdemar Henriksen, Lundum	16/7	90
	Olaf Døssing Henriksen, Stouby	9/2	60
115	Karsten Siersbæk, Virklund	5/4	60
116	Jytte Andersen, Jægerspris	6/1	50
118	Elna Petersen, Århus	8/8	75
	Gunnar Petersen, Århus	27/3	75
	Børge Bøgebjerg, Fredericia	17/9	50
119	Ingemann Pedersen, Gjern	26/9	70
130	Egon Pedersen, Ans	15/4	60
131	Elly Storgaard	3/7	50
132	Johannes Ejler Storgaard	3/5	50
133	Hermann Pedersen, Bjerringbro	27/1	60
	Edith Kristensen	26/3	50
	Rasmus Rasmussen, Grønabæk	27/10	80
135	Olga Storgaard, Trimmelskov	27/4	65
136	Svend Storgaard, Århus	9/3	60
	Maria Mathilde Nielsen, Århus	5/1	85
	Else Bekker, Tårabæk	20/2	50
137	Frede Storgaard, Århus	23/6	70
155	Karen Rahbe Kaae, København	24/9	75
	Anie Petersen, København	17/1	70
156	Knud Rahbe Hald, Hellerup	10/8	80
	Kirsten Hald	18/11	50
157	Kirsten Østerbye	1/10	50
	Jørgen Viggo Lund, Hellerup	21/3	50
174	Jacob Kjølby, Vejle	1/11	60
	Christian Bitsch, Århus	10/10	80
176	Jensine Klemmensen, Gårslev	18/5	75
	Jens Klemmensen, Gårslev	5/4	75
177	Kristian Thormann, Serup	4/12	75
	Anna Nielsen, Kjellerup	1/10	70
	Ester Jørgensen, Ulsted	¼	65
180	William Nielsen, Silkeborg	5/11	70

På tur til Wittenberg

Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt i slægtsbladet om en rejse til Wittenberg i Østtyskland, hvor jeg var med som ledsager for min far Johan Nielsen

Astrup/Nørskovlund. Der var i anledningen af 450 års jubilæet for reformationen.

Jubilæet var i 1967 - altså for 12 år siden, men en af deltagerne førte dagbog, og jeg kan derfor støtte mig til den. Det kan nævnes, at min far blev 86 år den dag, vi rejste. Han havde forinden, da han så en annonce om denne tur, med det dengang eksisterende rejsebureau »Danropa«, talt med sine børn om det, og de mente, han nok kunne holde det ud, hvis han havde lyst til at rejse. Og hvad det angik, så manglede der ikke noget.

Han var meget interesseret i at se og opleve de steder, han så tit havde hørt og læst om.

Tirsdag den 24. okt. 1967 var der start med bus fra København, og første stop var i Fredericia, hvor min far og andre deltagere fra Jylland blev taget op. Herfra gik turen til Hamburg, hvor der var overnatning.

Onsdag den 25/10 gik det videre til østzonegrænsen ved Helmstedt, hvor vi efter et par timers ophold fik lov til at slippe gennem jerntæppet og køre videre til Magdeburg, der var den første by, vi så i Østtyskland. Den så meget trist ud med tomme områder, hvor der havde ligget huse før krigen og med gamle sporvogne og busser. Fra Magdeburg kørte vi til Erfurt til et meget godt og moderne hotel, hvor vi boede i to nætter.

Torsdag den 26/10 var der tur til Eisenach og slottet Wartburg, hvor Luther blev holdt skjult for sine fjender en tid. Fredag den 27/10 forlod vi Erfurt og kørte til Weimar og herfra til Dresden, som vi huskede fra krigens sidste dage, hvor den blev ødelagt ved luftbombardement. Den så stadig medtaget ud, men dens store museum var genopbygget og åbent.

Lørdag den 28/10 gik turen til Meissen med den berømte porcelænsfabrik. Senere på dagen nåede vi til Wittenberg, hvor vi skulle bo på hotel »Wittenberger Hof«. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, og vi måtte de følgende nætter sove i et sovevognstog, som stod på et sidespor. Der var noget primitivt.

Den 29.-30.-31/10 var vi i Wittenberg, hvor jubilæumsfesten fandt sted. Det var så heldigt for DDR's regering, at man netop samtidig fejrede 50 året for den russiske revolution. Der ses jo ikke med blide øjne på kirkefester - nu blev det hele blandet lidt.

Tirsdag den 31/10 startede vi igen efter 3 dages ophold i Wittenberg og kørte til Østberlin, hvor vi spiste middag på en restaurant og derefter passerede gennem »Muren« og kørte til Vestberlin, hvor en guide, der talte noget dansk, kørte en rundtur gennem byen med os.

Onsdag den 1/11 var der tidlig opbrud fra Berlin mod Warnemünde for at nå færgen kl. 13.00. Det nåede vi desværre ikke, og næste afgang var først kl. 18.45, så det blev en lang dag. Vi var i København kl. 23.30.

Det er nu mange år siden og andre har måske været de samme steder, og meget er nok forandret, men den gang var vi alle glade for at komme over på vestsiden igen.

For min far i hans høje alder var det en anstrengende tur, i alt 2254 km, med undertiden op til 500 km om dagen. Men han ville ikke have undværet den. I slotskirken i Wittenberg sagde han til mig, at her ville min morfar (Anders Hansen, smed i Hinge) have givet meget for at sidde, men det var jo utænkeligt med en sådan rejse før ni i disse år.

Et højdepunkt var det, da han som ældste deltager og repræsentant for os danske lagde en buket røde og hvide nelliker på Luthers grav.

Ernst.

Glædelig jul

og et godt nytår ønsker vi hele Storgaard-slægten.

Avisudvalget