



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 35

DECEMBER 1978

27. årgang

Den nye slægtsbog

Størsteparten af »Slægts-Nyt«s læsere har nok allerede bestilt og måske også modtaget den nye bog. Selv om der kun var gået Ca. 15 år fra udgivelsen af 2. oplag til 3. oplag, var der alligevel en bunke navne, der skulle føjes ind, og jeg håber, at jeg har fået såvel rettelser som tilføjelser placeret på de rigtige steder. Men desværre er der grene af slægten, der overhovedet ikke har reageret, og hvor der altså ikke er sket hverken suppleringer eller ændringer i den 15 år gamle tekst. - Det er da helt i orden, hvis nogen ikke interesserer sig for bogen og slægten, men af hensyn til dem, der gerne vil følge med og har interesse i at følge udviklingen i slægten, synes jeg godt, man kan appellere til alle om at hjælpe med at holde slægtsregistret så ajourført som muligt.

Det er selvfølgelig ikke muligt at få et langt generalieblad over hver enkelt person, men blot en kort angivelse af navn, fødselsdato og år, evt. stilling, ægtefælles navn, stilling, »afstamning«, fødselsdag og år, samt dato for ægteskabs indgåelse og endelig evt. dødsdatoer. Så er det som om man alligevel kan følge lidt med. - Og så er det muligt i »Slægts-Nyt« at komme med uddybninger af en eller flere afdelinger af familien. Jeg synes for øvrigt, at det ville være ganske udmærket, om nogen ville forsøge noget i den retning. - Det nye i bogen er den alfabetiske navnefortegnelse efter hver familie. Slægtsudvalget mente, da vi snakkede om det, at en sådan fortegnelse vil være til stor gavn, hvis man vil finde en bestemt person i bogen. Derimod menes det ikke, at det duede med en stor fællesfortegnelse fordi vi så skulle til at ændre noget ved registreringsangivelserne eller starte hvert nummer med en familieangivelse. - Der har været spurgt, om

det var muligt at få en fuldstændig stillings- og adresse-liste, men det har vi ikke ment ville være relevant. Den ville være behæftet med fejl, allerede inden den blev trykt færdig. Tak til alle de mennesker, der har hjulpet med oplysninger eller har lånt os billeder. Vil I alle være med til, og opfordre andre til, at vi sørger for, at der tilgår slægtsudvalget besked om fødsler, bryllupper, dødsfald, m.v., så kan vi holde bogen nogenlunde ajour. På forhånd tak.

Preben Mikkelsen.

SLÆGTSBOGEN

I tilknytning til Prebens artikel angående den nye slægtsbog, som jeg endnu ikke har set og derfor selv sagt ikke kan kommentere på nuværende tidspunkt. Der er kommet mange forudbestillinger, ca. 290. Det er meningen, at vi skal sende bøgerne til de, der har bestilt, men uha, det kan blive svært. Skulle vi nu glemme nogen eller gøre noget forkert, venligst kontakt os og få det rettet.

Ved et slægtsudvalgsmøde blev det bestemt at lade trykke 400 stk. slægtsbøger, altså ca. 100 mere end forudbestilt. Hvordan vi så får dem finansieret i første omgang, ved jeg ikke rigtig.

Johs.

Kontingent

Kontingentet vil som sidste år være mindst otte kr., der sendes til:

Johs. Nielsen,
»Hinge Storgård«,
8620 Kjellerup
Giro nr. 6 07 40 22

Et tilbageblik

En hilsen fra Storgårdslægten dumper igen ind ad brev-sprækken. Et år er gået med sine sorger og glæder. Året 1978 blev det mærkeligste og vanskeligste i mands minde, i hvert fald for landbruget. Såningen af korn kom i gang nogenlunde rettidigt, hvorefter der kom en periode med koldt og tørt vejr. Omslaget kom først i juni med et voldsomt tordenvejr og regn, 50 mm i lige så mange minutter, al ting så håbløst ud, men som dagene gik, rettede det hele sig og grødevejret kom med varme en kort tid. Alt kom til at se lovende ud, men så kom regnen, dag og nat pøse det ned. Høet rådne, kornet gik i leje, vi håbede på godt vejr til høsten; det slog ikke til, regnen blev ved. Her på gården blev vi færdige med at høste den 12. okt. I skriven-de stund, den 10. nov., er halmen ikke bjerget alle steder. Kærneudbyttet blev stor, men tørringsomkost-ningerne var også meget store alt i alt har vi her grund til at være godt tilfreds. Her er ellers alt vel; vi har lettet arbejdet lidt, malkekøerne er væk, vil så prøve om føden kan tjenes ved grise, måske lidt ungkreaturer.

Kærlig hilsen

Ingeborg

og

Johs.

Dødsfald

Side 79

Det er med sorg, jeg må meddele, at vor kære søster Edith Pedersen efter et halvt års streng sygeleje er afgået ved døden den 18-6-78 67 år gammel.

Edith var født Hermansen og stammede fra »Gl. Dals-gård«. Hun efterleves af sin mand Ingemann Pedersen, Gjern, og tre børn nu med familie. Kirsten er lærer i Ålborg. Ellen Margrethe er politifuldmægtig og gift med læge Hasse, Herning, Esben er civilingeniør og gift med børnehavelærer Dorris i Viborg.

Vi vil savne vor søster og mindes hende som den dyg-tige husmor i deres smukke hjem i Gjern.

Ære være hendes minde.

Ida

Side 49, II A

Niels Storgård Davidsen, der var født i Astrup, sov den 10. aug. 78 stille ind på Centralsygehuset i Silkeborg efter nogen tids svagelighed.

Foruden sin hustru, Gertrud Marie f. Mogensen, med hvem han var gift i 57 år, efterlader han sig 5 børn, 11 børnebørn og 5 oldebørn.

Efter at have været ude at tjene i nogle år kom han i 1920 til DSB, hvor han virkede pligttopfyldende i 47 år, indtil han gik på pension i 1967.

Han var et meget arbejdsomt menneske, der foruden at passe sit arbejde, altid var virksom i sin fritid. Han byggede selv villa og sommerhus og som haveinteres-seret opnåede han flere præmier.

Han var altid parat til at give andre en hjælpende hånd. En stor personlighed er gået bort og han vil blive sav-net langt ud over familie-kredsen.

Æret være hans minde.

Liss Ringdal.

Fødsler

Side 49, II A 1 e

Mette Neergård Nyhus f. 13-5-77. Datter af Dorthe og Niels Ejner Nyhus.

Side 49, II A 1 a

Ole Pagh Madsen f. 13-2-78. Son af Andreas og Birthe Neergård Madsen.

Side 61, I C 4 b

Rasmus Storgaard Andersen f. 13-5-78. Søn af Astrid og Jens Andersen, Serridslev.

Side 67, III C 1 b

Helle Storgaard f. 27-9-64.

Side 67, III C 1 c

Tine Storgaard f. 24-10-66.

Side 67, III C 1 d

Mette Storgaard f. 13-6-68.

Side 67, III C 1 e

Rie Storgaard f. 18-11-69.

Side 101, IV A 1 a

Gitte Storgaard Jakobsen f. 22-3-78. Datter af Jørgen og Birthe Storgaard Jakobsen, Thorning.

Side 108, IV C 1 a

Pia Vivian Pedersen f. 23-4-78. Datter af Birgit og Ole Pedersen, Hinge.

Side 111, VF 3 a

Christina Thorslev Petersen f. 7-2-77. Datter af Villy og Lene Aagaard Petersen, Ikast.

Bryllup

Side 49, II A 1 e

Ekspeditrice Dorthe Neergård viet den 30-9-78 til værkfører Niels Ejner Nyhus, f. 21-1-52.

Side 54, IV D 1 a

Jette Kirkegård viet 14-9-78 til Henrik Bechmann Møller, f. 29-8-55. Søn af købmand Tage Bechmann Møller, Egå.

Side 63, I C 2 f

Kirsten Storgård Nielsen viet den 30-9-78 til Jens Ole Iversen, f. 15-9-54. Søn af Johs. Iversen, Nørskovlund.

Side 111, VF 3

Falckredder Villy Aagaard Petersen viet den 17-4-76 til Lene Thorslev Pedersen, f. 3-2-54. Datter af Knud Pedersen, Grønbæk.

Sølvbryllup i 1979

Side 52

Poul og Rigmor Aaen den 1. maj.

Side 72

Edith og Jørgen Henrik Knudsen, Fyn, den 31. juli.

Side 78

Gunhild og Ove Jensen den 3. juni.

Side 107

Gudrun Elisabeth og Sv. Åge Pallesen, Horsted, den 29. april.

Side 111

Viggo og Ellen Petersen, Astrup, den 17. juli

Guldbryllup i 1979

Side 107

Jensine Andrea og Jens Holt Klemmensen, Gårslev, 12 juli.

Runde år i 1979

Side		År
50	Henning Davidsen, Astrup	1/9 50
51	Lilly Madsen, Silkeborg	22/8 75
51	Else Nielsen, Toronto	23/4 50
52	Ejner Madsen, Silkeborg	25/1 75
53	Ingeborg Stenholt, Ikast	8/5 70
53	Jakob Madsen, Aarhus	25/3 65
54	Mary Rasmussen, Bjerre	8/1 75
55	Birthe Sofie Nielsen, Lemming	5/4 70
55	Age W. Nielsen, Kjellerup	14/9 65
56	Ebba Storgård, Kjellerup	9/11 60
56	Kresten Ilso Jensen, København	18/8 70
56	Anna Jensen, København	9/5 70
60	Johannes Nielsen, Hinge	9/10 70
62	Hilda Storgård, København	6/6 90
62	Eli Lauritzen, København	6/12 60
62	RudyBjerre, København	21/11 50
62	Jens Peter Rask, Silkeborg	13/10 90
62	Niels Henrik Rask, Hammerum	22/4 60
63	Asta Nielsen, Iller	22/4 60
69	Maren Sorensen, Nr. Gyndelse	4/12 75
71	Nelly Sangild, Silkeborg	20/8 75
71	John Sangild, Bornholm	16/7 50
72	Henry Nielsen, Skørup	31/10 70
75	Vera Henriksen, Stouby	7/5 60
77	Ida Johansen, Kjellerup	29/2 75
78	Helga Buchreitz, Silkeborg	16/4 70
82	Eva Marie Storgård, Grindsted	60/9 65
87	Kirstine Kjeldgård, Fensten	5/11 70
88	Hans Chr. Stenum	9/5 80
88	Keld Bekker	21/1 50
89	Olaf Leonhard, Aarhus	3/4 65
91	Christen Agner Storgård	17/1 70
95	Jens Eric Kaae	25/4 50
96	Borge Rabbe Petersen, København	2/4 70
96	Inger Due, Gramrodegård	2/3 65
97	Villiam Theodor Petersen, USA	23/8 70
97	Karen Hald, København	24/2 75
100	Ruth Jakobsen, Linde	24/4 60
105	Ove Hundahl	26/6 65
106	Gerda Bitsch, Aarhus	19/12 50
106	Carl Chr. Bitsch, Aarhus	27/9 50
109	Anders Nielsen, København	27/4 70
109	Else Nielsen, København	4/3 70
111	Ellen Mogensen, Nr. Nisum	16/9 60
111	Niels Chr. Andersen, Nørskovlund	28/2 60

Glædelig jul

og et godt nytår ønsker vi hele Storgaard-slægten.

Avisudvalget

Fortsat fra sidste år....

Fhv. møllersvend fortæller om den gamle vandmølle ved Hinge.

Nedenstående er en artikel hentet fra en gammel udgave af Silkeborg Avis.

Røde køer spændt for vognen

I Holms Mølle kom mange møllegæster; nogle kom agende med studeforspand, en husmand kørte med et par køer, der blev brugt såvel som forspand som til i marken at trække plov og harve. Mølleren og hans forkarl kunne ikke altid enes. Forkarlen var således meget utilbøjelig til at sørge for, at gårdens stenbro blev fejlet søndag morgen, hvilket altid havde været skik i møllen. Det endte med, at karlene blev fri for dette arbejde om søndagen. Tjenestedrengen og daglejereren fik besked om at gøre det lørdag eftermiddag. Mølleren havde en selvbinder, og en dag i høstens tid blev han uenig med forkarlen, der kørte binderen. Forkarlen rakte linerne til mølleren og sagde: Så kør selv!, hvorpå han satte sig hen på et dige, hvor han blev siddende resten af dagen! Næste morgen tog

han igen fat på arbejdet uden nogen parlamenteren, og freden var oprettet af sig selv. Måske var det den unge fru Holm, der var fredsmægleren. Hun var god til at lave en æggesnaps og en sådan stak hun ofte hen til den fornærmede part. En sådan venlig opmærksomhed kunne man ikke stå for. Vi fik en god kost i møllen. Om morgenen var det mælk og grød eller grød og mælk. Der var en folkestue, hvor tjenestefolkene spiste. Møllersvenden sad til bords i spisestuen, hvor også møllebygger og håndværkere spiste. Der var altid en brændevinskaraffel på bordet. En halv flaske brændevin kostede 24 øre, en bajer 8 øre; men bajere blev ikke drukket ret meget på landet. Det var kun, når man korn til bys, at man skulle have et par stykker, der sammen med et par dramme og en bøf kostede 50-60 øre. Den gamle daglejer, der var i møllen, hed Kristian Nielsen, han var flink og tro som guld. Når han og sønnen Ole kom på besøg hos Sørensen i Thinghuset, prøvede de på at lære møllersvenden fra Sjælland jysk. Daglejeren læste op af »Æ Bindstou«, og det var Sørensen meget interesseret i. Han lærte at forstå det læste, men nåede aldrig til at udtale det jyske rigtigt.

Blandt Viggo Sørensens oplevelser som møllersvend er her en enkelt fra en stubbemølle på Sjælland. En mand kom til mølle med noget korn. Han havde et får med, trukket i et reb, som han bandt til den ene møllevinge, der stod ved jorden, hvorpå han gik ind i møllen med kornsækken. I det samme løsnede møllersvenden »Persen«, møllen gik i gang, men ikke ret længe, da vinden ikke var kraftig nok til, at vingen kunne løfte fåret med rundt. Møllersvenden var overrasket, da møllen gik i stå, men overraskelsen blev endnu større, da han kom ud og så fåret dingle i rebet oppe i luften. Det lykkedes dog at få dyret ned, og det havde ingen skade taget.

N.M.N.



Holms Mølle fotograferet 1898