



# SLÆGTS-NYT

## FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 34

DECEMBER 1977

26. årgang

### Ajourføring af slægtsbogen

I 1964 kom anden udgave af Peter Niensens: Af Storgårdslægtens historie. Siden den tid - der er jo gået 13 år - er der sket meget i slægten, blandt andet er Peter her ikke mere, og så er det et spørgsmål, om det ikke er på tide, at vi følger onkel Peters store arbejde op ved at sørge for en ajourføring af slægtsregisteret.

Det er mange, også mange unge, der har henvendt dig til Johannes og Ingeborg og spurgt om det ikke var muligt at købe et eksemplar af bogen, men den er jo for længst udsolgt. Ganske vist er bladet »Slægts-Nyt« med til at holde forbindelsen og give nye og supplerende oplysninger, men der er alligevel mange af slægten, der bogstavelig talt ikke er kommet nyt om siden 1964. Og så er det spørgsmålet kommer, som Johannes stillede mig. Hvad med at få lavet enten et tillæg med slægtsregister eller evt. en ny bog, som jo må blive et optryk af den gamle fra 1964 måske med tilføjelse af nogle af de gamle aktstykker, som siden er blevet optrykt i »Slægts-Nyt«?

Jeg har lovet at påtage mig arbejdet med at samle oplysningerne om de forskellige familier, men I er nødt til at sende dem til mig. Og her vil jeg gerne appellere til alle i slægten. Også hvis I ikke selv er interesserede, så tag og send mig oplysninger om alle de tilføjelser, der mangler i bogen. Det drejer sig om fødsler, giftermål, dødsfald m.v. Der skulle gerne alle oplysninger med efter samme opskrift, som er anvendt i slægtsbogen.

Jeg kan oplyse, at alle de oplysninger, der er i »Slægts-Nyt« lige siden 1964 er registrerede, men hvis der er fejl i bogen eller i noget af det, der har været offentliggjort i bladet, så send mig venligst besked. Det er jo kedeligt, hvis et evt. tillæg eller en bog lige fra starten har fejl og mangler. For nu at få det hele til at glide, så tag f.eks. inden for hver familie at udpege en, som vil være villig til at samle oplysningerne sammen og sende dem til mig. Hvis hver især skal gøre det, er der nok

mange, der »glemmer« det; Husk lige at angive, hvor i bogen de pågældende tilføjelser hører hjemme.

Og når I nu er i gang: Tag så også lige at få snakket lidt om, hvilke ting der ønskes med, dersom vi skal have en ny slægtsbog. Det vil jo også være en fordel, hvis slægtsudvalget (evt. via en oplysning til mig), kan få at vide, hvordan man ser på spørgsmålet tillæg eller ny bog. Det må dog tilføjes, at der først kan blive tale om noget om 1 til 1½ år.

For nu ikke at få noget i glemmebogen, tag så lige og gå gang med at få oplysningerne skrevet ned, f. eks. her i forbindelse med julesammenkomsterne, og send dem til:

Preben Mikkelsen,  
Peter Brethsvej 18,  
7080 Børkop.

Af praktiske grunde ville det være rart, hvis der er kommet oplysninger til mig snarest muligt, og meget gerne inden for de næste 2-3 måneder. Hvad der så sker senere, kan I jo sende oplysninger om på et brevkort, når begivenhederne har fundet sted.

HUSK DET NU.

Bedste hilsener Preben.

\*\*\*\*\*

Som Preben Mikkelsen - gift med Jens P. Rasks datter Olga, slægtsbog side 64 - ganske rigtigt anfører, får vi gennem årene mange anmodninger om køb af slægtsbøger, som vi jo desværre må afslå.

Ved en sammenkomst kom vi til at drøfte udgivelse af en ny slægtsbog eller slægtsregister. Preben var villig til at prøve at samle oplysningerne om det sidste nyt indenfor slægten.

Forleden kom han og viste os, hvad han hidtil har udrettet desangående. Alle bryllupper, fødsler, dødsfald, der har været anmeldt i »Slægts-Nyt« siden 1964 er registreret og indtegnet i det gamle register - et meget stort arbejde - men der mangler jo så dem, der har glemt at sende oplysninger til slægtsbladet.

Preben er villig til at fortsætte arbejdet. Men tør vi, selv om forarbejdet er til dels gratis, vil alene trykningen blive meget dyr. Hvor meget, det vil koste, tør jeg ikke

i øjeblikket udtale mig om. Der vil også blive brug for en større driftskapital, idet man må regne med, at der vil gå nogen tid fra bøgerne er trykt, til de bliver solgt. Hvad siger I unge? Det er jer, der er slægtens fremtid. Kom ud af busken.

*Johs.*

## Kontingent

Også denne gang vil der være giroindbetalingskort med. Desværre ser vi os nødsaget til at lade kontingentet stige til mindst otte kroner.

NB! Desværre var der ingen, der reagerede på min sidste opfordring om at sende stof til bladet.

*Johs.*

## Et tilbageblik

Atter et år er gået med sine sorger og glæder; for os mest det sidste. Hvor tiden dog haster af sted! Det er næsten jul hele tiden.

Et mærkeligt år blev det for os landbrugere, foråret var koldt og vådt, såningen af korn kom først i gang sidst i april, ja, en del helt hen mod midten af maj. På grund af den sene såning var vi indstillet på en lille høst. Da så høsten kom - lidt sent - blev kærneudbyttet vel nok det største, vi har haft her på gården. Også roer og roetop giver mange læs.

For dem, der holder ferie, har det lunefulde danske vejrlig måske ikke været det allerbedste, enkelte gode perioder har der dog været.

Hos os er der lidt knirkeri med det ene og det andet, vi er ikke helt unge mere, det mærkes tydeligt, men alligevel har vi meget at takke for.

Kærlig hilsen  
*Ingeborg og Johs.*

## Dødsfald

*Side 50, II C*

Forhenværende gdr. Svend Davidsen, Alderslyst ved Silkeborg, før Astrup, er død efter lang tids sygdom 72 år. Svend Davidsen stammer fra Hinge sogn. Der havde han i mange år sin fødegård i Astrup, som han drev sammen med sin kone Ida Davidsen. Gården solgte ægteparret for ca. 16 år siden og købte i stedet hus i Silkeborg.

Svend Davidsen har været en svag mand i mange år. Han efterlader sig foruden sin hustru tre børn, to sønner og en datter.

Svend Davidsen begravedes på Hinge kirkegård.

*Side 88, II G*

Arne Storgaard døde den 24. juni 1977, 71 år gammel. I mange år drev Arne renseri i Hedensted og for få år siden solgte han forretningen og flyttede, sammen med sin kone, til Silkeborg, hvor de ville nyde deres otium. Arne var et samlende midtpunkt i familien, for hvem hans bortgang er et stort tab.

*Side 102, V B*

Den 23. november 1976 døde min mor, Franciska Schack, på Sankt Lukasstiftelsen efter længere tids sygdom, kun 59 år gammel.

»Farmor« var født på Lolland af polske forældre og voksede op i en søskendeflok på 13.

Hun blev gift med Alex Storgaard, søn af Søren Storgaard, men blev alt for tidligt enke.

Det meste af sin tid arbejdede hun som syerske, men på grund af rygsmerter skiftede hun erhverv og arbejdede de sidste ca. 10 år som hjemmehjælper - et arbejde hun var meget lykkelig for, ligesom vi ved, at hun var meget vellidt i de hjem, hun kom.

Min mor var livsglad og tilfreds med tilværelsen og havde mange venner.

For min familie og mig selv er det et stort savn, at hun ikke er her mere.

*John*

## Fødsler

*Side 49, II A 1 b*

Kim Neergård Knudsen, født 20-5-73. Brian Neergård Knudsen, født 6-3-75. Sønner af Lisbeth og Jens Knudsen.

*Side 49, II A 1 c*

Thomas Neergård Nyhus, født 26-12-74. Søn af Dorthe Neergaard Madsen og Niels Ejner Nyhus.

*Side 50, II A 4*

Helle Storgård Nielsen, født 26-9-65. Jan Storgård Nielsen, født 20-3-73. Børn af Grethe og Børge Nielsen.

*Side 50,*

Lars Storgård Davidsen, født 3-1-64. Gitte Storgård Davidsen, født 24-12-66. Børn af Edna og Torben Davidsen.

*Side 54, IV B 4*

Jes Jessen Rasmussen, født 6-7-77. Søn af Anne og Hans Jessen Rasmussen.

*Side 55, V C 1*

Ane Storgård Knudsen, født 27-5-77. Datter af Hanne og Jan Knudsen Kokkedal.

*Side 56, V C 2*

Martin Vittrup Kalsgård, født 24-6-77. Søn af Else og Hans Kristian Kalsgård, Aulum.

*Side 58, VI C 3*

Pemille Storgård, født 27-10-76. Datter af Jytte og Niels Erik Storgård, Kjellerup.

*Side 61, I C 2 b*

Jens Micael Lauritsen, født 24-10-76. Søn af Tove og Johannes Nørskov Lauritsen, Hauge.

*Side 63, I G 3 b*

Jakob Hjortmose Rask, født 7-8-77. Søn af Ruth og Flemming Storgård Rask.

*Side 65, II B 2 a*

Majken Storgård, født 23-9-75. Datter af Eva og Leif Storgård, Ballerup.

*Side 108, IV C 3*

Trine Højgård Jepsen, født 29-3-77. Datter af Bente og Hans Jepsen.

*Bryllup*

*Side 49, II A 1 a*

Forretningsfører Andreas Neergård Madsen viet den 27-8-77 til damefrisør Birthe Pagh, f. 20-5-48.

*Side 49, II A 1 b*

Damefrisør Lisbeth Neergård Madsen viet den 24-11-77 til elektriker Jens Knudsen, f. 7-4-49.

*Side 51, III B 2 a*

Jette Staal Nielsen viet den 2-7-77 i Toronto, Canada, til Harry van d. Meiden, Meerkerk, Holland.

*Side 56, V C 3*

Bente Storgård Nielsen viet den 9-4-77 til elektriker Frits Ivan Overgård Hansen, f. 24-5-51, søn af vognmand Age Hansen, Demstrup.

*Side 63, I G 3 c*

Leif Storgård Rask viet den 5-3-77 til Hanne Jakobsen, f. 10-1-54, datter af Johannes Jakobsen, Pederstrup.

*Side 65, II B 2 b*

Arne Storgård viet den 13-5-77 til Kirsten Bolbroe, datter af Åse Bolbroe, Hvidovre.

*Side 84 I F 1 a*

Jytte Storgård Nielsen viet den 16-9-67 til Jens Jensen, søn af Harry Jensen, Pederstrup.

*Side 85, I H 1 a*

Poul Verner Pedersen viet 7-12-74 til Kirsten Jensen, født 18-6-55, datter af Verner Jensen, Ugilt.

*Side 85, I H 1 b*

Svend Erik Pedersen viet 17-4-77 til Karen Annegrete Elmkjær, f. 25-3-55, datter af Robert Johannes Elm-kjær.

*Side 108, IV B 3*

Inger Elisabeth Thormann viet 11-6-77 til Hans Arne Jensen, Herlev, f. 30-12-37.

*Side 49, II A 1 e*

Dorthe Neergård Madsen papirløst ægteskab med værkfører Niels Ejner Nyhus, f. 21-1-52.

*Side 49, II A 1 c*

Niels Neergård Madsen forlovet med Anne Vernøe, født 23-1-54.

## Runde år i 1978

Side		År
49	Marie Michaelsen, Vejle	25/9 85
51	Egon Horn Rasmussen, Ålborg	15/4 50
51	Chr. Stenholt, Ikast	2/10 75
52	Hanne Madsen, Silkeborg	16/7 65
53	Ella Marie Madsen, Ikast	27/2 60
55	Magda Nielsen, Kjellerup	17/1 65
56	Karen Margrethe Storgård, Silkeborg	8/6 60
57	Niels Fritz, Herning	28/6 75
58	Ingrid Madsen, Silkeborg	3/8 60
57	Egon Storgård, Levring	11/4 65
58	Chr. Madsen, Nørskovlund	11/9 60
61	Marie Nielsen, Silkeborg	8/4 65
62	Knud Boll Storgård, København	3/1 60
63	Svend Østergård Nielsen, Iller	4/2 60
64	Ejvind Knudsen, Canada	30/11 60
67	Magny Storgård	19/1 75
68	Ingrid Storgård, Århus	1/11 65
69	Villy Johs. Storgård Rasmussen	10/7 50
69	Karl Kej	22/8 50
71	Laurits Storgård Hermansen	6/11 50
71	Andreas V. Nielsen, Taul	4/7 75
72	Rudolf Nielsen, Hjorthede	2/8 70
72	Kristine Nielsen, Skærup	12/11 65
77	Kristian Duelund Johansen, Gjern	17/10 50
78	Hans P. Buchretiz, Silkeborg	27/11 70
82	Knud Lind Sørensen, Grindsted	19/8 60
84	Johanne Kirstine Nielsen, Hvam	6/10 60
85	Maren Rasmussen, Brårup	8/12 75
86	Bolene Storgård, Grønbæk	15/2 70
86	Jens Kasper Storgård, Ans	9/10 70
87	Else Marie Frandsen, Ans	17/11 65
89	Elisabeth Storgård, Århus	21/11 65
89	Harriet Olesen	31/1 70
94	Erik Petersen	31/3 65
97	Marie Birgitte Hald, Horsens	4/8 75
107	Marius Bitsch, Silkeborg	27/6 75
109	Jakob Peter Jørgensen, Ulsted	28/10 65
110	Edith Nielsen, Silkeborg	9/9 60
110	Ernst Nielsen	27/2 65

## Diamantbryllup

Side 62

Maren og Jens Peter Rask, Silkeborg, den 12. april 1978.

## Guldbryllup i 1978

Side 71

Nelly og Kristian Sangild, Silkeborg, den 14. juni

Side 95

Karen og Sven Arne Kaae den 6. januar

Side 107

Minna og Marius Bitsch, Silkeborg, den 2. december

## Sølvbryllup i 1978

Side 49

Lis og Walther Ringdal, Silkeborg, den 31. januar

Side 55

Tove og Charles Rasmussen, den 4. april

Side 66

Bente og Olaf Lykke Storgård, den 5. september

Side 68

Kathrine og Ejnar Nielsen, København, den 16. maj

Side 69

Ruth og Kresten Svendsen, Nørre Lyndelse, den 24. jan.

Side 84

Agnes og Johs. Storgård, den 18. juli

Side 106

Gerda og Ejgild Bech, den 5. september

## Fhv. møllersvend fortæller om den gamle vandmølle ved Hinge.

*Nedenstående er en artikel hentet fra en gammel udgave af Silkeborg Avis.*

Fhv. møllersvend og elektricitetsværksbestyrer Viggo Sørensen, Aldersrenteboligen i Strib, fik i sit 77. år i sommer lejlighed til at besøge Hinge-egnen, hvor han i nogle år som ung mand havde plads i Holms Mølle der nu er nedlagt. Han boede i det gamle tinghus, som heller ikke er mere, men til hvis minde der nu er rejst en sten på stedet.

Viggo Sørensen har nedskrevet nogle erindringer om sin tid som møllersvend på stubmøller, hollandske møller og vandmøller. Han fik plads på Holms mølle i 1898 og kom fra Sjælland. Årsagen til, at han søgte en ny plads, var, at han skulle giftes, hvorfor han måtte have en bedre lønnet stilling. Vi kom til Holms mølle og fik lov at bo hos møller Poul Holm, indtil vi fik købt møbler. Vi købte et bord, fire stole og en dobbeltseng i Sejling for i alt 31 kr., og hele udgiften til etableringen af hjemmet beløb sig til 180 kr., deri beregnet 2 dyner og 1 hovedpude. Lønnen var 30 kr. om måneden, fri bolig og ret til at samle nedfaldende grene i skoven udenfor Thinghuset.

Der skulle passes på, at der ikke var friske grene imellem; thi det kunne den gamle frue på »Østergaard«, der hørte ind under møllen, ikke tåle. Hun, møller Poul Holms moder, var en fremmelig, bestemt dame.

*Også stampemølle*

Holms mølle bestod den gang af flere bygninger. Møllen og stuehuset var muret af røde sten og teglhængt. Møllehjulene som vandhjulet trak, var jernhjul og kunne ikke være af ældre dato, hvorimod avlsbygningerne, af hvilke 2 længer står endnu, er meget gamle og måske har været bygget sammen med en møllebygning. Det lange stuehus har mistet øverste etage, og selve møllebygningen er borte. Hvor et gammelt møllehus, der foruden kværn rummede rester af en »Stampe«, bageovn og værksted, lå, ligger nu en villa. Ved broen, hvor vandet løb ind til møllehjulet, står to store træer fra den gamle tid. Mølledammen er fyldt op, og kun selve åen løber stadig forbi efter Allinggaard til.

*Recept på øl.*

Da Viggo Sørensen som nygift møllersvend kom til Holms mølle, var der her 2 voksne karle, 1 dreng og 1 daglejer, og i huset 2 piger. Man bagte og bryggede selv, og det var Sørensens job at fyre ovnen op, sætte brødene ind og tage dem ud. Det havde han aldrig prøvet før, og den første baging mislykkedes da også. Rugbrødet gik til hestene, og sigtebrødet tog fru Holm sig af til videre baging i komfurovnen. Næste gang og senere sørgede Sørensen for at have ovnen tilpas »ildet op«. Når brødene var ude af ovnen, blev der spredt et par skæpper boghvede på hærden i ovnen, og så blev der fremstillet gryn. Ølbrygningen foregik efter følgende recept: malt, valset havre, gulerødder og humle. Når øllet var færdigt, blev det tappet i tønder og sat ned i en stor jordhule. Udenfor hulen stod 2 store lænkehunde. Brødet blev også anbragt i denne hule. Om hundene var der for at passe på øllet og brødet, vil Viggo Sørensen lade være usagt, men han kan tænke sig, at de Holms møllere har haft andre og mere værdifulde sager anbragt i denne hule.

*Mejerispande fyldt med ål.*

Til møllen hørte et stykke eng, der lå efter Lemming til. Det var en gammel skik, at den dag, karlene slog græsset, blev der serveret ålesuppe til middag. Der blev i øvrigt fanget mange ål, og var der en morgen særlig mange, fyldtes de i mejerispande. Møller Holm spændte så sine to små russere for vognen og kørte til Silkeborg, hvor ålene blev afsat. Holms var ikke smålige med ålene, og møllersvenden fik ofte nogle fede ål med hjem, men han skulle passe på, at den gamle frue i Østergaard ikke opdagede det; thi så fik den unge frue i møllen en omgang. Den unge fru Holm stammede fra Roskilde-egnen, var i flere år hos den kendte professor Matzon i København og kom til Hinge præstegård, hvor møller Holm lærte hende at kende.

*Fortsættes i næste nummer.*

---

## Glædelig jul

og et godt nytår ønsker vi hele Storgaard-slægten.

*Avisudvalget*

---