



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 18

April 1963

13. årgang

Slægts-Nyt

kommer så atter ind ad døren. Denne gang skal ikke betales af dem, som har husket at betale, da sidste nummer udkom. Tak for modtagne bidrag og stof til bladet.

Slægtsnåle kan stadig fås à 1,25, som kan indsendes i frimærker eller på giro 74022 til A. Storgaard, Løgstrup.

Med turist bus øst - vest retur

Det blev en dejlig sensommersøndag. Vi skulle på tur med turistbus fra Århus tværs over Jylland til Nyminddegab og Hvide Sande. Bussen skulle afgå tidligt morgen, så vi måtte afskrive den sædvanlige søndagsmorgensøvn og tage bybussen ind.

Alle pladser i »turisten« var optaget, da vi startede i den morgentomme by. Der var ca. 40 pasagerer i alderen fra 10-87 Ar.

Turen gik i luntetrav ud gennem forstæderne. Tidlige morgenvandrere var ude og lufte hunden og hos bageren efter søndagskrydderen.

Gennem Skanderborg fik vi indtryk af en by på vej opad og med god plads til byggeri langt frem i tiden i en storslået ramme af skov og sø. Her drejede bussen fra hovedvejen, ud i det åbne land ved Bryrup.

Vi satte os bedre til rette i den komfortable bus med de bløde sæder og hovedlæn. Der kom ild til cigaren og cigaretterne, mens øjnene i en glidende strøm fulgte det dejlige danske landskab, vi kørte igennem. Hvem kunne lade være med at sende en medlidende tanke til de mange, som endnu lå under dynen i den allerede fjerneste storby.

Længere og længere åd bussen sig ind over de magre sandjordsegne. Ved Brande tog buschaufføren fejl bestik og kørte ind til kartoffelmelsfabrikken, men ellers holdt han kursen godt ad de mange snoede biveje. Med de

mange snoede biveje. Med de ca. 40-50 km, vi kørte, var der rig lejlighed til at nyde den særprægede skønhed over de vestjyske egne.

Efter ca. tre timers kørsel nåede vi Nyminddegab, hvor frokostbordet stod parat. Velforsynet af de varme og kolde retter gik vi derefter ud for at strække benene i det mægtige klitlandskab, rent og forunderligt frisk følte luften her få kilometer fra havet. Nogle smukke, stråtede sommerhuse lå spredt på bakkerne og faldt helt i harmoni med landskabet.

Vi skulle videre, selv om det kneb med at få samling på holdet. Over landtangen ved Holmsland Klit, med de hundreder af græssende får, nåede vi Nr. Lyngvig og Hvide Sande. Det var svært for øjnene at se sig mæt på denne tur ad en af Danmarks skønneste veje.

Så nåede vi Søndervig badehotel, hvor kaffen indtoges, og alle ville ud til havet. Mange antog, at havet lå lige bag klitrækken, hvorunder hotellet lå i læ. To ældre damer, som havde siddet for længe ved kaffebordet, ville lige op og spytte i havet, fem minutter før vi skulle køre videre. De to blev meget forbavset, da der blev sagt til dem, at det ikke kunne lade sig gøre. Det ville tage mindst et kvarter at nå ud til havet. Man føler sig så lille, når man går på stranden langs det vældige hav. – På en lille trækasse lige uden for bølgernes rækkevidde sad en gammel mand og stirrede urokeligt ud over det oprørte hav. Måske så han heri et symbol på livets rullende bølger. Gerne havde jeg fået en lille snak med »den gamle mand ved havet«, men når det skulle ske pr. tolk, var det ikke så let.

Dagen gik på hæld, mens vi nød udsigten fra de høje klitter, så vi entrede påny bussen for at køre over Ringkøbing til hedens hovedstad, Herning, hvor vi skulle indtage middagen.

Festligt stod bordet dækket – og den friske havluft havde givet os appetit. Menuen var suppe – steg – og is.

Mætte af mad og indtryk gik turen hjemad, – i det faldende tusmørke rullede vi ind i den neonoplyste hjemby.

Turen med alt – undtagen kaffe – kostede 35 kr. pro persona. – Hvor får man mere for pengene i en oms-tid?

A. C. Storgaard.

Fødsler

Slægtsbog side 89.

I. L. 1. Doris og Bent Ove Fahlberg en datter, Rigmor Birgitte Fahlberg, født den 3/6 1962 i Bjerring.

Slægtsbog side 89.

I. J. 1. Poula og Erik Storgaard en datter, Jette Storgaard, født den 21/7 1962 i Højby på Fyn.

Slægtsbog side 87.

Lis og Warni Rosted Sørensen en søn, René Rosted Sørensen, født den 13/8 1962 i Viborg.

Slægtsbog side 110.

Johanne og Niels Chr. Andersen en datter, Lene Søndergaard Andersen, født i Nørskovlund, døbt i Hinge kirke den 19. august 1962.

Slægtsbog side 71.

Ellen og Knud Nielsen, Hedehusgaard, en søn, Peter Storgaard Nielsen, født den 9. januar 1963.

Tanghusslægten: Slægtsbog side 74.

III. C. 1. Eva og S. Peter Storgaard en datter, Susanne Storgaard, født 24/2 1962 i Århus.

III. D. 1. Bente og Kaj Aage Storgaard en søn, Morten Storgaard, født 13/7 1961 i Hjørring

III. G. 1. Else og Harald Storgaard en datter, Bodil Storgaard, født 17/2 1956 i Højbjerg.

Do. en søn, Tommy Storgaard, født 6/9 1959 i Højbjerg.

Slægtsbog side 69, Tanghusslægten, III C. 2.

Edda og Jørgen Storgaard en datter, Lone Storgaard, født 12/11 1962.

Runde Tal

Magda Nielsen, Midstrup, 50 år 17/1 1963.

Niels Frits, Herning, 60 år 28/6 1963.

Egon Storgaard, Levring, 50 år, 11/4 1963.

Marie Storgaard Nielsen, Silkeborg, 50 år 8/4 1963.

Ingrid Storgaard, Viby, 50 år 1/11 1963.

Andreas Vestergaard Nielsen, Taul, 60 år 4/7 1963.

Anders Andersen, Silkeborg, 75 år 7/11 1963.

Marie Michaelsen, Vejle, 70 år 25/9 1963.

Magnus Johansen, Duelund, 60 år 7/11 1963.

Theodora Marie Storgaard, København, 65 år 11/5 1963.

Maren Rasmussen, Grønbæk, 60 år 18/11 1963.

Jens Kasper Storgaard, Grønbæk, 55 år 9/10 1963.

Chr. Storgaard, Nørskovlund, 65 år 8/5 1963.

Harriet Olesen, Århus, 55 år 31/1 1963.

Erik Petersen, København, 50 år 31/3 1963.

Marie Birgitta Hald, Horsens, 60 år 4/8 1963.

Anker Jakobsen, Sinde, 50 år 3/6 1963.

Martha Bitsch, Vejle, 65 år 23/4 1963.

Peter Jørgensen, Ulsted, 50 år 28/10 1963.

Kristian Stenholt, Ikast, 60 år 2/10 1963.

Jens Peter Storgaard, Nørskovlund, 80 år 5/4 1963.

Amalie Storgaard, Nørskovlund, 75 år 7/5 1963.

Abel Storgaard, Ålborg, 70 år 6/3 1963.

Magny Storgaard, Århus, 60 år 19/1 1963.

Rudolf Nielsen, Vejerslev, 55 år 2/8 1963.

Frida Siersbæk, Alderslyst, 65 år 3/5 1963.

Hans Buchreitz, Silkeborg, 55 år 27/11 1963.

Kristian Storgaard, Ans, 75 år 15/5 1963.

Augusta Storgaard, Løgstrup, 65 år 5/3 1963.

Bolene Storgaard, Grønbæk, 55 år 15/2 1963.

Else Storgaard Frandsen, Ans, 50 år 17/11 1963.

Elisabeth Storgaard, Århus, 50 år 21/11 1963.

Fritze Marie Hartly, København, 55 år 4/2 1963.

Karla Hansen, Mårslet, 75 år 30/5 1963.

Peder Storgaard, Randers, 85 år 4/11 1963.

Marie Storgaard, København, 80 år 2/5 1963.

Marius Bitsch, Århus, 60 år 27/6 1963.

Ernst Nielsen, Farum, 50 år 27/2 1963.

Sølvbryllupper

Else og Erik Lund, Holme, den 1/7 1963.

Anna og Oluf Nielsen, Hinge, den 8/6 1963.

Bryllupper

Slægtsbog side 87.

I. D. 1. Anna og Egon Pedersens datter, Lis Pedersen, blev gift i Ans kirke den 3/3 1962 med Wanni Rosted Sørensen, født den 15/11 1938 i Silkeborg, søn af tjener Peter Rosted Sørensen, Silkeborg.

Slægtsbog side 87.

I. A. 5. Kristine og Jens Storgaards datter, Edith Storgaard, blev gift i Grindsted den 29/9 1962 med skomagemester Ole Chr. Christensen, født 26/10 1919 i Vesløs, søn af fhv. overbanemester Christoffer Christensen i Vesløs.

En 90 års fødselsdag

Det er et meget vanskeligt hverv, min kære fætter Peter har tildelt mig. Jeg skulle skrive lidt om min bror Christian, der fyldte 90 år juledag 1962.

Min kære bror er en meget beskeden mand, og han ville helst, at hans fødselsdag ikke skulle markeres, men da vi andre syntes, det var en festdag, bøjede han sig. Selve dagen var der intet hotel, der ville servere en middag, så det blev den 26. december. Vi mødtes i Tranbjerg kro, som er et meget hyggeligt sted at komme. Vi fik en dejlig middag med alt hvad dertil hører af vin.

Min bror har tre sønner, som alle er civilingeniører og meget dygtige, de sidder i store stillinger, og de hyldede selvfølgelig deres far i smukke taler, ligesom der blev talt af min fætters søn Johannes, en svigerdatter talte også smukt, og min søn Knud talte. Min bror har også en datter, men hun har, siden hun var 28 år, haft børnelammelse, så hun kunne ikke være med.

Efter bordet havde vi et hyggeligt samvær ved kaffen. Det var en dejlig aften.

Min bror har været en trofast arbejder. I 35 år var han politifuldmægtig i Frederikshavn. Nu er han i pension hos min søster Carla i Mårslet. Han er et dejligt menneske, altid hjælpsom (det fik han store beviser på af beboerne i Mårslet), og han er til stor hjælp og støtte for Carla. Selvfølgelig kan der opstå uenighed, men det jævner sig hurtigt. Christian er også et menneske, der gerne vil være hvor Guds ord lyder, det er vist sjældent, han forsommer en gudstjeneste.

– Det kan godt være, at jeg, der er et udpræget familiemenneske, ser lidt idealistisk på ham, men sjældent er jeg blevet så glad, som da jeg på en fødselsdag fik et telegram, hvor han skrev: Tak for din familiefølelse. C. H.

Dødsfald

I januar 1962 døde Kristen Davidsen – slægtsbogen side 63 – 96 år gammel. Han var med ved slægtsfesten i 1960, og han nød at være med. Vel virkede han den dag noget svag, og vel var hans hukommelse noget svækket, men havde han først fået fat i, hvem han talte med, så kunne han både spørge og fortælle.

Han levede næsten hele sin tid i Hinge, kom dertil som karl engang i firserne og giftede sig ind i Storgaard-slægten i 1892, da han ægtede min mors søster, Andriette Storgaard, i Hinge altid kaldt Jette. Sammen skabte disse to et godt hjem på gården i Astrup. Med onkels bortgang er noget af det gamle i Hinge forsvundet.

Jeg husker, at far engang – vel for ca. 50 år siden – sagde til mor i anledning af, at en af deres ungdomsvener i Hinge var død: »Så har Kristen været ude at skrive ligsynsattest«. Ligsynsattest, jeg anede ikke, hvad det var, og far fortalte så, at onkel var ligsynsmand i Hinge sogn, og at det var hans job at udstede en attest for, at døden var indtrådt. Jeg fyldtes af gru, fordi jeg syntes, at det var et uhyggeligt hverv, men forstod, at det var offentligt ombud, og at onkel derfor ikke kunne nægte at udføre dette arbejde. Mon ikke onkel var den sidste ligsynsmand i Hinge sogn, jeg tror det.

Rolig og ligevægtig var onkel, hørte egentlig heller ikke til de meget talende. Han ønskede vel helst at sidde og lytte, gumlende på en skrå eller rygende på sin lange pibe. Det betød ikke, at han i samtalen følte sig underlegen, tværtimod, men det var nu engang hans natur at være stilfærdig og tilbageholdende og kun ved spredte bemærkninger holde samtalen i gang.

Der var to ting, man især lagde mærke til, når man kørte på besøg på gården i Astrup. Det ene var tante Jettes have, der altid var i mønstergyldig orden – hun har, så vidt jeg ved, hentet mange præmier hjem for veldyrket have – og det andet var onkels heste. Her lå hans store interesse, en interesse, der kom til ham, da han som ung var ansat hos en hestehandler, og som udbyggedes i hans virke som kusk for farver Hansen i Hinge på deres lange køreture ud til kunderne. Hvor kunne han glæde sig over en velproportioneret og velplejet hest, og hvor havde han store evner til at vurdere en hest. Jeg tror, at mange landmænd i Hinge har hentet råd og vejledning hos ham, og var han blevet hestehandler, havde han uden tvivl drevet det vidt.

Det tynder ud i slægtens rækker, og for hver gang en af de gamle går bort, bliver vi fattige-

re, for det. var jo dem, der repræsenterede det gamle Hinge, det Hinge som vi mødte i barndommen, og som vi kom til at elske. Vi fik nok ikke bragt dem den tak og hyldest, de fortjente. Onkel var en af dem, derfor disse få mindeord.

B. M.

En hårdt ramt familie

Slægtsbog side 87.

Efter lang tids sygeleje døde Børge Storgaard i Grindsted den 19. marts 1962 i en alder af 48 år. Dødsfaldet var des mere tragisk, som det jo ikke er længe siden, at Eva og Børge mistede en dreng. Ydermere har Børges mor, Kristine, i flere år været syg og sengeliggende, så hun end ikke kunne være med til sønnens begravelse. Børge blev under stor deltagelse begravet på Grindsted kirkegård den 22. marts 1962.

Tonny.

Lørdag den 8. december f. å. døde bogbinder Peder Bitsch, Århus, på Stefanshjemmet dér, efter lang tids svagelighed. Han var født den 10. april 1898 i Hinge.

Hans forældre, Michael Bitsch og hustru, Else Marie (slægtsbog side 106), flyttede nogle år senere til Skanderborg, og dér havde han sine barne- og ungdomsår og lærte bogbinderiet. Og dér lærte han også sin tilkommende hustru, Agnes Balsen, at kende. Efter at de 26. november 1922 var blevet gift, boede de nogle år i Ikast, hvor de havde et bogbinderi og lidt papirhandel. – Senere flyttede de til Århus, hvor Peder fik arbejde på et bogbinderværksted. Agnes var Peder. en trofast støtte gennem livet. De havde ingen børn, så Agnes står nu ene tilbage.

Ind mod julen, den 17. december 1962, døde Kirstine Storgaard, gift med N. Chr. Storgaard, København, efter kort tids sygdom. (Slægtsbog side 69 – Tanghusslægten).

Kirstine blev begravet på Grønbjerg kirkegård den 22. december.

Præsten talte trøstende og dybt medfølelse i den store sorg for Kirstines mand (der er blind

efter en øjensygdom for nogle år siden) og for familien.

Ved graven bragte Anders Storgaard familiens tak til Kirstine for alle de gode minder, som ville blive bevaret i taknemlighed.

Fra København blev Kirstines bære ført den lange vej til Vestjylland for at blive jordfæstet på den hjemlige kirkegård og fra fødegården.

Dybt vil vi savne Kirstine blandt os. Hun var en højt begavet og levende interesseret kvinde, der fulgte med i alt i sin egen og Christians slægt.

Tunge byrder fik hun at bære, da Christian mistede synet i livets bedste alder. Ofte har vi andre beundret den sjælestyrke og tålmodighed, Kirstine udviste for at kunne være dagenes lys og sol for sin mand.

I et brev til Kirstine skrev jeg engang: »Du bærer med smil din byrde og drager med sang dit læs«. Hun svarede: »Vi, der kan se Guds blå himmel, har ikke lov at gruble og græde«.

Ære være dit minde, Kirstine.

A. C. S.

Gamle dagbogsblade

Sygd

Sommerens sol skal bringe
roserne frem på din kind,
himmelens fugle skal synges
glædens sang i dit sind —.

Vårdagens blide vinde
sagteligt vejre det hen,
alt det tunge, som trykker,
gøre dig rask igen —.

Vennernes kreds vil slutte
med naturen en pagt,
bringe til sygesengen
glæde i sommerens pragt —.

Bringe dig blomster mange,
fyldte med gylden sol,
blomster i duft af lilje,
roser og viol —.

Blomster fra kærlighedshaven
spreder vi ud for din fod,
håber, at tiden må blive
for dig velsignet og god —.