



SLÆGTS-NYT

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARD-SLÆGTEN

Nr. 6

Juli 1952

4. årgang

Dødsfald

Andreette Storgaard i Nørskovlund døde 2. Juledags Morgen afvigte Aar. Hun var født i Lille Tanghus i Hinge Sogn den 25. Septbr. 1877 (Slægtsbogen Side 71). Andrea, som vi til daglig kaldte hende, var den ældste af Børneflokket fra L. Tanghus, naaede op over Støvets Aar. – Sammen med sin Broder, Anders, der døde ganske pludselig nogle faa Maaneder før hende, boede hun i Fødegården i en lang Aarrække. Hun har der udført et dygtigt Stykke Arbejde og slidt sig op i denne Gerning, og da hun ikke kunde mere, flyttede hun, sammen med Broderen, ind hos deres Søster og Svoger, Kresten og Nikoline i Nørskovlund, der gjorde alt for at lette hende den sidste svære Tid, hun levede, da hun blev saa afkræftet, at hun ikke kunde hjælpe sig selv. Mens de boede i Gaarden, tog hun altid saare gæstfrit mod os, hendes Slægtninge, naar vi gæstede dem. – Hun blev begravet d. 2. Januar paa Hinge Kirkegaard ved Siden af sin Broder, som hun altid havde delt saa meget med. – I Kirken talte Præsten over Math. 11, 28: „Kommer hid til mig alle, som arbejde og ere besværende, og jeg vil give Eder Hvile“. Ved en Mindesammenkomst i Forsamlingshuset blev der udtalt Mindeord af Jens P. Rask, Silkeborg, Johs. Nielsen, Hinge Storgaard, og Peter Nielsen, Hedehusgaard.

P.N.

Den 1. Maj døde vores Moder, Kathrine Storgaard. Hun var født den 9. Maj 1873 i

Elsborg og blev den 5. December 1893 gift med Skrædderm. Laurits Storgaard, Nørskovlund, som døde Januar 1934; I 1926, da Telefoncentralen blev oprettet, overtog Moder den og passede den til 1942, da hun paa Grund at Sygdom ikke kunde mere. Hun flyttede en kort Tid til Aarhus, men kunde ikke finde sig tilrette der efter at have boet i Hinge Sogn i 50 Aar, flyttede tilbage hertil og fik Ophold paa Hvilehjemmet i Hinge. De sidste Aar blev svære med Sygdom. Hun efterlader sig 2 Døtre og 6 Sønner, som den 6. Maj bar hende til hendes sidste Hvilested paa Hinge Kirkegaard.

Samme Dag blev Johannes Bitsch, Papirhuset, Gravene i Viborg (Slægtsbogen Side 106), begravet fra Slotskirken i Skanderborg. Han fik en meget brat Død; sad paa en Stol ved sit Skrivebord i et Baglokale i Forretningen. Her fandt man ham død kort efter, at han Onsdag Morgen den 30. April havde aabnet sin Butik. – Det var et tungt Budskab, der kort efter blev overbragt hans Hustru, Kirstine Bitsch, i deres Hjem i Wesselsgade. – Johs. Bitsch var født i Hinge den 17. August 1894, men var kun 13 Aar, da hans Forældre i 1907 flyttede til Skanderborg. Her voksede han op og blev efter et Kursus paa en Handelsskole i Aarhus ansat som Kontorist paa Slagterikontoret i Skanderborg. I 1914 blev han Bogholder samme Sted. Senere var han Slagteridirektør, først i Dybvad i Vendsyssel, derefter ved det nyoprettede Andelsslagteri i Fjerritslev. Sine sidste Aar tilbragte han i Viborg, hvor han havde en lille Forretning. Johs. Bitsch var meget slægtsinteresseret. Ved Begravelsen var det Pastor Skov i Skan-

derborg, der talte og forrettede Jordpaa-kastelsen. Holger Valsted, København, takkede for Deltagelsen og indbød til Minde-sammenkomst paa K.F.U.M. Her blev der talt af Togfører Petersen, Viborg, Mar. Bitsch, Silkeborg, Johs. Nielsen og Peter Nielsen fra Hinge samt Møller Frandsen og Slagterifor-mand Chr. Thomsen fra Fjerritslev, der takkede for den Indsats, Johs. Bitsch havde øvet der. Holger Valsted takkede atter.

P.N.

Endnu en at Storgaardslægtens ældste Medlemmer her paa Egnen er gaaet bort. Det var Gjertrud Storgaard, Enke efter forlængst afdøde Jens Peter Storgaard af Tanghusfam-ilien (Slægtsbogen Side 74). Hun døde den 10. Juni, 88 Aar gammel. Gjertrud var født i Jordrup paa Vejleegnen, men kom i sin Ung-dom til Lille Tanghus som Husbestyrerinde, og der var hun, til hun i 1898 blev gift med Jens Peter Storgaard. I Ægteskabet er der fire Børn, to Sønner og to Døtre, Kathrine og Maren, boende i Lumby og Nr. Lyndelse. Den ældste Søn, Anders, bor i København, og den yngste, Hans, har Barndomshjemmet.

Gjertrud Storgaard hørte til de stille i Lan-det, var optaget af at passe sit Hjem og sin Gerning.

Hun begravedes paa Hinge Kirkegaard den 16. Juni. I Kirken talte Provst Jeppesen over 2. Thim., 1, 10. Ved en Mindesammenkomst i Forsamlingshuset efter Jordefærden blev der udtalt Mindeord af Marius Mortensen, Thyre-god, Chr. Søndergaard, Peter Nielsen og afdødes Svigersøn, Carl Rasmussen, Lumby.

P.N.

Bryllupper

Slægtsbog Side 65: Else Storgaard Mad-sen, Datter af Malermester Rich. Madsen, Silkeborg, gift d. 25 Aug. 1951 med Pastor Charles Staal Nielsen, Kildevældskirken, Kø-benhavn, f. d. 25. Aug. 1926, Søn af forhv. Gaardejer Niels Nielsen. Holsted.

Slægtsbog Side 67: Sygeplejerske Gunhild Storgaard, Datter af Martin Storgaard, blev

gift d. 3. Marts 1951 med Grd. Karl Petersen, Frederiksværk, Bording.

Svend Davidsen og Ida Karoline Pedersen fra Grønbæk blev gift d. 14. April 1951. Bor i Astrup.

Villiam Nielsen og Edith Aagaard Nielsen, Silkeborg, blev gift d. 23. Januar 1952.

Anders Storgaard og Sara Jacobsen i Kø-benhavn blev gift d. 29. Marts 1952. Bor i København.

Fødsler

Slægtsbog Side 72-73. II A-3. Ruth Knud-sen og Ejvind Kristensens Søn, Olaf Stor-gaard Kristensen f. 30.-5.-51.

Slægtsbog Side 73. Doris og Poul Hjorths Børn II B-3. Karen Margrethe Hjorth f. 21.-11.-45, Frode Storgaard Hjorth f. 8.-11.-47.

Slægtsbog Side 75. IV. C Ingeborg og Hans Storgaards Datter, Ellen Margrethe Storgaard f. 9.-10.-48.

Niels Christian Andersen og Hustru, Jo-hanne f. Søndergaard en Datter, Inger Søn-dergaard Andersen f. 20.-2.-52.

Knud Rask og hustru, Elly f. Ebbesen en Søn, Leif Storgaard Rask f. 30.-3.-52.

Niels Henrik Rask og Hustru, Lydia f. Jør-gensen en Søn, Ivan Storgaard Rask.

Ernst Nielsen og Hustru, Karla f. Simonsen en Søn, Svend Storgaard Nielsen f. 2.-2.-52.

Viggo Pedersen og Hustru, Marie Louisa f. Nielsen en Søn, Villy f. 13.-5.-52 i Astrup.

Den 9. August 1950 fik Dagmar og Poul Bitsch en Søn, der den 17. September 1950 døbttes i Sdr. Kongerslev Kirke og fik Navnet: Erik Jørgen Marius Poul Carl Christian Bitsch.

Poul Bitsch er Søn af Minna og Marius Bitsch (Slægtsbogen Side 107). Dagmar Bitsch er født 11. September 1931, Dagmar Louise Thyra Sophie Augusta Petra Bitsch, født Castenskiold, er Datter af Hofjægerme-ster, Godsejer Jørgen Carl Gustav Castenskiold til „Kongstedlund” pr. Kon-

gerslev og Hustru, Dagmar Louise Elisabeth født Prinsesse af Danmark.

Til Abonnenterne!

Ved Modtagelsen af dette Nr. af Slægts-Nyt bedes I igen sende mig 1 Kr.

Girokort hertil er indlagt i hvert Nr. af Slægts-Nyt.

Husk at sende alt Slægts-Nyt til Antonny Storgaard. Løgstrup, og stol ikke paa, at det er der nok en anden, der ordner det.

Red.

Nye Sygeplejersker

Jytte Hermansen, Gl. Dalsgaard (Slægtsbog Side 82) har taget Eksamen som Sygeplejerske paa Kjellerup Sygehus.

Ellen Rask, Silkeborg (Slægtsbog Side?), har ligeledes taget Eksamen som Sygeplejerske paa Silkeborg Sygehus.

Peder Nielsen Storgaard i Forstanderskabet

En kgl. Anordning at 13. August 1841 gav Landkommunerne det første samlede Selvstyre i de saakaldte Forstanderskaber. Fra Aarhundredets Begyndelse havde man haft tre forskellige Kommissioner, der ordnede henholdsvis Fattigvæsenet, Skolevæsenet og Vejevæsenet. Men ved den nye Ordning i 1841 blev alle disse Væsener samlet under de nyoprettede Forstanderskaber. En saadan skulde oprettes i hver enkelt Landkommune og skulde bestaa af Præsten, de store Lods-ejere paa over 32 Tdr. Hartkorn, samt fra 4-9 uberygtede Sognemænd; disse skulde være over 25 Aar og eje mindst 1 Td. Hartkorn. Vor Peder Storgaard var en af disse uberygtede Mænd, der for Hinge Sogns Vedkommende fik Sæde i Forstanderskabet, og han har sikkert udfyldt sin Plads der saa godt som nogen. Vel var han ikke af dem, der selv træng-

te sig frem, meget stilfærdig som han var. Men han skulde nok gøre sin Mening gældende, naar Afgørelserne skulde træffes.

For hened en Snes Aar siden havde jeg Lejlighed til at se lidt i Forstanderskabets Forhandlingsbog for Hinge-Vinderslev fra den Tid og afskrive enkelte Afsnit. Protokollen er ført meget omstændeligt – men interessant – af Formanden, daværende Sognepræst for Hinge-Vinderslev Mathias Lindhardt. – Bogen var i en noget medtaget Tilstand; de første Blade manglede. Jeg haaber dog, den eksisterer endnu.

I Slægtsbogen Side 49-53 findes to Sagers Behandling refereret. Disse skal jeg ikke gentage her.

Det er nævnte Forhandlingsprotokol, der giver mig Mulighed for at drage disse Ting frem.

Det første Forstanderskabsmøde, der skal omtales, refereres meget kort: Aar 1844 den 19. januar var Sogneforstanderskabet samlet hos Peder Storgaard i Hinge. Alle Medlemmer var tilstede med Undtagelse af Hr. Proprietær Ree til Winderslevgaard og Gaardejer Glud i Frausing, og der blev forhandlet:

A. Skolevæsenssager, angaaende hvilke henvises til Winderslev Sogns Skolevæsenforhandlingsprotokol. Med Hinge til Sogns Skolevæsen kunde intet foretages, da Patronen J. Glud udeblev.

B. Om Fattigvæsenet, og henvises der her, med Hensyn til dette til Fattigvæsenforhandlingsprotokollen.

Under Mødet modtoges et Brev fra Strømpehandler J. Moeslund i Winderslev med Anmodning til Forstanderskabet om at erholde tilsendt en Afskrift af Hinge-Winderslev Fattigvæsens Repartitionsliste for 1844, hvilken man ikke befandt sig beføjet til at give ham.

Da intet var at forhandle, sluttede Mødet, og det passerede bekræftes med vore Hænders Underskrift. –

— — —

Jeg slutter denne Gang med et Citat ang. Et Communevalg, hvor Peter Storgaard er paa Valg. Det er fra et Møde afholdt d. 4. Decbr. 1844. –

Under 18. November har Forstanderskabet modtaget Amsraadets Betænkning, at alle Forstanderskabets Medlemmer har lige Adgang til at udtræde af Forstanderskabet efter

de første 3 Aars Forløb. Og saa hedder det i Protokollen: Forstanderskabet debatterede i dette Møde om, hvem der skulde udtræde af Forstanderskabet, og ved Lodtrækning blev det afgjort at: Sognefoged Peder Nørskov og Møller Balzar Nielsen, Winderslev, og Grd. Christen Mikkelsen – Grd. Peder Storgaard, Hinge Sogn, gik ud af Communeraadet. – Peder Storgaard og Peder Nørskov kunde vælges paany. – Et Møde til nye Medlemmers Udvælgelse blev berammet til den 16. December, saaledes, at Vælgerne af Hinge Sogn møde hos Peder Storgaard i Hinge Form. Kl. 9 og Vælgerne af Winderslev Sogn møde hos Jørgen Moeslund Efterm. Kl. 1. – Til at forestaa Valget valgtes: Præsten – Grd. Glud og Peder Storgaard. –

Hinge Præstegaard den 4. December 1844.

M. Lindhardt. J. Glud. P. Storgaard.
C. Mikkelsen. N. C. Iller. Balzer Nielsen.

P. Nørskov. J. Madsen.

Peder Storgaard genvalgtes. Han var Medlem af Forstanderskabet fra 1841 til 1851.

P.N.

Hinge Kirke

(Fortsat fra sidste Nummer.)

Men nu *Hinge Kirke*? Den er opført af Tegl og hører altsaa ikke til de allerældste Kirkebygninger. Hvornaar den er opført vides ikke, men den er opført i romansk Stil, og denne Stilart var den herskende fra 1100—1250. Endvidere er den bygget af Munkesten, der er den ældste Murstensform her i Landet, og i Munkeskifte, den første Byggemaade i Tegl. Vi slutter heraf, at Hinge Kirke er bygget kort efter, at Teglbændingen er blevet kendt i Danmark. Hvornaar var saa det?

Svend Aagesen, der var Famulus hos Bisp Absalon, skrev i sin Tid en kortfattet Danmarkshistorie, hvori han bl. a. fortæller, at tre

Ting lader Valdemar den Stores Navn funkke med Stjerneglans, nemlig: Rügens Erobring. Borgtaarnet paa Sprogø og Opførelsen at en Mur i Dannevirke. Baade Dannevirkemuren og Sprogøtaarnet blev Opført af Mursten, Sten af brændt Ler, hvad Svend Aagesen udtrykkelig meddeler. Og det er første Gang, en dansk Kilde omtaler Teglsten som Byggemaade. Valdemar den Store døde 1182. Altsaa kan Hinge Kirke godt være ca. 750 Aar gammel, en ganske ærværdig Alder. Kirken er vel værd at værne og frede om med Største Pietet.

Kirken har en smuk Beliggenhed, Syd for den Store Præstegaardshave, med Udsigt over Engene og den nærliggende Hinge Sø til Serup Bakker. Lunt og godt har den ligget her gennem Aarhundreder.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt et senere tilbygget Taarn. Koret har Apsis af Munkesten paa Sokkel med Skraakant, har haft et oprindeligt nu tilmuret Vindue mod øst, Skib og Kor er tækket med Tegl. Taarnet, der er muret af store, røde Sten, er nu hvidkalket; det har Pyramidespir, tækket med Bly, er opført 1779 af J. A. Fischer, Allinggaard. Nævnte Aarstal er anbragt i Vindfløjen. Ganske vist skriver Præsten M. Lindhardt omkring 1850 i Embedsbogen: „Kirken ejedes forhen af den Fischerske Familie, af hvilke J. A. Fischer lod Taarnet restaurere og istandsatte Spiret 1779“. Her er altsaa kun Tale om en Restaurering. Men i Pontoppidans Atlas, trykt 1768, fortælles der om Hinge Kirke bl. a.: „Istedenfor Taarn er et Træværk, hvori Klokken hænger“. Denne Pontoppidan levede fra 1698 til 1764. Naar der i hans Levetid kun var en Klokkestabel af Træ ved Hinge Kirke, kan man ikke godt tænke sig, at Taarnet kunne være bygget efter hans Tid og saa allerede være i den Forfatning, at den skulle restaureres i 1779. Pastor Lindhardt var ellers godt underrettet, men her har han sikkert taget fejl.

Taarnets Underrum tjener som Vaabenhus, har fladt Loft. Kirkens Indgangsdør er mod Vest i Vaabenhuset. En Trappe fører op til Orgelet, der er anbragt i Taarnet over Vaabenhuset, med en aaben Bue ind til Kirkeskibet gennem Kirkens Vestvæg. P. N.