

SLÆGTS

FAMILIEMEDDELELSER FOR STORGAARDSLÆGTEN



NYT

Nr. 2.
1. oktober 1949
1. årgang

SLÆGTSAVISEN

=====

Fra flere sider er kommet anerkendende udtalelser om "Slægtsnyt", hvad vi i avisudvalget er glade for. Beklageligt nok må jeg dog oplyse, at betalingen er indgået meget sparsomt. Er det ligegyldighed, eller ønsker man ikke bladet? Jeg ved godt, at bladet er for dyrt i forhold til andre blade; det skal så få eksemplarer jo blive, især da vi må regne med, at en alt for stor procentdel ikke betaler. Jeg kan oplyse, at festudvalget måtte udrede 132,50 kr. for at betale bogtrykkeren. Dog er der siden indkommet et mindre beløb. Tjen os derfor i, hvis "Slægtsnyt" stadig skal udkomme, da omg. at sende Antonny Storgaard, Løgstrup 1 kr. for dette nr., der er da også betalt for næste nummer. Vil nogen af de, som ikke har betalt for "Slægtsnyt" nr. 1 sende 2 kr. nu, så modtages de med tak. Også denne gang vil bladet blive sendt til alle, som vi har adresse på, men derefter kun til betalende, hvis vi kan fortsætte. Regnskabet vil blive oplæst til næste slægtsfest.

Red.

FØDSLER

Oluf og Harriet Olesens børn:
Anders Olesen, født den 20.6.1943.
Henrik Olesen, født den 25.11.1946.

Christian Bitsch, Knudrisgade 31,1,
Århus:
Ingerlise Bitsch, født 6.6.1944 i Århus.
Gerhardt Viggo Bitsch, født 15.3.1947
i Århus.

IIIE Bjarne Madsens 2 børn (se
slægtsbogen side 65)

IIIE 2 Else Marie Storgaard Madsen,
født den 24.10.1942 i Silkeborg.

IIIE 3 Hanne Storgaard Madsen, født
den 1.8.1944 i Silkeborg.

IIIF Ida Margrethe Aaens barn:
Inge Lise Aaen, født. 25.10.1943.

IIIH Else Storgaard Madsens børn:
Gerda Lund, født 14.8.1942
Carsten Lund, født 5.4.1946.

IIII Jacob Madsens børn:
Niels Jacob Storgaard Madsen,
f.21.6.1945
Vibeke Storgaard Madsen, f.
6.11.1948.

IV A Agnes (Storgaard's) Jacobsen's
barn: (se slægtsbogen side 102)
IV A 1 Jørgen Storgaard Jacobsen,
født den 8.9.1949 i Midstrup.

BRYLLUP.

Slagtermester Harald Storgaard blev
gift med Else Nielsen, Holme den
14.11.1948, hun er født

Indsendt af J. P. Storgaard,
Nørskovlund.

IV D Agnes Rasmine Storgaard og Charles Kirkegaard (se slægtsbogen side 67)
IV D barn nr. III Poul Erik Kirkegaard, f. 6.9.1946
IV D barn nr. IV en datter udøbt,
født 10.9.1949.

IV E Birthe Sofie Storgaard, gift 19.5.1945 med Oktavius Hedelund Nielsen, søn af Martin Nielsen, Venge.
 IV E barn nr. II Kirsten Storgaard Nielsen, f. 22.9.1946.

V A Edit Storgaard, gift 14.9.1946 med Chr. Leth Mikkelsen, Viborg.
 V A barn nr. I Anni Leth Mikkelsen, f. 28.3.1948.

V C Magda Storgaard og Aage Vittrup Nielsen (se side 67 i slægtsbogen).
 V C barn nr. II Else Storgaard Nielsen, f. 19.8.1945.

VI A Anna Storgaard og Kresten Ilsø Jensen (se side 68 i slægtsbogen)
 VI A barn nr. VI Anna Lise Storgaard Jensen, f. 30.4.1943.

VI B Marie Storgaard og Niels Frits (se side 68 i slægtsbogen)
 VI B barn nr. II Ellen Margrethe Storgaard Frits, f. 8.3.1944
 VI B - - III Poul Storgaard Frits, f. 5.12.1947.

VI C Egon Storgaard, tømrermester, Levring gift 11.6.1944 med Dagny Jensen, f. 10.1.1921, datter af Jens Chr. Jensen, Nauer.
 VI C barn nr. I Jens Ole Storgaard, f. 15.6.1945
 VI C - - II Birgit Storgaard, f. 10.1.1947
 VI C - - III en søn, udøbt, f. 1.10.1949.

VI D købmand Niels Storgaard, Bjerringbro, gift den 25.4.1943 med Jette Christensen, datter af præstegårdsforpagter Peter Christensen, Sahl.
 VI D 1 Jens Peter Storgaard, f. 25.7.1945.

VI E Ingrid Storgaard, gift den 1.1.1944 med arkitekt Edvind Madsen, Silkeborg, f. den 6.10.1917, søn af Chr. Madsen, Hou, Mariager.
 VI E 1 Kirsten Storgaard Madsen, f. den 25.6.1944.
 VI E 2 Mogens Storgaard Madsen, f. den 5.1.1946.

VI F Julia Storgaard gift den 10.6.1945 med tømrermester Jens Chr. Madsen, søn af slagter Jens Madsen, Sjørsløv.

TANGHUSSLÆGTEN

IIIBodil Marie Storgaard, enke efter grd. S. P. Storgaard, Tanghusgaard. Bor nu Viby ved Århus.
 IIIA Niels Chr. Storgaard, inspektør, København.
 IIIB Anders Chr. Storgaard, husejer, Viby J.
 IIIC Peter Storgaard, slagtermester, Århus.
 IIIC 3 Poul Storgaard, f. 22.12.1941. + 7.9.1944.
 IIIC 4 Karen Annette Storgaard, f. 16.11.1945.
 IIID Morten Storgaard, grosserer i Århus.
 IIID 5 Finn Storgaard, f. 25.4.1948.
 IIIE Kathrine Storgaard, ekspeditrice, København.
 IIIF Aage Storgaard, slagtermester, Højbjerg, Århus.
 IIIG Harald Storgaard, slagtermester, Højbjerg, Århus. Gift 15.8.1948 med Else Nielsen, f. 30.12.1926 i Holme. Datter af fabriksarbejder Nielsen, Holme.
 IIIG 1 Lars Storgaard, f. 5.7.1949.
 IIIH Ingrid Storgaard, servetrice. Århus.

RUNDE TAL.

Andrea Storgaard, Nørskovlund, Den 25. september 1949 - 70 år.
 Caroline Hald, Randers. Den 25. februar 1950 - 70 år.
 Peder Nielsen Storgaard, Randers. Den 4. november 1948 - 70 år.
 Else Christensen, Linde. Den 27. november 1949 - 75 år.

Peder Nielsen, Hedehusgaard. Den 13. februar 1950 - 75 år.
Mette Storgaard, Alderslyst. Den 1. april 1949 - 65 år.
Nikoline Christensen, Nørskovlund. Den 26. marts 1949 - 65 år.
Søren Storgaard, København. Den 14. januar 1949 - 65 år.
Christian Storgaard, Tvede. Den 8. september 1949 - 65 år.
Karoline Søndergaard, Nørskovlund. Den 7. december 1949 - 65 år.
Hilda Storgaard, København. Den 6. juni 1949 - 60 år.
Jens P. Rask, Silkeborg. Den 13. oktober 1949 - 60 år.
Maren Rask, Silkeborg. Den 4. april 1950 - 60 år.
Agnes Knudsen, Bukkrog. Den 15. januar 1949 - 60 år.
Jensine Kirstine Henriksen, Lundum. Den 8. februar 1950 - 60 år.
Valdemar Henriksen, Lundum. Den 16. juli 1950 - 60 år.
Anna Petersen, Baunely, Hinge. Den 6. oktober 1949 - 60 år.
Kristian Storgaard, Ans. Den 15. maj 1948 - 60 år.
Bodil Marie Storgaard, Viby. Den 13. maj 1949 - 75 år.

DØDE.

Kristine Storgaard, Frausing. Den 7. juli 1949.
Holger Storgaard, Middelfart. ? 1949.
Astrid Davidsen, Astrup. Den 4. januar 1949.

—0—0—0—0—0—0—

NÆSTE SLÆGTSFEST.

Skal vi fejre slægtsfest hvert 5. år, så har vi inden for festudvalget talt om at holde næste slægtsfest i 1950 for at følge de runde tal; det er lettere at huske. Men hvor og hvornår? Og under hvilke former? Gode forslag og ideer hertil udbedes. Nærmere fastsat tid og sted vil da blive bekendtgjort i forårsnummeret af "Slægtsnyt".

Antonny Storgaard,
Løgstrup.

SLÆGTSSAMMENKOMST I ÅRHUS.

I tilslutning til Arne Storgaards indlæg i sidste nummer af SLÆGTSNYT vil jeg fremkomme med forslag om, at vi til sommer i ferietiden samles til en slægts-sammenkomst i Århus. Nu er trafikforholdene ved at være normale, og når fjerntboende deltagere slutter sig sammen om befordring, skulle en sådan udflugt hverken kunne blive dyr eller besværlig, og jeg tør tro, at mange ville kunne nyde glæden ved at være sammen med slægtsfæller i den dejlige natur ved Århus.

For det videre arrangement ville jeg gerne i forbindelse med interesserede slægtsfæller i Århus - og så kunne vi måske i forårsnummeret af SLÆGTSNYT fremkomme med det nærmere program. Med hilsen til slægten.

A. Chr. Storgaard
Damgaardsvej 21,
Viby. J

JEG MINDES

Min far Theodor Petersen, Hinge Storgaard har fortalt os følgende:

Det var i året 1868 far var kørende til Randers med et læs smør; han tog så varer med tilbage til at sælge i forretningen, men trods det havde han mange penge på sig, og de han om aftenen kørte gennem Palstrup skov, var der ugerningsmænd, der havde spændt en snor tværs over vejen. Den var imidlertid spændt for højt, og far fik øje på den og dukkede sig. Han piskede på hestene og slap vel derfra. Da far kom hjem, fortalte han det til mor, og mor sagde, at hun netop på den tid var blevet grebet af uro, og hun faldt på sine knæ og bad for far. Så forstod far, at det ikke var hans egen snarrådighed, men mere bøn, der havde frelst ham. Siden den tid kørte far ikke alene til Randers.

Der er også et andet træk, som jeg mindes fra mit kære barndomshjem. Det var juleaften, da vi var små, tog far os med op i den store gang, (sådan kaldte vi hovedindgangen), så lukkede han døren op, og vi skulle høre kirkeklokkerne kime. Så fortalte han os om Jesusbarnet, der blev født til vor frelser, og at vi kimedede med kirkeklokkerne over hele verden for at mindes ham.

Jeg vil også gerne have lov til at mindes min stedmor Marie Møller; hun var os i sandhed i moders sted; hun svigtede aldrig. Tænk, hvad det vil sige, at gå ind til 8 børn; det var en gerning, som de færreste kunne have gjort hende efter. For far var hendes hjælp og kærlighed uvurderlig. Jeg savner endnu min kære mor og tænker på hende i inderlig kærlighed og dyb ærbødighed.

Min fætter Peder Nielsen, Hedehusgaard skylder Storgaardslægten en varm tak for hans ihærdige arbejde med slægtsbogen. Jeg og mine sønner har læst den som en spændende roman, og jeg tager den frem gang på gang for at søge oplysninger deri.

Jeg er enig mod Arne Storgaard i, at slægten kunne mødes et andet sted. Det er egentlig ikke så lidt arbejde, der lægges på dem, der bor i "Slægtsgaarden".

Jeg sender en venlig hilsen til hele slægten. Jeg hører jo til de ældste, idet jeg næste gang fylder 70 år.

Caroline Hald
Vestergade 37
Randers.

EN GAMMEL AFFÆRE.

For to hundrede år siden stod det vistnok ikke så godt til med ædrueligheden i Hinge, ligesålidt som det gjorde det i de andre sogne. Fæstebønderne brændte selv deres brændevin og havde det til rede ved enhver lejlighed, og dette voldte mange ulykker. Svir og drikkædighed var ikke ualmindelig i mange hjem den gang. Her skal fremdrages et tilfælde fra Hinge Overby. Sagen angår en gårdfæster, Thomas Sørensen, der var en broder til Rasmus Sørensen i Storgaard.

De, der er i besiddelse af slægtsbogen, kan i denne finde Rasmus Sørensen omtalt side 15 og flg. Han var

nemlig en af vore forfædre og havde nogen tilknytning til den affære, jeg her fremdrager. Men hans optræden var smuk og retscaffen. Det er fra tingbøgerne på arkivet i Viborg jeg har mine oplysninger, og det er særlig en skrivelse fra daværende sognepræst i Hinge, hr. Hans Rafn til nådigherren på Allinggaard hr. Christian Fischer jeg vil gengive. Den er sålydende:

"Højvelbårne Herre. Jeg skulde visselig ikke have bebyrdet Deres Velbaarenhed saa sildig med saa fortrædelig en Sag, hvis det ej var at største Vigtighed.

Thomas Sørensen i Hinge har i Dag været til Skrifte her i Hinge Kirke, og i Morgen skulde han til Guds Bord. - Men hvorledes Beredelsen har været, viser hans Gerning, siden han kom hjem fra Kirken, da han har slagen den ene med den anden i Huset, - kastet Maden, der skulde spises, paa Jorden, traadt et Stykke Talg under Foden, ja med et Ord, holdt et ugudeligt Hus. - Og som det gaar alt for ofte, saa nødes jeg til at andrage det for Deres Velbaarenhed, paa det han vilde faa slig et Menneske afstraffet, som det sig bør. Ja, hans egen broder, Rasmus Sørensen (Storgaard) paastaar, der vil holdes Vagt over ham, at hen ej skal gøre Ulykke paa sig selv, Hustru eller Børn, eller Gaarden, som vist ogsaa kan være at formode.

At Naadigherren nu gør det paa bedste Maade, tvivler jeg aldeles ikke paa, og visselig burde han være i Tugthuset, hvis andet ej kan foranstaltes. Dette har jeg anset for min Skyldighed, at give tilkende for Deres Velbaarenhed. - Gud signe Deres Velbaarenhed og naadige Frue fra Deres ærbødige Tjener.

Hans Rafn.

Hinge, den 9. November 1748.

P.S. Just nu kom han herind og vilde bede; det maatte blive derved, at jeg ej vilde være vred. - Jeg er det ej heller, men svarede, at han skulle bede Gud om naade, rette sit levned, at det ej skulle give forargelse; så skulle vi nok komme til rette, thi det er min sag på Guds vegne. Det øvrige fik han afgøre med sin husbond, hvis gaard bliver. øde." - -

Denne skrivelse blev en lørdag aften sent sendt ned til hr. Chr. Fischer fortsættelse følger i næste nr.