

SLÆGTS

FAMILIEMEDDELELSER
FOR STORGAARDSLÆGTEN



NYT

Nr. 1.
1. april 1949
1. årgang

SLÆGTSAVISEN

=====

Som et beskedent indlæg fra "redaktionssekretæren" kun lige et par forslag til overvejelse ang. slægtsfester, som vi jo alle deltagere har været så glade for at tænke tilbage på og ligeledes ved at tænke frem til, når den igen skal være om 5 - 10 eller et længere åremål frem. Hvorfor ikke arrangere en sådan sammenkomst under helt andre former også, - F.eks. fællesudflugt i sommerferietiden, på Himmelbjerget, Dollerup bakker, "Ørnereden", "Varna", Århus eller i Hinge Lyngbakker, Søbadet o.l. sted? Der er sikkert "store ånder" nok i familien, som ved en sådan lejlighed kunne sige eet eller andet interessant ved en eventuel "fællesspisning", f.eks. i telt eller restauration under så beskedne former, at "alle kan være med" og derudover frit samvær i naturen, måske musik, måske en lille svingom. Hvad synes man?

Send forslag direkte til: ANTONNY STORGAARD, LØGSTRUP ST.

Arne Storgaard
Kjellerup.

"SLÆGTS-NYT".

=====

Det er ikke med alt for store forventninger jeg går med til udsendelsen af den første slægtsavis. Efter de indsendte besvarelser at dømme, synes det mig, at der vises alt for

lidt interesse for sagen. Har vi grebet sagen forkert an, eller har slægten ikke forståelsen af, hvor meget vi kan få ud af et sådant blad, som et binde- og oplysningsled for Storgaardslægten. For ikke at tale om, hvad det vil være værd ved udgivelsen af et tillæg til slægtsbogen.

Tjen os så i at sende os så meget materiale, som muligt til een af avisudvalget: fødsler, dødsfald, giftermål, sølv-, guld- og diamantbryllupper, jubilæer, samt høje runde fødselsdage. Desuden erindringer, særlige oplevelser og tildragelser fra forældre, bedste- og oldeforældres tid og andet af almen interesse, bl.a. gode ideer og forslag. (Ikke politik).

Vi har indenfor festudvalget nedsat et avisudvalg med Arne Storgaard, Søndergade 3, Kjellerup som redaktionssekretær, Antonny Storgaard, Løgstrup som kasserer og redaktør. Desuden Peder Nielsen, "Hedehusgaard", Astrup, Kjellerup og Agnes Storgaard Jacobsen, Levring, Kjellerup.

Alle som fremdeles måtte ønske at modtage "Slægts-Nyt", må straks sende 1 kr. i frimærker til kassereren, hvis det ikke allerede er betalt.

Foreløbig har vi tænkt at udgive 2 numre årlig, størrelse og pris vil i fremtiden afhænge af stofmængde og tilslutning. Giroblanket indlagt. Tak for modtagne indlæg og oplysninger.

Antonny Storgaard.

RUNDE TAL.

=====

Fødselsdage: Gjertrud Storgaard, Hinge fylder 85 år den 14. januar 1949.
Rentier Laurits Lauritsen, Hinge fylder 75 år den 17. oktober 1948.
" Kresten Kristensen, Nørskovlund bliver 70 den 5. marts 1949.
" Christian Storgaard, Frausing bliver 75 år den 6. marts
1949.
Andrea Storgaard, 1. Tanghus fylder 70 år den 25. septbr. 1949.

Sølvbryllup: Kan den 29. juli 1949 fejres af Johanne og Johannes Andersen, Nysted
pr. Thorsø

Dødsfald: Kathrine Storgaard Nielsen, Hedehusgaard døde den 14. januar 1949. 66
år gl.

HEDEHUSSLÆGTEN.

=====

I Michael Bitsch død 16. februar 1944 Nykøbing M. 72 år gl. Begravet i Hinge.
I A Johannes Bitsch, Fjerritslev flyttede den 4. januar 1945 til Papirhuset,
Gravene, Viborg, og blev den 9. december 1945 gift med Kirstine Volsted,
født den 13/2 1887.

III Peter Nielsen:
Kathrine Storgaard Nielsen død den 14. januar 1949, 66 år gammel.
A Johannes og Ingeborg Nielsen flyttet til Hinge Storgaard den 4. maj 1946.
B Jens og Andrea Lauritsen, Vinderslev.
1 Ellen Storaard Laursen, født den 1. november 1942 i Vinderelev.
2 Johannes Nørskov Lauritsen, født den 26. maj 1945 i Vinderslev.
C Marie Storgaard Nielsen flyttede den 1. maj 1942 til Lading, er nu sygeple-
jerske der.

IV Laurits og Sine Lauritsen, Hinge.
B Kristian og Johanne Thormann, Resdal.
3 Ingerlise Thormann, døbt den 11. august 1946.
C Oluf og Anna Nielsen, Hinge.
2 Bodil Margr. Nielsen, født den 23. april 1944 i Hinge.
D Maria Lauritsen er i 1946 flyttet til sygehuset Silkeborg.
E Esther Dagny Lauritsen, gift den 21. juli 1944 med dyrlæge P. Jørgensen,
Ulsted.

V Johan og Andersine Nielsen, Astrup.
B Anders og Else Nielsen, København.
2 Niels Johan Aagaard Nielsen, født den 18. november 1945.
C Villiam og Dagmar Nielsen, Silkeborg
3 Flemming Aagaard Nielsen, født den 10. juli 1946 i Silkeborg.
D Ernst Nielsen, gift den 5. januar 1943 med Karla Lydia Simonsen.
1 Anna Elisabeth Aagaard Nielsen, født den 24. september 1943 i Resendal,
bor nu i Laven.
2 Aage Aagaard Nielsen, født den 26. februar 1948 i Resendal.
E Henning Aagaard Nielsen død den 28. august 1943 i Løve og hans hustru Edith
Aagaard Nielsen er siden uddannet til sygeplejerske. Bor nu på sygehuset i
Silkeborg. •
F Marie Louise Nielsen, gift med Viggo Pedersen fra Assing den 26. maj 1944.
Bor i Astrup.
1 Henning Aagaard Nielsen født den 31. maj 1946, død den 19. oktbr. 1946.
2 Henning Aagaard Nielsen, født den 28. august 1947 i Astrup.
G Gerhard Aagaard Nielsen, gift den 4. april 1948 med sygeplejerske Aase
Stottrup Nielsen fra Vinderup. Bor i Kjellerup.

VI Chresten og Karoline Søndergaard, Nørskovlund.
A Ellen Søndergaard, gift med Thomas Mogensen fra Hinge den 16. juni 1943.
Bor nu i Nørskovlund.
1 Finn Mogensen, født den 29. november 1946 i Nørskovlund.
B Johanne Søndergaard, gift med Niels Chr. Andersen fra Astrup den 29. novbr.
1947. Bor i Astrup.

Niels Kristian Storgaards efterkommere fra "Søfaldet".

- I Else Marie Kirstine Nielsen Storgaards mand, Kresten Frederik Christensen, død den 2. september 1943 i Linde.
A Ruth Storgaard Christensen, gift den 27. november 1944 med landmand Anker Jakobsen, Linde født den 3/6 1913 i Tørring-Øster Tørslev sogn, Har Ruths barndomshjem.
1 Kresten Storgaard Jakobsen, født den 7/4 1946 i Linde.
2 Else Marie Storgaard Jakobsen, født den 14/7 1947 i Linde.
3 Inger Storgaard Jakobsen, født den 20/8 1948 i Linde.
IV Marie Kristine og Johannes Nielsen Storgaards datter i Levring.
A Agnes Storgaard, gift den 22/8 1948 med gårdejer Hans Jakobsen, Midstrup, født den 18/2 1918 i Mammen.

Oplysninger til slægtsbogen

Peder og Mette Storgaards datter.

- I M Kirstine Storgaard, gift den 22/1 1948 med Viggo Kjeldgaard, født den ?, død den 26/11 1948 og begravet den 3/12 1948 i Halling.
I O Else og Martin Frandsens datter.
2 Inger Merete Storgaard Frandsen, født den 1/9 1945 i Ans.
I D Hedevig og Anker Storgaards datter.
1 Anna Storgaard, gift den 14/8 1943 med Egon Michael Pedersen, født den 15/4 1920 i Sahl.
1a Lis Storgaard Pedersen, født den 3/3 1942 i Ans.
I H Johanne og Johannes Andersens datter.
1 Esther Andersen bor i Ans, gift 13/10 1946 med Herman Eigil Pedersen født 27/1 1920 i Sahl.
1a Poul Verner Pedersen, født 11/3 1947 i Ans.
I F Viggo Storgaards datter.
4 Karen Kirsten Storgaard, gift 28/12 1944 med Ejner Vinkler, født den 18/4 1924 i Frederiks.
4a Kaj Storgaard Vinkler, født i Hvam den 12/5 1944.
4b Lisbeth Storgaard Vinkler, født i Kjellerup den 5/1 1949.
1 Johanne Kirstine Storgaard, gift den 4/6 1947 med Egon Thue Nielsen født den 28/3 1920 i Lysgaard.
1a Jytte Storgaard Nielsen, født i Kjellerup den 27/6 1948.
2 Mads Harry Storgaard, gift den 6/11 1943 med Sigrid Andersen, født den 12/7 1921 i Hadsten.
2a Birgit Jonna Storgaard, født i Raunstrup den 24/2 1947.

Ellen Pedersen Storgaards datter.

- VIII A Carla Marie (Storgaard) og Ove Pehrsons søn.
A1 Niels Ole Pehrson, født 2/2 1946 i København.

- - - - -

Vi goer ad di vejv wo foræller haa gawn,
de æ dem vi ka takk for æ vejv æ jawn.
Anton Berntsen.

Det er rigtigt tænkt og skrevet af Anton Bentsen. Det er vore gamle forfædre, der har jævnet vejen for nutidens slægter, så vi både i naturlig og overført betydning kan færdes på det jævne og har så gode livsvilkår. Det er vore forfædre, der har opdyrket heden, brudt jernalen og pløjet

nyland for os, så vi nu har så forholdsvis let ved at føre ploven og dyrke vore afgrøder til ernæring for os og vore husdyr.

Dette gælder særlig vi landmænd, men også byernes og industriens folk nyder godt af den danske jords ydeevne.- Vi har derfor alle grund til at

mindes og "tak" de hedengangne slægter for den indsats, de I deres tid har øvet, som også kommer os tilgode. Og Ikke det alene, men selv om vi søger tilbage til de ældste, vi kan opspore i vor slægt, Storgaardslægten, så er det fra dem, vi har livet, og det er deres blod, der endnu ruller i vore årer.

Det var tor at mindes disse gamle ærværdige mænd og kvinder og for at styrke slægtsfølelsen, vi for 15-16 år siden startede vore slægtsfester, og det var derfor slægtsbogen i sin tid blev skrevet, og det er også derfor, vi småfolk nu i al beskedenhed forsøger med et nyt bindeled indenfor Storgaardslægten, som vi kalder "SLÆGTSNYT". Den skulle bringe bud til hver enkelt familie indenfor kredsen om hvad der nu sker i slægten af familienyt fra år til år, for derigennem at holde forbindelsen vedlige og styrke slægtsbevidstheden. Et sådant blad kan også samle stof til en fortsættelse af slægtsbogen. Så være da bladet anbefalet til alle indenfor Storgaardslægten, der har blot en gnist af slægtsinteresse og historisk sans, og det har vi alle.

Og endelig får jeg lov at nævne, at disse gamle fra det foregående slægtled, også ville være vejberedere eller vejvisere for deres efterkommere i åndeligt henseende. De allerfleste af dem var dybt religiøs prægede, de stilede mod deres hjem i Himlen, fordi de vidste, de havde ikke her deres blivende sted. Det har heller ikke vi, der træder vejen i dag, og jeg ved mig i god overensstemmelse med disse kære, gamle forfædre, når jeg giver det råd: lad os tragte efter at passe det, vi har fået betroet her på denne jord, så vi kan forsvare det over. for Gud og mennesker, men lad os først og fremmest stile efter at nå det, der har evighedsværdi.

P. N.

HINGE MØLLE.

Det var et "fund" Antonny Storgaard har gjort ved at få vindmøllen i Hinge tegnet efter fotografi og anvendt til "hoved" for vort blad, ikke alene er den en pryde på bladet, men historisk hører møllen Storgaardslægten til, idet det var to brødre af Storgaardfamilien, Theodor Petersen Storgaard og Niels Storgaard der omkring

1870 i fællesskab byggede denne og i en årrække drev den.

Og når nu lektor Bjarne Madsen, Silkeborg, her i bladet slår til lyd for, at der gøres et forsøg på at få møllen istandsat og bevaret for Hinge by, hvor den pryder så storartet, så kan jeg give Bjarne Madsen min fulde tilslutning. - Der er her i sognet så småt begyndt et arbejde på at få møllen sikret for byen. Møllen kommer ikke i gang mere. Vandmøllen kan besørge den formaling af korn, der nu er. - Den nuværende ejer af møllen, Amdi Andersen kostede sidste sommer en del på tjæring og maling af den, så den måske kan stå nogle år nu, uden at tage større skade. Men skal møllen købes og forsynes med en ny ving, samt sættes i god stand, skal der penge til. Hvor får vi dem?

P. N.

HINGE SKOLE

Den gamle skole i Hinge er nu erhvervet af direktionen for Hjerl Hede og vil blive flyttet dertil i løbet af foråret. Der her været prøvet på at få den bevaret på sin nuværende plads i Hinge by, men det lykkedes ikke. - Det vil efter forlydende koste ca. 15.000 kr at få den flyttet og opført i museumsbyen derude, og selv om den kunne være restaureret på pladsen i Hinge for betydeligt mindre, ville det have været vanskeligt at skaffe pengene. Det ideelle ville have været at den var blevet der, hvor den hørte hjemme og hvor vore forfædre har benyttet den. Dog nu opnåes, at den bliver bevaret, selv om det bliver lidt langt af led. - Skolehuset har ligget i Hinge ihvertfald siden 1660, men var oprindeligt degnebolig.

Den har dog været grundig restaureret eller ombygget 2 a 3 gange.

P. N.

"SLÆGTSNYT" faktisk en god ide som et bindeled mellem den vidtforgrene Storgaard-slægts medlemmer. Men for at holde liv i dette blad, kræver det et stort antal abonnenter, og så selvfølgelig nogen - helst mange - der vil skrive i det. Så længe vi har Peter Nielsen, Astrup iblandt os, kommer der formodentlig ikke til at

mangle stof, for så vidt jeg ved, ligger han endnu inde med en del oplysninger til videre udbygning af slægtsbogen. Må jeg her benytte lejligheden til at rette en varm tak til Peter Nielsen for det fremragende forskerarbejde, han har udført og udtale ønsket om, at han endnu i mange år må kunne øse af arkivet i Viborg til stor glæde for os andre.

Der kan måske også være grund til at trække linierne op for, hvad jeg mener, vor slægt må og skal betragte som sin opgave.

1. Bevarelse af Hinge mølle som slægtens vartegn. Det fylder mig med vemod, hver gang jeg kommer til Hinge, at se møllen i dens nuværende tilstand. Kunne der ikke gøres en indsats for, indenfor slægten, at skaffe de fornødne midler til at overtage møllen, give den en gennemgribende reparation og så forpagte den ud.
2. Burde slægten ikke forsøge at skaffe midler til et legat for Hinge sogn - et Storgaard-legat. Jeg kunne tænke mig renterne anvendt til uddannelse af en eller flere af Hinges unge, hvor medlemmer at Storgaard-slægten havde fortrinsret. Evt. velhavere indenfor Storgaard-slægten har her mulighed for ved testamentarisk bestemmelse at virkeliggøre dette for-. slag.

Noget helt andet er, at vi vel egentlig savner nogle oplysninger om slægtens færd i Hinge igennem skiftende tider. Jeg tænker på, at der må eksistere adskillige - både morsomme og alvorlige historier, som burde bevares for den kommende slægt. Skulle een eller anden have noget på hjerte, bør det straks nedskrives og sendes f.eks. til Peter Nielsen, Astrup eller til undertegnede, der også gerne vil tilbyde at bearbejde det indkomne stof til senere offentliggørelse,

I håb om at nogle vil gå i gang med ovennævnte opgaver, sender jeg min hilsen til alle slægtens medlemmer.

Bjarne Madsen
lektor
Sølystvej 39, Silkeborg.

HINGE MØLLE.

I tilknytning til Bjarne Madsen og Peder Nielsens indlæg for Hinge mølle (slægtens vartegn), kunne jeg tænke mig at foreslå startet et slægtslotteri, hvis overskud skulle gå til erhvervelse og istandsættelse af Hinge mølle. Der skulle så antages dygtige og energiske sælgere rundt i slægten. Tanken kan jo nærmere uddybes. Ligeledes mindes om, at Peder Nielsen, Astrup pr. Kjellerup. endnu har en del eksemplarer af slægtsbogen. Bestil, mens oplæg haves!

Red.

BARNDOMSMINDER

af Antonny Storgaard.

Når jeg i tankerne dvæler ved min barndom, så er noget af det, der særlig har sat sig fast, jagt og fiskeri; intet under derfor, at det senere blev min store hobby. Mine første fisketure var sammen med bedstefar (Kristian Storgaard) ned til Hinge sø, da vi boede i Nørskovlund. Jeg var 4-5 år. Hvor var bedstefar en herlig lun og gemytlig mand, der forstod at få en purk som mig til at leve med i det, som foregik; sikkert er det, at det var ham, som indpodede mig lysten til jagt og fiskeri, en lyst som aldrig forlod mig. Hvad vi fangede på vore fisketure, det husker jeg ikke, derimod husker jeg engang bedstefar skød en and i mosen neden for Nørskovlund, den faldt i en tørvegrav, dykkede, og bed sig fast i bunden. Så måtte bedstefar hjem efter en rive, og først efter at have gennemrodet tørvegraven flere gange, fik han endelig fat i anden. Om bedstefar ellers har været nogen stor jæger, ved jeg ikke, men mindes kun i den forbindelse, at davi i 1906 flyttede til Tange Skovgaard, blev det skik og tradition, at bedstefar samt de øvrige gæve jægere inden for familien én gang årlig blev inviteret til en stor klapjagt på Skovgaarden. Blandt disse jægere mindes jeg særlig Marius Lauritsen, fars fætter, daværende købmand i Nørskovlund Kristian Nielsen, murer S.S. og gift med faster Ellen og Kresten Davidsen i Astrup.

Disse brave jægere kom altid anstigende i en char-a-banc.vogn. Disse dage står endnu den dag i dag for mig i en særlig eventyrglans. Spændingen begyndte allerede dagen før, når mor havde travlt med forberedelserne, bedstefar (mors far som boede hos) havde travlt med at lave klaptræer til drengene. Ja, drengene, det var ikke det mindst spændende; alle skoledrengene fik fri fra skole den dag og var med som klappere. Det var selvfølgelig det stående samtaleemne blandt dem i lange tider forud. Når så endelig aftenen forud for den store dag oprandt, så kom de sidste forberedelser. Så kom Bertel Sørensen, vor nabo, som havde vor jagt i de 7½ år, vi boede på Skovgaarden. Og når klokken var henad 9, så begav han sig sammen med 2 af mine ældre brødre på vej op i skoven. De medbragte en carbidlygte samt nogle gamle sække o.l. Bertel havde gevær med for alle tilfældes skyld. Deres opgave var nu at få stoppet alle rævegrave i såvel vor som Frederik Klausens og Kristian Hansens skove, så Mikkel ikke skulle gå i grav igen. Det kunne jo godt tage nogen tid for dem at komme igennem de ca. 70 tdr, land skov, så de kom lidt sent til ro.

Endelig oprandt så den store dag. - Tidlig på formiddagen svingede vognen med de ventede jægere ind i gården; stemningen var høj, og forventningerne store og steg vel endnu et par grader ved det veldækkede frokostbord.

Efter vel overstået frokost var imidlertid ankommet en del lokaljægere samt de med stor spænding ventende drenge. Hele følget begav sig nu til skovs. Her blev jægerne så sat på post for første såt, og klapperne, som lededes af 2 af mine ældre brødre, blev fordelt på deres pladser, og på et givet signal satte kæden sig nu i bevægelse mod skyttekæden. Det kan nok være, at spændingen steg, når der blev råbt "ræv, hare eller rådyr", og så skuddene faldt enkeltvis eller i dubletter, ja, så var det jo knap til at vente, til vi kom frem til jægerne med at få resultatet at vide. Sådan gik det nu såt efter såt, til skovene var gennemløbet, og dagen forbi, og alle vendte trøtte men strålende glade hjem.

Det var med en glubende appetit, at de alle satte sig til de veldækkede borde, Under måltidet vankede der

selvfølgelig godt med skoser jægerne imellem; så fik de deres små synder at vide.

Når så måltidet var forbi, så korn den alvorlige del af festen: op med pungen, og så måtte jægerne skillinge sammen, så vi drenge fik en 25 øre hver.

Det var en flok glade og trøtte drenge, der begav sig hjem efter sådan en dag.

Jeg husker een gang, da der blev skudt en ræv under klapjagten, så skulle jeg løbe hjem med den, og fik den så hængt om halsen, hvad jeg var alt andet end glad for, da jeg jo blandt de mange rævehistorier, jeg havde hørt, også havde fået fortalt, at en ræv kunne forestille død, og så blive levende igen.

Nå, det skete nu ikke; derimod opdagede jeg, da jeg kom hjem, at blodet havde løbet fra rævens næse og ned i min frakkelomme, og der var en pose bolcher; dem fik jeg ingen glæde af.

Jeg mindes ikke, at hverken bedstefar eller far, som også gik med et gammelt gevær, nogensinde skød noget på disse jagter.

Det eneste jeg husker, far har skudt, var en gang han skød 2 råger ved fra en hæk at skyde op i en stor flok.

Sådan omtrent forløb alle klapjagter. Udbyttet husker jeg ikke, og det varierede jo også fra år til år.

-0-0-0-